



Τα Νέα

της Λέσχης

Καταδρομέων και Ιερολοχιτών



ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ • ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΑΛ. ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ 7 Τ.Κ. 10561 ΑΘΗΝΑ • ΤΗΛ. 210 3237768-210 3235907 • FAX: 210 3213534 ΚΩΔ. 016392

ΕΤΟΣ 12° • ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 • ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 67 • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ: ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ

ΑΙΩΝΙΑ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΔΟΞΑ ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ

ΟΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 1942-1949 ΚΑΙ 1964, 1974

Υπό του Υποστράτηγου ε.α. Ιωάννη Δάφνη

Η τελευταία Κυριακή του Μαΐου εκάστου έτους, μπορεί να χαρακτηριστεί ως «η μέρα των Ειδικών Δυνάμεων» του Ελληνικού Στρατού, αφού αυτή την ημέρα, ανελλιπώς από την δεκαετία 1950, τελεείται στο Μνημείο των Καταδρομών του Λόφου Βουλιαγμένης, ειδική τελετή για τους Καταδρομείς - παλαιότερους και νεωτέρους που έπεσαν



Πριν από 60 χρόνια!

Βουλιαγμένη Κ.Ε.Μ.Κ. 29 Απριλίου 1953.

Από την τελετή των αποκαθιπτηρίων του πρώου των πεσόντων ανδρών των Μονάδων Καταδρομών, στο Καβούρι Βουλιαγμένης. Διακρίνονται οι: Α.Μ. ο Βασιλεύς Παύλος, ο Στρατηγός Καλίνσκις Ανδρέας (Διοικητής Καταδρομών), ο Υπαρχηγός Γιαννίκας Αθανάσιος (Δντής Λόχου), ο Δκτής του ΚΕΜΚ Αντ/ρχης Κεφάλας Πέτρος και ο Υποδκτής του ΚΕΜΚ Ταγ/ρχης Λύτης Νικόλαος.

ηρωικώς μαχόμενοι υπέρ της ελευθερίας της πατρίδας μας και για αξίες και ιδανικά όλων των αγωνιζομένων τότε Εθνών.

Την εφετινή εκδήλωση, την 26/5/2013, τίμησαν με την παρουσία τους: οι βουλευτές κύριοι Αθανάσιος Μπούρας της Ν.Δ., Ηλίας Κασιδάρης και Ηλίας Παναγιώταρος της Χρυσής Αυγής καθώς και Παύλος Χαϊκάλης των Ανεξαρτήτων Ελλήνων.

Οι Αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων Στρατηγός Μ. Κωσταράκος ΓΕΕΘΑ και Αντιστράτηγος Α. Τσέλιος ΓΕΣ, από ΓΕΝ και ΓΕΑ, ο Αντιναύαρχος Η. Δημόπουλος και ταξίαρχος (Ι) Μ. Λούκος, εκπρόσωποι των ΟΤΑ, ο Διευθυντής Ειδικών Δυνάμεων ΓΕΣ Υποστράτηγος Ε. Σπανός μετά του Επιτελείου του που είχαν και την επιμέλεια της εκδηλώσεως, οι Διοικητές Σχηματισμών του Λεκανοπεδίου Αντιστράτηγοι Ε. Πανυτοΐδης ΑΣΔΕΝ και Θ. Πανόπουλος ΑΣΔΥΣ, οι ετ. Αρχηγοί Στρατηγού Ι. Βερυβάκης ΓΕΕΘΑ, Ε. Καπραβέλος, Ν. Ντούβας ΓΕΣ

και Στρατιάς Αντιστράτηγος Κ.Κόρκας Ιερολοχίτης, Υπαρχηγό των Γενικών Επιτελείων μετά Διευθυντών Διευθύνσεων και Ε. Γ., Διοικητές Μονάδων και Σχηματισμών Ειδικών Δυνάμεων καθώς και άλλων Όπλων - Σωμάτων, Σπουδαστές ΣΣΕ, ο Γάλλος υπήκοος Λουίζος Χέρκερτ πολεμιστής του Ιερού Λόχου Μ. Ανατολής, αντιπροσωπεία ΕΑΑΣ υπό το μέλος Δ.Σ. Αντιστράτηγο Ι. Κρασά και Λέσχης Καταδρομέων Ιερολοχιτών από τους Αντιστράτηγους Κ. Καλατζή Πρόεδρο και Γ. Παπαδόπουλο, εκπρόσωποι εφεδροπολεμιστικών Οργανώσεων Ειδικών Δυνάμεων Εηλάδος - Κύπρου, συγγενείς των πεσόντων, από την Γραμματεία ΔΕΝΔΗΣ/ΓΕΣ η υπάλληλος Μαρία Σπανού και πλήθος φίλων των Καταδρομέων.



Το κυρίαρχο στοιχείο ήταν η παρουσία του συνόλου των στελεχών των Ειδικών Δυνάμεων όλων των βαθμών που τα πράσινα μπερέ τους πολλαπλασίασαν το «πράσινο» του κατάφυτου με πεύκα, χώρου της τελετής.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό ήταν ο εθνικός μας Ύμνος στο τέλος της τελετής, τον οποίο έψαλαν ομού οι παριστάμενοι στρατιωτικοί και ιδιώτες, με την συνοδεία της μπάντας του Πολεμικού μας Ναυτικού που απέδωσε και όλες τις προβλεπόμενες τιμές.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε:

Επίσημη έπαρση Σημαίας, Επιμνημόσυνη Δέηση προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γλυφάδας κ.κ. Παύλου, προσκλητήριο πεσόντων υπό την αντίληψη δέσμης τιμητικών βολών πολυβόλου, ομιλία του Διευθυντού Ειδικών Δυνάμεων και κατάθεση στεφάνου από τον κ. Α/ΓΕΕΘΑ.

Στην ομιλία (που δημοσιεύεται) ο Υποστράτηγος Ε. Σπανός εξήρε τη δράση των τιμωμένων πρώων εγκωμιάζοντας τις πολεμικές αρετές με τις οποίες εκοσμούνται, τόλημης και αυτοθυσίας και διαβεβαιώνοντας ότι το ίδιο θα πράξουν και οι σημερινοί και μελλοντικοί Καταδρομείς, εάν η πατρίδα

βρεθεί σε κίνδυνο.

«Βόρειος Αφρική (πόλη Σους Τυνησίας), Νησιά Αιγαίου - Δωδεκάνησος - Πάρνων - Γκιώνα - Μουργκάνα - Καιμακτοσράν - Ύψωμα 1033 - Βίτσι - Γράμμος - Μανσούρα - Πενταδάκτυλος - Κυρήνεια», είναι μερικοί σταθμοί όπου οι Ιερολοχίτες και οι Καταδρομείς έστησαν τρόπαια.

Ιωάννης Δάφνης



Το μνημείο των ΛΟΚ σήμερα

**ΟΜΙΛΙΑ Δ/ΝΤΟΥ ΔΕΔ/ΓΕΣ
ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ
ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ
ΤΗΣ 26ης ΜΑΪΟΥ 2013**

Σεβασμιώτατε,
Κύριοι Βουλευτές,
Κύριε Αρχηγέ του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμύνης,
Κύριε Αρχηγέ του Γενικού Επιτελείου Στρατού,
Κύριοι Επίτιμοι Αρχηγοί του ΓΕΕΘΑ και του ΓΕΣ,
Σεβαστοί Στρατηγοί,
Ιερολοχίτες και Παθιοί Καταδρομείς,
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Κυρίες και Κύριοι,
Ενώσαμε σήμερα την προσευχή μας για την ανάπαυση των ψυχών των Αξιωματικών και Οπλιτών, που στον ανθό της νιότης τους πορεύτηκαν προς την αιωνιότητα επιτελώντας στο ακέραιο, το χρέος τους, αγωνιζόμενοι «Υπέρ Πατρίδος», τόσο εντός, όσο και εκτός των συνόρων, στις επιχειρήσεις του 1942-45, 1946-49 και στους αγώνες της Κύπρου.

Θυσιάστηκαν για την πατρίδα, πιστοί «Τοις κείνων ρήμασι» και στην παρακαταθήκη του «Η ΤΑΝ Ή ΕΠΙ ΤΑΣ».

Έπεσαν στο βωμό του καθήκοντος, όταν η πατρίδα τους πρόσταξε να υπερασπιστούν τα ιδανικά, τις παραδόσεις και την ελευθερία της. Και καταξιώθηκαν βαθειά στη συνείδησή μας ως ήρωες, αλλὰ και ως δάσκαλοι στο μάθημα της φιλοπατρίας και της αγάπης για την ελευθερία, γιατί δίδαξαν, με ένα μοναδικό τρόπο το μάθημα. Το δίδαξαν με το προσωπικό παράδειγμα, με την δική τους αυτοθυσία.

Συνέχεια στη σελίδα 3

Πλήρωσαν την συνδρομή τους

A/A	ΒΑΘΜΟΣ Ή ΙΔΙΩΤΗΣ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΧΡΗΜΑΤ.	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.	Έφ. Ανθής	ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡ.	50,00	Για έτη 2012 & 2013
2.	Στρατηγός	ΒΕΡΥΒΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	70,00	Για έτη 2012 & 2013
3.	Κυρία	ΒΟΡΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ	30,00	Για έτος 2013
4.	Κ/Δ	ΒΑΠΤΙΣΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ	30,00	Για έτος 2013
5.	Έφ. Λοχίας	ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	30,00	Για έτος 2012
6.	Κ/Δ	ΓΑΖΕΤΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ	50,00	Εγγραφή & συνδρομή 2013
7.	Υποστράτηγος	ΔΑΦΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	30,00	Για έτος 2013
8.	Κ/Δ	ΔΡΑΜΙΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	30,00	Για έτος 2012
9.	Κυρία	ΔΗΜΗΤΡΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	30,00	Για έτος 2013
10.	Καθηγητής ΑΕΙ	ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	30,00	Για έτος 2013
11.	Ταγ/ρχης	ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	30,00	Για έτος 2012
12.	Ανθής	ΖΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	30,00	Για έτος 2013
13.	Κυρία	ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΙΡΗ	30,00	Για έτος 2013
14.	Συντ/ρχης	ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	30,00	Για έτος 2013
15.	Ανθής	ΚΑΤΣΙΡΟΥΜΠΑΣ ΝΙΚΗΣΤΡ.	30,00	Για έτος 2013
16.	Αθής	ΚΛΗΜΗΣ ΟΜΗΡΟΣ	30,00	Για έτος 2013
17.	Υπής	ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ.	30,00	Για έτος 2013
18.	Κ/Δ	ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	30,00	Για έτος 2013
19.	Υπής	ΚΑΡΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	30,00	Για έτος 2013
20.	Έφ. Ανθής	ΚΑΡΑΜΟΥΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	30,00	Για έτος 2013
21.	Υπτης-Ιατρός	ΚΑΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡ.	30,00	Για έτος 2013
22.	Υποστράτηγος	ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ	30,00	Για έτος 2013
23.	Υπής	ΚΟΡΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	30,00	Για έτος 2013
24.	Κ/Δ	ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ.	60,00	Για έτη 2012 & 2013
25.	Έφ. Λοχίας	ΚΑΒΑΘΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	60,00	Για έτη 2012 & 2013
26.	Σμναγός	ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ	90,00	Για έτη 2011, 2012 & 2013
27.	Αντιστράτηγος	ΚΑΛΥΒΑΣ ΒΑΪΟΣ	60,00	Για έτη 2012 & 2013
28.	Κ/Δ	ΚΟΝΤΟΝΑΤΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ	45,00	Εγγραφή & Συνδρομή 2013
28α.	Ταξίαρχος	ΚΟΡΔΑΛΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ	30,00	Για έτος 2013
29.	Έφ. Λοχίας	ΛΑΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	60,00	Για έτη 2012 & 2013
30.	Αντ/ρχης	ΜΑΝΤΑΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	30,00	Για έτος 2012
31.	Κ/Δ	ΜΕΤΑΞΩΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	30,00	Για έτος 2012
32.	Κυρία	ΜΠΟΖΩΝΗ ΗΡΩ	30,00	Για έτος 2013
33.	Κυρία	ΜΑΡΚΟΥ ΑΝΝΑ	60,00	Για έτη 2012 & 2013
34.	Κυρία	ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΥ ΟΛΓΑ	30,00	Για έτος 2013
35.	Ανσής	ΝΥΚΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	30,00	Για έτος 2013
36.	Λοχαγός	ΝΤΟΜΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ	30,00	Για έτος 2013
37.	Έφ. Λοχίας	ΝΤΟΜΠΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣ.	30,00	Για έτος 2013
38.	Κυρία	ΝΤΟΥΝΤΟΥΜΗ ΜΑΡΙΑ	30,00	Για έτος 2013
39.	Κ/Δ	ΝΤΟΥΣΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	30,00	Για έτος 2012
40.	Αντιστράτηγος	ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	30,00	Για έτος 2013
41.	Κυρία	ΠΑΠΑΔΑΜΗ ΑΛΙΚΗ	30,00	Για έτος 2013
42.	Αντ/ρχης	ΠΕΠΕΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣ.	30,00	Για έτος 2013
43.	Υποστράτηγος	ΠΟΠΟΛΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	30,00	Για έτος 2013
43α.	Κυρία	ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡ.	30,00	Για έτος 2013
44.	Έφ. Λοχίας	ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ	30,00	Για έτος 2012
45.	Αντ/ρχης	ΠΕΠΠΕΣ ΔΗΜΗΤΡ.	30,00	Για έτος 2012
46.	Υποστράτηγος	ΠΑΠΑΜΕΛΕΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	120,00	Για έτη 2011, 2012, 2015 & 2014
47.	Υποστράτηγος	ΠΑΠΑΝΕΣΤΩΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡ.	150,00	Για έτη 2009, 2010, 2011, 2012 & 2013
48.	Κ/Δ	ΡΟΚΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ	30,00	Για έτος 2013
49.	Υποστράτηγος	ΣΤΑΦΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ	30,00	Για έτος 2013
50.	Αντ/ρχης	ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡ.	30,00	Για έτος 2013
51.	Ανθής	ΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	30,00	Για έτος 2013
52.	Κυρία	ΤΣΟΥΜΗ ΕΛΕΝΗ	30,00	Για έτος 2013
53.	Έφ. Λοχίας	ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	30,00	Για έτος 2012
54.	Ταγ/ρχης	ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟ	30,00	Για έτος 2013
55.	Αντιστράτηγος	ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡ.	60,00	Για έτη 2012 & 2013
56.	Έφ. Λοχίας	ΧΑΡΧΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ.	60,00	Για έτη 2012 & 2013
57.	Κυρία	ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ-ΖΑΪΡΗ ΜΑΡΙΑ	30,00	Για έτος 2013
58.	Έφ. Ανθής	ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ.	30,00	Για έτος 2013
59.	Αντιστράτηγος	ΧΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	60,00	Για έτη 2012 & 2013

Σημείωση: Αναγράφονται μόνον όσοι κατέβαλαν τη συνδρομή τους κατά το χρονικό διάστημα από 1ης Μαρτίου μέχρι 15ης Ιουνίου 2013 ημέρα επιδόσεως της ύλης προς εκτύπωση.

**ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ
ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΑΣ.
ΕΙΝΑΙ Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ ΤΗΣ
ΛΕΣΧΗΣ ΜΑΣ,
ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΠΝΟΗ ΜΑΣ!**

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ευχαριστούμε θερμότερα τους παρακάτω για την ευγενική προσφορά τους με τα έναντι εκάστου χρηματικά ποσά για οικονομική ενίσχυση Λέσχης, επί πλέον της συνδρομής τους.

1.	Κ/Δ	ΒΑΠΤΙΣΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ	10,00
2.	Καθηγητής	ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤ.	20,00
3.	Συντ/ρχης	ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	20,00
4.	Υποστράτηγος	ΚΑΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	70,00
5.	Σμναγός	ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ	20,00
6.	Υποστράτηγος	ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ	20,00
7.	Ανσής	ΝΥΚΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	20,00
8.	Κυρία	ΠΑΠΑΔΑΜΗ ΑΛΙΚΗ	20,00
9.	Αντιστράτηγος	ΧΟΥΣΟΣ ΕΥΣΕΒΙΟΣ	20,00
10.	Κυρία	ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ-ΖΑΪΡΗ ΜΑΡΙΑ	20,00
11.	Έφ. Ανθής	ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡ.	20,00
12.	Ταξίαρχος	ΚΟΡΔΑΛΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ	20,00

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΤΕΓΗΣ**ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ**

Θερά ευχαριστούμε τα παρακάτω μέλη μας για την ευγενική προσφορά τους προς απόκτηση ιδιόκτητων γραφείων της Λέσχης μας.

1.	Κυρία	ΝΤΟΥΝΤΟΥΜΗ ΜΑΡΙΑ	30,00
2.	Κ/Δ	ΡΟΚΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ	20,00
3.	Ταγ/ρχης	ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	30,00
4.	Υποστράτηγος	ΠΑΠΑΝΕΣΤΩΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡ.	350,00

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ

1. Η κυρία **ΤΖΕΝΗ ΤΣΙΓΑΝΤΕ**, κόρη του αιμνήστου ήρωος Αντ/ρχου **ΙΩΑΝΝΗ ΤΣΙΓΑΝΤΕ** αρχηγού της Μ.Ο. «ΜΙΔΑΣ 614», που δολοφονήθη από τα στρατεύματα κατοχής, προσέφερε το ποσόν των πεντακοσίων (500,00) ΕΥΡΩ, εις μνήμην του αγαπημένου της πατρός και των συνεργατών του, για οικον. ενίσχυση της Λέσχης.

2. Η κυρία **ΦΟΥΡΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ**, προσέφερε το ποσόν των πεντακοσίων (500,00) ΕΥΡΩ, για οικον. ενίσχυση της Λέσχης εις μνήμην του αγαπημένου της συζύγου αιμνήστου Στρατηγού **ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΟΥΡΙΩΤΗ**.

3. Η κυρία **ΔΗΜΗΤΡΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ**, προσέφερε το ποσόν των εβδομήντα (70,00) ΕΥΡΩ, για οικον. ενίσχυση Λέσχης εις μνήμην του αγαπημένου της συζύγου αιμνήστου Στρατηγού **ΔΗΜΗΤΡΕΛΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ**.

4. Ο **Υπής (ΔΒ) ε.α. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝ-**

ΝΗΣ, προσέφερε το ποσόν των πενήντα (50,00) ΕΥΡΩ για οικον. ενίσχυση της Λέσχης εις μνήμην των:

α. Στρατηγού **ΒΟΡΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ**
β. Στρατηγού **ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ & γ. Ταξίαρχου ΡΑΠΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** εις ένδειξιν τιμής, αγάπης και ευγνωμοσύνης δι' όσα του εδίδαξαν.

5. Η κυρία **ΜΠΟΖΩΝΗ ΗΡΩ**, προσέφερε το ποσόν των πενήντα (50,00) ΕΥΡΩ για οικον. ενίσχυση Λέσχης εις μνήμην του αγαπημένου της συζύγου Ταξίαρχου **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΠΟΖΩΝΗ**.

6. Η κυρία **ΤΣΟΥΜΗ ΕΛΕΝΗ**, προσέφερε το ποσόν των εβδομήντα (70,00) ΕΥΡΩ για οικον. ενίσχυση Λέσχης εις μνήμην του αγαπημένου της συζύγου αιμνήστου Στρατηγού **ΤΣΟΥΜΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ**.

Το Δ.Σ. της Λέσχης θερμά ευχαριστεί **Αιώνια η μνήμη των τιμωμένων**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προς διευκόλυνσή σας μπορείτε να καταθέσετε τα χρήματά σας στους παρακάτω λογαριασμούς της **ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ** με την παράκληση να μας αποστέλλετε την απόδειξη της Τραπεζής.

α. Για ετήσιες συνδρομές ή οικονομική ενίσχυση Λέσχης
αριθ. Λογαρ. **001 03017398-4**

β. Για απόκτηση ιδιόκτητης στέγης Λέσχης
αριθ. Λογαρ. **001 03018273-8**

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ & ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ

Τριμηνιαίο όργανο της Λέσχης Καταδρομέων & Ιερολοχιτών

ΚΩΔ. 01 6392

ΓΡΑΦΕΙΑ: Παθ. Πατρών Γερμανού 7
Τ.Κ. 10561 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210 3237768 & 210 3213534

ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ.Σ. ΛΕΣΧΗΣ
Χειρόγραφα δημοσιευμένα ή μη δεν επιστρέφονται

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ:
Το Δ.Σ. της Λέσχης

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ-ΕΚΔΟΤΗΣ:
Υπτης ε.α. Γεωργαντάς Κων/νος

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:
Συντ/ρχης ε.α. Γατσούλης Ευάγγελος

Δημοσιογραφική επιμέλεια: ΔΕΣΜΟΣ
Εκτύπωση: Ν. Γ. Παπαδόπουλος
Ε. Γιάνναρη 5 Τ.Κ. 11853

Τηλ. 210 3468268 - 210 3467155

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

ΕΦ. ΛΟΧΑΓΟΣ ΚΑΤΑΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥΜΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ



Στις 28 Μαρτίου 2013, άφησε την τελευταία του πνοή, ο Έφ. Λοχαγός Καταδρομών ΤΟΥΜΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, εκλεκτό και δραστήριο μέλος της Λέσχης μας.

Ο εκλιπών, γεννήθηκε στις 11 Μαρτίου 1931 στο χωριό Ανήλιο Μετσόβου.

Αποφοίτησε από το Ιεροδιδασκαλείο «ΒΕΛΛΑΣ» και υπηρέτησε επί πολλή χρόνια, ως δάσκαλος.

Ετάφη στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών.

Παρέστησαν ο Πρόεδρος και πολλή μέλη της Λέσχης μας και πάρα πολλοί συγγενείς και φίλοι.

Επικήδειος Λόγος υπό του ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ Προέδρου Αποφοίτων Ιεροδιδασκαλείου ΒΕΛΛΑΣ

Με βαθιά θλίψη, συγγενείς και φίλοι συντροφεύουμε σήμερα στο τελευταίο του ταξίδι τον αγαπητό μας ΚΩΣΤΑ ΤΟΥΜΠΑ.

Εμείς, οι ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΟΥ ΙΕΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ ΒΕΛΛΑΣ, χάνουμε έναν συμμαθητή, έναν αγαπητό φίλο, εξαιρετικό Δάσκαλο και εκλεκτό άνθρωπο που τίμησε με το λαμπρό του ήθος και την πολύχρονη εκπαιδευτική του προσφορά, το ΙΕΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.

Γεννημένος στο Ανήλιο Μετσόβου, ο ΚΩΣΤΑΣ είχε όλες τις σπουδαίες Αρετές των υπερήφανων τέκνων του Μετσόβου: την αγάπη προς την εργασία, τον συνάνθρωπο και τα γράμματα.

Με αυτές τις στέρεες Αρετές, βάδισε σε όλη του τη ζωή. Όλοι οι Συμμαθητές στη ΒΕΛΛΑ, ενθουμούνται με συγκίνηση, τον δυναμικό νέο, τον δημιουργικό μαθητή με τον αυθόρμητο χαρακτήρα, την ειλικρίνεια, την ζωηρότητα, την εργατικότητα, την φιλομάθειά του αθλή και την βροντερή του φωνή.

Αγαπητός φίλος. Μοναδικός στην παρέα. Ειλικρινής. Χαρούμενος. Περήφανος. Συνεπής και σταθερός στις Ελληνικές και Χριστιανικές αρχές. Άνθρωπος με χρυσή καρδιά και αγαθή σκέψη. Αγνός ΗΠΕΙΡΩΤΗΣ.

Με τον πλούσιο πνευματικό και ηθικό εξοπλισμό, διακρίθηκε ως Διδάσκων και εργάστηκε επί πολλή χρόνια με ευσυνειδησία και αποδοτικότητα, κερδίζοντας πάντα την αγάπη και τον Σεβασμό των Μαθητών, την εκτίμηση των Συναδέλφων και των Γονέων και την αναγνώριση των προϊσταμένων του.

Δημιούργησε εξαιρετική οικογένεια με την λαμπρή του Σύζυγο, μεγαλώνοντας τα παιδιά τους με αγάπη και ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Χάνουμε έναν σπουδαίο άνθρωπο και μοναδικό φίλο. Έναν λαμπρό Βεληϊτή και υποδειγματικό οικογενειάρχη.

Ευχόμεθα ο Πανάγαθος Θεός να χαρίσει στην οικογένειά του δύναμη και

να τον κατατάξει «εν σκηναίς Δικαίων» γιατί όλη του η ζωή ήταν γεμάτη αγάπη - φιλία και κοινωνική εκπαιδευτική προσφορά.

ΑΙΩΝΙΑ ΣΟΥ Η ΜΝΗΜΗ
Αγαπητέ μας ΚΩΣΤΑ



Αποχαιρετισμός Λέσχης υπό του Αντγυ ε.α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Υπευθύνου Δημ. Σχέσεων

Αγαπητέ Κώστα,

Είμεθα όλοι εδώ οι συνάδελφοί σου στην Ε΄ Μοίρα Καταδρομών, κατά την πενταετία του '50, αρκετά μέλη της Λέσχης με επικεφαλής το Δ.Σ. και τον Πρόεδρο αυτού, μετά των οποίων συνεργάστηκες συμμετασχών εις όλες τις Εθνικές δραστηριότητες και κοινωνικές εκδηλώσεις, πάντοτε μετά της αγαπημένης συζύγου σου.

Είμεθα όλοι εδώ, δια να σε αποχαιρετίσωμεν στο μακρινό σου ταξίδι και ιδιαίτερος να σε διαβεβαιώσωμεν ότι, θα σε ενθυμούμεθα πάντοτε διότι υπήρξες ένας λαμπρός Έφεδρος Αξιωματικός, ένας στοργικός Σύζυγος και Πατέρας, δι' ημάς ένας ήλιος Αγαπητός Συνάδελφος και δια την Λέσχην εν υπολογίσιμον και πρόθυμον μέλος δια πάσαν αποστολήν και εργασία.

Είμεθα επίσης εδώ δια να ευχθώμεν όπως, η σύζυγος και οι οικείοί σου τύχουν την από Θεόν Παρηγορίαν.

Καλό σου ταξίδι Κώστα
και
Αιωνία σου η Μνήμη

Ευχαριστήριο

Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στο πένθος μας.

Οικ. Κωνσταντίνου Τούμπα

ΑΙΩΝΙΑ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΔΟΞΑ ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ

Συνέχεια από τη σελίδα 1

Έπεσαν, την ώρα της μάχης, με ένα θάνατο ένδοξο, που η μοίρα έχει καθορίσει για τον Έλληνα Καταδρομέα.

Μακαρίζουμε τους ήρωες που δόξασαν την Πατρίδα και φώτισαν το θρύλο του Λοκατζή.

Καταθέτουμε επιπρόσθετα εδώ, την τιμή και την ευγνωμοσύνη μας και στους γονείς που γέννησαν τέτοιους ήρωες, που τους μεγάλωσαν με το πνεύμα της ρωμιοσύνης, που τους βύζαξαν με το ανόθευτο γάλα των ιδανικών της φυλής μας και τους παρέδωσαν στην πατρίδα μας, την Ελλάδα.

Και έγιναν σύνθημα και φάρος, που οδήγησαν όλους εμάς στο δρόμο του καθήκοντος και της Νίκης.

Πορεύτηκαν στην αιωνιότητα, συντροφιά με τους ήρωες της πονεμένης μας Ελλάδας, κοντά στους Κολλοκοτρώνη, Διάκο, Μπότσαρη, Καραϊσκάκη, τους Μακεδονομάχους, τους ήρωες των Βαλκανικών πολέμων του 1912-13 και τους ήρωες του Έπους του 1940, του Ευαγόρα Παλληκαρίδη και του Γρηγόρη Αυξεντίου.

Ήρωες Συνάδελφοι Καταδρομείς

Σβήσατε θεληματικά την πνοή σας στο άνθισμα μιας πανέμορφης νιότης, προσφέροντας στο βωμό της πατρίδας μας τη ζωή σας.

Στρέψατε την περήφανη ματιά σας απ' τα επίγεια και την τοποθετήσατε ταπεινά στους βωμούς των προγόνων μας, μ' όλη την ξαστεριά της ψυχής και τη λαχτάρα της Ελληνικής παραδόσεως. Αετοφτέρωτοι, με ξεχειλισμένη αντοχή και πίστη ακτινόβολη, σταθήκατε συναδελφικά ο ένας δίπλα στον άλλον, στον μαρτυρικό σας ανήφορο. Και κει, πάνω στο τέρμα του, πριν προλάβετε να καταπιείται τον ιδρώτα του ξαναμμένου προσώπου σας, σταθήκατε κυπαρίσσια για να γίνετε ιστοί γαλανόλευκης και γλυκό σάηπισμα που διαλαλεί το Νικητήριο σας Παίανα.

Δεν έχετε εσείς την ανάγκη των λόγων μας και ούτε προσμένετε θρήνους ή κλάματα. Όμως εμείς, θαμνωμένοι από

το μεγαλείο και εκστατικό μπρος στο τόλμημα, παίρνουμε θάρρος για να μιλήσουμε προσία στον καθένα σας και να προσφέρουμε ένα φάρο τιμής στις παραδεισένιες ψυχές σας.

Σήμερα, όπως κάθε χρόνο, βρίσκομαστε και πάλι κοντά σας για να τιμήσουμε τη θυσία σας υπέρ της Ελλάδος μας, της Κύπρου μας, του Έθνους μας.

Σήμερα, όπως κάθε χρόνο, βρίσκομαστε πάλι εδώ για να ακούσουμε αυτά που πριν φύγετε θελήσατε να μας πείτε. Το ξεχωρίζουμε ακόμα μέσα από την άχνα της τελευταίας σας πνοής να ρέει προς όλους εμάς:

Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί και Καταδρομείς, σεις που είστε στη ζωή, ραντίστε με το αίμα μας το λαμπρό φάρο δρόμο της Νίκης και δεχτείτε περήφανοι το αστραφτερό παράδειγμα της θυσίας μας.

Σε αυτή την κορυφή και μπρος στην πλάκα με τα λαξευμένα ονόματά μας, αποθέσατε τη μνήμη σας συντροφική στο χαμό μας και υψώστε την πίστη σας, γεννήτρια του καθημερινού σας αγώνα.

Χαθήκαμε εμείς αδελφοί, αλλή στεριώνουμε ιστορικά το θρύλο του Λοκατζή και τις Μονάδες Καταδρομών που φτιάξαμε με κόπο και με αίμα. Σ' αυτές τις Μονάδες χαρίζουμε, με το θάνατό μας, προβάδισμα, διαμαντένιο κομμάτι στη γενική προσφορά της ελευθερίας της πατρίδας.

Και αν ίσως με το πέρασμα του χρόνου το όνειρο αυτό ξεθωριάζει, δώστε για μας την απάντηση αδελφοί:

Μια φορά κανείς πεθαίνει. Μα όσο ζει ας πλάθει τους σκοπούς του με ζυμάρι Ελληνικό και αμόλυγγο από εφήμερα σμύροντα. Και αν, το λαμπρό παράδειγμα ημών των πεσόντων Ελλήνων, βαραίνει την πλάτη των σύγχρονων Ελλήνων, ας αντλούν το κουράγιο τους από αυτό το μνημείο για να παίρνουν τη δύναμη που θα δώσει στην πατρίδα μας τα φτερά της επιτυχίας, και θα την κρατήσει ψηλά, εκεί που ποτέ πια δεν θα κομματιαστεί, δεν θα γονατίσει και δεν θα χαθεί.

Ήρωες συνάδελφοι Λοκατζήδες,

Σας διαβεβαιώνουμε όλοι εμείς, ότι το αποτέλεσμα της θυσίας σας προσφέρει μια εξόχως θετική ερμηνεία. Ότι δη-

λαδή, παρ' όλη τη φθορά που ο καιρός προκάλεσε στον Έλληνα, αυτός θα συνεχίσει να διακρίνεται από τα χαρακτηριστικά της αυτοθυσίας, εγγυητικά του μέλλοντος της πατρίδας μας.

Ο Ελληνικός λαός στην μακρά του ιστορία του, πάντοτε ταύτιζε την εθνική και πολιτική ελευθερία. Οι Αρχαίοι Αθηναίοι αγωνίστηκαν εναντίον των Περσών, όχι μόνο για να διασφαλίσουν την εθνική τους ανεξαρτησία, αλλή και για να μείνουν ελεύθεροι πολίτες μιας δημοκρατικής κοινωνίας, όπως μας θυμίζει ο Αισχύλος στους ΠΕΡΣΕΣ.

Οι αγωνιστές του '21 από νωρίς κατήριζαν σχέδια οργάνωσης δημοκρατικής κρατικής συγκρότησης, μετά την αποτίναξη του τουρκικού ζυγού.

Και η γενιά του '40, αποκρούοντας την ξένη εισβολή, διακήρυττε συγχρόνως - μαζί με όλο τον ελεύθερο κόσμο - την πίστη της στις μεγάλες παραδόσεις ελευθερίας και ανθρωπίνης αξιοπρέπειας που κληρονόμησε από το Αρχαίο Ελληνικό Πνεύμα.

Τελετές, σαν την σημερινή, ας είναι στιγμές ανάτασης και περισυλλογής, αλλή,

και φωτεινό παράδειγμα και ορόσημο αγώνων και θυσιών για την καταξίωση της ανθρωπίνης αξιοπρέπειας, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την προάσπιση του ανθρωπίνου λόγου και των ελευθερών θεσμών, σ' έναν κόσμο συγκλονιστικών αλλαγών

και πολιτικών αντιπαραθέσεων, που απειλούν δραματικά τις ελευθερίες μας και τις πολιτισμικές μας κατακτήσεις.

Τελετή σαν αυτή, ας είναι ένα σεμνό μνημόσυνο για τους πεσόντες ήρωες Καταδρομείς, που θα καθαγιάζει τις ψυχές τους και τη θυσία τους.

Μια θυσία που πρέπει να αναδύει πρωτίστως τη διαφύλαξη της Ιερής Πατρίδας μας, της Πατρίδας των Πατρίδων... της Ελλάδας μας.

Γονατίζουμε νοερά εμπρός στους τάφους και καταθέτουμε το δάκρυ μας σ' αυτούς που θυσίασαν την νιότη τους για να κυλάει αυτό το δάκρυ μας ΕΛΕΥΘΕΡΟ.

ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ ΣΑΣ

Αιωνία η μνήμη σ' όλους τους ήρωες Νεκρούς Λοκατζήδες στους Αγώνες του Έθνους μας.



Η 68η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΗ

Υπό του Υποστρατήγου ε.α. Ιωάννη Δάφνη

Η παρέλαση έκλησε με την εμφάνιση Διμοιρίας Εθνοφυλάκων, κάτω από την επίδραση άκρας συγκινησεως. Ήταν 30 εθνοφύλακες εθελοντές από τη Ρόδο και Σύμη, φέροντες στολή εκστρατείας και πλήρη σύγχρονο οπλισμό και φόρτο μάχης. Δηλώνουν εθελοντές από μικρής ηλικίας και διατηρούν αυτή την ιδιότητα μέχρι ορίων βιολογικής αντοχής. Οι στολές και ο ατομικός οπλισμός φυλάσσονται στα σπίτια τους με ευθύνη τους.

Αλλά και η εμφάνιση των τμημάτων της τοπικής στρατιωτικής Μονάδας και τμημάτων της μαθητιώσης νεοθαίας Σύμης ήταν άψογη.

Είχαν προηγηθεί άλλες συγκινήσεις στην εκκλησία, όπου ο Στρατηγός Κ. Κόρκας, εξεφώνησε τον πανηγυρικό για την απελευθέρωση της Δωδεκανήσου την 8-5-1945.

Στην εκδήλωση παρέστησαν:

Ο Αντιστράτηγος Ε. Πανυτσίδης Διοικητής ΑΣΔΕΝ εκ μέρους των Ενόπλων Δυνάμεων και ο Υποστράτηγος Δ. Ρέσκος, Διοικητής 95 ΑΔΤΕ, ο Δί-

μαρχος Σύμης Ε. Παπακαθαδούκας, ο αντιπεριφερειάρχης ΝΑ Αιγαίου Φ. Χατζηδιάκος, ο Αρχιεπίσκοπος Λ. Δουδουτσάκης Λιμενάρχης Ρόδου, ο Σμήναρχος Δ. Κουτσουράκης της ΠΑ και ο Αστυνομικός Διευθυντής Α. Βλαχάκης, ο Αντιστράτηγος Κ. Κόρκας ετ Διοικητής Στρατιάς Ιερολοχίτης συμμετασχών στη μάχη της Σύμης και σε άλλα νησιά του Αιγαίου, αντιπροσωπεία της Λέσχης Καταδρομέων - Ιερολοχιτών με επικεφαλής τον Αντιστράτηγο Γ. Παπαδόπουλο ετ Διοικητή ΑΣΔΥΣ που είχε και την επιμέλεια του ταξιδιού, η Ανθυποπολιτάρχης Μ. Μαστοράκη του 7ου ΕΓ/95 ΑΔΤΕ και η κα Ε. Μεγαλιούδη του Δήμου Σύμης που είχαν το συντονισμό της εκδηλώσεως, ο Πρόεδρος του Παραρτήματος ΕΑΑΣ Δωδεκανήσου Υποστράτηγος Α. Γιώτης, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου εφέδρων Καταδρομέων Π. Βισσέντζος, οι Ιερολοχίτες Μέσης Ανατολής Α. Μαθανδράκης και Π. Κόττος και πλήθος Συμιωτών, Δωδεκανησίων και περιηγητών (4 πλοία) που είχαν κατακλύσει την

προκυμαία.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε:

Δοξολογία στον καθεδρικό Ι. Ναό Ιωάννου Προδρόμου προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σύμης - Χάλκης - Τήλου και Καστελλορίζου κ.κ. Χρυσοστόμου, ομιλία του Στρατηγού Κ. Κόρκας για το χρονικό της ημέρας (η ομιλία δημοσιεύεται στη συνέχεια), τελετή προ των δύο Ηρώων, της Πόλεως και του Ι. Λόχου, κατάθεση στεφάνων από τους αναφερθέντες εκπροσώπους, παρέλαση μαθητών και Στρατού και πρόγραμμα παραδοσιακών χορών από το Σύνδεσμο Γυναϊκών Σύμης.

Θερμά συγχαρητήρια ανήκουν στον Δήμαρχο Ε. Παπακαθαδούκα, Υποστράτηγο Δ. Ρέσκο Δκτ΄ 95 ΑΔΤΕ και σε όλους τους συντελεστές της εκδηλώσεως και κυρίως σε όλους τους ακρίτες των Νοτιοανατολικών θαλάσσιων συνόρων που απέδειξαν για μια ακόμα φορά ότι εξακολουθούν να φυλάττουν σταθερά θερμοπύλεις.

Πώς επήλθεν η ΕΙΡΗΝΗ στο θέατρον επιχειρήσεων Βορ. Αφρικής-Ευρώπης κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο (1940-1945)

Ομιλία συνταχθείσα και εκφωνηθείσα υπό του Αντγού ε.α. ΚΟΡΚΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ στον Ιερόν Μητροπολιτικόν Ναόν της ΣΥΜΗΣ κατά την 8ην Μαΐου 2013, στο πλαίσιο των «Επετειακών Εκδηλώσεων για την Υπογραφή του Πρακτικού Παραδόσεως των Γερμανικών Φρουρών του ΑΙΓΑΙΟΥ (8 Μαΐου 1945)

Μετά το ΕΠΟΣ της Αλβανίας, τη Δόξα των Οχυρών και το Θρύλο της Κρήτης, η Ελλάδα παρά την τριπλή κατοχή της, συνέχισε τον πόλεμο στο εξωτερικό με τις εκεί ανασυγκροτούμενες Ένοπλες Δυνάμεις και στο εσωτερικό με την Εθνική Αντίσταση.

Ο Ιερός Λόχος Μέσης Ανατολής μετά την Τυνησία, επέστρεψε στην Παλαιστίνη, ενιχύθηκε σε προσωπικό και ασχολήθηκε με τις νήσους Αιγαίου - Δωδεκανήσων.

Στις 8.9.1943 έγινε η μεταστροφή της Ιταλίας.

Το Στρατηγείο Μ.Α. κατέλαβε μερικές νήσους του Νοτίου Αιγαίου και των Δωδεκανήσων.

Η Γερμανία αντέδρασε άμεσα και δυναμικά, ανακατέλαβε τις νήσους Κάσο, Κάραθο, Ρόδο, Κω, Κάλυμνο, Λέρο και Σάμο.

Στις 24.9.43 ο Χίτλερ αποφάσισε τη διατήρηση των νήσων Κρήτης και Ρόδου έστω και εάν γαθεί το Βερολίνο.

Ο Στάλιν εδήλωσε «Οιαδήποτε αποβατική ενέργεια των Συμμάχων στη Βαλκανική θα θεωρηθεί εχθρική ενέργεια κατά της Σοβιετικής Ένωσης».

Στις 14 Ιουλίου 1944, ο Ιερός Λόχος με άλλες Βρετανικές Δυνάμεις και με τη δική σας βοήθεια, απελευθέρωσε τη Σύμη, η οποία έκτοτε έγινε βάση επιχειρήσεων των Συμμάχων.

Ο Ιερός Λόχος εξετέλεσε 33 Καταδρομικές Επιχειρήσεις και 207 περιπολίες, με αποτέλεσμα τη σταδιακή απελευθέρωση των Νήσων Αιγαίου - Δωδεκανήσων.

Στις 25.4.45 στη Βόρειο Ιταλία, συνελήφθη ο Μουσολίνι με την Κλάρα Πετάντι και την επομένη εφρονεύθησαν από τον Ιταλό αντίρρη Βαλέριο.

Στις 29 Απριλίου 1945, στο Στρατηγείο του Στρατάρχου Αλεξάντερ, υπεγράφη η Πρώτη Παράδοση Γερμανικών Στρατευμάτων, η Στρατιά του Κέσερλινγκ, 1.000.000 άνδρες.

Στις 29.4.45, ο Χίτλερ υπέγραψε τη Διαθήκη του και την επομένη αυτοκτόνησε. Διάδοχος του Χίτλερ ορίστηκε ο Ναύαρχος Doenitz. Η Εύα Brown εδηλητηριάσθη. Το ζεύγος Γκέμπελς αυτοκτόνησε αφού εδηλητηρίασε τα 6 ανήλικα παιδιά τους. Ομοίως αυτοκτόνησαν άλλοι 24 στενοί συνεργάτες του Χίτλερ.

Ακολούθησαν 2 μεγάλες Παραδόσεις Γερμανικών Στρατευμάτων στις 5 και 7 Μαΐου 1945 στα Στρατηγεία των Μοντγκόμερι και Αϊζενχάουερ.

Στις 8 Μαΐου 1945 εδώ στη Σύμη, υπεγράφη η 4η Παράδοση των Γερμανικών Φρουρών Ρόδου, Κω, Καλύμνου, Λέρου, Μήλου.

Ο Βρετανός Ταξίαρχος Moffat επήρε το πιστόλι του Γερμανού Στρατηγού Wagener από το τραπέζι και το έδωσε στο Συν/χη Τσιγάντε, διοικητή του Ιερού Λόχου, λέγοντας «το τροπαιο αυτό ανήκει στον Ιερό Λόχο, απελευθερωτή των Νή-

σων».

Στις 9 Μαΐου 1945, πρωινές ώρες, στο Βερολίνο, στο Στρατηγείο του Ρώσου Στρατάρχη Ζούκοφ υπεγράφη η 5η Παράδοση της Γερμανίας.

Στις 9 Μαΐου 1945, ώρα 22.30, στη Βίλλα Αριάδνη, στην Κνωσό της Κρήτης, υπεγράφη η 6η και τελευταία Παράδοση της Γερμανικής Φρουράς Κρήτης, 20.000 άνδρες, με όριο κατάτασης του πυρός 10.30 ώρα Γκρήνουιτς.

Έτσι, εδώ στην Ελλάδα, την αιματοβαμμένη Κρήτη, την Κοιτίδα του Δυτικού Πολιτισμού, εκρίθη και έληξε ο Β' ΠΠ δια την Ευρώπη.

Η 9 Μαΐου 1945 ορίσθη και εορτάζεται Διεθνώς ως ημέρα λήξης του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Τα Δωδεκάνησα για 2 χρόνια, διετελέσαν υπό Βρετανική Στρατιωτική Διακυβέρνηση.

Στις 27 Ιουνίου 1946, το Συμβούλιο των Υπουργών των 4 μεγάλων Δυνάμεων, αποφάσισε την παραχώρηση των Δωδεκανήσων στην Ελλάδα.

Η ενσωμάτωση των Δωδεκανήσων μετά της Μητρος Ελλάδος, έγινε με Νόμο 3 Ιανουαρίου 1948.

Τα Δωδεκάνησα δεν μας τα χαρίσανε, ούτε μας τα δωρίσανε. Εμείς οι Ιερολοχίτες με τη βοήθεια της δικής σας και των Βρετανών, τα ελευθερώσαμε.

Η Λέσχη Καταδρομέων και Ιερολοχιτών έστησε Μνημεία και Ηρώα στα Νησιά μας, τα οποία αποτελούν Τεκμήρια και Συμβόλαια Ελληνικής Ιδιοκτησίας.

Μετά 68 χρόνια, νέες απειλές ξεπροβάλλουν κυρίως από Τουρκιάν. Η Τουρκία, προαιώνιος και αδιάσπαστος εχθρός του Ελληνισμού, Επιτήδειος, ουδέτερος και ανέντιμος σύμμαχος, καρδοκοί και διεκδικεί τη Θράκη μας, το Αιγαίο μας. Τα νησιά μας Αιγαίου - Δωδεκανήσων, την Κύπρο μας και άλλα πολλά. Η Εθνικής μας υπερηφάνεια, η τιμή και αξιοπρέπεια του Λαού μας, έχουν τρωθεί από τα αλλεπάλληλα σφάλματα.

Φτάνει πια, όχι άλλες υποχωρήσεις και παραχωρήσεις, ούτε άλλες προσβολές και Ταπεινώσεις. Όχι γκριζες και Πράσινες ζώνες.

Κανένας Εθνικός Χώρος, Ξηράς Θαλάσσης και Αέρος δεν είναι μακριά. Δεν αμφισβητείται και ΔΕΝ παραχωρείται.

Το ΕΠΟΣ της Αλβανίας και ο Ιερός Λόχος, αποτελούν το καλύτερο παράδειγμα για τη Νεολαία μας.

Όταν η πατρίδα απειλείται, απαιτείται ενότητα Εθνική και ομοψυχία, ανεξαρτήτως κόμματος και χρώματος.

Τέλος, τιμούμε όλους τους Νεκρούς μας, Όλοι τους υπήρξαν άξιοι της Πατρίδος.

Η Πατρίδα, η Ελλάδα μας ΔΕΝ τους ξεχνά. Τους Θυμάται, Τους Τιμά, Τους Συγγαίρει, Τους Ευχαριστεί και Τους Ευγνωμονεί.

Ο ΑΝΤ/ΡΧΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΓΑΝΤΕΣ ΣΤΟΝ ΜΥΣΤΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Αύγουστος 1942 - Ιανουάριος 1944

Υπό του Υποστρατήγου ε.α. Ιωάννη Δάφνη

Μια κρυφή ελπίδα διαπερνούσε τις ψυχές όλων των σκληραβωμένων Ελλήνων. Πληροφορίες που έφθαναν στην σκληραβωμένη Ελλάδα, έφεραν την Ελεύθερη Ελληνική Κυβέρνηση Καΐρου, που είχε εγκατασταθεί εκεί μετά την Μάχη της Κρήτης, να προχωράει στη συγκρότηση νέου Ελληνικού Στρατεύματος που θα έφερνε στους Έλληνες την πολυπόθητη λευτεριά.

Περίμεναν ένα προάγγελο και τον προάγγελο ενσάρκωνε ο εύψυχος, ο τοημηρός, ο ευπατρίδης Ταγματάρχης του Ελληνικού Στρατού Μέσης Ανατολής Ιωάννης Τσιγάντες, αδελφός του Χριστόδουλου.

Ήταν έξι το απόγευμα της 24 Ιουλίου 1942 στη Βυρπτό. Και τα δώδεκα τοημηρά Ελληνόπουλα, σαν «ταξιδιάρικα πουλιά», με αρχηγό τον Γιάννη, επιβιβάζονται στο βρετανικό υποβρύχιο «Πρωτεύς», που ήταν και ναυαρχείο του υποβρυχιακού αγγλικού στόλου Μεσογείου.

Από τα μεγάφωνα του υποβρυχίου, ακούγεται η ημερησία Διαταγή του Κυβερνήτη Πλωτάρχη Αλέξαντερ: «Αξιωματικοί και Ναύτες.

.....θα παραμείνωμε εις την θάλασσαν 21 ημέρας. Στο σκάφος μας φιλοξενούμε τους γενναίους άνδρες του παρόντος πολέμου, οι οποίοι μεταβαίνουν να αγωνισθώσι δια την ελευθερίαν της Πατρίδος των».

Πλωτάρχη ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ

Το «Πρωτεύς» εν καταδύσει, πήξει κοντά στις ακτές της Κύπρου και μετά, σε βάθος 120 μέτρων, περνάει τα στενά Κάσου - Κρήτης. Στις 21 Ιουλίου, νύχτα προς 1η Αυγούστου, οι 12 μαχητές της ελευθερίας, αντικρύζουν με το περισκόπιο, τις άγονες και γυμνές αθήα ηρωϊκές, ακτές της Μάνης.

Ο όρμος «Γιαλός» κοντά στο χωριό «Νύφη», ήταν ιδεώδης τόπος για μυστική απόβαση. Στην συνέχεια, με οδηγό ένα 17χρονο αγόρι από το Δρυαλί, πέρασαν περπατώντας στον όρμο Σκουταρίου.

Στις 11 Αυγούστου, το καΐκι που τους μετέφερε, έβαλε πλήρη για Πειραιά όπου αποβίβαστηκαν μετά 9 ημέρες.

Απ' εδώ κι εμπρός και επί έξι μήνες, ο γενναίος Έλληνα Ταγματάρχης και οι 11 συνεργάτες του, θα κοσμήσουν το Ελληνικό Πάνθεο και θα γράψουν σε λιθίδες άφραστης δόξης, ισάξιες με αυτές των Κοηκοκρωναίων, μια και η ιστορία τους έχει την ίδια αφετηρία: την Μάνη.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι κι εφέτος, στο Μνημείο στην διασταύρωση των οδών Αλεξάνδρας - Πατισίων, πραγματοποιήθηκε σεμνή τελετή προς τιμήν του Γιάννη Τσιγάντε και συνεργατών του αθά και προς τιμήν των άλλων 25 Οργανώσεων του Μυστικού Πολέμου 1941-1944.

Στην εκδήλωση παρέστησαν:

Ο Διευθυντής της ΔΕΔ/ΓΕΣ Υποστράτηγος Ε. Σπανός, ως εκπρόσωπος των Ε.Δ., ο Πρόεδρος της ΕΑΑΣ Αντιστράτηγος Π. Μαυροδόπουλος, ο ε.τ. Α/ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Ι. Βερυβάκης και ο ε.τ. Διοικητής Στρατιάς Αντιστράτηγος Ιερολοχίτης Κ. Κόρκας, ο εκπρόσωπος του Δήμου Παπάγου-Χοθάργου Υποστράτηγος Ζ. Δεμέστιχας που παρεχώρησε την τεχνική υποστήριξη της μελέτης, από το Δ.Σ. της Λέσχης Καταδρομέων - Ιερολοχιτών ο Πρόεδρος Αντιστράτηγος Κ. Καθαντζής μετά του Αντιπροέδρου Υποστρατήγου Κ. Γεωργαντά και των συμβούλων Κ. Τουρναβίτη, Π. Βενετσάνου, Ν. Καβαθά και ο Αντιστράτηγος Γ. Παπαδόπουλος, που είχε και την επιμέλεια της εκδήλωσης, ο Συναγματάρχης Π.Δ. Α. Δημητρόπουλος, η εκπρόσωπος της Οργανώσεως ΕΔΕΔ Ροδάνθη Παπαγιαννάκη και αντιπρόσωποι των Απόστρατων Αστυνομικών Δ. Αθανασοδράκης και Ε. Λιόντας, ο Πρόεδρος της ΠΕΣΜΑΡΙ Αντιναύαρχος Α. Ρόκος, ο καθηγητής καθών τεχνών Κ. Παθιαθόγος που φιλοτέχνησε την προτομή του Τσιγάντες και ο καθηγητής και τέως Πρύτανης Πανεπιστημίου Κ. Φίλιας, εκπρόσωποι Εφεδροπολεμιστικών - Αντιστασιακών Οργανώσεων 1941-1944, συγγενείς των πεσόντων, καθώς και άλλοι προσκεκλημένοι.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε επιμνημόσυνη δέηση, χοροστατούντος του Πρωτοπρεσβύτερου Ταξιάρχου ε.α. Γεωργίου Αποστοθακίδη, προσφώνηση του Προέδρου Λέσχης Καταδρομέων - Ιερολοχιτών, ομιλία του Αντιστρατήγου Γ. Παπαδόπουλου και κατάθεση στεφάνων. Τιμές απέδωσε η Μουσική του Δήμου Αθηναίων.

Στην εμπειριστατωμένη ομιλία του, ο κ. Παπαδόπουλος αναφέρθηκε στο χρονικό της δράσεως της Ομάδας Τσιγάντε (Οργάνωση Μίθας 614 όπως ονομάστηκε) στην συμπλοκή μετά των Ιταλών Καραμπινιέρων την 14-1-1943 και στο ηρωϊκό τέλος του ιδίου του Τσιγάντε και αργότερα και των συνεργατών του.

Ο Κ. Παπαδόπουλος έκανε ιδιαίτερη μνεία στην δράση των Οργανώσεων του Μυστικού Πολέμου στην πρωτεύουσα, Πελοπόννησο και Θεσσαλονίκη.

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ ΠΡΟΤΟΜΗΣ

ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ Σ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΕΤΕΙΡΑ ΤΟΥ ΛΑΥΚΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Την Κυριακή 19 Μαΐου 2013, στο χωριό Λαύκα Στυμφαλίας Κορινθίας, γενέτειρα του αιμνήστου μέλους της Λέσχης μας, Στρατηγού Περικλή Παπαθανασίου, έγιναν τα αποκαλυπτήρια της προτομής του.

Η ωραία αυτή εκδήλωση ήταν το αποτέλεσμα τιτάνιας, επίπονης και επίμονης προσπάθειας της συζύγου του Στρατηγού, κυρίας Κατερίνας Παπαθανασίου (επίσης μέλους της Λέσχης μας) η οποία και κάλυψε το σύνολο της δαπάνης τόσο φιλοτέχνησης και εγκατάστασης της προτομής, όσο και της όλης τελετής των αποκαλυπτηρίων. Η ίδια χαρακτήρισε την εκδήλωση «φιλική συγκέντρωση εις μνήμην του Περικλή Παπαθανασίου, του Φίλου, του Στρατιώτη, του Ανθρώπου, του Πατριώτη». Τόνισε δε με έμφαση τον χαρακτηρισμό «φιλική συγκέντρωση».



Δεξιά η προτομή του Στρατηγού Περικλή Παπαθανασίου. Στο μικρόφωνο η κυρία Παπαθανασίου.

Στην πρόσκληση της κυρίας Παπαθανασίου ανταποκριθήκαν και παρέστησαν, εκτός από τους κατοίκους, πάνω από διακόσιοι πενήντα φίλοι του αιμνήστου Στρατηγού, πολλοί εκ των οποίων εκλεκτά και διακεκριμένα μέλη της κοινωνίας. Μεταξύ των άλλων, παρέστησαν ο Υφυπουργός Εθνικής Αμύνης, Αντιστράτηγος ε.α. κ. Παναγιώτης Καράμπελας, ο πρώην Υπουργός Οικονομικών κ. Κωνσταντίνος Γιατράκος, ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών και Εθνικής Αμύνης κ. Ανδρέας Ζαΐμης, ο επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Ιωάννης Βερυβάκης, ο τέως Βασιλιάς των Ελλήνων Κωνσταντίνος, ο Διοικητής της Σχολής Αλεξιπρωτιστών Συνταγματάρχης κ. Γρηγόριος Πανουργιάς, μαζί με ομάδα Αξιωματικών και Υπαξιωματικών, ο Αντιπλοίαρχος (Η.Π.Α.) κ. Τζόνθαν Σβαρτς που παρευρέθη ως αντιπρόσωπος του Πρεσβευτή των Η.Π.Α. Μπένετ Σμιθ, ο Πρόεδρος κ. Μπουρλογιάννης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σικυωνίων κ. Τάσος Λεονάρδος, ο Πρόεδρος της κοινότητας Λαύκας κ. Δημήτριος Καραγγέλης, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Λαυκιωτών κ. Κωνσταντίνος Λουμάνης, ο γλύπτης κύριος Πραξιτέλης Τζαμουλίνος που φιλοτέχνησε την προτομή, ο Συνταγματάρχης ε.α. κ. Βασίλειος Μαντασάς, ο δημοσιογράφος κ. Ιωάννης Ρήγος, η κυρία Μανουέλλα Βαρδινουγιάννη, η κυρία Χριστίνα Μουστακλή χήρα του αιμνήστου Σπύρου Μουστακλή, και πολλοί άλλοι.

Αρχικώς εψάλη τρισάγιο στη μνήμη του Στρατηγού και ανακοινώθηκε μήνυμα με ευχές και ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σικυώνος, Δεμενού, Ταρσού και Πολυφέγγου κυρίου Διονυσίου, ο οποίος λόγω υποχρεώσεών του στην Ιερά Σύνοδο δεν κατόρθωσε να παρευρεθεί.

Ακολούθως η κυρία Κατερίνα Παπαθανασίου έλαβε τον λόγο, χαιρέτισε και ευχαρίστησε τους προσκεκλημένους που αποδέχθηκαν την πρόσκληση και προσήλθαν στην εκδήλωση και παρουσίασε σύντομο βιογραφικό του Στρατηγού:

Ο Αντιστράτηγος ε.α. Περικλής Παπαθανασίου του Σωκράτους και της Φωτεινής γεννήθηκε στην Λαύκα Κορινθίας στις 24 Ιουνίου 1918. Εισήλθε στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, από την οποίαν αποφοίτησε το 1938, ως Ανθυπολοχαγός Πεζικού. Έλαβε μέρος στον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο και πολέμησε στα Βορειοηπειρωτικά Βουνά. Κατά την Κατοχή, διέφυγε στη Μέση Ανατολή και εντάχθηκε στον Ιερό Λόχο, μέσα στις τάξεις του οποίου έλαβε μέρος στις επιχειρήσεις του Ανατολικού Αιγαίου με τον βαθμό του Υπολοχαγού. Ευτύχησε να εισέλθει στην Αθήνα με το τμήμα του κατά την απελευθέρωση της πόλεως



Η προτομή του Στρατηγού Π. Παπαθανασίου στην Λαύκα Κορινθίας. Αριστερά διακρίνεται το Στέφανο που κατέθεσε ο κ. Φερραίος, πρόεδρος των Καταδρομών Κύπρου, με την συγκινητική αφιέρωση: «ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΤΟΣΟ ΑΓΑΠΟΥΣΕΣ».

το 1944. Πολέμησε στην Κορέα. Υπηρέτησε ως εκπαιδευτής στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων. Διετέλεσε Διοικητής της Γ' Μοίρας Καταδρομών. Υπήρξε ο ιδρυτής και Πρώτος Διοικητής της Σχολής Αλεξιπρωτιστών (1955-59). Την 13 Δεκεμβρίου 1967, έφερε τον βαθμό του Ταξίαρχου, αντιτάχθηκε στην δικτατορία των Συνταγματαρχών και απετάχθη από το στράτευμα. Εξορίστηκε και φυλακίσθηκε στην Βαρυμπόμπη, στη Σέριφο, στη Σαμοθράκη και στο Θέρμο Τριχωνίδας. Στις 24 Ιουνίου 1971 ενυμφεύθη την Ναυσικά-Αικατερίνη Πανταζοπούλου από το Ντάλλας του Τέξας (Η.Π.Α.) οι γονείς της οποίας Παναγιώτης και Καλλιόπη, κατάγονταν από το Μελιγαλά -



Αποκάλυψη προτομής. Από αριστερά προς τα δεξιά: Η κυρία Παπαθανασίου, ο Υφυπουργός Εθν. Αμύνης κ. Καράμπελας, τέως Υπουργός Εθν. Αμύνης και Εξωτερικών κ. Ανδρέας Ζαΐμης, ο τέως Βασιλιάς των Ελλήνων Κωνσταντίνος.

Μεσσηνίας. Τον ίδιο χρόνο (1971) μετέβη στις ΗΠΑ όπου και παρακολούθησε σειρά πανεπιστημιακών επιμορφωτικών σεμιναρίων σε θέματα κοινωνιολογίας, διοικήσεως επιχειρήσεων, πολιτικών επιστημών και διεθνών σχέσεων.

Επέστρεψε στην Ελλάδα και διορίστηκε (αμισθί) Πρόεδρος της Γενικής Τραπέζης, του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, του ΝΙΜΤΣ και των ΕΛΤΑ. Εχρημάτισε επίσης, Αντιπρόεδρος της Αθηναικής Λέσχης, Αντιπρόεδρος της Διηλιάρου Σχολής, Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρα-

τίας. Τιμήθηκε για την γενναιότητά του, τον πατριωτισμό του και τις επιδόσεις του το πεδίο της μάχης με 34 μετάλλια, παράσημα και διακρίσεις τόσο από την Πατρίδα όσο και από τα Ηνωμένα Έθνη, τις ΗΠΑ, την Κορέα και την Αλβανία. Πέντε από τα παράσημα ήσαν Χρυσά Αριστεία Ανδρείας.

Απεβίωσε στις 28 Μαρτίου 2003 και ετάφη σύμφωνα με την επιθυμία του, στο χωριό του Λαύκα Κορινθίας.

Στη συνέχεια η κυρία Παπαθανασίου εκάλεσε στο μικρόφωνο για να απευθύνουν σύντομο χαιρετισμό ή ομιλία, με την σειρά τους:

- Πρόεδρο του χωριού Λαύκα κ. Δημήτριο Καραγγέλη, ο οποίος τόνισε ότι «ο Περικλής Παπαθανασίου υπήρξε άξιο τέκνο της Πατρίδας και της γενέτειράς του», εδήλωσε την υπερηφάνεια του καθώς και των συντοπιτών του που το μικρό τους χωριό η Λαύκα, γαλιούκνησε και ανέδειξε ανθρώπους με αξίες και ιδανικά που εκφράστηκαν έμπρακτα στη ζωή τους, ευχαρίστησε το Δήμο και το Δημοτικό Συμβούλιο Σικυωνίου για την ομόφωνη απόφασή τους να δεχθούν την πρόταση του χωριού για παραχώρηση του χώρου που τοποθετήθηκε η προτομή του Στρατηγού και συνεχάρη την κυρία Παπαθανασίου που «ως άξια σύζυγος του αιμνήστου Στρατηγού ανέλαβε την δαπάνη για την κατασκευή και τοποθέτηση της προτομής του στη γενέτειρά του για να κοσμήι το χωριό μας και να δείχνει το δρόμο του καθήκοντος στους νέους του χωριού μας και στις επερχόμενες γενιές».

- Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σικυωνίων κ. Τάσο Λεονάρδο, ο οποίος εξέφρασε την ιδιαίτερη χαρά



Ο Υφυπουργός Εθν. Αμύνης Στρατηγός ε.α. Παναγιώτης Καράμπελας, εκφωνεί την κύρια ομιλία της εκδηλώσεως.

του ιδίου και των συμπατριωτών του για την παρουσία του τέως Βασιλιάς των Ελλήνων Κωνσταντίνου και την υπερηφάνειά του για τον αιμνήστο Στρατηγό τον οποίον αν και δεν είχε την τύχη να τον γνωρίσει, τον θεωρεί: «...εκφραστή και εκπρόσωπο μιας γενιάς πατριωτών που ο οδηγός της ζωής τους ήταν ο όρκος τους προς την Πατρίδα και το Δημοκρατικό Πολίτευμα» και ότι «υπηρέτησε την Πατρίδα με απόλυτη προσήλωση, ωριμότητα και ανιδιοτέλεια, κάτι το οποίο αν και αυτονόητο έφτασε να αποτελέσει ζητούμενο τα τελευταία χρόνια στην χώρα μας και είναι η κύρια αν όχι η αποκλειστική, αιτία που οδηγήθηκε στις δύσκολες ημέρες της κρίσης που διανύουμε».

- Πρόεδρο του Συλλόγου Λαυκιωτών κ. Κωνσταντίνου Λουμάνη, ο οποίος είπε: «Θεωρώ ιδιαίτερη χαρά για όλους μας τους Λαυκιώτες που υποδεχόμαστε την προτομή του αιμνήστου Στρατηγού Παπαθανασίου. Είναι τιμή για μας που κάνουμε το χρέος μας προς τον Στρατηγό, ο οποίος θα είναι οδηγός για κάθε έναν από εμάς... Υπηρέτησε από πολλές θέσεις τον δημόσιο βίο και πάντοτε τον διέκρινε ανιδιοτέλεια, λιτότητα στην έκφραση και όραμα για προσφορά προς την Πατρίδα. Ευχαριστούμε την κυρία Παπαθανασίου για την τιμή που μας έκανε να προσφέρει αυτή την προτομή στο μικρό χωριό μας ως αντίδωρο για αυτά που το χωριό προσέφερε στον Περικλή Παπαθανασίου».

- Τον πρώην Υπουργό Εθνικής Αμύνης και πρώην Υπουργό Εξωτερικών κ. Ανδρέα Ζαΐμη, πρώτον ομιλητή, ο οποίος μεταξύ των άλλων είπε: «Με τον στρατηγό συνδεόμαστε πολύ στενά. Τον αγαπούσα πολύ και τον εκτι-

μούσα πολύ. Ήταν από τους ανθρώπους που όπως λένε βγαίνουν κάθε πενήντα χρόνια. Για τον Παπαθανασίου το πρώτο ήταν η Πατρίδα. Μετά έρχονταν όλα τα άλλα. Ό,τι ανελάμβανε το έκανε με την καρδιά του και με την ψυχή του. Έδινε το παράδειγμα σε όλους τους άλλους. Και όλοι όσοι τον ακολουθούσαν, τον αγαπούσαν και τον εκτιμούσαν... Αυτό θα πει ηγέτης. Όπου αναλάμβανε υπηρεσία άλλαζε το κλίμα εντυπωσιακά.

Ο Παπαθανασίου και το «μπράβο» ήξερε να ήβει και να ενθουσιάζει και την τιμωρία να χρησιμοποιεί γιατί αυτό έπρεπε να γίνει. Όπου πέρασε άφησε εποχή».

- Τον επίτιμο Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, Στρατηγό ε.α. κύριο Ιωάννη Βερυβάκη, ο οποίος επεσήμανε ότι στα 34 συνοδικά παράσημα και μετάλλια του Στρατηγού Παπαθανασίου, εκτός των πέντε χρυσών Αριστείων Ανδρείας που ανέφερε η κυρία Παπαθανασίου, συμπεριλαμβάνονται και οκτώ Πολεμικοί Σταυροί...

«Τον ετίμησαν όλοι όσοι των γνώρισαν από οποιοδήποτε συμμαχικό στρατό του κόσμου». Ακόμη τόνισε ιδιαίτερα, ότι ο Στρατηγός Παπαθανασίου ήταν ο ιδρυτής της Σχολής Αλεξιπρωτιστών, που εξακολουθεί και σήμερα το σπουδαίο έργο της ως ένα από τα πιο σύγχρονα σχολεία που έχουμε.

- Τον δημοσιογράφο κ. Ιωάννη Ρήγο ο οποίος είπε: «Ο Περικλής Παπαθανασίου υπήρξε για μένα ένα υπόδειγμα, ήμουν πολύ νεαρός - δεν ήμουν ακόμα 20 ετών - μπήκα στο στρατό εθελοντικά για να υπηρετήσω την Πατρίδα μου. Τον θεωρούσα πραγματικά, έναν εκπρόσωπο



Η κυρία Παπαθανασίου παρουσιάζει τον Αντιπρόσωπο (ΗΠΑ) Jonathan Schwartz αντιπρόσωπο του Πρέσβη των ΗΠΑ Daniel Bennet, στον τέως Βασιλέα των Ελλήνων Κωνσταντίνο.

του Ελληνικού Πολεμικού Στρατού, επειδή ήταν ωραίος, γενναίος και τοιμηρός. Έτσι θα τον θυμάμαι πάντοτε και χαίρομαι που δεν θα είμαι ο μόνος. Να ζήσεις πάντοτε μαζί μας Περικλή».

- Ακολουθώντας, η κυρία Παπαθανασίου, ανέγνωσε κείμενο του κ. Κυριάκου Τσιγκούνη, Αξιωματικού ε.α. (εκ της Σχολής Ευελπίδων), στενού συνεργάτη του Στρατηγού Παπαθανασίου και επί δώδεκα έτη υφιστάμενου του, ο οποίος για λόγους ανώτερους της θελήσεώς του, δεν μπορούσε να προσέλθει. Στο σημείωμά του ο κ. Τσιγκούνης δίνει συγκλονιστικές περιγραφές από την λαμπρή πολεμική δράση του Στρατηγού Παπαθανασίου ως Διοικητή της Γ' Μοίρας Καταδρομών κατά τη διάρκεια του σκληρότατου αγώνα προς καταστολή της ένοπλης κομμουνιστικής ανταρσίας, ιδιαίτερα κατά το 1948-1949 στην Πελοπόννησο, αθήνα και κατά την τελική αναμέτρηση στο Βίτσι και το Γράμμο. Και μεταξύ των άλλων ο κ. Τσιγκούνης γράφει: «Νομίζω ότι δικαιούμαι, επειδή είχα την τιμή να είμαι η σκιά του στα πεδία της μάχης, όπου αναδύονται τα προσόντα του υπευθύνου ηγήτορος, να δηλώσω ότι ο αξιωματικός ήταν αγνός Πατριώτης, γενναίος μαχητής, αποφασιστικός, με ευρύτητα σκέψεως, υγιή ανακλαστικά και δυνατότητα άμεσης λήψης ορθών αποφάσεων. Εξέπεμπε γύρω του εμπιστοσύνη, ασφάλεια και ηρεμία. Εισέδουε με τη συμπεριφορά του στις καρδιές και το πνεύμα των υφισταμένων του και τους καθιστούσε έτοιμους να τον ακολουθήσουν σε οποιαδήποτε θυσία».

- Τέλος, τον λόγο έλαβε ο Υφυπουργός Εθνικής Αμύνης, ο Αντιστράτηγος ε.α. κύριος Παναγιώτης Καράμπελας, που ήταν και ο κύριος ομιλητής. Το κείμενο της ομιλίας του το παραθέτουμε στη συνέχεια.

Ακολουθώντας η αποκάλυψη της προτομής του Στρατηγού Παπαθανασίου.

Στέφανο κατέθεσε ο κύριος Γεώργιος Φερραίος, Πρόεδρος της Λέσχης Καταδρομέων Κύπρου, με τη συγκινητική αφιέρωση: «Από τους Καταδρομείς της Κύπρου που τόσο Αγαπούσε».

Η εκδήλωση ήταν σεμνή και απλή αλλά ταυτόχρονα ήταν μεγαλειώδης και συγκινητικά φορτισμένη, άξιας της προσωπικότητας του αξιωματικού Στρατηγού Παπαθανασίου. Ευχαριστούμε την κυρία Παπαθανασίου για την θαυμάσια αυτή εκδήλωση που κατόρθωσε να οργανώσει και να καθύψει οικονομικώς, τιμώντας έτσι το Άξιο μέλος της Λέσχης μας και θυμίζοντάς τον στους αιώνες, με την προτομή του στη γενέτειρά του Λαύκα της Κορινθίας, τόσο στους κατοίκους του χωριού όσο και σε όλους μας.

Νομίζουμε ότι πρέπει να υιοθετήσουμε την άποψη του Στρατηγού Βερυβάκη, ότι η κυρία Παπαθανασίου πρέπει να προβάλλεται ως παράδειγμα για τις συζύγους όλων των μελών μας στην προσπάθεια να τιμήσουν τους συζύγους τους που η ανθρώπινη μοίρα έκανε να έχουν φύγει νωρίτερα και να συντηρούν τη μνήμη τους.

Ομιλία Υφυπουργού Εθνικής Αμύνης,

Αντιστρατήγου ε.α. κ. Παναγιώτη Καράμπελα

«Πανοσιολογιότατοι, Κύριε Πρόεδρε της κοινότητας, κύριοι εκπρόσωποι των τοπικών και πολιτικών αρχών, κύριε Τέως Βασιλέα των Ελλήνων, κύριε τέως Υπουργέ, κύριε Επίτιμο Αρχηγέ του ΓΕΕΘΑ, στρατηγοί, κύριοι εν αποστρατεία και εν ενεργεία συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι του χωριού αυτού που έχει αναδείξει τέτοιες προσωπικότητες. Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για μένα, τόσο ως Υφυπουργού της Εθνικής Αμυνας, όσο και προερχομένου από τον Ελληνικό Στρατό, η παρουσία μου εδώ σε αυτήν την σεπτή τελετή. Μια τελετή που σκοπό έχει να τιμήσει τον Έλληνα, τον πατριώτη, τον στρατιώτη, τον πιστό στον όρκο του μέχρι της τελευταίας του πνοής, τον Περικλή Παπαθανασίου, Στρατηγό του Ελληνικού Στρατού. Του αξιωματικού, που δεν υπήρξε στιγμή να ξέχασε τον όρκο του. Για πρώτη φορά, το όνομά του το άκουσα στην Σχολή των Ευελπίδων μαζί με πολλούς άλλους αξιωματικούς, που και αυτοί τίμησαν τον όρκο τους τα χρόνια εκείνα. Πριν λοιπόν από μερικές δεκαετίες, σε μια πολυτάραχη για την χώρα μας εποχή, τότε που οι δοκιμασίες και οι κλυδωνισμοί σε όλα τα επίπεδα ζωής ξεπερνούσαν τις ανθρώπινες αντοχές, κάποιοι ικανοί άνθρωποι υπερέβησαν τον εαυτό τους, και ξεχώρισαν με την δράση τους, προσωπικότητες που σφράγισαν την εξέλιξη μιας χώρας που αγωνιζόταν να βρει την ταυτότητά της και να εδραιώσει την Εθνική της συνείδηση, μέσα σε πολέμους παγκόσμιους και εμφύλιους, σε καταστροφές, σε μίσση, με ανέχεια και εν μέσω αδιεξόδων. Μια τέτοια φλογική και πολυτάλαντη προσωπικότητα, ήταν ο Στρατηγός Περικλής Παπαθανασίου, τον οποίο τιμούμε εδώ σήμερα. Από τούτο το χωριό που τον γέννησε, το χωριό που ποτέ δεν ξέχασε, που όσες δόξες και τιμές αν γνώρισε, εδώ πάντα επέστρεφε έμπλεος αγάπης και νοσταλγίας για να μοιραστεί τις δικές του προσωπικές στιγμές με αγαπημένα του πρόσωπα. Είμαστε όλοι σήμερα εδώ για να μοιραστούμε μνήμες με όσους είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν, να συνεργαστούν μαζί τους, οι ίδιοι ή οι γονείς τους, να παραδειγματιστούμε από την δράση ενός ανθρώπου που ξεπέρασε τα δεδομένα της εποχής του κατακτώντας δύσκολες κορυφές, ανοίγοντας νέους δρόμους προς αυτές. Ενός ανθρώπου υπόδειγμα κατά την υπηρεσία του, παράδειγμα για τους συγχρόνους του, και παράδειγμα για τους επιγόνους του Ελληνικού Στρατού.

Είθισται σε περιστάσεις όπως η σημερινή, να καταθέτουμε ύμνους. Δεν νομίζω πως ο στρατηγός Περικλής Παπαθανασίου τα είχε ποτέ ανάγκη. Το καταμαρτυρεί εξάλλου, η αθόρυβη και ακατάπαυστη προσφορά του, την οποία ευτυχώς αναγνώρισε έγκαιρα, τόσο η στρατιωτική όσο και η πολιτική ηγεσία της εποχής που εξήσε. Εξού και η πλειάδα των υψηλών τιμητικών διακρίσεων που έλαβε σε όλη την διάρκεια της πλούσιας σε ποιότητα και δημιουργικότητα ζωής και καριέρας του, τόσο για την γενναιότητα όσο και για τον πατριωτισμό του. Δύσκολα περιγράφει κανείς κάποιον που δεν είχε την τιμή να γνωρίσει, όπως εγώ, δυστυχώς. Από μικρή ηλικία συντάχθηκε με την δύσκολη πλευρά της ζωής.

Σε ηλικία 20 χρονών άνοιξε τα δικά του φτερά, αποφοιτώντας από την Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, και πολεμώντας στο αλβανικό μέτωπο. Αδυνατώντας να αντέξει την σκληριά της Πατριδος όπως ακούσατε, διέφυγε στην Μέση Ανατολή όπου και εντάσσεται στις τάξεις του ηρωικού Ιεροού Λόχου, μιας μάχιμης μονάδας, η οποία ξεπερνούσε τόσο τα ελληνικά όσο και τα συμμαχικά δεδομένα της εποχής και η οποία έγραφε σελίδες δόξας τόσο στην Μέση Ανατολή, όσο και στα νησιά μας στο Ανατολικό Αιγαίο. Τα χρό-

νια που ακολούθησαν τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, και τον εμφύλιο, τον βρίσκουν να μετέχει και να διακρίνεται σε έναν άλλο ιδιότυπο πόλεμο, τον Πόλεμο της Κορέας.

Για τον στρατηγό Περικλή Παπαθανασίου, τίποτε δεν ήταν τυχαίο. Η μοιρολατρία δεν του ταίριαζε. Ήταν άνθρωπος χωρίς ανασφάλειες και μικροψυχίες. Η ευρηματικότητα και το φιλότιμο που τον χαρακτήριζαν βοηθούν στο να ιδρύσει και να διοικήσει την πρώτη Σχολή Αλεξιπρωτιστών Ελλάδας. Ακολουθώντας υπηρετήσε, και διοίκησε για πολλά χρόνια, μονάδες σε ακριτικές περιοχές της Πατρίδος. Το στρατιωτικό καθεστώς του 1967, τον βρίσκει εκεί σε μία από αυτές τις περιοχές. Δεν την αποδέχεται, δεν σιωπά, με συνέπεια την άμεση απόταξή του από το στράτευμα, τις φυλακίσεις, την εξορία για σχεδόν πέντε χρόνια. Μετά την μεταπολίτευση, αναλαμβάνει για πολλά έτη όπως ακούσατε, και **αμισθί** - έχει ιδιαίτερη σημασία για την εποχή του σήμερα, - Πρόεδρος της Γενικής Τράπεζας, του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού, και ακολούθως των Ελληνικών Ταχυδρομείων, προσφέροντας τις πολύτιμες, την εποχή εκείνη για την Πατρίδα, υπηρεσίες του. Είναι όμως, τόσο ζωντανή η παρουσία του, τόσο έκδηλη η κατάθεση της ψυχής του σε ό,τι και αν έκανε, που δίκαια συγκαταλέγεται στους ανθρώπους που νιώθεις οικείους, τους νιώθεις δικούς σου ακόμα και αν δεν τους συνάντησες ποτέ. Είναι δικός μας άνθρωπος ο Στρατηγός Παπαθανασίου. Των εν ενεργεία αξιωματικών του ελληνικού στρατού, των εν αποστρατεία συναδέλφων. Είναι πάντοτε παράδειγμα για μας.

Αγαπητοί φίλοι, συναντιόμαστε εδώ σε αυτήν την πλατεία που γέννησε άξιους ανθρώπους, για να απονεύσουμε στον στρατηγό την οφειλόμενη τιμή. Στην προτομή σε αυτό το μνημείο που σε λίγο θα αποκαλύψουμε, αποτυπώνεται ο οφειλόμενος σεβασμός και η βαθειά εκτίμηση στο έργο ενός ανθρώπου που παραδίδει μαθήματα αξιοπρέπειας, ήθους, μαχητικότητας, δημιουργικότητας, προσωπικής θυ-



Στο γεύμα με το οποίο έκλεισε η εκδήλωση. Η κ. Παπαθανασίου (3η από αριστερά), ο τέως Βασιλέας των Ελλήνων Κωνσταντίνος, η κυρία Μανουέλα Βαρδινογιάννη, ο Υφυπουργός Εθνικής Αμύνης Αντιστράτηγος ε.α. κ. Παν. Καράμπελας.

σίας και δημοκρατικού ιδεώδους. Ένα έργο που στην σημερινή εποχή μας διδάσκει μεταξύ άλλων, πως όσο και αν αλλάζουν διαχρονικά οι συνθήκες ζωής, οι ομοιότητες είναι βαθιές. Σήμερα που τα πάντα γύρω μας και μέσα μας κλονίζονται, που η ανάγκη για επαναπροσδιορισμό των πραγμάτων και της ίδιας της ζωής είναι επιτακτική, σήμερα, όπως και τότε αναζητούμε νέους δρόμους. Έχουμε τη δύναμη να το πράξουμε, θα πρέπει να βρούμε και την θέληση. Ο στρατηγός Περικλής Παπαθανασίου, ξεπέρασε τον εαυτό του, υπερέβη το ΕΓΩ του, λειτούργησε με γνώμονα το ΕΜΕΙΣ, ως ένα αδιαίρετο σύνολο. Ήταν μπροστά από την εποχή του, εμπνεύστηκε καινοτόμες ιδέες και τις υλοποίησε. Ας τον μιμηθούμε.

Αγαπητοί φίλοι, πρέπει να είμαστε υπερήφανοι γιατί γεννηθήκαμε σε έναν τόπο, περήφανο και ελεύθερο. Ας τον υποστηρίξουμε όπως του αξίζει. Ο λαός μας είναι υπέροχος, δυνατότητες μεγάλες έχει. Είναι καιρός να αναστήσουμε τις χαμένες ελπίδες. Έχουμε ανάγκη σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, να αντλήσουμε δύναμη από ανθρώπους που η ζωή τους αποτελεί καθοδηγητικό φάρο στις αντιξοότητες της σημερινής εποχής αλλά και της συγκεκριμένης χρονικής συγκυρίας. Να πιστέψουμε σε αξίες που μοιάζουν να έχουν χαθεί, να τις επικαιροποιήσουμε, να τις υποστηρίξουμε με σθένος και να τις κάνουμε τρόπο ζωής. Να εγκαταλείψουμε την απαθή παράδοσή μας στην μετριότητα, του εύκολου και να αγωνιστούμε για το δύσκολο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αιωνία η μνήμη του Στρατηγού Παπαθανασίου».

Η Λέσχη Καταδρομέων και Ιερολοχιτών τιμά Ιερολοχίτη

Σε μια λιτή αλλά συγκινητική τελετή στα Γραφεία της Λέσχης, τιμήθηκε με τον θυρεό της Λέσχης (πληκέτα) ο Λοιζος Χέρκερτ, Αιγυπτιώτης (από το Κάιρο), σήμερα κάτοικος Μασσαλίας (από πολλών ετών) Ιερολοχίτης, Έφεδρος Ανθυπολοχαγός.



Από αριστερά προς τα δεξιά ο Αντιστράτηγος κ. Τσέλιος Αθανάσιος ΑΓΓΕΣ, στο κέντρο ο υποστράτηγος Σπανός Ευάγγελος Δ/ντης ΔΕΔ και ο Ιερολοχίτης Χέρκερτ Λοιζος στο μνημόσυνο των Καταδρομέων στο Καβούρι

Στον ίδιο προσφέρθηκε και ένα αντίτυπο του βιβλίου «Ιερός Λόχος» του Στρατηγού Μανέτα.

Ο Ιερολοχίτης Χέρκερτ, στα ενενήντα τέσσερά του, αρκετά θαηρός, συγκινήθηκε βαθύτατα και ευχαρίστησε για την τιμή που του έγινε και δήλωσε ότι θα παρουσιάσει το γεγονός και στα πέντε εγγόνια του στα οποία έχει καθημερινά την υπερηφάνεια για την καταγωγή του και τις πολεμικές δάφνες της Ελλάδας.

Ιδιαίτερα συγκινήθηκε και το έδειξε και η σύζυγός του, Γαλλίδα που δεν γνώριζε ούτε λέξη Ελληνικά, και συνόδευε τον Λοιζο.

Του ευχόμαστε χρόνια πολλά και κάθε ευτυχία.

«Από τα απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη»

...Είχα κι ένα μήνα οπού άρχισα να παίρνω μιστόν του βαθμού μου, καθώς και οι άηλοι έπαιρνα τρακόσες εξήντα δραχμές. Είδα αυτό, και πέθαιναν οι άνθρωποι εις τα παλιοκλήσια, οπληρχηγοί και άηλοι, κι από την πείνα κι από το κρύον, τότε στοχάστηκα: Οι αγωνισταί να πεθαίνουν της πείνας, κι εμείς να πληρωνώμαστε ολίγοι άνθρωποι; Εμείς οι ολίγοι φέραμε την ηευτεριά; Να κόψωμεν κι εμείς τον μιστόν μας, είτε να πάρουν και οι αδελφοί μας συναγωνισταί! Ει δε ξίκι να γένη και σ' εμάς! Τότε φκιάνω μιαν αναφορά και λέγω: «Επειδήτις όσοι αγωνίστηκαν πεθαίνουν από την πείνα και την ταλαιπωριάν, καθώς και χήρες των σκοτωμένων και τα παιδιά τους, τον μισθόν οπού μου δίνετε διατάξετε να μου κοπή όλος και να τον δίνετε εις τους αγωνιστάς και χήρες κι αρφανά των σκοτωμένων...

Ουδέν σχόλιον...



Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ.
εύχονται σε όλα τα μέλη και τις οικογένειές τους **ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ** και σας γνωρίζουμε ότι τους θερινούς μήνες τα γραφεία της Λέσχης θα λειτουργούν από 15 Ιουνίου μέχρι 31 Ιουλίου, μόνον κάθε **ΤΕΤΑΡΤΗ** και από ώρας 09.00 μέχρι 11.00 π.μ. και 19.00 μέχρι 21.00 μ.μ. το μήνα **Αύγουστο** και μέχρι 15 Σεπτεμβρίου θα παραμείνουν κλειστά.

ΛΕΣΧΗ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ-ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2013

A/A	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1	27 ΙΑΝ. (ΚΥΡ.)	Συμμετοχή αγήματος στην δοξολογία της επετείου των μαχών Λεωνιδίου και Αγίου Βασιλείου.
2	23 ΦΕΒ. (ΣΑΒ.)	Νυκτερινή ορεινή πορεία 15 χλμ.
3	21 ΑΠΡ. (ΚΥΡ.)	Αρχές σκοποβολής. Φυσική κατάσταση σκοπευτού. Βοήθς με αεροβόλα όπλα.
4	19 ΜΑΪ (ΚΥΡ.)	Τεχνικές καταρρίχησης και αναρρίχησης.
5	2 ΙΟΥΝ. (ΚΥΡ.)	Διέλευση οριζόντιας. Καταρρίχηση με περιέλιξη S.
6	16 ΙΟΥΝ. (ΚΥΡ.)	ΚΕΕΔ: Διέλευση στίβου μάχης. Καταρρίχηση από πύργο. (Εναλλακτικώς: Καταρρίχηση από γέφυρα Χαλκίδος).
7	18 ΙΟΥΝ. (ΠΑΡ.)	Θαλάσσια εκπαίδευση.
8	26 ΙΟΥΛ. (ΠΑΡ.)	Αμφίβια άσκηση.
9	8 ΣΕΠ. (ΚΥΡ.)	Αναρρίχηση & καταρρίχηση σε βραχώδες πρανές. Κάθοδος κεκλιμένης.
10	21 ΣΕΠ. (ΣΑΒ.)	Θέσεις βαλλόντος. Κίνηση ομάδος. Έλεγχος οχήματος.
11	6 ΟΚΤ. (ΚΥΡ.)	Κίνηση περιπόλου (Σχηματισμοί - Άμεσες αντιδράσεις).
12	18 ΟΚΤ. (ΠΑΡ.) 19 ΟΚΤ. (ΣΑΒ.)	Άσκηση ανταρτοπολέμου.
13	3 ΝΟΕ. (ΚΥΡ.)	Αθλητική δοκιμασία.
14	16 ΝΟΕ. (ΣΑΒ.)	Εκκαθάριση οικίας: διάταξη στίβας, είσοδος σε δωμάτια.
15	30 ΝΟΕ. (ΣΑΒ.)	Εκκαθάριση οικίας: κίνηση ομάδος σε διαδρόμους.
16	15 ΔΕΚ. (ΚΥΡ.)	Άσκηση διείσδυσης - κρούσης - απαγγίστρωσης.
17	5 ΙΑΝ. (ΚΥΡ.)	Κατάδυση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εκτός των ανωτέρω δραστηριοτήτων είναι πιθανόν να γίνει:

- Συμμετοχή αγήματος στο μνημόσυνο πεσόντων ΚΔ στο Καβούρι, (τέλη Μαΐου).
- Συμμετοχή στην νυκτερινή πορεία 2ας ΜΑΛ, (αρχές Ιουνίου).
- Παρουσία στο μνημόσυνο του Αιθεσιπρωτιστού Συριανόπουλου, (ΣΧΑΛ: 13 Ιουλίου).
- Παρουσία στο μνημόσυνο 1ης ΜΚ στο Μάθεμα, (τέλη Ιουλίου).

ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΙΠΕ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΛΟΥΣΙΟΥΣ

Του Ιερέως κ. ΠΑΛΑΙΟΞΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (Μέλους της Λέσχης Καταδρομέων - Ιερολοχιτών)

Είπεν ο Κύριος: «Αμὴν ἢ ἐὼ ὑμῖν ὅτι δυσκόλως πλούσιος εἰσελεύσεται εἰς τὴν Βασιλείαν τῶν Οὐρανῶν».

Πάλιν δε λέγω: «Ευκολότερον ἐστὶ κάμηλον δια τρυμαθιάς ραφίδος διελθεῖν, ἢ πλούσιος εἰς τὴν Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ εἰσελθεῖν».

(Ματθαίου, Κεφ. 19 στικ. 23-24)

Εδώ ο Ιησούς «κάμηλον» εννοεί την καμήλα και όχι το χοντρό σχοινί, όπως πολλοί νομίζουν.

Επίσης στην έκφραση «το τρυμαθιάς ραφίδος» δεν εννοεί την τρύπα της βελόνας.

Ο Ιησούς εδώ μιλάει για μια μικρή πόρτα που υπήρχε στο τείχος των Ιεροσοθύμων. Αυτή την πόρτα λόγω του σχήματός της, την ονόμαζαν «τρύπα της βελόνας».

Από αυτή την πόρτα για να περάσει η καμήλα ήταν δύσκολο. Για να το κατορθώσουν αυτό, την ξεφόρτωναν και αφού την υποχρέωναν να γονατίσει περνούσε.

Συνεπώς, ποιό είναι το δίδαγμα για τους πλούσιους που θέλουν να περάσουν στην βασιλεία των ουρανών;

Το δίδαγμα είναι:

Να ξεφορτωθούν τα πλούτη τους που απέκτησαν.

Μετά να γονατίσουν, δηλαδή να μετανοήσουν και μετά θα είναι εύκολο να περάσουν στη Βασιλεία του Θεού.

Αδελφοί,

Σήμερα που η φτώχεια και η δυστυχία έχουν πάρει μεγάλη έκταση, **ας κάνουμε μια ευχή στο Θεό και μόνο στο Θεό** και να του ζητήσουμε: Όλοι αυτοί οι πλούσιοι που τα έχουν όλα χωρίς να κάνουν τίποτα, και που μας προκαλούν με τα πλούτη τους ας τα ξεφορτωθούν για χάρη όλων αυτών που μοχθούν για τον επιούσιο.

Σε αυτό θα μπορούσαν να συμβάλλουν και οι ταγοί της εκκλησίας, που θέλουν να λέγονται, αντιπρόσωποι του Θεού!

Όμως και αυτοί είναι φορτωμένοι και προκαλούν με τα χρυσοποικίλητα άμφια, τις Αυτοκρατορικές κορώνες, τις

χρυσές ράβδους... και τα πανάκριβα αυτοκίνητα με τα οποία κυκλοφορούν. Σαν εκείνα των Υπουργών και βουλευτών, που λέγονται και αυτοί αντιπρόσωποι του λαού!

Αυτοί που οδήγησαν ένα λαό στην φτώχεια, στην δυστυχία και σε πολλή αυτοκτονίες.

Αυτό το λαό τον δυστυχισμένο που τον στήνουν στην ουρά για να του δώσουν ένα πιάτο φαί και τίποτα, τίποτα άλλο. Διότι για να του προσφέρουν κάτι άλλο, κοστίζει και πρέπει να βάλουν το χέρι στην τσέπη. Δεν το βάζουν. Απλά κάνουν μνημόσυνα με ξένα κόλλυβα. Έτσι στήνουν ένα σόου και το προβάλλουν με τις κάμερες, για να φαίνονται ότι βοηθούν αυτόν τον απειλημένο λαό.

Αυτό το λαό που αδυνατεί να αγοράσει λίγο πετρέλαιο να ζεστάνει την οικογένειά του, να πληρώσει το ενοίκιο, την ΔΕΗ, το νερό και τα χαράτσια που του φόρτωσαν οι εθνοπατέρες.

Σε αυτό θα μπορούσαν να συμβάλλουν και οι ταγοί της εκκλησίας, που θέλουν να λέγονται, αντιπρόσωποι του Θεού!

Όμως και αυτοί είναι φορτωμένοι και προκαλούν με τα χρυσοποικίλητα άμφια, τις Αυτοκρατορικές κορώνες, τις χρυσές ράβδους... και τα πανάκριβα αυτοκίνητα με τα οποία κυκλοφορούν. Σαν εκείνα των Υπουργών και βουλευτών, που λέγονται και αυτοί αντιπρόσωποι του λαού!

Αυτοί που οδήγησαν ένα λαό στην φτώχεια, στην δυστυχία και σε πολλή αυτοκτονίες.

Αυτό το λαό τον δυστυχισμένο που τον στήνουν στην ουρά για να του δώσουν ένα πιάτο φαί και τίποτα, τίποτα άλλο. Διότι για να του προσφέρουν κάτι άλλο, κοστίζει και πρέπει να βάλουν το χέρι στην τσέπη. Δεν το βάζουν. Απλά κάνουν μνημόσυνα με ξένα κόλλυβα. Έτσι στήνουν ένα σόου και το προβάλλουν με τις κάμερες, για να φαίνονται ότι βοηθούν αυτόν τον απειλημένο λαό.

Αυτό το λαό που αδυνατεί να αγοράσει λίγο πετρέλαιο να ζεστάνει την οικογένειά του, να πληρώσει το ενοίκιο, την ΔΕΗ, το νερό και τα χαράτσια που του φόρτωσαν οι εθνοπατέρες.

Για όλα αυτά άγιοι της Εκκλησίας μας, μαζί με τους εθνοπατέρες του Κοινοβουλίου, τους Δημοτικούς Άρχοντες και τους άλλους φορείς τι κάνετε; **Τίποτα!** Εσείς μόνο ένα πιάτο φαί δίνετε, που και αυτό το δωρίζουν απλοί χριστιανοί.

Για τα άλλα τι λέτε; Ξέρω τι λέτε!

Αφού δεν μπορείτε να πληρώσετε, **τραβάτε φυλακή!**

«Θυαί υμῖν, Γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι υποκριταί».