



Τα Νέα

της Λέσχης

Καταδρομέων και Ιερολοχιτών



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ • ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΑΛ. ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ 7 Τ.Κ. 10561 ΑΘΗΝΑ • ΤΗΛ. 210 3237768-210 3235907 • FAX: 210 3213534 ΚΩΔ. 016392

ΕΤΟΣ 12° • ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 • ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 68 • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ: ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ

ΓΡΑΜΜΟΣ-ΒΙΤΣΙ

ΓΙΟΡΤΗ ΧΡΕΟΥΣ και ΜΝΗΜΗΣ

29-30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1949

Γιατί πολεμήσατε;

Του Συντ/ρχου ε.α. Γατσούλη Ευαγγέλου, μέλους του Δ.Σ. της Λέσχης

Αφιερώνεται στη μνήμη των νεκρών και σε όσους πολέμησαν και πάλεψαν ανυποχώρητα για τα ιδανικά της Ελευθερίας κατά τον αντισυμμοριακό αγώνα της περιόδου (1944-1949)

Ηεξασθένιση της μνήμης και η μεγαλοθυμία, είναι τα τραγικά λάθη που βαρύνουν τη μοίρα της Ελλάδος. Σπάνια τα παθήματα γίνηκαν μαθήματα. Και όπως ήταν επόμενο, ξεθώριασε και μπήκε στο περιθώριο, η ζοφερή εικόνα του μακελειού του συμμοριτοπολέμου (κατ' άλλους Εμφυλίου) και αμβλύνηθηκε η μνήμη για τον καταλογισμό της ευθύνης της εξόντωσης χιλιάδων ανθρώπων υπάρξεων, της γενοκτονίας των αμάχων, κυρίως στην ύπαιθρο, και της δαιμονικής τρέφας του παιδομαζώματος.

Και το τίμημα του ολοκαυτώματος αυτού, ήταν η περιφρόνηση και η οικονομική εξαθλίωση των πολεμιστών της περιόδου εκείνης. (Στρατηγοί με πλούσια πολεμική δράση, με διάτρητο το κορμί τους από τα τραύματα, πέρνουν σύνταξη 1.200,00 €)!

Η δε διατήρηση των προνομίων, πέρασε στις απόλεμες κλίκες (πολιτικοί - πολιτικάντηδες



Στη φωτογραφία, ένας λεβεντόγερος Ιερέας, ένας εβδομντάχρονος - τουλάχιστον - χωρικός και μια υπερήφανη Ελληνίδα Μάνα, στον αγώνα που τότε απαιτούσε η πατρίδα.

κ.λπ.).

«Δέσποτα μέμνησο». Μέμνησο την ηθική ποιότητα και την ευτελιστική μικρότητα των Μεγάλων μας πολιτικών, που κανένας τους δεν παρειρίζεται ποτέ στο ετήσιο μνημόσυνο στο Γράμμο και στο Βίτσι, φοβούμενοι μήπως χαρα-

που δεν σας ξεχάσαμε ποτέ, κλίνουμε νοερά το γόνυ μας στους χορταριασμένους τάφους σας, υποκλινόμαστε στους ηρώϊσμούς σας και τιμούμε τη Μνήμη σας.

κτηρισθούν «ΕΘΝΙΚΟ-ΦΡΟΝΕΣ». Ντροπή!

Ξεχνούν πως αν δεν γινόταν η συντριβή του Κομμουνιστοσυμμοριτισμού στο Γράμμο και στο Βίτσι, στις 29 και 30 Αυγούστου 1949, σήμερα δεν θα απολάμβαναν τα προνόμια και δεν θα κατείχαν τις θέσεις που κατέχουν, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ξανά ντροπή!

Κατακαπνισμένη Πατρίδα. Χιλιοπροδομένη από μέσα και απ' έξω. Κι εσείς αγωνιστές, πολεμιστές, νεκροί και ζώντες του συμμοριτοπολέμου, επώνυμοι και ανώνυμοι, που με τη ζωή σας και τη σωματική σας ακεραιότητα, παλέψατε για την ελευθερία της πατρίδος, τώρα θα διερωτάσθε: «ΓΙΑΤΙ ΠΟΛΕΜΗΣΑΜΕ»;

Τελειώνοντας εμείς,

Πλήρωσαν την συνδρομή τους

A/A	ΒΑΘΜΟΣ Ή ΙΔΙΩΤΗΣ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΧΡΗΜΑΤ.	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.	Αντιστράτηγος	ΒΑΡΔΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	60,00	Για έτη 2012 & 2013
2.	Συντ/ρχης	ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΠΛΑΤΩΝ	120,00	Για έτη 2011, 2012, 2013 & 2014
3.	Αντ/ρχης	ΜΕΝΕΝΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ	30,00	Για έτος 2013
4.	Εφ. Λοχαγός	ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ	30,00	Για έτος 2013
5.	Υποστράτηγος	ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΘΩΜΑΣ	60,00	Για έτη 2012 & 2013
6.	Υποστράτηγος	ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓ.	50,00	Για έτη 2012 & 2013
7.	Τχης	ΔΑΚΑΝΑΛΗΣ ΚΙΜΩΝ	30,00	Για έτος 2013

Σημείωση: Αναγράφονται μόνον όσοι κατέβαλαν τη συνδρομή τους κατά το χρονικό διάστημα από 16ης Ιουνίου μέχρι 10ης Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα επιδόσεως της ύλης.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ευχαριστούμε θερμότατα τους παρακάτω για την ευγενική προσφορά τους με τα έναντι εκάστου χρηματικά ποσά για οικονομική ενίσχυση Λέσχης, επί πλέον της συνδρομής τους.

1.	Αντ/ρχης	ΜΕΝΕΝΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ	20,00
2.	Αντιστράτηγος	ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ ΑΘΑΝ.	50,00

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΤΕΓΗΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Θερμά ευχαριστούμε τα παρακάτω μέλη μας για την ευγενική προσφορά τους προς απόκτηση ιδιόκτητων γραφείων της Λέσχης μας.

1	Έφ. Λοχαγός	ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ	100,00
---	-------------	----------------------	--------

Ποίημα με αναμνήσεις

Στον Βοσπόρου τ' αγιονέρια
κάτω από την Αγιά Σοφιά,
μια γερόντισσα στενάζει
μπρος στην Παναγιά.

- Σώπα μάνα, πες μας για τη συμφορά.
- Κάψανε τη Σμύρνη, πήραν τ' Αϊβαλί
κλαίει όλη η Μικρασία την καταστροφή.
- Αχ Ανατολή, γη της Ιωνίας, τη Ελληνική!

Θα 'ρθουν πάλι στους αιώνες τ' Αλεξάνδρου οι Μακεδόνες.

- Σώπα μάνα, κάνε πάλι υπομονή.
- Στους Βοσπόρου τ' αγιονέρια,
κάτω απ' την Αγιά Σοφιά,
ήρθε ένα Σμυρνιό καράβι
μαύρα τα πανιά.

- Σώπα, τζάνεμ, πες μας για τη συμφορά.

Το παραπάνω ποίημα βρισκόταν μέσα στο πορτοφόλι του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Κυρού Χριστοδούλου και σε κάποιες ήσυχες στιγμές, το σιγοτραγουδούσε μαζί με φίλους τους...

Επιμέλεια: Παναγιώτης Πάνου
Υποστράτηγος ε.α.

Τάξις ΣΣΕ 1947Α'

Παπάγος, 20-6-13

Σήμερα, απήλθεν εις Κύριον, ο συμ-
μαθητής στη Σ.Σ.Ε. και συμπολεμιστής
μας, Υποστράτηγος ε.α. Μαυρίκης
Κωνσταντίνος.

Ημέρα πένθους και οδύνης της Τά-
ξεως 1947Α'.

Ο Θεός να αναπαύει την ψυχήν του
και να παρέχει την δέουσαν παρηγο-
ρίαν στην οικογένειάν του και σε
όλους μας.

Δημήτριος Ν. Παπαδόπουλος
Υποστράτηγος ε.α.
Εκπρόσωπος Τάξεως 1947Α'

**ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΑΣ.
ΕΙΝΑΙ Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ ΤΗΣ
ΛΕΣΧΗΣ ΜΑΣ,
ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΠΝΟΗ ΜΑΣ!**

Τα ελάχιστα

«Μια μεγάλη καρδιά γεμίζει με ελάχιστα». Αυτά τα ελάχιστα είναι μονάχα τα ουσιαστικά και θεϊκά. Ευτυχώς, η μεγάλη καρδιά διψά μόνο γι' αυτά, γι' αυτό είναι μεγάλη.

Ποια είναι αυτά τα ελάχιστα; Ποια είναι εκείνα που θα δώσουν στην ταλαιπωρημένη καρδιά πληρότητα, ειρήνη, ισορροπία και αξία σε όσα γυρεύει ο άνθρωπος;

Θυμάστε την απάντηση του Διογένη, όταν ο Μέγας Αλέξανδρος τον προκάλεσε να του γυρέψει όποια χάρη θέλει; «Κάνε λίγο πιο πέρα γιατί μου κρύβεις τον ήλιο...» του είπε.

Ο Σωκράτης, καθώς περπατούσε ανάμεσα στα εμπόρευμα και τους πωλητές, έλεγε στους δικούς του: «Είμαι ο πιο πλούσιος απ' όλους σας, βαδίζω στην αγορά και δεν έχω ανάγκη τίποτε ν' αγοράσω».

Διαβάζουμε στα ευαγγέλια της Καινής Διαθήκης, ότι ο Ιησούς Χριστός θαύμαζε τα πουλιά που δε σπέρνουν, ούτε θερίζουν κι όμως βρίσκουν τροφή και κηληδοούν. Τ' αγριοπούλια που δεν υφαίνονται, δεν κεντούνε, όμως φορούν στολές λαμπρότερες από των βασιλιάδων. Οι αλεπούδες έχουν φωλιές, όμως ο Γιος του Θεού δεν

έχει πού να γυρίσει το κεφάλι Του. Πόση αυτάρκεια! Τι ανεξαρτησία από τα κοσμικά. Να λοιπόν, τι πράγματι ποθεί η ψυχή για να είναι υγιής και όμορφη. Τον ήλιο, τη ζεστασιά και φυσικά, τίποτε απ' όσα αγοράζονται. Πίστη στον αληθινό Θεό και όλα αυτά τα ουσιαστικά που έβαλε μέσα σου ο Δημιουργός, που θέλουν που και που, λίγο πότισμα με ελάχιστο νερό βροχής, που κι αυτή, γενναιόδωρα την προσφέρει Εκείνος για δικαίους και άδικους.

Αν είμαστε ηεύτεροι από μάτια άγνη, που μόνοι μας βάζουμε στη ζωή μας, πώς να μην αισθανόμαστε θαυμάσια. Αν απαηλαχτούμε από τους ψυχαναγκαστικούς στόχους, πώς να μην αγαπάμε τη ζωή, τον εαυτό μας και όλους τους συνανθρώπους μας; Αν είσαι πλῆσμα γεμάτο από το Θεό, γεμάτο ευγνωμοσύνη στο Σωτήρα και Κύριό σου Ιησού Χριστό, τότε βλέπεις, ακούς και καταλαβαίνεις. Έχεις να δίνεις, γιατί σου δόθηκε. Δίνεις φυσιολογικά γιατί σε πνίγουν οι δωρεές του Θεού. Τότε πιστεύεις. Τότε ζεις. Τότε αγαπάς.

Τότε είσαι χριστιανός.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΛΙΟΞΑΡΗΣ
ΙΕΡΕΥΣ

«Βωμοί, Εστίες, Πατρίδα, Θρησκεία»

Του Αντγού ε.α. Χούσου Β. Ευσέβιου

Οι Έλληνες από αρχαιοτάτων χρόνων, αγωνίζονταν και έπιπτον «υπέρ βωμών και εστιών», ή το ηεγόμενον μεταγενεστέρως, «υπέρ πίστεως και πατρίδος», γιατί είναι έννοιες Ιερές και έχουν μεγαλύτερα αξία από την κάθε ζωή.

Σήμερα, οι έννοιες αυτές, πλήττονται ηυσαπείως και παντοιοτρόπως, ως να μην έχουν καμιά αξία, από τους αθέους και ανθέλληνες, Έλληνες και ξένους. Και η Πολιτεία δεν προστατεύει κατά την άποψή μου, δεόντως τις έννοιες αυτές, μέσα από τα οχοθεία, μέσα από τα Μέσα Μαζικής Ενημερώσεως κ.ά.

Έτσι, στη συνείδηση του λαού, και ιδίως των νέων, εξαχνούται η σημασία των εννοιών αυτών. Η ίδια η Πολιτεία π.χ. βάλει κατά της εστίας, με «χαράτσια» κι άλλα επιβαρυντικά, οπότε αυτή θα χαθεί απ' τον καθένα. Δεν θα υπάρχει η αγάπη για την Εστία, για τη γη, που στο σύνολό τους (εστίες-γαίες), συνιστούν την πατρίδα.

Σε κάποια στιγμή, ό μή γένοιτο, οι νέοι θα κληθούν να αγωνισθούν υπέρ βωμών και εστιών, υπέρ πίστεως και πατρίδος. Δεν είναι βέβαιον, ότι θ' αγωνισθούν να

προασπίσουν έννοιες άγνωστές τους, ξένη ιδιοκτησία, όπως θ' αγωνίζονταν ως τώρα.

Η Πολιτεία, αμελεί να προστατεύσει την κατοχυρωμένη δια του Συντάγματος, ως Θρησκεία επίσημο του Ελληνικού Έθνους, την Ορθόδοξη Χριστιανική πίστη, από τους άθεους, Αντίχριστους, αηθόθρησκους, αιρετικούς. Δεν προστατεύει την ιδιοκτησία και με τα μέτρα που λαμβάνει, την οδηγεί σε όμι Ελληνικά χέρια. **Θα έλθει καιρός που η Ελλάδα θα είναι κατ' όνομα μόνο, χωρίς Έλληνες και εδάφη Ελληνικά, θα περιέλθουν όλα σε ξένα χέρια.**

Ο σημερινός Πρωθυπουργός μας κ. Σαμαράς Αντώνιος, μας είχε υποσχεθεί αηηγορικά, ότι «**θα μας δώσει ταυτότητα...**». Τον πιστέψαμε και αναμένομεν την υλοποίηση της υποσχεσεώς του. Πάντως ως τώρα, δεν εκδηλώθηκε καμμία ενεργεία του προς υλοποίηση των υποσχεθέντων (οι λαθρομετανάστες αυξάνονται και πληθύνονται καθημερινώς, οι ιδιοκτησίες χάνονται, η μετανάστευση των Ελλήνων γίνεται ραγδαία κ.ά., κ.ά.).

Κύριο κύριο αρμόδιοι, «οι καιροί ου μενετοί», βιασθείτε να προλάβετε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προς διευκόλυνσή σας
μπορείτε να καταθέτετε
τα χρήματά σας
στους παρακάτω
λογαριασμούς της
ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
με την παράκληση
να μας αποστέλλετε
την απόδειξη της Τραπεζής.
α. Για ετήσιες συνδρομές
ή οικονομική ενίσχυση
Λέσχης
αριθ. Λογαρ.
001 03017398-4
β. Για απόκτηση ιδιόκτητης
στέγης Λέσχης
αριθ. Λογαρ.
001 03018273-8

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ & ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ

Τριμηνιαίο όργανο της Λέσχης
Καταδρομέων & Ιερολοχιτών

ΚΩΔ. 01 6392

ΓΡΑΦΕΙΑ: Παθ. Πατρών Γερμανού 7
Τ.Κ. 10561 ΑΘΗΝΑ

Τηλ. 210 3237768 & 210 3213534

ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ.Σ. ΛΕΣΧΗΣ
Χειρόγραφα δημοσιευμένα ή μη δεν επιστρέφονται

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ:
Το Δ.Σ. της Λέσχης

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ-ΕΚΔΟΤΗΣ:
Υπτος ε.α. Γεωργαντάς Κων/νος

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:
Συντ/ρχης ε.α. Γατσούλης Ευάγγελος

Δημοσιογραφική επιμέλεια: ΔΕΣΜΟΣ
Εκτύπωση: Ν. Γ. Παπαδόπουλος

Ε. Γιάνναρη 5 Τ.Κ. 11853

Τηλ. 210 3468268 - 210 3467155

