



Τα Νέα

της Λέσχης

Καταδρομέων και Ιερολοχιτών



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ • ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΑΛ. ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ 7 Τ.Κ. 10561 ΑΘΗΝΑ • ΤΗΛ. 210 3237768-210 3235907 • FAX: 210 3213534 ΚΩΔ. 016392

ΕΤΟΣ 13^ο • ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 • ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 73 • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ: ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ

ΠΙΣΤΗ και ΕΛΠΙΔΑ

Του Υποστρατήγου ε.α. Γεωργαντά Κωνσταντίνου, Αντιπροέδρου της Λέσχης

Μας αξίωσε ο Θεός να φθάσουμε στο τέλος και του 2014. Βεβαίως, τα απειλητικά νέφη παραμένουν συσσωρευμένα πάνω από τη χώρα μας. Στην ασφυκτική οικονομική κατάσταση, προστίθεται και η αναζωπύρωση των απειλών εκ των επεκτατικών βλέψεων γειτόνων μας, με κορυφαίες και άμεσες, τις προκλήσεις και επεκτατικές πράξεις της Τουρκίας. Η τελευταία, εκτός από το μεγαλοπρεπές "σαράι" που πρόσφατα κατασκεύασε για να το χρησιμοποιήσει ως φάρο που θα μαγνητίζει τη φαντασία των Τούρκων, έχει για πολλή χρόνια επιδοθεί στην συγκρότηση δια πυρός και σιδήρου, ισχυρού κράτους και πολύ ισχυρών ενόπλων δυνάμεων. Και ακόμη, η φρικιαστικές εξελίξεις στην Μέση Ανατολή και στις νότιες ακτές της Μεσογείου, με την αυξανόμενη επικράτηση των αποτρόπαιων τζιχαντιστών, επιτείνουν την διεθνή και τοπική ανησυχία, προσθέτουν βάρος στην Ελλάδα και αυξάνουν την στρατηγική σημασία της Τουρκίας. Πρέπει να το πάρουμε απόφαση ότι, στη γωνιά στην οποία βρεθήκαμε, ποτέ δεν επικρατεί ησυχία και ηρεμία:

Δυστυχώς, πρέπει να καταστεί πίστη μας, ότι δεν έχουμε δικαίωμα να εφησυχάσουμε, να πάρομε ελαφρά τα πράγματα, να πορευόμαστε και να αντιδρούμε επιποθεία, να ονειρευόμαστε, να εκτονώνουμε επιποθείως τον αυθορμητισμό μας, να αντιδρούμε συναισθηματικά και παρορμητικά.

Φαίνεται πως είναι, απεληπιστικά, απαραίτητο να είμαστε συνεχώς σε εγρήγορση, να συγκρατούμε τις συναισθηματικές εκρήξεις, να εκτιμούμε την κατάστασή μας κάθε φορά, ρεαλιστικά και να ενεργούμε προσεκτικά, μεθοδικά και ψύχραιμα (που απ' ό,τι διδάσκει η ιστορία δεν διακρινόμαστε σε αυτά).

Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Μας είναι απαραί-

τητη ΠΙΣΤΗ και ΕΛΠΙΔΑ για να επιβιώσουμε από τους κινδύνους και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε και να εξασφαλίσουμε την συνέχεια της κρατικής και εθνικής μας οντότητας.



ΠΙΣΤΗ στις πραγματικές αρετές της φυλής μας (όχι σε εκείνες που αντιπροσωπεύει ο... Καραγκιόζης). Πίστη στην σοβαρή και επίμονη εργασία. Πίστη στα προσόντα μας. Πίστη στην αναγκαιότητα της αδιάλειπτης προσπάθειας για συνεχή βελτίωση και προσαρμογή μας. Πίστη στο πεπρωμένο μας. Πίστη στο... DNA μας. Πίστη στη φυλετική αντοχή μας. Πίστη στην αυξημένη ευστροφία μας. Πίστη στο ότι και ο χειρότερος Έλληνας είναι προτιμότερος από τον καλύτερο ξένο. Πίστη στην ισχύ της χώρας μας, την οποίαν με κάθε θυσία, να αναπτύξουμε ώστε να φθάσει στο ύψος των προκλήσεων. **Κυρίως, πίστη στο Θεό μας.**

ΕΛΠΙΔΑ ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο άσχημα όσο φαίνονται, ότι ο καιρός φέρνει και ευνοϊκές

καταστάσεις. Ελπίδα, ότι οι νεότεροι θα αποδειχθούν ευφυέστεροι και αποτελεσματικότεροι. Ελπίδα ότι θα αποκτήσουμε αίσθηση ισορροπίας. Ελπίδα ότι η ανθρωπότητα θα εξανθρωπιστεί, ότι θα ενστερνισθεί το κήρυγμα του Χριστού του οποίου την γέννηση θα γιορτάσουμε. Ελπίδα ότι ο Θεός δεν έπαψε να μας σκέπει και να μας προστατεύει. Ελπίδα ότι το νέο έτος θα είναι αίσιο και ευτυχές ή τουλάχιστον καλύτερο από το λήγον! Ελπίδα... όμως να μην ξεχνούμε ότι η ελπίδα είναι άριστος σύντροφος αλλά κακός οδηγός.

**Καλή Χριστούγεννα
Ευτυχισμένος ο καινούργιος
χρόνος 2015**

Υ.Γ. Μόνον για να θυμόμαστε και να φρονηματίζομαστε· όχι να αναξέουμε πληγές και να αναρριπίζουμε ποητικά πάθη:

- Πάνε 70 χρόνια από τον Δεκέμβριο του 1944 που κατασφαχθήκαμε και καταστραφήκαμε σχεδόν ολοσχερώς, όταν το ΕΑΜ δια των όπλων, απεφάσισε να επιδιώξει την άμεση κατάκτηση της εξουσίας (2ος Γύρος).

- Πάνε 67 χρόνια από τον Δεκέμβριο του 1947 που το ΚΚΕ με τον στρατό του, τον ΔΣΕ, είχε αποδωθεί εκ νέου, σε ένοπλη προσπάθεια ανατροπής της νόμιμης Ελληνικής Κυβερνήσεως (3ος Γύρος) και συγκεκριμένα καθώς ξημέρωνε η 25 Δεκεμβρίου 1947, εξαπέλυσε επίθεση για να καταλάβει την Κόνιτσα με απώτερο σκοπό να εγκαταστήσει εκεί την Κυβέρνησή του.

Ας σκεφθούμε πόσο χειρότερα θα ήταν για μας τα πράγματα, αν οποιοδήποτε από τα πάρα πάνω είχε αντίθετη έκβαση! Και ας δοξάζουμε τ Θεό επειδή είμαστε σε δεινή μεν θέση, αλλά πολύ καλύτερη από εκείνη που θα μπορούσε να είναι!



*Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ.
εύχονται σε σας και τις οικογένειες σας
Χαρούμενα Χριστούγεννα και Ευτυχισμένη χρονιά!*



Πλήρωσαν την συνδρομή τους

A/A	ΒΑΘΜΟΣ Ή ΙΔΙΩΤΗΣ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΧΡΗΜΑΤ. ΠΟΣΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.	Συντ/ρχης	ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	30,00	Για έτος 2014
2.	Κ/Δ	ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΜΙΧΑΗΛ	60,00	Για έτη 2013 & 2014
3.	Κ/Δ	ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ	100,00	Για έτη 2012, 2013 & 2014
4.	Αντ/ρχης	ΜΕΝΕΝΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ	30,00	Για έτος 2014
5.	Συντ/ρχης	ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛ.	30,00	Για έτος 2014
6.	Έφ. Λοχαγός	ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡ.	30,00	Για έτος 2015
7.	Αντ/ρχης	ΜΠΙΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ	30,00	Για έτος 2014

Σημείωση: Αναγράφονται μόνον όσοι κατέβαλαν τη συνδρομή τους κατά το τρέχον διάστημα από 17 Σεπτεμβρίου 2014 μέχρι 2014, ημερομηνία επιδόσεως της ύλης για εκτύπωση.

Ο Ταμίας
Ευάγγελος Γατσούλης
Συνταγματάρχης ε.α.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ευχαριστούμε θερμότατα τους παρακάτω για την ευγενική προσφορά τους με τα έναντι εκάστου χρηματικά ποσά για οικονομική ενίσχυση Λέσχης, επί πλέον της συνδρομής τους.

A/A	ΒΑΘΜΟΣ Ή ΙΔΙΩΤΗΣ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΧΡΗΜΑΤ. ΠΟΣΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.	Αντ/ρχης	ΜΕΝΕΝΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ	20,00	
2.	Κυρία	ΧΟΥΣΟΥ-ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΗ	20,00	

Ο Ταμίας
Ευάγγελος Γατσούλης
Συνταγματάρχης ε.α.

**ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΑΣ.
ΕΙΝΑΙ Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ ΤΗΣ
ΛΕΣΧΗΣ ΜΑΣ,
ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΠΝΟΗ ΜΑΣ!**

**ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ
ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ & ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ**

Τριμηνιαίο όργανο της Λέσχης
Καταδρομέων & Ιερολοχιτών

ΚΩΔ. 01 6392

ΓΡΑΦΕΙΑ: Παθ. Πατρών Γερμανού 7
Τ.Κ. 10561 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210 3237768 & 210 3213534

ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ.Σ. ΛΕΣΧΗΣ
Χειρόγραφα δημοσιευμένα
ή μη δεν επιστρέφονται

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ:
Το Δ.Σ. της Λέσχης

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ-ΕΚΔΟΤΗΣ:
Υπτιχος ε.α. Γεωργαντάς Κων/νος

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:
Εφ. Λοχίας Τουρναβίτης Κων/νος

Δημοσιογραφική επιμέλεια: ΔΕΣΜΟΣ
Εκτύπωση: Ν. Γ. Παπαδόπουλος
Ε. Γιάνναρη 5 Τ.Κ. 11853
Τηλ. 210 3468268 - 210 3467155

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το επόμενο φύλλο της εφημερίδας μας (το 74ο), θα κυκλοφορήσει τον Φεβρουάριο του 2015, με βασικό περιεχόμενο την Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα τον Μάρτιο 2015.

Παρακαλούμε να μας στείλετε τα προς δημοσίευση κείμενά σας μέχρι 31 Ιαν. 2015 και στο e-mail της Λέσχης μας: info@lki.gr

**Απονομή του βαθμού του Ταξίαρχου
επί τιμή, σε μέλος της Λέσχης μας**

Το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ) κατά την 23ην Συνεδρία του της 25ης Ιουλ. 2014, εξέδωσε την υπ' αριθμόν 2 Απόφασή του δια της οποίας απονέμει τον βαθμόν του Ταξίαρχου επί τιμή στον Συνταγματάρχη (ΠΔ (ΠΖ) Δημητρόπουλο Ανδρέα του Γεωργίου (ΑΜ 4389) με ψήφους 3 έναντι 1 και με βάση τις διατάξεις του Άρθρου 39 του ΝΔ 3883/2010, και αφού έλαβε υπόψη τις υπηρεσίες που με προσήλωση στο καθήκον προσέφερε στις Ένοπλες Δυνάμεις, την παραδειγματική ευσυνει-

δουσία του, την συνέπεια και την αφοσίωση που επέδειξε κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας και που τον αναδεικνύουν ως μία προσωπικότητα αναμφισβήτητης αξίας, η οποία ενσωματώνει τα ιδανικά της φιλοπατρίας και της αυτοθυσίας. Με την ίδια απόφαση προσκαλείται ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών, συγχαίρει θερμώς τον κ. Δημητρόπουλο.

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ

Ο Ταξίαρχος ΠΔ Ανδρέας Δημητρόπουλος, μέλος της Λέσχης μας και Πρόεδρος της Πανελληνίου Ενώσεως Αναπήρων Αξιωματικών Πολεμικής διαθεσιμότητας

Εις μνήμην του πολυταλήντου Ελληνοκυπρίου Αγωνιστή Σπύρου Παπαγεωργίου προσέφερε το ποσόν των διακοσίων ευρώ (€ 200,00) προς ενίσχυση της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών.

Το Δ.Σ. της Λέσχης ευχαριστεί θερμώς τον κ. Ταξίαρχο. Δεν είναι η πρώτη φορά που η Λέσχη επωφελείται της γενναιοδωρίας του· κατ' επανάληψιν έχει προσφέρει αξιόλογα ποσά. Εδώ κρίνουμε απαραίτητο να θυμήσουμε την διατύπωσή του σε κάποια συγκέντρωσή μας. "Θέλω να επιστρέψω κάτι από όσα μου προσέφεραν οι Καταδρομές".

Θεωρούμε ότι αυτό το πνεύμα πρέπει να διακρίνει όλους μας, όσους είμαστε μέλη της.

Η κυρία Χρυσούλα Παπαδημητρίου εις μνήμην του πρόσφατα αποβιώσαντος Δημήτρη Παπαδημητρίου, αγαπημένου συζύγου της και εκλεκτού μέλους της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών, προσέφερε το ποσόν των εκατόν πενήντα ευρώ (€ 150,00) προς οικονομική ενίσχυση της Λέσχης.

**ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ, Ο ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ
ΚΑΙ Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΙΜΙΝΙΤΩΝ – ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ**

ΤΙΜΟΥΝ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΣΤΡΑΤΕΥΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ Μ. ΑΝΑΤΟΛΗΣ

Ε η Αθαμίν, Κυρ-
ναϊκή, Τύνις, Αι-
γαίο, Δωδεκάνησα,

Υπό του ΙΩΑΝΝΗ ΔΑΦΝΗ
Υποστρατήγου ε.α.

Τσακαλώτου, θα ξεκινήσουν Οκτώβριο 1942 ένα θρίαμβο των

Ελληνικών Όπλων που θα συνεχιστεί τα επόμενα 3,5 χρόνια, μέχρι Μάιο 1945, με την συμμετοχή δύο ακόμη Μοιρών ΠΑ, καθώς και 50 πλοίων του Ελληνικού Πολεμικού Στόλου στον οποίο περιλαμβάνονται τα δύο θρυλικά αντιτορπιλικά «Αδρία» του Ι. Τούμπα και «Βασίλισσα Όθγα» του Γ. Μπλέσσα και τα δοξασμένα υποβρύχια «Λ. Κατσώνης» του Β. Λάσκου και «Τρίτων» του Ε. Κοντογιάννη.

Αυτούς τους ήρωες θέλησαν να τιμήσουν το Υπουργείο Εθνικής Αμύνης, ο Δήμος Ιλίου και ο Σύνδεσμος Ριμινιτών – Ιερολοχιτών σε μια σεμνή τελετή την 9/11/14 στο Ίλιον.

Στην εκδήλωση παρέστησαν: ο Δήμαρχος Ιλίου Ν. Βενετος, ο εκπρόσωπος του ΥΕΘΑ Αντισυνταγματάρχης Α. Δελιγιάννης, Διευθυντής ΔΕΠΑΘΑ κεντρικός ομιλητής που είχε και την επιμέλεια της εκδηλώσεως, οι εκπρόσωποι ΓΕΣ – ΓΕΝ – ΓΕΑ ταξίαρχος

Συνέχεια στη σελίδα 6

ΠΡΟΣΟΧΗ!**ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Προς διευκόλυνσή σας μπορείτε να καταθέσετε τα χρήματά σας στον παρακάτω λογαριασμό της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ με την παράκληση να μας αποστέλλετε την απόδειξη της Τραπεζής. Για ετήσιες συνδρομές, οικονομική ενίσχυση και για απόκτηση ιδιόκτητης στέγης Λέσχης
Αριθ. Λογαριασμού 001 03018273-8

Ο λογαριασμός υπ'αριθ. 001 03017398-4 καταργείται

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

Έφεδρος Υπολοχαγός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΤΑΡΑΚΗΣ



Στις 22 Σεπτεμβρίου 2014, έφυγε από κοντά μας ο Έφεδρος Υπολοχαγός Κωνσταντίνος Κονταράκης του Διονυσίου.

Ο εκλιπών, γεννήθηκε στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας και ήταν απόφοιτος Μέσης Εμπορικής Σχολής.

Κατατάχτηκε στο Στρατό στις 20 Απρ. 1948 και απολύθηκε την 22 Νοε. 1950.

Εκπαιδεύθηκε στο ΚΕΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, το ΚΕΝ ΑΘΗΝΩΝ, την Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών (ΣΥΡΟΣ), το Κέντρο Εκπαιδύσεως Μονάδων Καταδρομών (ΚΕΜΚ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ).

Υπηρέτησε ως Έφεδρος Αξιωματικός στην Ε' Μοίρα Καταδρομών και στο 3172 ΤΕΑ. Έλαβε μέρος - στις τάξεις της Ε' ΜΚ - το 1949, στις επιχειρήσεις ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ, ΒΙΤΣΙ, ΓΡΑΜΜΟΥ, τις εκκαθαριστικές επιχειρήσεις στην ΟΡΘΡΥ, το ΠΗΛΙΟ, το ΞΗΡΟΒΟΥΝΙ, τον ΟΛΥΜΠΟ, τα ΑΝΤΙΧΑΣΙΑ, τον ΚΙΣΣΑΒΟ,

την ΕΥΒΟΙΑ. Διεκρίθη στο Πεδίο της Μάχης και τιμήθηκε με Πολεμικό Σταυρό. Εξημέτισε Τραπεζικός Υπάλληλος (πρώην Διευθυντής Γενικής Τραπεζής) και ασχολήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία με οικοδομικές επιχειρήσεις.

Γνώριζε Αγγλικά και Ιταλικά. Διέμενε στο Πολλύδροσο Χαλανδρίου.

Ο Κώστας ο Κονταράκης, υπήρξε συνεπής και πρόθυμο πάντοτε μέλος της Λέσχης μας, φανατικός και ενθουσιώδης Καταδρομέας μέχρι τέλους. Ενεργώς παρών σε όλες τις εκδηλώσεις μας. Επετέθησε το καθήκον του με ανδρεία στο πεδίο της μάχης, αθλά και περιεβλήθη με αγάπη όλα τα μέρη στα οποία έδρασε, ίδρωσε και μάτωσε ως Λοκατζής. Ίσως να μην υπάρχει άνθρωπος που να θυμάται τόσο έντονα όλα τα υψώματα και τα δρομολόγια που πέρασε με την Ε' ΜΚ, όπως τα θυμόταν και τα ανέφερε ο Κώστας ο Κονταράκης, απ' έξω, χωρίς δισταγμό και χωρίς πάθος, ενώ πολλές φορές και με πολλές αφορμές, επισκεπτόταν τα πεδία των μα-

κών στα οποία ποθέμισε, τιμώντας έτσι τον αγώνα του και τον αγώνα των συναδέλφων του Λοκατζήδων, κατά την εκτέλεση του προς την Πατρίδα καθήκοντος.

Ο αείμνηστος, διακρινόταν για την ωραία πένα του και μας είχε προσφέρει πολλή κείμενά του με τα οποία εμπλουτίσαμε τις σελίδες της εφημερίδας μας «Τα Νέα της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών». Ένα από τα κείμενά του, δημοσιεύουμε και σε αυτό το φύλλο, ως Μνημόσυνο του αξεχαστου μέλους μας.

Δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ.

Ευχόμαστε να είναι εθαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει και ο Θεός να τον αναπαύσει και να παρηγορεί τους οικείους του.



Διηγήματα

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

«Ο Λοκατζής και η βαθειά γαλάζια θάλασσα»

Παρασκευή μεσημέρι, ο Αυγέρης άνοιξε την πόρτα του σαπιτιού του, κατέβηκε αργά-αργά τη σκάλα κι έφτασε στο γραμματοκιβώτιο. Να δει αν υπήρχε κάποιο γράμμα. Τίποτε όμως. Το ξανάκλεισε κι έφυγε. Τι άραγε συμβαίνει, μονολόγιασε;

Τόσα χρόνια ο φίλος του ο Γεράσιμος, καπετάνιος στα γκαζάδικα, που γράφε συχνά, τότε για τα ταξίδια και τις θάλασσες, τώρα για τη ζωή του σαν συνταξιούχος στα Σβορωνάτα της Κεφαλονιάς.

Αράδιαζε στη γραφή του, Περσικούς Κόλπους, τα στενά του Ορμάν, Ερυθρές θάλασσες, Σουέζ, Μεσόγειος, περίπλους της Άφρικα και βάλε.

Τώρα για τους αμπελώνες στο χωριό του, το σουλάτσο στους αμμουδιές, τον τουρισμό κ.τ.λ.

Ήταν συμμαθητές, στην Εμπορική Σχολή στο Αργοστόλι από 1939 και φίλοι. Κάθε μέρα μαζί. Ακόμα και τα Σαββατοκύριακα που δεν είχαν σχολείο. Λογάριαζαν μαζί για το αύριο. Για τη ζωή τους. Να δουλέψουν στη θάλασσα επιθυμούσαν κι οι δυο. Κι όλο το ίδιο θέμα συζητούσαν, συνέχισαν.

Ο Αυγέρης, ένας αδύνατος, ψηλός και διαρκώς ανήσυχος, του έλεγε του Γεράσιμου και του ξανάλεγε. Τον ρωτούσε πολλές φορές στην ερώτηση απαντούσε ο ίδιος, μόνος του: Η λαχτάρα βλέπεις.

Κι εκεί, στις κουβέντες, ανακάτευε Μαροσίλιες, Γένοβες, Χάιφες, Αλεξάνδρειες, Ακαπούλκα, Χαλιφάξια, Ρίο ντε Ζανέιρα, Μοντεβίντεα και βάλε.

Ο Άλλος ο Γεράσιμος, ένας κοντός, γεροδεμένος, τον άκουγε, συμπλήρωσε πολλές φορές και σχεδόν, στο τέλος, πάντα συμφωνούσαν.

Άσε με, καϊμένε, του έλεγε ο Αυγέρης, που θα πάω να γίνω γραφιάς, με τα νούμερα και τα λογιστικά βιβλία, να με βασανίζουν οι προσταφαιρέσεις και τα κλάσματα. Δεν μπορώ, θάλασσα θέλω και θάλασσα θα πάω.

Άσε να ξεμπλέξω με τα σχολεία και τα βιβλία κι έφυγε. Έχουμε βέβαια και το στρατιωτικό, συμπλήρωσε. Μπορεί να με μπλέξουν και με το Ναυτικό, μονολογούσε. Θα δούμε, ο Θεός είναι μεγάλος.

Ανέβαινε συχνά σ' ένα λόφο, κι απέναντι το πέλαγος.

Η ΒΑΘΕΙΑ ΓΑΛΑΖΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑ

Κάτω στα ριζά, η Τσουρούνα στη Λάση, απέναντι τα Λέπεδα στο Ληξούρι και κατά το γαρμπή στα ίσια, οι Βαρδιάνοι, το ερημονήσι με το φάρο να βλέπουν τα καράβια μη σκουντρίσουν και χαθούν.

Ωρες ολόκληρες έμενε και την κοίταζε. Και κουβεντιάζαν κιόλας. Εκείνη, με τον ψιθύρο στο κύμα, εκείνος να λέει και ν' ακούει μόνος του. Εκείνη άφριζε, έγλυψε τις αμμουδιές και τα χαμηλοβράχια, κι όλο πνοεί κι όλο φευγάτα.

Νησί ήταν ο τόπος που γεννήθηκε, κι αυτή η θάλασσα, η καθημερινή, άνοιξε μια τρύπα στην ψυχή του και θρονιάστηκε.

Κι έφτιαχνε με τη φαντασία του καράβια, φορηγά μεγάλα, σκαριά σπαθάτα, φρεσκοβαμμένα με χρώματα ανοιχτά και τους έδινε ονόματα: «ΚΑΛΥΨΩ - ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ - ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ».

Τα φτιαχνε τα σκαριά κι ανέβαινε στη γέφυρα με οδηγίες. Μια κουάρτα Σορόκο, μισή Πονέντε, Πρώσο κ.λπ.

Μια μέρα πήρε χαμπάρι, πως στη Γένοβα γίνονταν πληρώματα και φεύγανε πολλοί Κεφαλονίτες να εργαστούν στα Ποντοπόρα. Τη νύχτα φτάναν στα κρουφά από την Πάτρα, και κάτω στην άμμο στο Δαφνιά, στα Σβορωνάτα της Κεφαλονιάς, πλήρωναν οι ενδιαφερόμενοι ένα ποσόν στους διοργανωτές, κι αυτοί τους παίρναν στα ίδια για τη Γένοβα. Εκεί, οι

αντζέντηδες των εφοπλιστών, συμπλήρωναν πληρώματα για τα βαπόρια τους.

Αχ, λαχταρούσε ο Αυγέρης να πάει κι αυτός αλλά χρειάζονταν χρήματα που τα 'χε λίγα και δύσκολα. Ύστερα ήταν κι η οικογένεια, ο πατέρας, η μάνα, τρεις αδελφές ανύπαντρες κι ένας ακόμα αδελφός ανήλικος. Πού να πας; Κι έμενε καθημερινά με τη λαχτάρα, αλλά πάντα με την ελπίδα, ότι κάτι μπορεί να γίνει.

Ήταν το 1946, μετά την απελευθέρωση, την κατοχή και την πείνα.

Ο Αυγέρης απ' το Γενάρη αυτής της χρονιάς, δούλευε σ' ένα φούρνο σ' Αργοστόλι, γραφιάς, σα λογιστής να πούμε. Δούλευε εκεί κι όλο το νου του στη θάλασσα.

Γνώριζε και τον Ταράζι, έναν αξιωματικό του Λιμεναρχείου, που του βγαλε το Ναυτικό φυλλάδιο. Ήταν απαραίτητο για να δουλέψει κανείς στη θάλασσα.

Το είχε φυλαγμένο με προσοχή, μη λερωθεί τίποτε και χαλάσει. Πολλές φορές το άνοιγε και το κοίταζε. Νάτη η φωτογραφία του στο φύλλο και παρακάτω η υπογραφή του αρμοδίου. Στη φωτογραφία αγέρωχος, μαρμαρωμένος. Μαύρο μαλλί, ριγμένο πίσω κι ένα σακάκι βαθύ σκούρο.

Ένα απόγευμα, συνάντησε ξανά το φίλο του το Γεράσιμο. «Φεύγω» του είπε «Αυγέρη. Δόξα σοι ο Θεός τα κατάφερε. Ένας αδελφός της μάνας μου, έστειλε κάτι ψιλά από την Αμερική και συμφώνησε με το καίρι να φύγω».

«Μπράβο μωρέ θηρίο» του είπε ο Αυγέρης «και ο Θεός μαζί σου».

Αγκαλιάστηκαν, φιλήθηκαν κι έκλαψαν. Το ίδιο βράδυ ο Γεράσιμος ταξίδευε για τη Γένοβα. Κι ο Αυγέρης έμεινε να περιμένει με τη λαχτάρα και την ελπίδα ότι κάτι μπορούσε να φέξει και γι' αυτόν.

Συνέχισε στο φούρνο με τα στάρια, τ' αλεύρια και τα ψωμιά, κάπου στον πλατύ δρόμο που πηγαίνει απ' την πλατεία τ' Αργοστολιού, κάτω, προς τις παλιές φυλακές. Στο Μέτελα, στο φούρνο του Μπάμπη του Παυλάτου.

Κι ενώ περνούσαν οι μέρες κι οι μήνες, έσκαψε και το στρατιωτικό. Φαντάρος. Νάτα μας. Παν και τα καράβια κι οι θάλασσες και τα λιμάνια.

Κάποιο πρωινό, ένα αρματαγωγό, ερχόμενο φίσκα απ' την Πρέβεζα, πλεύρισε στη ντουγάνα σ' Αργοστόλι. Πήρε αυτούς που είχαν κληθεί και ίσια για την Κόρινθο. ΚΕΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ και ύστερα ΚΕΝ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

Ο Αυγέρης είχε επιλεγεί για αξ/κός και μαζί του, άλλοι 6 απ' το Αργοστόλι:

- Φώτης Μανωλάτος, Διονύσης Μελισσαράτος, Διονύσης Βαλαμίδης, Ντίνος Ζαχαρούς, Γιώργος Κουρκουμέλης κι ο Ληξουριώτης ο Μπάμπης Μουρελάτος, ο Ψαράς, εκτός από τον γράφοντα, όλοι μακαρίτες σήμερα.

Μετά από λίγο Σύρος. Σχολή Εφέδρων Αξ/κών. Διοικητής της Σχολής ο Κων. Καρδαράς, Γορτύνιος απ' τον Καρδαρά της Αρκαδίας. Ήταν, όπως μάθαμε προηγουμένως, διοικητής της 43 Ταξ. στο Μέτεσοβο και όταν οι καταπλιάδες κτυπήσανε την Κόνιτσα το '47, έτρεξε και βοήθησε.

Ο Καρδαράς λοιπόν, ένας μαύρος, αγέρωχος και αυστηρότατος. Θα μου πεις Σχολή ήταν. Έτσι γίνεται. Εν τάξει. Τον βλέπαμε και τρέμαμε.

Είμαστε στο τέλος του εξαμήνου και περιμέναμε ναρθεί από το ΓΕΣ, η διαταγή για τις τοποθετήσεις. Και ξάφνου, ένα πρωινό, καταφθάνει από την Αθήνα ένας ταγ/ρχης. Κρεκούκας λεγόταν. Ήρθε να πάρει εθελοντές για τις Καταδρομές.

Ο Αυγέρης την έκανε. τακ, εδήλωσε γράφτε με. Δήλωσαν τότε γύρω στους 150 από τους 480 που είχε η Σχο-

λή, κι ο Κρεκούκας τελικώς, διάλεξε 35. Μέσα σ' αυτούς κι ο Αυγέρης.

Μετά από κάποιες μέρες, μ' ένα καράβι στον Πειραιά κι από κει ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΤΑΔΡΟΜΩΝ στη Βουλιαγμένη.

Σκληρή καθημερινή εκπαίδευση, αναρχιρίσεις στα πεύκα και στους βράχους, ΖΙΟΥ-ΖΙΤΣΟΥY στην αμμουδιά, νυχτερινές πορείες μέχρι το Μαραθώνα και το Κάτω Σούλι, μέσα από χωράφια, αμπέλια, ρεματιές, χαντάκια.

Από εκείνη τη σειρά των Εφέδρων Αξ/κών πήγαν στις Καταδρομές 2. Ο Αυγέρης και ο Ντίνος ο Ζαχαρούς, ο οποίος τραυματίστηκε στο Γράμμο το '49, στη μεγάλη μάχη κατά του Πύργου της Στρατίσιανης, στην Κόνιτσα. Όμως τελικά, γλύτωσε το θάνατο ενώ ήταν βαρύτερα τραυματισμένος. Κρεάτωσε το βλήμα στον πνεύμονα, απολύθηκε και πήγε στη θάλασσα. Έγινε καπετάνιος στα Ποντοπόρα.

Η εκπαίδευση στη Βουλιαγμένη-Πάρνηθα, κράτησε από το Φλεβάρη ως το Μάιο του '49. Ύστερα ο Αυγέρης στην Ε' Μοίρα Καταδρομών, διμοιρίτης στον 8ο λόχο, με διοικητή το λεβέντη Σωτήρη Αγραφιώτη και διοικητή της Μοίρας, τον αλησμόνητο Ταγχη ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΛΛΙΚΟΥΡΤΗ, το σίφουνα των Καταδρομών, τον «ΠΑΛΛΗΚΑΡΩΝΑ».

Από δω και πέρα, η Μοίρα αρχίζει το κυνηγητό, καταδιώκοντας το Γιώτη και τον Μπαντέκο.

Τι στο Πήλιο, τι στον Κίσαβο, τι στον Όλυμπο, στα Χάσια, Αντιχάσια, Σμόλικα, Βόιο, Καΐμακτσάλαν, Βίτσι, Γράμμος, Εύβοια.

Στις 30 Αυγούστου 1949, η Ε' Μοίρα Καταδρομών, μαζί με όλες τις σειρές της και όλον τον υπόλοιπο Εθνικό Στρατό, στην πιο ψηλή κορφή του Γράμμου το 2520, γιόρταζε τη λήξη των μαχών και το θρίαμβο της Νίκης.

Μαζί μ' όλους τους άλλους κι ο Αυγέρης.

Την άλλη χρονιά ο Αυγέρης απολύθηκε, κι άναψε η παλιά λαχτάρα κι η επιθυμία για τη θάλασσα. Ξεπήδησε εκείνη η λαχτάρα η παλιά, η θάλασσα.

Κατέβηκε στον Πειραιά, επισκέφτηκε εφοπλιστικά γραφεία, μίλησε με ατζέντηδες.

Τελικώς, όμως δεν κατάφερε τίποτε. Την εποχή εκείνη υπήρχε κρίση στη Ναυτιλία. Ήταν το 1951. Δύσκολο να μαρκάριζε. Γύρευαν και χρήματα τα πρακτορεία και χρήματα δεν υπήρχαν. Από πού;

Κάποτε, ο Αυγέρης το πήρε απόφαση πως δεν τα καταφέρνει με τη θάλασσα.

Σαν προστατευόμενος του Νόμου 751 και 1836, κατάφερε και πήγε στην Τράπεζα. Κάθισε 35 χρόνια και το 1987 βγήκε στη σύνταξη. Ήταν τότε 62 χρονών και όπως ήταν από τη φύση του πνεύμα ανήσυχος, άρχισε αμέσως νέες δραστηριότητες. Οικοδομικές Επιχειρήσεις μέχρι το 2007.

Κι έτσι ο πόθος για τη θάλασσα, έμεινε όνειρο άπιαστο, μακρινό αλλά απέθαντο. Γι' αυτό και κάθε γράμμα, μια ολόκληρη σχεδόν ζωή από το φίλο του το Γεράσιμο, του θέρμαινε την καρδιά.

Γι' αυτό πετάχτηκε μέχρι το γραμματοκιβώτιο.

Κι όλο θυμότανε το λόφο, απέναντι από τους Βαρδιάνους, το ερημονήσι με το φάρο, την Τσουρούνα και τη Λάση και την Παναγιά στα ΛΕΠΕΔΑ, στο Ληξούρι και απέναντι **Η ΒΑΘΕΙΑ ΓΑΛΑΖΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑ**.

(ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ) Κ.Κ.

Για την ακρίβεια Κωνσταντίνος Κονταράκης +

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

Έφεδρος Ανθυπολοχαγός ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ



Στις 18 Οκτωβρίου 2014, χάσαμε στον «Δάσκαλο», τον Δημήτρη Παπαδημητρίου του Κωνσταντίνου. Ο εκλιπών γεννήθηκε το 1930 στο Παλαιομονάστηρο Τρικάλων και αποφοίτησε από την Παιδαγωγική Ακαδημία Λαρίσης.

Κατετάγη για την εκπλήρωση των στρατιωτικών του υποχρεώσεων, στις 17 Απριλίου 1950 και απολύθηκε το 1953. Εκπαιδευτή-

κε στο ΚΕΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, στη Σχολή Μηχανικού (Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Μηχανικού). Υπηρέτησε στο 721 Τάγμα Μηχανικού, στην Ε' Μοίρα Καταδρομών και στη Σχολή Αλεξιπτωτιστών.

Υπηρέτησε ως Δάσκαλος στη Θεσσαλία, την Καστοριά, την Ηλεία, την Μεσσηνία και την Αττική από όπου συνταξιοδοτήθηκε με τον βαθμό του Διευθυντού.

Ήταν ενθουσιώδης μέλος της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών, στην οποίαν προσέφερε πολύτιμες υπηρεσίες ως απλό μέλος αθλά και ως μέλος των οργάνων της (Διοικητικό Συμβούλιο, Εξελεγκτική Επιτροπή κ.ά.). Πάντοτε παρών στις εκδηλώσεις και τις εξορμήσεις μας.

Δραστήρια προσωπικότητα, ασχολήθηκε με επιτυχία με την ιστορία και την συγγραφή της Ιστορίας, με την σχεδίαση χαρτών των Ηπείρων, κατά ζώνες από άποψη κλίματος και βλαστήσεως και με την Μουσική (Βυζαντινή Μουσική και Μπουζούκι).

Ετάφη στις 18 Οκτωβρίου 2014 στην Χώρα Μεσσηνίας.

Σε όλη του τη ζωή, υπήρξε υποστηρικτής των ιερών ιδανικών: Πατρίδα - Θρησκεία - Οικογένεια, διενέετο από ιδιαίτερο σεβασμό προς την ιστορία της Ελλάδος και πάσχιζε να μεταλαμπαδεύσει τις γνώσεις και τα πιστεύω του, ασκώντας το υψηλό ρητούργημα του εκπαιδευτικού και όπως του υπαγόρευε ο χαρακτήρα του, εκείνος του υπερήφανου Έλληνα Πολίτη.

Στη Λέσχη, θα μας ρεΐψεις πολύ Δάσκαλε! Θα μας ρεΐψει το αρχοντικό και επιβλητικό παρουσιαστικό σου, η θετική και δημιουργική σκέψη σου, το ωραίο χιούμορ σου, η ζεστασιά που εξέπεμπε η παρουσία σου.

Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ.

Ας είναι ελαφρύ το κόμμα που σε σκεπάζει.

Ευχόμαστε, ο Θεός να σε αναπαύσει και να παρηγορήσει τους οικείους σου, την εκλεκτή σύζυγό σου Χρυσούλα (Μπογιαντζή), τα τρία παιδιά σου και τα τρία εγγόνια σου.

Έφεδρος Λοχαγός ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ



Ο Βασίλειος Παπαστεργίου του Αγαθοκλή, Έφεδρος Λοχαγός (Ε.Δ. ΥΕΘΑ Αριθ. 32/73), γεννήθηκε στον Πειραιά. Απεβίωσε στις 11 Οκτωβρίου 2014 και ετάφη την 12 Οκτωβρίου 2014, στο Νεκροταφείο Αναστάσεως Κερατσινίου. Η νεκρώσιμος ακολουθία εψάλλει στον Ιερό Ναό του

Αγ. Κωνσταντίνου στην Πλατεία Θεάτρου του Πειραιά.

Στον Στρατό κατετάγη, για να εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις, την 11η Ιανουαρίου 1956 και απολύθηκε τον Ιανουάριο του 1958. Επιστρατεύτηκε τον Σεπτέμβριο του 1971 για να λάβει μέρος στην μεγάλη Άσκηση των Δυνάμεων Καταδρομών «ΖΕΥΣ 71». Εκπαιδεύτηκε στο ΚΕΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, στην Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού (ΣΕΑΠ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ), στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως Μονάδων Καταδρομών (ΚΕΜΚ) και στο Σχολείο Πληροφοριών στη Σχολή Πεζικού (ΧΑΛΚΙΔΑ). Υπηρέτησε στην Ε' Μοίρα Καταδρομών, στο ΚΕΜΚ (Λόχο Βάσεως - Εκπαιδευτής), στην Θ' Μοίρα Καταδρομών (κατά την Άσκηση «ΖΕΥΣ 71» ως Διοικητής τμήματος).

Εργάστηκε ως Ιδιωτικός Υπάλληλος (Καπνοβιομηχανία Γ.Α. ΚΕΡΑΝΗΣ ΑΕ).

Διέμενε στο Πασαλιμάνι, οδός Λουκά Ράλλη 88.

Αντιπροσωπεία της Λέσχης μας, παρέστη στην κηδεία του μέλους της Λέσχης μας, εις την οποίαν συμπεριλαμβανόταν ο Αντιστράτηγος ε.α. Γεώργιος Παπαδόπουλος, υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων της Λέσχης, ο οποίος είχε συνυπηρετήσει με τον εκλιπόντα στην Ε' ΜΚ και ο Αντιπρόεδρος της Λέσχης Υποστράτηγος ε.α. Κων. Γεωργαντάς.

Μετά το πέρας της νεκρώσιμης ακολουθίας, ο Ιερέυς που γνώριζε επί πολλά χρόνια και πολύ καλά και σε βάθος τον εκλιπόντα, τόνισε ιδιαίτερος ότι ο αείμνηστος Βασίλης υπήρξε εξαιρετος άνθρωπος, υπόδειγμα ηθικής και απόλυτα αφοσιωμένος στην Θρησκεία, την Πατρίδα και την Οικογένεια.

Εκ μέρους της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών, εξεφώνησε τον ακόλουθο σύντομο αποχαιρετισμό, ο Αντιπρόεδρος της Λέσχης Κων. Γεωργαντάς:

«Αγαππé μας Βασίλη,

Η αναπότρεπτη Μοίρα όλων των θνητών, αποφάσισε να σε πάρει από κοντά μας. Όσο και αν γνωρίζουμε ότι αυτό δεν μπορούμε να το αποφύγουμε, ο αποχωρισμός είναι πάντοτε δύσκολος και δυσάρεστος.

Υπήρξες Βασίλη σταθερός και ένθερμος Καταδρομέας από τότε που παρουσιάστηκες για να επιτελέσεις το προς την Πατρίδα καθήκον σου, μέχρι σήμερα. Ήσουν πρόθυμο, συνεπές και τακτικό μέλος της Λέσχης μας, της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών. Πάντοτε έδινες το «παρών» σε όλες τις εκδηλώσεις της Λέσχης, μικρές ή μεγάλες.

Γέννημα-θρέμμα Πειραιώτης, έδειξες ιδιαίτερο ζήλο και αποδοτικότητα στην εκτέλεση των στρατιωτικών σου καθηκόντων. Διακρίθηκες και στην εκτέλεση της υπηρεσίας. Στο ΚΕΜΚ, στην Ε' ΜΚ, στην Άσκηση ΖΕΥΣ 71 αθλά και στις στρατιωτικές εκπαιδεύσεις, που παρακολούθησες (Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών - ΣΕΑΠ, στο Ηράκλειο, στη Σχολή Πληροφοριών που αποφοίτησες 3ος στο τμήμα σου).

Ήσουν εργατικός και εξαιρετική κοινωνική Μονάδα.

Θα μας ρεΐψεις.

Πάντοτε θα σε θυμόμαστε, Αγαππé Βασίλη.

Ας είναι ελαφρύ το κόμμα που θα σε σκεπάσει.

Ο Θεός να σε αναπαύσει και να παρηγορήσει τους οικείους σου.



Έφεδρος Ανθυπολοχαγός στο Σέλι το 1957.

Υ.Γ. Με ιδιαίτερη συγκίνηση σημειώνουμε ότι ο αείμνηστος Βασίλης Παπαστεργίου ετάφη κατόπιν επιθυμίας του, φορώντας τον λαιμοδέτη της Λέσχης μας, ο δε εγγονός του διαβεβαίωσε ότι δύο τέτοιες γραβάτες είχε ο παππούς του, την μία την πήρε μαζί του στο μεγάλο του ταξίδι, την άλλη του την άφησε και την φυλάει με πολλή στοργή και υπερηφάνεια!»

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Κατάθεση στεφάνου στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτου έγινε τιμητικά από την Λέσχη μας κατά τον εορτασμό της απελευθερώσεως των Αθηνών από τους Γερμανούς ναζί κατακτητές την Κυριακή 12η Οκτωβρίου 2014. Την τελετή διοργάνωσε ο Δήμος Αθηναίων και παρέστησαν εκπρόσωποι του προέδρου της Δημοκρατίας, του Πρωθυπουργού, της περιφέρειας Αττικής, του ΥΠΕΘΑ, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ αυτοπροσώπως και εκπρόσωποι της ηγεσίας των σωμάτων ασφαλείας.

Αντιπροσωπεία της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών παρέστη όπως κάθε έτος τιμητικά με την σημαία της Λέσχης μας, ως ανάμνηση της θριαμβευτικής εισό-



Αντιπροσωπεία της ΛΕΣΧΗΣ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ αποτελούμενη από του έφεδρους Αναστάσιο Αχειμάστο, Φίλιππο Παπαγεωργίου, Δημήτριο Καμενίδη, Δημήτριο Ανυφαντή ως σημαιοφόρο και Κώστα Τουρναβίτη.



Ευχές προς την αντιπροσωπεία της Λέσχης μας από την εκπρόσωπο του πρωθυπουργού υφυπουργό κυρία Κατερίνα Παπακώστα και τον Δήμαρχο Αθηναίων κύριο Καμίνη.

δου του Ιερού λόχου στην Αθήνα την 14η Οκτωβρίου 1944.

Ήταν το πρώτο τμήμα του Ελληνικού στρατού που αποβιβάστηκε στον Πειραιά την 14η Οκτωβρίου 1944, εν συνεχεία παρέλασε θριαμβευτικά στο κέντρο των Αθηνών, όπου σύσσωμος ο Αθη-



Εξ αριστερών της εικόνας: Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, εκπρόσωποι του επιτελείου των τριών όπλων, των σωμάτων ασφαλείας και η Λέσχη Καταδρομέων Ιερολοχιτών δεξιά.

ναϊκός λαός παρακολούθησε την παρέλαση της ηρωικής σημαίας του Ιερού λόχου με τα εμβλήματα ΤΑΝ Η ΕΠΙ ΤΑΣ και ακολούθησε η κατάθεση στεφάνου στην πλατεία Συντάγματος στο ίδιο ακριβώς σημείο, αυτό του μνημείου των ηρωικά υπέρ πατρίδος πεσόντων.

Κατάθεση του στεφάνου στο μνημείο των υπέρ πατρίδος ηρωικά πεσόντων εκ μέρους της διοικήσεως της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών από το μέλος του Δ.Σ. Κώστα Τουρναβίτη.

70η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΝΑΞΟΥ

Δόξα και τιμή προς τον Στρατηγό Κόρκα από τους Ναξιώτες

15-10-1944

Γράφει ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΦΝΗΣ Υποστράτηγος ε.α.

Κλιμάκιο μελών της ΕΑΑΣ με επικεφαλής τον Πρόεδρο αυτής Υποστράτηγο Ε. Δανιά ταξίδεψε 11-12/10-2014 στη Νάξο, όπου παρέστη στις διήμερες εκδηλώσεις, που οργανώθηκαν από τον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (Δήμαρχος Μανώλης Μαργαρίτης) για την 70^η επέτειο απελευθέρωσης της Νήσου.

Στο κλιμάκιο πηξόν του προέδρου της ΕΑΑΣ συγκαταλέγονταν οι: Αντιστράτηγοι Κ. Κόρκας Ιερολοχίτης ετ Δ/της Στρατιάς, Γ. Παπαδόπουλος ετ Δ/της ΑΣΔΥΣ που είχε και την επιμέλεια του ταξιδιού, Χ. Φωτόπουλος, Υπτιγος Ι. Δάφνης, Ανχης Χ. Ντούφας, Ανθλος Π. Βενετσάνος καθώς και συνάδελφοι από Κυκλάδες. Οι ανωτέρω αναφερθέντες παρακολούθησαν όλες τις εκδηλώσεις στη Νάξο.

Πηξόν των μελών της Αποστολής της ΕΑΑΣ στις εκδηλώσεις του διημέρου στη Νάξο παρέστησαν:

Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Παροναξίας κ.κ. Καλλίνικος μετά μελών του Ι. Κλήρου, ο Διοικητής ΑΣΔΕΝ Αντιστράτηγος Ι. Ηλιόπουλος ως εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΣ Αντιστρατήγου Χ. Μανωλά, ο Αντιδήμαρχος Δ. Λιανός και ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Απειράνθου Τ. Μπάκαλος, οι συνεργάτες του Δημάρχου Ι. Τσοθιάκης, Κατερίνα Μαργαρίτη, Σοφία Καγκάνη που είχαν την επιμέλεια της εκδηλώσεως, Αντισυνταγματάρχης Δ. Μπούνταλης Δ/της Εθνοφυλακής Κυκλάδων, Υποπλοίαρχος Σ. Τουρίκης Ναυτικού Παρατηρητηρίου Νάξου, Πυραγός Χ. Μπόνης του Σταθμού Πυροσβεστικής, Ανθ/στης Ν. Κονταξής Εθνοφυλακής Νάξου, Ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος, ο Υποστράτηγος Αστυνομίας ε.α. Κ. Βασιλιάκης, ο γυμνασιάρχης και συγγραφέας Α. Ναυπηιώτης, ομάδα Ελληνικού Οδηγισμού και πλήθος Ναξιωτών που υπερκάλυψαν την αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου «Ιάκωβος Καμπανέλης».

Το πρόγραμμα περιελάμβανε:

1^ο μέρα:

Πανηγυρική εκδήλωση στην πολιτιστική αίθουσα του Δήμου.

2^ο μέρα:

Εκκλησιασμός-Δοξολογία στον καθεδρικό Ι. Ναό της Παναγίας, προεξάρχοντας του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Παροναξίας κ.κ. Καλλίνικου, επιμνημόσυνη δέηση στο Μνημείο Ιερολοχιτών, κατάθεση στεφάνων, λήψη ευλογίας του Σεβασμιότατου από τους συμμετέχοντες, στο Μητροπολιτικό Μέγαρο.

Την έναρξη της εκδηλώσεως την 1^η ημέρα κήρυξε ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Λιανός, που μετέφερε τον χαιρετισμό του Δημάρχου, ο οποίος βρισκόταν σε έκτακτη υπηρεσιακή αποστολή στο εξωτερικό. Στην συνέχεια ευχαρίστησε τους παρισταμένους για την παρουσία τους, αποδίδοντας φόρο τιμής προς τους Ιερολοχίτες και προς τον παριστάμενο Στρατηγό Κόρκα, για τη νικηφόρα μάχη που έδωσαν κατά των κατοχικών δυνάμεων, με αποτέλεσμα την απελευθέρωση της Νάξου.

Μετά τον κ. Λιανό, στο βήμα ανήλθε ο Διοικητής της ΑΣΔΕΝ Αντιστράτηγος Ι. Ηλιόπουλος, ο οποίος, ανέφερε ότι εκπροσωπεί τον Ναξιώτη Αρχηγό ΓΕΣ Αντιστράτηγο Χρίστο Μανωλά και στη συνέχεια στάθηκε ιδιαίτερα στη δράση του νεαρού Ναξιώτη Γεώργιου Βαληδρά, που εφονεύθη κατά την διάρκεια της μάχης προσθέτοντας ότι αυτές οι εκδηλώσεις εκπέμπουν διαχρονικό μήνυμα στους



νεώτερους και ότι είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την εδαφική ακεραιότητα της πατρίδας μας ανά πάσα στιγμή.

Στη συνέχεια τον λόγο έλαβε ο Στρατηγός Κόρκας βετεράνος όλων των πολέμων της 10ετίας 1940, αρχικά έκανε ανασκόπηση όλων των γεγονότων της περιόδου 1941-1945 στα θέατρα Επιχειρήσεων Βόρειας Αφρικής και Αιγαίου όπου ο Ελληνικός Ιερός Λόχος Μέσης Ανατολής του Συνταγματάρχου Χ. Τσιγάντε, στον οποίο υπηρετούσε και ο κ. Κόρκας - θριάμβευσε και μεγαλοούργησε, αναφέρθηκε ο Στρατηγός στην αθλητική σκατάλη της κατοχής των νησιών από τους Ιταλούς στους Γερμανούς (1943) και την απόφαση του Χίτλερ να κρατηθούν στα χέρια των Γερμανών τα Δωδεκάνησα, η Μήλος και η Κρήτη μέχρι λήξεως του Πολέμου.

Στην συνέχεια, ο έγκριτος ομιλητής, περιβεβλημένος με ζωντανή ιστορία και δόξα, εστίασε την ομιλία του στο επιχειρησιακό μέρος της Μάχης της Νάξου, στην οποία είχε επιφανή δράση. Ενώ ήταν αποσπασμένος από τον Ι. Λόχο στην Μονάδα Πληροφοριών Force 133, εντάχθηκε εθελοντικά στο τμήμα Κρούσεως, των αφιχθέντων προ διημέρου στο νησί Ιερολοχιτών. Ο κ. Κόρκας αναφέρθηκε σε περιστατικά της μάχης, στην παραπλήρωση και αιχμαλωσία του Γερμανού Διοικητού, στην απόφαση των Γερμανών να

αντιτάξουν σθεναρή άμυνα στο Κάστρο, στην τελική συνδυασμένη επίθεση, Ιερολοχιτών 2 πολεμικών οκαφών ML και 4 αεροσκαφών, στο άγημα της εφόδου όπου ο κ. Κόρκας είχε πρωταγωνιστικό ρόλο καθώς και στη συνδρομή των Ναξιωτών στο προπαρασκευαστικό στάδιο και στο προσανατολισμό των Ιερολοχιτών προς τις εχθρικές θέσεις, εξ ου την Μάχη της Νάξου οι κάτοικοι την αγκάλησαν και την τιμούν κάθε χρόνο κατά τον πρόπονα τρόπο, όπως τιμούν την 25 Μαρτίου και 28 Οκτωβρίου.

Η δράση του τότε Ανθυπολοχαγού Κόρκα απεικονίζεται στην Ημερήσια Διαταγή που ακολούθει:

«Τον Ανθυπολοχαγόν Κόρκαν Κωνσταντίνου από μακρού ευρισκόμενον εις την νήσον Νάξον, μνημονεύω, διότι προσήλθεν αυθορμητώς ευθύς μετά την απόβασιν του Τμήματος εις την τελικήν επίθεσιν εντός του Φρουρίου επέδειξε θάρρος και ηρωισμόν κατά πολυ υπερβαίνοντα την απλήν εκτέλεσιν του καθήκοντος και προτείνω όπως του απονεμηθή το Χρυσούν Αριστείον Ανδρείας» Ο Προτείνων, Λοχαγός Β. Μάραντος, Διοικητής Τμήματος Ιερού Λόχου.

Προσθέτουμε εδώ και την πρόσκληση για την εκδήλωση: «Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων Μανώλης Μαργαρίτης σας προσκαλεί στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 70^{ης} επετείου από την Απελευθέρωση της Νάξου στις 15 Οκτωβρίου 1944 και στην ομιλία του Ιερολοχίτη Αντιστράτηγου Κων-

σταντίνου Κόρκα, το Σάββατο 11 Οκτωβρίου, στις 17:00 στο Δημοτικό Θέατρο Ιάκωβος Καμπανέλης.»

Τον κ. Κόρκα ακολούθησε ο Γυμνασιάρχης Α. Ναυπηιώτης, ο οποίος εξήρε την δράση των Ιερολοχιτών στη διεξαγωγή της μάχης και, ομιλώντας με επαινετικά λόγια για τον κ. Κόρκα, πρόσθεσε ότι θεωρούμε τον Στρατηγό ως "Ναξιώτη" αφού επέλεξε ως σύζυγο του μια από τις καλύτερες δέσποινες της Ναξιωτικής κοινωνίας. Ο πρόεδρος Απειράνθου Γ. Μπάκαλος εκφωνώντας τον πανηγυρικό στη Μητρόπολη έπλεξε το εγκώμιο του Στρατηγού Κόρκα και των Ιερολοχιτών στη συγκεκριμένη μάχη, παρουσιάζοντας δύο προτάσεις: Να ρυθμιστεί το διδακτικό πρόγραμμα των μαθητών στα σχολεία ώστε να μπορούν να παρακολουθούν τις συγκεκριμένες εκδηλώσεις και δεύτερον να δημιουργηθεί Μουσείο όπου θα εκτίθενται κειμήλια από τη συγκεκριμένη μάχη.

Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης αναφέρθηκε στους δεσμούς που υπάρχουν μεταξύ Μητροπόλεως και ΑΣΔΕΝ και τις εκδηλώσεις έκλεισε με δευτερολογία ο Αντιδήμαρχος Δ. Λιανός εννηρώνοντας τους παρισταμένους ότι θα προταθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο η ανακήρυξη του κ. Κόρκα ως επίτιμου δημότη Νάξου.



ΝΑΞΙΩΤΕΣ

Μαρίας-Γρατσία Θεωνά
Της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών
Στους Ιερολοχίτες Έλληνες

*Τα Τείχη μας βαθιά μεσ' στο Αιγαίο.
Οι αχτίδες της ματιάς μας Χρώματα της γης
μας.
Οι ελπίδες μας Τα ωραία τα παιδιά της Νάξου.
Οι εποχές κρυμμένες στα πελάγη.
Την Τριάινα* κρατάνε τον Τυρταίον.
Οι επιθυμίες μας κρασι απ' αμπελώνες
Χώματα Μύθων και Ηρώων.
Οι αποφάσεις μας Γραφές της θάλασσάς μας.
Μέσα στις πεδιάδες Και τα ορόσημα
Της άγιας Φύσης που μας ημερώνει.
Εμάς που κρύψαμε μεσ' στη ψυχή μας
Παράδοση Θρησκεία Γράμματα και Τέχνες.
Εμάς που μας Επρόϊκησαν Σοφία
Οι Γλυκόλαλες οι Μούσες Με μια Αριάδνη.
Και μια Σφίγγα. Να μας θυμίζουν
Τη διάστασή μας Ναξιώτες.*

* ποιητικό σχήμα

Το ποίημα διάβασε μετά την κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του Ιερού Λόχου στη νήσο Νάξο η ποιήτρια.

ΣΑΣ ΘΥΜΙΖΟΥΜΕ

Περιμένουμε έμπρακτη εκδήλωση της αγάπης σας και του ενδιαφέροντός σας για τη Λέσχη Καταδρομέων και Ιερολοχιτών. Περιμένουμε τις απόψεις και προτάσεις σας.

ΑΠΟΨΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Μέλους της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών

Θεωρώντας δεδομένη και θεομική την Αγάπη σας και το ενδιαφέρον σας για την Λέσχη Καταδρομέων και Ιερολοχιτών, αφού λάβετε υπόψη σας τη σημερινή κατάσταση και τάσεις που διαγράφονται

ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ

Να συμπληρώσετε το έντυπο αυτό και να μας το επιστρέψετε στη Διεύθυνση:

Λέσχη Καταδρομέων και Ιερολοχιτών
Παλαιών Πατρών Γερμανού 7
Τ.Κ. 10561 Αθήνα
Τηλ. 210 3237768 ή 210 3235907
FAX:
e-mail: lki@info.gr

1. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

2. ΠΟΙΑ Η ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΚΑΙ Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ;

3. ΠΩΣ ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΛΕΣΧΗ;

«Παιδιά της Ελλάδος παιδιά που σκληρά πολεμάτε»

Ύμνος της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών
προς τους Πολεμιστές του Βορειοηπειρωτικού έπους – Τα 74 χρόνια

Ο συνδυασμός λόγου, εικόνας, ήχου και η παρουσίαση της δόξας του 1940, ήταν το κυρίαρχο στοιχείο του εορτασμού της 74ης επετείου του «ΟΧΙ» που πραγματοποιήθηκε στο Πολεμικό Μουσείο την 27-10-14 από την Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού, με πρόεδρο τον Υποστράτηγο Ευάγγελο Δανιά.

Η όλη παράσταση (διότι περί παραστάσεως πρόκειται που γίνεται πρώτη φορά) προετοιμάστηκε μεθοδικά χάρη στην εργώδη προσπάθεια του συντονιστή της βραδιάς Υποστράτηγου Χ. Μποιώση.

Η ανεύρεση και συντονισμός κατάλληλων καλλιτεχνών, το σενάριο, συγγραφή και εκφώνηση των κειμένων που συνέδεαν τις παρουσιάσεις, ήταν έργο του ίδιου του κ. Μποιώση.

Η εναλλαγή του σκηνικού, όπως τα ενορχηστρωμένα πολεμικά θούρια, οι απαγγελίες με μουσική υπόκρουση, τα ηχητικά και φωτεινά εφέ (effect), οι φωνητικές ερμηνείες σε ορισμένα τραγούδια από τον Υποδιοικητή της ΣΜ/ΑΣΔΥΣ Ταγματάρχη Ι. Μπαθιάκο και τον Ανθυπολοχαγό Α. Καληπακίδη, απέσπασαν τα ευμενέστατα σχόλια των θεατών.

Στην εκδήλωση παρέστησαν: εκπρόσωπος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κκ Ιερώνυμου, ο Υπουργός Εσωτερικών Αργύρης Ντινόπουλος, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Γεράσιμος Γιακουμάτος, οι εκπρόσωποι του κοινοβουλίου βουλευτές Τάνια Ιακωβίδου, Ελένη Αυλωνίτου, ο εκπρόσωπος της περιφερειάρχη Αττικής Ρένας Δούρου, Αριστείδης Βρούτσος, οι Ταξίαρχοι εκπρόσωποι των Αρχηγών Γενικών Επιτελείων Δ. Παπασμακόπουλος ΓΕΕΘΑ, Ε. Τσιλιγκάρης ΓΕΣ, Δ. Δήμου Αστυνομίας, ο Διοικητής της ΣΣΕ Υποστράτηγος Χ. Καρυώτης, ο Πρόεδρος του Πολεμικού Μουσείου Ταξίαρχος Π. Καπερώνης, ο ετ Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Γ. Αντωνάκου-

Υπό του
ΙΩΑΝΝΗ ΔΑΦΝΗ
Υποστράτηγου ε.α.

λος, το ΔΣ της ΕΑΑΣ Υποστράτηγοι Ε. Δανιάς πρόεδρος, Β. Ροζής αντιπρόεδρος και τα μέλη Αντιστράτηγοι Κ. Σκαρμαλιωράκης διευθύνων σύμβουλος, Θ. Καρανίσας, Η. Παρασκευόπουλος, Υποστράτηγοι Α. Παπαδόπουλος, Ταξίαρχος Δ. Χατοίκας, Συνταγματάρχης Ν. Καίσαρης, Αντισυνταγματάρχης Π. Κράγκαρης, συνεργάτης Υποστράτηγος Κ. Παπακώστας, οι πρόεδροι των άλλων δύο Ενώσεων ΕΑΑΝ Αντιναύαρχος Σ. Περβαινάς και Αντιπτεράρχος Χ. Ιατρίδης, Αντιπροσωπείες Παραγωγικών Στρατιωτικών Σχολών, οι εκπρόσωποι της Λέσχης Καταδρομέων-Ιερολοχιτών Αντιστράτηγοι Κ. Καθαντζής νυν πρόεδρος, Κ. Κόρκας ετ Δ/τής Στρατιάς, Γ. Παπαδόπουλος ετ Δ/τής ΑΣΔΥΣ ετ Πρόεδροι, οι Αντιστράτηγοι Γ. Κοράκης, Α. Καρακώστας, Ι. Κρασσάς πρόεδρος, αντιπρόεδρος και Δ. Σύμβουλος παλαιότερων ΔΣ της ΕΑΑΣ, πρόεδροι μετά μελών Συνδέσμων Όπλων-Σωμάτων και ΣΣΕ και πλήθος συναδέλφων εε και εα μετά οικογενειών και φίλων που υπερκάλυψαν το αμφιθέατρο του Π.Μ.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε: Εισαγωγή από τον συντονιστή της βραδιάς Υποστράτηγο Χ. Μποιώση, χαιρετισμό από τον Πρόεδρο της ΕΑΑΣ Υποστράτηγο Ε. Δανιά, καλλιτεχνικό πρόγραμμα από την Χορωδία ΚΑΠΗ και ορχήστρα Νέων Ακουσμάτων Δήμου Περιστερίου, Εκφώνηση πανηγυρικού από τον Υποστράτηγο Ι. Παρίση διδάκτορα Πολιτικών Επιστημών με θέμα «ο ρόλος της Ηγεσίας στο Έπος 1940» και εμφάνιση της Στρατιωτικής Μουσικής της ΑΣΔΥΣ.

Στην αρχή της ομιλίας του ο έγκριτος ομιλητής κ. Παρίσης παρουσίασε – με την βοή-

θεια φωτεινών διαφανειών – τα πορτραίτα της τριπρόσωπης Χαρισματικής ηγεσίας της εποχής, Βασιλείως Γεωργίου Β', Πρωθυπουργού Ι. Μεταξά και Αρχιστρατήγου Α. Παπάγου, οι οποίοι διαβλέποντες την επικείμενη σύρραξη είχαν προετοιμάσει ηθικά τον λαό και είχαν προβεί στην προς πόλεμο προπαρασκευή της χώρας, αναφέρθηκε στην εκτιμώμενη αρχικά εκ Βουλγαρίας απειλή και από της καταλήψεως το 1939 της Αθβανίας από την Ιταλία, ότι η επικείμενη απειλή προερχόταν από αυτή, στην κατάρτιση των σχεδίων επιχειρήσεων Ιβ και Ιβα καθώς και στην κατασκευή επειγουσών οχυρώσεων προς αυτήν την κατεύθυνση, στην τμηματική επιστράτευση, αναφέρθηκε ο ομιλητής με γλαφυρότητα στην επίδοση του τηλειστογράφου 3 η ώρα τη νύχτα της 28^{ης} Οκτωβρίου 1940 από τον Ιταλό πρέσβη Γκράτσι προς τον Ι. Μεταξά, την απόρριψη του τηλειστογράφου με το περίφημο «ΟΧΙ», έκδοση διαταγών εφαρμογής των σχεδίων, την υιοθέτηση του «ΟΧΙ» από τον παραληρούντα από ενθουσιασμό λαό, στην αναχαίτηση της Ιταλικής προελάσεως από την VIII Μεραρχία του Κατσιμήτρου, κινητοποίηση της Μεραρχίας και Ταξιαρχίας Ιππικού των Στανωτά και Δημηράτου καθώς και της Ι Μεραρχίας του Βραχνού, ανάληψη επιθετικών επιχειρήσεων από 14^{ης} Νοεμβρίου, διαδοχικές απελευθερώσεις αστικών κέντρων Β. Ηπείρου με πρώτο την Κορυτσά και συνέχεια την Ελληνική προελάσεως μέχρι Κλεισούρα και πέραν.

Ο διακεκριμένος συγγραφέας και ομιλητής κ. Παρίσης καθήλωσε το ακροατήριο με αναφορές σε ντοκουμέντα καθώς και σε ρησεις επιφανών πολιτικών και στρατιωτικών ηγετών της εποχής, Τσώρτσιλ, Ρούσβελτ, Στάλιν, Χίτλερ, Αλεξάντερ Ντε Γκωλ Ζούκωφ κλη, που έπληξαν το εγκώμιο του Έλληνα μαχητή.

Οι τρεις πρόεδροι των Ενώσεων κατέθεσαν το πρωί στεφάνι στο Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη.

Η Χορωδία ΚΑΠΗ με επικεφαλής την Χαρά Θεοδωρακάκη και η Ορχήστρα Νέων Ακουσμάτων Δήμου Περιστερίου που παρεμβλήθησαν μεταξύ των ομιλητών και μαζί τους ο Μασέτρος Θάνος Μπένος και η σοπρίστ Νίκη Μνηλιάρη κατέπληξαν το ακροατήριο με συνθέσεις Βέμπο-Τραϊφόφου – εμφανίστηκε στην σκηνή και ο ανιψιός του Στέλιος Τραϊφόρος.

Το πρόγραμμα έκλεισε η Ορχήστρα της ΑΣΔΥΣ με μουσικά κομμάτια επίσης της Βέμπο, του Γ. Κατσαρού Παιδιά της Ελλάδος Παιδιά – πήραμε το Αργυρόκαστρο κι' ακόμη παραπέρα, Γυναικές Ηπειρώτισσες ξαφνιάσματα της φύσης, πάνω κει στις Πίνδου μας τις κορυφές, η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει που απέδωσαν περίφημα ο Υποδιοικητής της Σ.Μ μαζί με τον Ανθυπολοχαγό Λ. Καληπακίδη. Το βράδυ της 27 Οκτωβρίου το Πολεμικό Μουσείο σείστηκε από επιφωνήματα χαράς εθνικής ανατάσεως, και υπερηφάνειας.

Κλείνοντας, προσθέτουμε ότι στις πολεμικές επιχειρήσεις καταρτίζονται εναλλακτικά σχέδια όπως στην προκειμένη περίπτωση, λαμβανομένου υπ' όψιν ότι τα Ιταλικά σχέδια προέβλεπαν, πλῆρον του αγώνα στο Καληπάκι, αποβάσεις στην Κέρκυρα και Δυτική Ήπειρο σε συνδυασμό με χερσαίες επιχειρήσεις (Μεραρχία Σιένα) που το Ιππικό της είχε φθάσει τις πρώτες ημέρες μέχρι Μαργαρίτι (Αχέρωντας η) κοντά στην Πρέβεζα.

Η διάταξη και αποστολές των Μεραρχίας και Ταξιαρχίας Ιππικού καθώς και Ι Μεραρχίας Πεζικού που έφραξαν τα ρήγματα στην Πίνδο αλλὰ και οι επιθετικές επιχειρήσεις από 28^{ης} Οκτωβρίου της ΙΧ Μεραρχίας μας εντός του Αθβανικού εδάφους μαρτυρούν ότι τα βλήματα όλων, ηγεσίας και λαού ήταν στραμμένα προς τα εμπρός.

ΤΟ ΥΕΘΑ, Ο Δ. ΙΛΙΟΥ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ PIMINITΩΝ-ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ ΤΙΜΟΥΝ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΣΤΡΑΤΕΥΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ Μ. ΑΝΑΤΟΛΗΣ

Συνέχεια από τη σελίδα 2

Δ. Σκορδάς, Πλοίαρχος Ρ. Σαϊβετάς, Σμήναρχος Δ. Μακρής, οι παλαιόμαχοι Μ.Α. Μ. Ματζάκος, Ι. Σωτηρίου, το ΔΣ της ΠΕΣΜΑΡΙ, Πρόεδρος Γ. Μονογυιός, μέλη Γ. Παπουτσάκη, Μ. Παγώνη, Ε. Παλαιολόγου, Δ.Σ. Φίλων Ν. Τροχάνης, Ε. Μπουχαρέλη, Μ. Θανασούρα, Α. Παππού, πρώην πρόεδρος Ε. Αρμπελιάς, ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας Αττικής Θ. Σχινάς, ο Συνταγματάρχης Β. Μαντασσάς Λ. Καταδρ. Ιερολοχιτών, καθώς και μέλη οικογενειών πολεμιστών και άλλων οργανώσεων. Το πρόγραμμα περιελάμβανε: επιμνημόσυνη δέηση, προσφώνηση προέδρου ΠΕΣΜΑΡ.Ι, εκφώνηση πανηγυρικού, ονομαστικό προσκλητήριο πεσόντων και κατάθεση στεφάνων.

Τιμές απέδωσε άγνημα στρατού και η Μπάντα του Ναυτικού.

Στην ομιλία του ο Διευθυντής ΔΕΠΑΘΑ Ανδρας Α. Δεληγιάννης έκανε σύντομη αναδρομή στα της συγκροτήσεως των Μονάδων του Ελληνικού Στρατού, στο επιχειρησιακό μέρος αυτών, διαδοχική υπαγωγή υπό την 8^η Βρετανική Στρατιά του Μονγκόμερυ και στη Μεραρχία του Γάλλου Στρατηγού Λεκλιέρ, στον αριθμό των απωλειών, στις περιοχές δράσεως (Β. Αφρική, Αιγαίο, Ιταλία), στην παρασημοφορία από τον τότε Αντιβασιλέα Αρχιεπίσκοπο Δαμασκηνό, της Πολεμικής Σημαίας του Ιερού Λόχου με το Χρυσούν Αριστείο Ανδρείας, δίνοντας ο έγκριτος ομιλητής κ. Δεληγιάννης την υπόσχεση ότι «θα κρατήσουμε ψηλά το λάβαρο που μας κληροδότησαν οι Έλληνες πολεμιστές των Εκστρατευτικών Σωμάτων της Μέσης Ανατολής».

Κλείνοντας το παρόν προσθέτουμε και τα εξής. Η προέλαση των συμμαχικών δυνάμεων περιλαμβανομένων και Ελληνικών, έχοντας ως αφετηρία την περίφημη επίθεση στο Επ Αθαμίν, 23-10/4-11-1942 που άληξε τον ρουν της Ιστορίας, κατόρθωσε (η προέλαση) μέχρι Μάιο 1943 να εκμηδενίσει την Στρατιά Africa Corps του Ρόμμελ και να συνεχίσει στην Καρχηδόνα με τις εκ Δυσμών ενεργούσες Αμερικανικές Δυνάμεις του Στρατηγού Πάττον.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μειωθεί στο ελάχιστο ο θαλάσσιος χρόνος Αφρική – Ευρώπη που επέτρεψε στην διαπεραίωση των Αμφιβίων Δυνάμεων της 10/7/1943 Ελλήνων και Συμμάχων στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, οι οποίες μέσω Ιταλίας, απείλησαν από Δυτικά να πνευροκοπήσουν τις Γερμανικές Στρατιές που κατείχαν τα Βαλκάνια (και Ελλάδα) με αποτέλεσμα οι Γερμανικές Δυνάμεις να εξαναγκαστούν να εγκαταλείψουν τον χώρο επτά μήνες πριν λήξει ο πόλεμος και επί πλέον οι Ελληνικές Δυνάμεις ΜΑ να εμποδίσουν τους Τούρκους να «θέσουν πόδα» σε ένα από τα νησιά μας. Αυτό είναι το ασύλληπτο κατόρθωμα των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων Μέσης Ανατολής τις οποίες τιμούμε και ευγνωμονούμε.

Αυτό είναι επίσης και το νόημα της πρωτοβουλίας των Στρατηγών Ι. Μανέτα, Κ. Κόρκα, Ε. Ζαχαράκη και άλλων που γέμισαν τα νησιά μας με μνημεία αφιερωμένα στον Ελληνικό Ιερό Λόχο Μέσης Ανατολής του Χριστόδουλου Τσιγάντε.

4. ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΣΧΗ

(περιγραφή, ποσότητα, διάρκεια, συχνότητα):

α. ΣΕ ΧΡΗΜΑ:

β. ΣΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΗΣ

(1) Στην εφημερίδα:

(2) Στην Ηλεκτρονική Λειτουργία της Λέσχης:

(3) Στις Δημόσιες Σχέσεις:

(4) Σε Μελέτες-Έρευνες:

(5) Άλλη Υπηρεσία:

γ. ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΘΕΣΕΩΣ ΣΤΟ Δ.Σ.
(ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015).

5. ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΑΠΟΨΗ ή ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.....
ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ - ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ

30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Η καθιερωμένη Τελετή της Κοπής της Βασιλόπιτας και η Συνεστίαση των Μελών και Φίλων της Λέσχης θα πραγματοποιηθούν την **30ην Ιανουαρίου 2015 (Παρασκευή)** και από 21.00 ώρα εις την Αίθουσα Τελετών της Λέσχης Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων (Λ.Α.Ε.Δ.) στην πηλασία ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ (οδός Πηγίδη).

Στην όλη Τελετή δύνανται να συμμετάσχουν Συγγενικά και Φιλικά πρόσωπα των Μελών. Η τιμή του Ατομικού Δελτίου Συμμετοχής, ορίσθη στο ποσό των εικοσιπέντε (25) ευρώ, δια του οποίου καλύπτονται:

Τα εδέσματα, η μουσική, τα δικαιώματα του προσωπικού της ΛΑΕΔ, ο Φ.Π.Α. και η κατ' επιθυμία κατανάλωση Οίνου, Ζύθου, Αναψυκτικών και Εμφιαλωμένου ύδατος.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

α. Δια επισκέψεως στα γραφεία της Λέσχης ή τηλεφωνικώς στον αριθμό 210-3235907 από την 13ην Ιανουαρίου 2015 (Τρίτην) μέχρι την 26ην Ιανουαρίου 2015 (Δευτέραν) καθ' εκάστην ημερήσιον Σαββάτου και Κυριακής και από τις 09.00 ως τις 12.00.

β. ΟΧΙ δηλώσεις Συμμετοχής ΜΕΤΑ την 26ην Ιανουαρίου 2015 (Δευτέραν), διότι θα έχουν γίνει οι αναγκαίες παραγγελίες και προμήθειες υπό το CATERING και οι δεσμεύσεις της Λέσχης έναντι της Λ.Α.Ε.Δ.

γ. Οι δηλούντες Συμμετοχή για φιλικά τους πρόσωπα, πρέπει να δώσουν τα στοιχεία αυτών για να αποφευχθούν διπλές δηλώσεις ή και αγορά δελτίων συμμετοχής για τα ίδια πρόσωπα.

δ. Τρεις (3) ημέρες ΠΡΟ της εκδηλώσεως πρέπει ο δηλώσας συμμετοχή να επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τηλεφωνικώς ή να αγοράσει το ή τα Δελτία Συμμετοχής, αλλιώς θεωρείται ΜΑΤΑΙΩΘΕΙΣΑ.



ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ

α. Υπόψη ότι, οι τράπεζες της ΛΑΕΔ είναι ροτόντες των οκτώ ως δέκα ατόμων και ότι, λόγω της περιορισμένης χωρητικότητας της αίθουσας, τυχόν κενές θέσεις υποχρεωτικώς, θα διατεθούν εις άλλους συμμετέχοντες.

β. Κατά την ημέρα της εκδηλώσεως ΔΕΝ υπάρχει δυνατότης ικανοποιήσεως πρόσθετων (έκτακτων) ατόμων ΠΕΡΑΝ των δηλωθέντων, διότι η προσθήκη καθισμάτων και κατά μείζονα λόγο τραπέζιων, τα οποία αποκλείει η ΛΑΕΔ, κλείνουν τους διαδρόμους κυκλοφορίας του προσωπικού της αίθουσας και των συμμετεχόντων, ΕΚΤΟΣ εάν διαπιστωθεί ΜΗ προσέλευση, βεβαίως μέχρι ορισμένης ώρας, ατόμων που έχουν αγοράσει Δελτία Συμμετοχής.

ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Λίαν περιορισμένες θέσεις ΠΡΟ και ΠΕΡΙΞ του κτιρίου της ΛΑΕΔ και στις πέριξ οδούς.

Μεγάλη πιθανότης θέσεων στο παρακείμενο πολυτελές «PARKING POLIS» επί της γωνίας της ηεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου και της οδού Ριζάρη.

ΠΕΡΑΣ ΠΡΟΣΕΛΥΣΕΩΣ ΣΤΗΝ Λ.Α.Ε.Δ.

Η 20.45 ώρα, καθόσον η τελετή θα αρχίσει ΑΚΡΙΒΩΣ την 21.00 ώρα.

Το γραφείο Δημ. Σχέσεων
Γεώργιος Παπαδόπουλος
Αντιστράτηγος ε.α.

**ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ
ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΣΑΣ
ΣΑΣ ΘΕΛΟΥΜΕ ΚΑΙ Η ΛΕΣΧΗ ΣΑΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ**

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΛΤΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

α. Από την 13ην Ιανουαρίου 2015 (Τρίτην) μέχρι την 26ην Ιανουαρίου 2015 (Δευτέραν) και από τις 09.00 έως τις 12.00 καθ' εκάστην ημέραν ημερήσιον Σαββάτων και Κυριακών, και ΜΟΝΟΝ από τα Γραφεία της Λέσχης.

β. Προμήθεια Δελτίων Συμμετοχής στην Αίθουσα της ΛΑΕΔ κατά την ημέρα της εκδηλώσεως ΔΕΝ είναι δυνατή διότι κατά το παρελθόν προέκυψαν μικροπροβλήματα και παρεξηγήσεις λόγω της μαζικής προσελεύσεως των Συμμετασχόντων ΠΡΟ της ενάρξεως της Εκδηλώσεως και της εντόνου απασχολήσεως των οργάνων της Λέσχης κατ' αυτήν.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Μετά την 26ην Ιανουαρίου 2015 (Δευτέραν) δεν γίνεται ΑΠΟΔΕΚΤΗ η ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ και ευνόητο, ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ τα χρήματα των ΑΚΥΡΟΥΜΕΝΩΝ δελτίων συμμετοχής, διότι θα έχει γίνει η αριθμητική παραγγελία των εδεσμάτων στο CATERING και λογικόν είναι να μην επιβαρυνθεί η Λέσχη την αξία αυτών εκτός αν προσέλθουν ΕΚΤΑΚΤΩΣ στην ΛΑΕΔ άτομα, οπότε οι ακυρούντες την συμμετοχή των πρέπει να έχουν επιστρέψει στη Λέσχη τα ακυρωθέντα Δελτία Συμμετοχής ίνα διατεθούν υπ' αυτής.

Μνημόσυνο Πεσόντων στον Πόλεμο Στρατιωτικών της Βρετανικής Κοινοπολιτείας (POPPY DAY)

Την 9ην Νοεμβρίου 2014, ημέραν Κυριακήν και από της 12.00 ώρας, ετελέσθη Μνημόσυνο στο Βρετανικόν Κοιμητήριον Παθ. Φαλήρου, υπό της Βρετανικής Πρεσβείας εις Μνήμην των Πεσόντων εις το Ελληνικόν έδαφος, Αξκών και Οπλιτών των κρατών της Βρετανικής Κοινοπολιτείας, κατά τον Β' Παγκ. Πόλεμο.

Στην τελετήν παρέστησαν:

- Οι εν Αθήναις Πρεσβευτές των Κρατών της Κοινοπολιτείας,
- Οι εν Αθήναις διαμένοντες Βρετανοί μετά των οικείων των,
- Ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης κ. Δένδιας Νικ., μετά του Α/ΓΕΕ-ΘΑ Στρατηγού Κωσταράκου Η., ως και Αντιπρόσωποι των Ε.Δ. και Σ.Α.

- Εκ μέρους της Λέσχης, οι Αντγιοι ε.α. Κόρκας Κων. και Παπαδόπουλος Γεώργιος, ως τούτο συμβαίνει ανελλιπώς από το έτος 1981, λόγω της συμπράξεως του Ιερού Λόχου μετά του Βρετανικού SAS κατά τον Β' Παγκόσμιον Πόλεμον στον χώρο του ΑΙΓΑΙΟΥ.

- Ως και πολλοί άλλοι προσκεκλημένοι της Πρεσβείας.
- Στρατιωτικά Τιμαί απεδόθησαν:
- υπό της Μουσικής του Ποθ. Ναυτικού
 - και τμημάτων Ναυτικού και Αεροπορίας με άψογον εμφάνισιν και εκτέλεσιν.

Στέφανον εκ μέρους της Λέσχης, κατέθεσεν ο Αντγος ε.α. Παπαδόπουλος Γεώργιος.

1^η Μ.Α.Λ.: ΑΠΟΝΟΜΗ ΜΠΕΡΕ

Ένα τηλεφώνημα ήταν αρκετό για να οργανωθεί μια ημερήσια εξόρμηση στα Χανιά. Σκοπός η παρουσία μαζί με αγαπημένο φίλο (παλαιό μέλος της Λέσχης) στην απονομή μπερέ και διακριτικών στον γιο του που μόλις ολοκλήρωσε την εκπαίδευσή του στα Π.Ε.Ν. στην 1^η Μοίρα Αλεξιπρωτιστών, και δεν ήταν μόνο η απλή επιθυμία ενός γονιού να παρευρεθεί σε μια σημαντική στιγμή του παιδιού του, αλλά και η πληροφορία ότι η απονομή μπορεί να γίνει στους νέους καταδρομείς και από άτομα του οικογενειακού τους περιβάλλοντος τα όποια έχουν υπηρετήσει στις Ειδικές Δυνάμεις.

Ο γράφων αν και δεν υπήρξα αλεξιπρωτιστής έχω κι εγώ λόγο να αισθάνομαι συγκίνηση στο χώρο αυτό. Είναι το στρατόπεδο απ' όπου έφυγε η Μοίρα στην όποια υπηρετήσα, «η Α' Μ.Α.Κ.», για την αποστολή «Νίκη». Άλλωστε, όπως είπε και ο φίλος «είμαστε στο σπίτι μας», γιατί όσοι έχουμε υπηρετήσει συνειδητά στις Ειδικές Δυνάμεις τις Μοίρες τις θεωρούμε σπίτι μας και είμαστε πάντα έτοιμοι να επιστρέψουμε όποτε μας ζητηθεί.

Από την συμμετοχή του κόσμου καταλαβαίνει κανείς ότι το γεγονός δεν περνά απαρατήρητο, ο στρατός και δη οι Ειδικές Δυνάμεις έχουν ακόμα το ραό με το μέρος τους ό,τι κι αν μας λένε μερικοί.

Διαβάζεται η ημερήσια διαταγή και αρχίζει η απονομή σε όσους καταδρομείς ολοκλήρωσαν την εκπαίδευσή. Σε όσους πρόκειται να γίνει η απονομή από συγγενικό τους πρόσωπο είναι στο τέλος της παράταξης για να



μην προκληθεί αναστάτωση στην απονομή. Κάθε καταδρομέας που άκουγε το όνομα του ερχόταν και ο διοικητής του φορούσε τον μπερέ ευχαριστούσε και ρετούσε στρατιωτικά και αποχωρούσε.

Με το πέρας της απονομής ο διοικητής είπε λίγα λόγια στα νέα αυτά παιδιά σχετικά με το μέλλον τους, αυτά που είπε είναι ουσιαστικά ότι έχουμε ζήσει όλοι εμείς που απολυθήκαμε πριν από κάποια «αρκετά πλέον» χρόνια. Ακοιούθησε μια μικρή δεξίωση στο χειμερινό Κ.Ψ.Μ. της Μοίρας όπου είχαμε την δυνατότητα να συνομιλήσουμε και με τον διοικητή και τους νέους καταδρομείς οι οποίοι με περηφάνια επιδείκνυαν το μπερέ τους σε συγγενείς και φίλους που τους είχαν επισπευτεί. Η αποστολή μας είχε ολοκληρωθεί.

Εφ' Αχ/ιας Κ/Δ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝ.

ΟΙ ΑΡΕΤΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Η Επιδίωξη της Ελληνικής Φυλής ανά τους αιώνες παρά τα τεράστια προβλήματα αφανισμού που αντιμετώπισε, οφείλεται στα φυλετικά χαρίσματα και γνωρίσματα θετικά και αρνητικά τα οποία διατηρήθηκαν επί χιλιετίες και μέχρι σήμερα.

Η Ελληνική Ιστορία, ανάγλυφα μας παρουσιάζει, την θετική ή την αρνητική επίδραση στην εξέλιξη του Ελληνικού Κράτους και γενικότερα της Ελληνικής φυλής.

Τα φυλετικά μας γνωρίσματα, είναι:

ΠΡΩΤΟΝ: Η Εθνική μας Γλώσσα, την οποία διατήρησαν οι Έλληνες μέχρι σήμερα με την φυσική της εξέλιξη, παρά τις αναριθμητές επιδρομές βαρβάρων και αιώνων σκληριάς.

ΔΕΥΤΕΡΟΝ: Η Πατρεία των Ελλήνων για την ιδέα της Ελευθερίας την οποία βέβαια, πότισαν με ποταμούς αίματος. Στην Συνελευσία στο Άστρος της Κυνουρίας Β' Εθνοσυνέλευση του Μαρτίου του 1923 ψηφίστηκε μία διάταξη, η οποία αποτελεί αιώνιο τίτλο τιμής, για την μόλις αναγεννώμενη Ελλάδα. Το ψήφισμα έλεγε: «Εις την Ελληνικήν Επικράτειαν, ούτε πωλείται, ούτε αγοράζεται άνθρωπος αργυρώνητος (αγορασμένος άνθρωπος, δηλ. δούλος) παντός γένους και πάσης θρησκείας, άμα πατήσεται το Ελληνικόν έδαφος είναι ελεύθερος και από τον δεσπότη αυτού ανεξάρτητος.

ΤΡΙΤΟΝ: Η Αδάμαστος ψυχή των Ελλήνων: Η οποία δείχνει μια ακατάβλητο και άνευ προηγουμένου στην Ιστορία ανάταση, στις ώρες των μεγάλων κινδύνων της πατρίδος.

ΤΕΤΑΡΤΟΝ: Το κληρονομικό δυστυχώς ελάττωμα των Ελλήνων την «ΔΙΧΟΝΟΙΑ». Πρέπει κάποτε να προβληματισθούμε σοβαρά, ν' ανατρέξουμε στην παλιά και πρόσφατη Ιστορία μας για να δούμε με καθαρό μυαλό τα δεινά που έφερε στην πατρίδα μας, το ελάττωμα από των Ελλήνων και σύσσωμοι να προσπαθήσουμε να το αποβάλλουμε.

Το μεγάλο αυτό Ελάττωμα των Ελλήνων, θα το περιγράψει με μελανά χρώματα το 400 π.Χ. Ο ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ λέγοντας: «το των Ελλήνων γένος Ελεύθερον τε διατελεί και βέλτιστα Πολιτευόμενον, δύναται άρχειν πάντων μιάς τυγχάνων πολιτείας».

Την άνοιξη του 1825 θα πει ο Παλαιών Πατρών Γερμανός στον Παπαφλέσσα στο Ναύπλιο: «Δεν θέλουμε να εννοήσουμε ότι τίποτε δεν εκάμαμεν, νικήσαντες τους Τούρκους, αν δεν νικήσουμε και σύντομα τα πάθη μας. Η Διχονοία να ο μεγάλος εχθρός μας, αυτός θα μας φάει».

«Δολερή» την χαρακτηρίζει, ο εθνικός μας ποιητής στον εθνικό μας ύμνο. Την παρουσιάζει να κρατάει ένα σκήπτρο στο χέρι, το σύμβολο τη εξουσίας και χαμογελαστά να το υπόσχεται σ' όλους.

Είναι οι ίδιοι λόγοι του ΘΩΝΟΣ ΒΙΣΜΑΡΚ (1815-1898) του

Του Αντιστρατήγου ε.α.
Ι. ΑΣΛΑΝΙΔΗ Επιτίμου Δκτού της ΣΣΕ

μεγαλυτέρου πολιτικού της Πρωσίας και ιδρυτού της Γερμανικής Αυτοκρατορίας, ο οποίος είπε: «Εάν ο Ελληνικός λαός, ο φοβερός αυτός λαός, μέσα στις τόσες αρετές του είχε και την Ομόνοια, θα είμεθα όλοι υποτελείς του».

Να γιατί αν θέλουμε στον τόπο μας προκοπή, πρέπει πάντοτε να θυμόμαστε τα λόγια του λαοφιλόσοφου Μακρυγιάννη: «τα πολλή ΕΓΩ δεν κατορθώσαμε να τα κάνουμε ΕΜΕΙΣ».

Συμπερασματικά θα πει κάποιος, αυτά που συνέβησαν πρόσφατα στην Αθήνα και στις διάφορες πόλεις της Ελλάδος και όχι μόνο και μάλιστα από την καταστροφική μανία των νέων, είναι χαρακτηριστικό φυλετικό γνώρισμα των Ελλήνων; Όχι! Κατηγορηματικά θα πω ΟΧΙ! διότι δεν είναι δυνατόν οι Έλληνες από την μια, ιστορικά εξακριβωμένο, ν' αγαπούν την πατρίδα, την Ελευθερία και την Δημοκρατία και να θυσιάζονται γι' αυτήν και από την άλλη, να την καταστρέφουν και να καταλύουν την Δημοκρατία.

Γι' αυτήν την εικόνα έχουμε ακεραία την ευθύνη εμείς οι μεγάλοι σ' όποιο μετερίζι εξουσίας ή κοινωνικής ευθύνης βρισκόμαστε. Διότι ο σκεπτόμενος Έλληνας για ακόμη μια φορά συνειδητοποίησε ότι, στους δρόμους δεν κατέβηκε το προλεταριάτο (οι πτωχοί), αλλά μια θυσιασμένη γενεά, οι σημερινοί έφηβοι Έλληνες. Μία γενιά στην οποία η Ελληνική κοινωνία προσέφερε μεν, αφειδώς υλικά αγαθά, αλλά στέρησε και απαξίωσε, στην θεωρία και στην πράξη, τα στοιχειώδη ηθικά, πατριωτικά, συναισθηματικά, θρησκευτικά και γενικά ηθικών αρχών και αξιών, διανοητικά μέσα ώστε ο θυμός να μην εκδηλώνεται με τυφήλη καταστροφική μανία, αλλά, με αγώνες ευγενούς άμιλλας, με το καλό παράδειγμα και με γόνιμες κριτικές για το καλύτερο.

Ο Ελληνικός λαός σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη εποχή πρέπει να παραμείνει σταθερά προσηλωμένος στις αρχές και αξίες της φυλής μας για να έχει μέλλον. Υπερήφανος για τους προγόνους του και υπερήφανος για τον εαυτό του.

Πρέπει! όσο ποτέ άλλοτε, σήμερα που η χώρα μας υπέστη τα τελευταία χρόνια μια ταπείνωση διεθνώς και κινδυνεύει από τους δανειστές της, να απολέσει ακόμη και την Εθνική Κυριαρχία της, να θέσουμε επιτέλους ως φάρο, το μεγάλο αξίωμα των προγόνων μας «Όταν η Ελλάδα είναι πολιτικά ενωμένη και τον βραχίονα του Έλληνα του οπλίζει η ψυχική θέληση, αυτός γίνεται ακατάβλητος».

«Μπορεί ο Ουσιαστική Ελευθερία να καταλυθεί, αλλά να ζει το ιδεώδες της, όταν όμως καταλύεται το ιδεώδες αυτής, τότε η Ελευθερία είναι χειρότερη από την δουλεία». (ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΒΙΟΣ)

ΟΛΟΘΕΡΜΕΣ ΕΥΧΕΣ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΣΤΟΛΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΜΑΣ

Σαν φθάνουν οι άγιες μέρες, μες την βαρυνχειμωνιά
Σαν φουάει ξεροβόρι, σ' ολοσκότεινη νυχτιά
Σαν ανοίγουν οι καταρράκτες, τ' ουρανού να μας ξεπλύνουν
και φιδίσια μάτια χίλια, λες κι ανοιγοκλείνουν...

Όλοι εμείς ασφαλισμένοι στη γωνιά την σπιτική
με άλλη συλλογή καμμία, παρ' εκτός την θαλπωρή!..
Είμαστε αρχές Δεκέμβρη, κι έρχονται άγιες γιορτές
μύριοι εχθροί παραδοκούνε... Ποιοι φυλάνε τις σκοπιές;

Όταν τα «στοιχεία» μαλώνουν, σνχοπέφτουν κερανοί
πίσω εμείς από το τζάμι, δεν μας καίγεται καρφί...
Ποιοι αγρυπνούν μέσα σε χιόνια, μ' εθνικές ανατριχίλες,
με τα στήθη πυργωμένα και κλειστές κρατούν τις ΘΥΡΕΣ;

Ποιοι φυλάνε τα πελάγη, τον αέρα, τα νησιά,
τα γεφύρια, τα ποτάμια, δάση και ψηλά βουνά.
Ποιοι φυλάνε όλες τις ΠΟΛΕΙΣ τα μικρότερα χωριά,
προστατεύουν την ΠΙΣΤΗ, την Τιμή, την ΛΕΥΤΕΡΙΑ;

Ποιοι σηκώνουν «το φορτίο» δοκιμάζονται σκληρά.
Ποιοι στερούνται ωραίο χρόνο και προσφέρουν όλ' αυτά;
Όλοι τους χρωστούνε χάρι και περίσσιο σεβασμό
της καρδιάς μας είν' το αίμα, ζωογόνο κι εκλεκτό!!

Χριστούγεννα - Πρωτοχρονιά, ας στρέψουμε σ' ΑΥΤΟΥΣ
την σκέψη
τους οφείλουμε πολλά: ΤΑΞΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΗΣΥΧΙΑ -
ΛΕΥΤΕΡΙΑ: Τ' ακριβότερ' αγαθά!!!
Χριστούγεννα - Πρωτοχρονιά, ΘΕΡΜΕΣ ΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΥ-
ΧΕΣ ΜΑΣ,
για το χαλί, θαλασσινούς και τα φτερά, σ' όλες τις προσευ-
χές μας.

Χριστέ μας, σ' όποιο κίνδυνο και «μπόρα» θώρακάς μας
και ΕΛΠΙΣ,
είναι τα ΝΙΑΤΑ ΜΑΣ: ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ! ΕΥ-
ΛΟΓΗΣΕ ΤΟΥΣ, ΟΠΟΥ ΤΟΥΣ ΒΡΕΙΣ!
ΑΔΕΛΦΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΚΕΙΝΟΙ, ΑΕΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΓΑ-
ΠΗ ΜΑΣ ΓΙΑΤΙ:
ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΟΡΥ ΚΑΙ Η ΕΛΠΙΣ ΜΑΣ, ας μην το λησμονή,
κάνεις!!!

Μαρία Α. Λιόντα

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ ΜΑΣ

Αξιότιμε Στρατηγέ,
κ. Γενικό Γραμματέα
Φίλε Βασίλη Δερμεντζίδη

εν όπλοις και μόνο για την Πατρίδα, σας ευχαριστώ για τις ευχές σας στην ονομαστική μου εορτή.

Είναι η πρώτη φορά στα πηδόν των τριάντα ετών ενεργούς υπηρεσίας, που μου εύχονται γραπτά συνάδελφοι. Μάλιστα δεν είναι η ευγενική μου φυσιογνωμία αρεστή στους πολλούς και δεν με ενδιαφέρει.

Να θυμάστε όλοι οι στο όνομα της Πατρίδος μας συναγωνιστές, ότι είμαι κοντά σας και όταν δεν το περιμένετε, γιατί το θεϊόν σας ευλόγησε να έχετε ένα τέτοιο σύντροφο. Άηλωστε ο μεγάλος φιλόσοφος Νίκος Καζαντζάκης έγραψε στην Ασκητική του: «Μην σε νοιάζει για φίλους, μόνο για συντρόφους και όχι στην ειρήνη αλλά στη Μάχη».

Με συντροφικούς στους κινδύνους χαιρετισμούς
ο Γιατρός σας
Κωνσταντίνος Τσολλάκης
Γενικός Αρχίατρος

ΥΓ (1). Θα επιθυμούσα η παρούσα μου να κοινοποιηθεί στα μέλη σας, για να ξέρουν ότι ο Γιατρός σας κατά θεία επίκληση είναι πάντα κοντά σας. "Εσάς θα σας φέρω πίσω, αυτή είναι η εντολή του Θείου, εγώ θα είμαι μακριά σας".

ΥΓ (2). Σου στέλνω το πρωτότυπο - παραβαίνοντας την... γραφειοκρατική τάξη - για να καταλάβεις τον γράφοντα και εκτίμησέ το ανάλογο.

ΥΓ (3). Βλέπεις αγαπητέ Βασίλη, χρόνος μου μένει μόνο αργά το βράδυ και γράφω μόνο με το χέρι μου γιατί δεν ξέρω εκτός της τεχνολογίας του δύσκολου μυαλού μου.

Αγαπητέ Στρατηγέ,

Ευχαριστώ θερμότατα για τις ευχές, εσάς προσωπικά, το Γενικό Γραμματέα και όλα τα εκλεκτά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Λέσχης.

Αντεύχομαι από καρδιάς υγεία, ευτυχία και κάθε επιτυχία στις επιδιώξεις της Λέσχης.

Χρόνια πολλή και για την ονομαστική σας εορτή.

Η χειρονομία σας, πάντως, απηχεί το υψηλό φρόνημα και τη συναδελφική αλληλεγγύη μεταξύ των στελεχών των Ειδικών Δυνάμεων και από την πλευρά αυτήν με συνεκίνησε ιδιαίτερα.

Και πάλη σας ευχαριστώ και σας εύχομαι τα καλύτερα.

Με εξαιρετική τιμή
και ειλικρινή φίλδια
Κωνσταντίνος Τσίντζας
Αντγος ε.α.

Ευχαριστήριο

Αξιότιμε κύριε διευθυντή
και μέλη της εφημερίδας σας «Τα Νέα της Λέσχης»

Με συγκινήσατε πάρα πολύ με το όμορφο αποχαιρετιστήριο που καταχωρήσατε, ως μνημόσυνο για τον καλό σας φίλο Ευσέβιο.

Αισθάνομαι την υποχρέωση να σας ευχαριστήσω, θερμά για την συμπάρτασή σας στο βαθύτατο πένθος μας και το θάνατο του πολύ αγαπημένου μου συζύγου Αντιστρατήγου Ευσεβίου Χούσου.

Με εκτίμηση
Νίκη Χούσου-Φερεντινού

Στρατηγοί, Αξιότιμα Μέλη του Δ.Σ.
της ΛΕΣΧΗΣ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ και ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ

Ευχαριστώ θερμά για τις ευγενικές ευχές σας επ' ευκαιρία της ονομαστικής μου εορτής.

Με ειλικρινή
Καταδρομική εκτίμηση και αγάπη
Ταξίαρχος Μιχαήλ Σωτ. Αβραμέας

Διοικητικών Συμβούλιον

Αξιότιμε Πρόεδρε κ. Κων/νε Καλαντζή, Αντγ ε.α.
Αξιότιμε Γεν. Γραμματέα

κ. Βασίλειο Δερμεντζίδη, Αντγ ε.α.

Ευχαριστώ θερμώς για τις ευχές σας για την ονομαστική μου εορτή και γενέθλια.

Αποδεικνύετε αξιόπιστα, την κοινωνική ευαισθησία του Έλληνα Αξιωματικού.

Με ιδιαίτερον εκτίμηση και αγάπη
Οικογένεια Παναγιώτη Α. Δρακάτου
Ομοτ. Καθηγητού Παν. Πατρών

Αναλόγου περιεχομένου επιστολές, λάβαμε από πολλή μέλη μας. Αποτελεί μεγάλη χαρά για μας, η επικοινωνία με τα μέλη της, την οποίαν επιθυμούμε συχνή.

Πρόγραμμα εκδηλώσεων αθλητικών-στρατιωτικών δραστηριοτήτων Δεκέμβριος 2014 - Ιανουάριος 2015

A/A	Ημερομηνία	Περιγραφή δραστηριότητας
1	Κυρ. 4 Ιαν. '15	Κατάδυσες
2	Τέλη Ιαν.	Λεωνίδιο. Άγλημα εις δοξολογίαν μαχών: Λεωνιδίου και Αγ. Βασίλειου.
3	Κυριακή 22 Φεβ. '15	Αθλητική δοκιμασία φυσικής καταστάσεως