



Τα Νέα

της Λέσχης

Καταδρομέων και Ιερολοχιτών



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ • ΓΡΑΦΕΙΑ: ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 15, Τ.Κ. 10679 ΑΘΗΝΑ • ΤΗΛ. 210 3235907 • FAX: 210 3213534 ΚΩΔ. 016392

ΕΤΟΣ 14^ο • ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 • ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 76 • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ: ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ

ΤΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΣΤΕΝΕΥΟΥΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ

Του Υποστρατήγου ε.α. Γεωργαντά Κων/νου Αντιπροέδρου του Δ.Σ. της Λέσχης

Το χρονικό διάστημα που καλύπτει αυτό το φύλλο της εφημερίδας μας (Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος) πηγαινει προς το τέρμα του γεμάτο από σημαντικά γεγονότα, αγωνίες, αβεβαιότητα, βαθιά ανησυχία. Καθώς θα φθάνει η εφημερίδα μας στα χέρια σας θα βρισκόμαστε μέσα σε νέο πολιτικό τοπίο και πιθανόν νέα κυβέρνηση, καθώς θα έχουν γίνει και οι εκλογές της 20 Σεπ. 2015.

Και τι δεν είχαμε - μάλλον τι δεν μας βρήκε - μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα! Χωρίς να υπάρχει εμφανής λόγος, ενώ η χώρα μας ήταν εκτεθειμένη διότι δεν είχε πληρώσει υποχρεώσεις της προς το ΔΝΤ και την ΕΚΤ και εξαπληθείτο ο χρόνος που είχαμε στη διάθεσή μας για τους απαραίτητους χειρισμούς προκειμένου να μην πτωχεύσουμε ως χώρα (επισήμως· γιατί ανεπίσημως μάλλον έχουμε χρεοκοπήσει) - ο "χαρισματικός" πρωθυπουργός μας προκήρυξε δημοψήφισμα με το οποίο καλούσε τον Ελληνικό Λαό να αποφανθεί με ένα ΝΑΙ ή ένα ΟΧΙ αν αποδέχεται δύο προτάσεις του Γιουνκέρ, για συμφωνία. Και αγωνίστηκε ο ίδιος, η Κυβέρνηση και το Κόμμα του για την επικράτηση του ΟΧΙ. Όσο μπροούσα να αντιληφθώ τα πράγματα εκτιμούσα ότι η επικράτηση του ΝΑΙ θα μας οδηγούσε στο Γοηγοθά, ενώ η επικράτηση του ΟΧΙ θα μας οδηγούσε στην "κόληση" (όπως έλεγε και ο κ. Αλέκος Παπαδόπουλος, παλαιό στέλεχος και Υπουργός των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ). Κατόπιν αυτού ψηφίσα ΝΑΙ επιλέγοντας τον Γοηγοθά από την κόληση! Ο Λαός ψήφισε 62% ΟΧΙ! Δημοκρατικό του Δικαίωμα! Εκείνο που δεν μπορώ ακόμη να κατανοήσω είναι το φαινόμενο εκείνων που είχαν συγκεντρωθεί στην Πλ. Συντάγματος πανηγυρίζοντας και χορεύοντας! Θα ήμουν ευγνώμων σε όποιον απ' αυτούς με πληροφορούσε τι ακριβώς ψήφισε, τι πανηγύριζε και τι ήλιπιζε!

Παράλληλα, από την 1η Ιουλίου εξαιτίας των εξελιξέων, η ανησυχία ώθησε τους Έλληνες να αναλάβουν τις όποιες καταθέσεις είχαν στις τράπεζες, χάνοντας κάθε εμπιστοσύνη προς το κράτος τους. Έτσι η κυβέρνηση αναγκάστηκε να επιβάλει περιορισμούς στις αναλήψεις (Capital control). Σοβαρή πρόδοος! Μπορώ να παίρνω τα λεφτά ΜΟΥ με το δεχτικό! Και μη χειρότερα!

Και ενώ γράφονταν αυτές οι γραμμές, σε μια από τις πρώτες προεκλογικές εμφανίσεις του ο κύριος Τσίπρας δι-



ευκρίνισε: "Προκήρυξαμε και το δημοψήφισμα για να εκδηλώσει ο λαός το "γαμώτο του"! Μπράβο! Αυτό ήταν! Έξοδα, αποδιοργάνωση, αφορμή για διχασμό, χαμένος χρόνος, υπό το κράτος του Capital Control για να μπορέσει ο λαός να εκδηλώσει το... γαμώτο του...! (Εδώ πρέπει να θυμηθούμε το να σοβρευθούμε υπογραμμισμένο).

Και μετά από αυτό το αποτέλεσμα να κορυφώνεται η αγωνία. Δεδομένης της στάσεως και των διαφαινόμενων προθέσεων των δανειστών μας, δεδομένης της δεινής καταστάσεως στην οποίαν είχε περιέλθει η χώρα και λαμβανομένης υπόψη της ρητορικής των κομμάτων που ήσαν στην κυβέρνηση, ο κίνδυνος διαγραφόταν σοβαρός και άμεσος. Μήπως πάρουν αέρα τα μυαλά του διακριθέντος ως προέδρου δεκαπενταμεθούς συμβουλίου Λυκείου και συντονιστού καταλήψων του συγκροτήματος σχολείων Γκράβας, νέου στην ηλικία πρωθυπουργού και πάρει μοιραία απόφαση ή δεν αποφύγει κακοτοπία που θα μας οδηγούσαν σε άτακτη χρεοκοπία;

Ευτυχώς στις Βρυξέλλες, μέσα στο "λάκο των λεόντων", κάτω από τον όγκο των προβλημάτων, με άμεση την απειλή Grexit, ο κύριος πρωθυπουργός "είδε το φως το αθηθινόν· έλαβε πνεύμα...", συνεφώνησε με τους λοιπούς αντιπροσώπους της ΕΕ, στις δώδεκα και πέντε (όχι δώδεκα παρά πέντε). Αναπόσπαστο μέρος της Συμφωνίας το 3ο Μνημόνιο! Ανακούφιση γενική, επειδή δεν ήταν δυ-

νατόν να γίνει αλλιώς. Όπως είπε και ο ίδιος ο πρωθυπουργός "είχα να επιλέξω μεταξύ της βαριάς αυτής συμφωνίας και της καταστροφής της χώρας". Τον πιστεύουμε. Έτσι είναι. Και ο χρόνος που σπαταλήθηκε; Και η οικονομική κατάσταση που επιδεινώθηκε; Προς τι οι παθηκαρισμοί και οι μάχες γοήτρου με άσφαιρα πυρά; Γιατί πρέπει πάντοτε να "πιάσουμε πάτο" και μετά να αρχίσουμε να ανεβαίνουμε;

Ας είναι, αποφύγαμε τον άμεσο κίνδυνο. Βέβαια ο όγκος των προβλημάτων παραμένει. Η βαριά οικονομική κατάσταση επιδεινώθηκε. Αυξήθηκε η έκταση και η ένταση της απαιτούμενης προσπάθειας. Οι κοινωνικές συνέπειες είναι αβάσταχτες και θα βαραίνουν και τους αγέννητους.

Αλλά επιδεινώθηκε η κατάσταση μας και εξαιτίας διεθνών εξελίξεων: κατά χιλιάδες κάθε μέρα λαθρομετανάστες ή πρόσφυγες περνούν τα Ανατολικά σύνορά μας, θαλάσσια και χερσαία. Οι αριθμοί τους ξεπερνούν κατά πολύ τις δυνατότητές μας, τη χωρητικότητα και την οικονομία. Οι ξένοι, "εταίροι" μας και μη, φροντίζουν κοιτώντας προς άλλη κατεύθυνση. Στα πλαίσια των κοσμογονικών συγκρούσεων που λαμβάνουν χώρα στη Μέση Ανατολή, διογκώνεται η στρατηγική σημασία της Τουρκίας, η οποία πιέζεται να συνδράμει για την αντιμετώπιση της εκεί καταστάσεως και η οποία - μικρή και με προτεραιότητες που εξυπηρετούν τα συμφέροντά της (εννιά αεροπορικές έξοδοι εναντίον των Κούρδων - μία εναντίον του ISIS) - συμβολή της υπερτονίζεται και υπερπροβάλλεται. Κάποιοι στρατηγικοί, από εκείνους που αθονούν στα ελληνικά καφενεία, προέβαλε το σενάριο ότι η Τουρκία για οποιαδήποτε παραχώρησή της προς τους Κούρδους, αξιώνει ανάληψη επέκτασης εις βάρος της Ελλάδος. Είπαμε ότι αυτό είναι καφενεϊακό γεωπολιτικό σενάριο. Είναι όμως τελείως απίθανο; Δεν υπάρχει κίνδυνος;

Δυστυχώς, μεγάλος αριθμός βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος δεν κατόρθωσε να ευθυγραμμισθεί με τον Πρωθυπουργό και πρόεδρο του κόμματος, όσον αφορά στην αποδοχή της Συμφωνίας που πέτυχε στις Βρυξέλλες. Έτσι, παρόλο που η Συμφωνία αυτή εγκρίθηκε με συντριπτική πλειοψηφία στη Βουλή, η οποία επιτεύχθηκε χάρη

Συνέχεια στη σελίδα 8

Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΩΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΜΑΣ

Εμείς οι Έλληνες που βεβαιωμένα κατοικούμε επί 10.000 τουλάχιστον έτη εδώ, σύμφωνα με τις τελευταίες επιστημονικές τεκμηριώσεις της βιοανθρωπολογίας-γενετικής ως αυτόχθονες. Επιβιώνουμε κάτω από αντίξοες συνθήκες μέσα από κλιματικές αλλαγές, σεισμούς, κατακλυσμούς, εισοβοήδες αλληλοφύλων, αλλιά και εμφύλιες συράξεις. Αυτές

οι τελευταίες ήταν πάντοτε οι περισσότερο επώδυνες και εθνοκτόνες. Σήμερα η αξία του ΘΕΣΜΟΥ της ΕΝΟΤΗΤΟΣ είναι περισσότερο επίκαιρη και επιβεβλημένα απαραίτητα. Αναλογιζόμενοι την φιλοσοφία διοίκησης του αειμνήστου Χριστόδουλου Τσιγάντε που ενέπνευσε αυτό το δόγμα στον Ιερό Λόχο, πέρα από πολιτικές διαιρέσεις και κόμματα,

έχουμε Ιερά υποχρέωση να σταθούμε αντάξιοι του Καταδρομικού πνεύματος όπως ορίζει και το καταστατικό της Λέσχης μας, περιφρουρόντας τον ΘΕΣΜΟ της ΕΝΟΤΗΤΟΣ των Ελλήνων.

Εφ.Λοχίας Κώστας Τουρναβίτης
μέλος Δ.Σ. της Λέσχης Καταδρομέων & Ιερολοχιτών

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΟΥΜΕ!

Την 4η Οκτωβρίου 2015 ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00, στην Αίθουσα Εντευκτηρίου της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού επί της οδού Χαρ. Τρικούπη 18Α και Ακαδημίας, έχουμε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μελών της Λέσχης, με θέμα:

Αρχαιρεσίες για την Ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Να είμαστε όλοι εκεί!

Δήλωση υποψηφιοτήτων μέχρι 18 Σεπτεμβρίου 2015.

Πλήρωσαν την συνδρομή τους

A/A	ΒΑΘΜΟΣ Ή ΙΔΙΩΤΗΣ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΧΡΗΜΑΤ. ΠΟΣΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.	Έφ. Ανθλόγος	ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	30,00	Για έτος 2015
2.	Έφ. Λοχίας	ΤΖΙΤΖΙΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	40,00	Για έτος 2015
3.	Έφ. Λοχίας	ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗΣ ΚΩΝ.	30,00	Για έτος 2015

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ευχαριστούμε θερμότατα τους παρακάτω για την ευγενική προσφορά τους με τα έναντι εκάστου χρηματικά ποσά για οικονομική ενίσχυση Λέσχης, επί πλέον της συνδρομής τους.

A/A	ΒΑΘΜΟΣ Ή ΙΔΙΩΤΗΣ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΧΡΗΜΑΤ. ΠΟΣΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.	Αντιστράτηγος	ΚΟΥΤΡΑΦΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓ.	30,00	

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ & ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ

Τριμηνιαίο όργανο της Λέσχης
Καταδρομέων & Ιερολοχιτών

ΚΩΔ. 01 6392

ΓΡΑΦΕΙΑ: Μαυρομιάλη 15

Τ.Κ. 10679 ΑΘΗΝΑ

Τηλ. 210 3235907 & 210 3213534

e-mail: info@lki.gr

ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ.Σ. ΛΕΣΧΗΣ

Χειρόγραφα δημοσιευμένα
ή μη δεν επιστρέφονται

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ:

Το Δ.Σ. της Λέσχης

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ-ΕΚΔΟΤΗΣ:

Υπτγος ε.α. Γεωργαντάς Κων/νος

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:

Έφ. Λοχίας Τουρναβίτης Κων/νος

Δημοσιογραφική επιμέλεια: ΔΕΣΜΟΣ

Εκτύπωση: Ν. Γ. Παπαδόπουλος

Ε. Γιάνναρη 5 Τ.Κ. 11853

Τηλ. 210 3468268 - 210 3467155

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ

Ο Έφ. Λοχαγός Καταδρομών ΤΖΙΤΖΙΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, κατέθεσε το ποσόν των σαράντα (40,00) € για οικον. ενίσχυση της Λέσχης εις μνήμην του Στρατηγού ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧΑΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗ.
Το Δ.Σ. θερμά ευχαριστεί.

ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΑΣ.

ΕΙΝΑΙ Ο
ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
ΠΟΡΟΣ
ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ
ΜΑΣ,
ΕΙΝΑΙ Η
ΑΝΑΠΝΟΗ ΜΑΣ!

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

**Ο ΝΕΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ
ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΚΑΤΑΘΕΤΕΤΕ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΚΟΠΟ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΛΕΣΧΗ ΕΙΝΑΙ:
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ**

Αριθ. λογαρ. 6901-128799-019 EUR.

IBAN GR 4701719010 0069 0112 8799 019

Καταργούνται όλοι οι παλαιότεροι λογαριασμοί

ΕΦΥΓΑΝ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ

Έφεδρος Ανθυπολοχαγός Ιάσων Μαυρίκης



Χάσαμε έναν ακόμη Ιερολοχίτη. Στις 22 Μαρ. 2015 απεβίωσε ο Ιάσων Μαυρίκης, ιδρυτικό μέλος της Λέσχης μας και διετέλεσε Γενικός Γραμματέας και Ταμίας της. Ο Ιάσων Μαυρίκης γεννήθηκε στην Αθήνα στις 24 Μαΐου 1923.

Κατά την διάρκεια της Κατοχής εντάχθηκε στις Εθνικές Ομάδες Ελλήνων Ανταρτών - ΕΔΕΣ. Το 1943 - δεκαεννεαετής - διέφυγε στη Μέση Ανατολή και κατατάχθηκε στον ΒΕΣΜΑ (Βασιλικό Ελληνικό Στρατό Μέσης Ανατολής), υπηρέτησε στο ΓΕΣ και τελικώς εντάχθηκε στον Ιερό Λόχο. Έλαβε μέρος σε πολλές επιχειρήσεις του Ιερού Λόχου και παρέμεινε στις τάξεις του μέχρι της διαλύσεώς του. Δια την πολεμική του δράση τιμήθηκε με Πολεμικό Σταυρό και Μετάλλιον Εξαιρέτων Πράξεων καθώς και Χρυσό Αριστείο Ανδρείας από ΕΟΕ - ΕΔΕΣ.

Σπούδασε Νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και Οικονομικά στο LONDON BUSINESS SCHOOL. Γνώστης Αγγλικής και Γαλλικής γλώσσας. Εργάστηκε στην ΠΟΛΥΟΪΛ ΑΒΕΕ και στην MARINTECO SALES Ltd.

Ήταν έγγαμος με την Βιργινία του γένος Μιχοπούλου, είχε ένα γιο τον Μαυρίκιο Μαυρίκη και μία κόρη την Αλεξάνδρα Σωτηροπούλου καθώς και έναν εγγονό τον Ιάσωνα Σωτηρόπουλο. Δυστυχώς η μοίρα του επιφύλαξε σοβαρή δοκιμασία καθώς έφυγαν νωρίτερα και η σύζυγός του και ο γιος του.

Κατά την διάρκεια της παραμονής του στην Αίγυπτο (1943-1945) έλαβε μέρος και σε επιχειρήσεις της SAS (Special Air Service) και της SBS (Special Boat Service). Γι' αυτό ήταν

και αντιπρόσωπος του Συνδέσμου SAS στην Ελλάδα.

Εκρημάτισε επίσης Αντιπρόεδρος του Ελληνοβρετανικού Επιμελητηρίου. Για την δράση του στις τάξεις της SAS και SBS καθώς και τις εν γένει προσπάθειές του προς προώθηση της ελληνοβρετανικής φιλίας, η Βασίλισσα του Ηνωμένου Βασιλείου Ελισάβετ η Β', στις 12 Μαρτίου 2007, ετίμησε τον Ιάσωνα Μαυρίκη με απονομή του τίτλου Member of the British Empire (MBE = Μέλος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας), τίτλον που δικαιούταν να αναγράφει μετά την οπουδήποτε αναγραφή του ονόματός του (Ιάσων Μαυρίκης, MBE).

Θα θυμόμαστε τους λεπτούς τρόπους του, το λαμπρό παράστημα και την εν γένει ευγενική φυσιογνωμία του Ιάσωνα, καθώς και την αγάπη του και την προσφορά του στη Λέσχη μας.

Ευχόμαστε ο Θεός να τον αναπαύσει και να παρηγορεί τους οικείους του.



Στο κέντρον ο αείμνηστος Ιάσων Μαυρίκης φέρει υπερηφάνως το Μετάλλιον ΜΒΕ, ενώ ο Βρετανός Πρέσβης κ. Simon Gass του επιδίδει το σχετικό δίπλωμα. Αριστερά ο εγγονός Ιάσων Σωτηρόπουλος, πλαισιώνει τον τιμώμενο. Όπως μάθαμε, δεκαεξαετής τώρα, έχει ξεπεράσει σε ανάστημα τον παππού του, έχει κληρονομήσει τον τολμηρό χαρακτήρα του και αδημονεί να υπηρετήσει και αυτός στην SAS ή - έστω στις ΟΥΚ! Του ευχόμαστε καλή τύχη, να θυμάται και να ξεπεράσει τον παππού του.

Ταγματάρχης ε.α. Κυριάκος Τσιγκούνης



Απεβίωσε την 6η Ιουλίου 2015 και κηδεύτηκε στις 7 Ιουλίου 2015 στην γενέτειρά του Λακωνική γη. Ο εκλιπών ήταν απόφοιτος ΣΣΕ, Τάξεως 1948, υπηρέτησε για 12 συνεχή έτη στις Δυνάμεις Καταδρομών. Ήταν από τους πρώτους που τοποθετήθηκαν

στη Σχολή Αλεξιπτωτιστών, με την έναρξη λειτουργίας το 1955. Αποστρατεύθηκε με αίτησή του το 1960. Έλαβε μέρος στον Αντισυμμοριακό Αγώνα (Εμφύλιος) στη δύναμη της Γ' Μοίρας Καταδρομών όπου συμμετείχε σε πολλές μάχες - στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η σπουδαία μάχη του Αγ. Βασιλείου όπου έλαβε μέρος ως Διοικητής του 61 ΛΟΚ - διακριθείς για την δράση του για την οποίαν ετιμήθη με δύο Αριστεία Ανδρείας και Πολεμικών Σταυρό. Επίσης τιμήθηκε

με Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας και Μετάλλιο Εξαιρέτων Πράξεων.

Φοίτησε σε όλα τα Σχολεία των Καταδρομών και του Πεζικού, στη Σχολή Αλεξιπτωτιστών, στη Σχολή Ατομικού Πολέμου, στη Σχολή Ξένων Γλωσσών, στη Σχολή Τοπογραφίας, στη Σχολή Πεζικού των ΗΠΑ (Infantry School), στη Σχολή Αλεξιπτωτιστών των ΗΠΑ (Parachute School) και στην Σχολή Αρχηγών Ρίψεων των ΗΠΑ (Parachute Jump Master School). Επίσης φοίτησε στην Πάντειο Ανωτάτη Σχολή Πολιτικών Επιστημών και έλαβε πτυχίο Πολιτικών Επιστημών.

Υπηρέτησε στην Γ' ΜΚ (Γ' ΜΑΚ τώρα), στο ΚΕΜΚ (ΚΕΕΔ τώρα), στη Δ' ΜΚ, στη Σχολή Αλεξιπτωτιστών, στη Β' Μοίρα Καταδρομών και στο ΚΕΝ Τριπόλεως.

Μετά την αποστρατεία του εργάστηκε ως Τραπεζικός Υπάλληλος.

Ήταν ιδρυτικό μέλος της Λέσχης μας, πάντοτε συνεπής και πρόθυμος στις εκδηλώσεις της. Θα τον θυμόμαστε πάντοτε.

Ευχόμαστε ο Θεός να τον αναπαύσει και να παρηγορεί τους οικείους του.

Ταξίαρχος ε.α. Μιχαήλ Αβραμέας (Διαβιβάσεων, Τάξεως 1948)

Παρεμπιπτόντως και με αρκετή καθυστέρηση, πληροφορηθήκαμε τον θάνατο του μέλους της Λέσχης μας Μιχαήλη (Μάκη) Αβραμέα. Και αυτό επειδή ήταν επιθυμία του μεταστάντος ο χειρισμός του θανάτου του και της σορού του να γίνουν σε περιορισμένο κύκλο, με διακριτικότητα και μυστικότητα. Όσο και να προσπαθήσαμε δεν κατορθώσαμε να έρθουμε σε επαφή με κάποιον συγγενή του ή κάποιον γνωστό του που να μπορεί να μας πληροφορήσει. Ίσως με το παρόν σημείωμα παραβιάζουμε την θέληση του αιμνήστου Μάκη, αλλά πιστεύουμε ότι πρέπει να ενημερώσουμε τα μέλη της Λέσχης ότι δεν θα είναι πια κοντά μας. Άρθρωσε, ανεξαρτήτως της θελήσεώς του, η απώλειά του μας ληυεί όλους. Από την Πρωτομαγιά του 1948 που αποφοίτησε από τη ΣΣΕ μαζί με άλλους 416 συμμαθητές του, μέχρι το θάνατό του υπήρξε προσωπικότητα

διακρινόμενη.

Εξήλθε αρχικώς και προσωρινώς στο Πεζικό και διακρίθηκε στα πεδία των Μαχών του Εμφυλίου (Συμμοριτοπολέμου). Στη συνέχεια ακολούθησε το Όπλο της επιλογής του, τις Διαβιβάσεις. Οι συμμαθητές του και όσοι τον γνώρισαν, αποφαίνονται ανεπιφύλακτως ότι ήταν άνθρωπος εξαιρετικά λογικός και δημιουργικός, καθαρός και πιστός στις θέσεις του, στις τοποθετήσεις του και στις εντάξεις του.

Ο Πρόεδρος των Αποστράτων Αξιωματικών Αποφοίτων ΣΣΕ Τάξεως 1948, μου διατύπωσε ξεκάθαρα: "Ήταν διαμάντι ο Μάκης".

Ήταν μέλος της Αθωναϊκής Λέσχης και πολλές φορές δεξιωνόταν στις αίθουσές της, μέλη της Λέσχης Καταδρομών και Ιερολοχιτών.

Καλό σου ταξίδι, Μάκη Αβραμέα. Θα σε θυμόμαστε πάντα.

29/08/2015

ΒΙΤΣΙ-ΓΡΑΜΜΟΣ - σύμβολα της Ελευθερίας η 66^η επέτειος

«Μετέφερες την ορμήν του Ιππικού εις το Πεζικόν. Συγχαρητήρια».
Στρατηγός Τσακαλιώτης προς Διοικητήν 529 ΤΠ ΙΧ ΜΠ Αντισυνταγματάρχην ΤΘ Συρμόπουλο.

Έφθασε πρώτος (σφ. εννοεί στο υψ. 2520) ο Αντισυνταγματάρχης Μέλησιος Διοικητής 41 Ταξιαρχίας με 8 οπλίτες του και τον Διμοιρίτη, γονάτισαν, προσευχήθηκαν και ανέφεραν στο Σώμα Στρατού με τον ασύρματο την ίδια στιγμή που γονατιστοί προσεύχοντο (από το βιβλίο 40 χρόνια Στρατιώτης της Ελλάδος του πολεμάρχου Στρατηγού Θρασύβουλου Τσακαλιώτου, εκπονητή Ρίμινι Ιταλίας και Γράμμου).

Στις εκδηλώσεις στους τόπους προσκυνήματος, στα δύο βουνά παρέστησαν:

Στο Βίτσι:
Ο πρόεδρος της ΕΑΑΣ (Κεντρική Διοίκηση) Υποστράτηγος Ε. Δανιάς μετά μελών ΔΣ Αντιστράτηγου Κ. Σκαρμαλιωράκης Διευθύνων Σύμβουλος Θ. Καρανιάς, Η. Παρασκευόπουλος Συνταγματάρχης Χ. Ντούφας, (αμφότεροι είχαν την επιμέλεια του ταξιδιού) από το Παρ/μα ΕΑΑΣ Καστοριάς Υποστράτηγος Η. Τζωρτζόπουλος Πρόεδρος των Πολεμιστών 1940-41 Αντιστράτηγος Α. Μπουλούκος τ. βουλευτής από την ΕΑΑΑ οι Αντιπτεράρχοι Μ. Βρούβας, Κ. Πυλιούδης.

Στον Γράμμο:
Από το ΔΣ της ΕΑΑΣ (Κεντρική Διοίκηση) Υποστράτηγος Β. Ροζής αντιπρόεδρος Ταξιαρχος Δ. Χατοίκας και Συνταγματάρχης Ν. Καίσαρης που είχε την επιμέλεια του ταξιδιού, Πρόεδρος και μέλη ΔΣ Απόστρατων Ιωαννίνων Αντιστράτηγος Δ. Κωστούδης, Υποστράτηγος Σ. Νικόπουλος Κεντρικός Ομιλητής Υποστράτηγος Δ. Τούτσας τ. πρόεδρος και άλλα μέλη του ΔΣ, ο Αντιστράτηγος Χ. Χρυσάκοπουλος Πρόεδρος ΠΟΑΑΣΑ Υποστράτηγος Γ. Μπαφατάκης πρόεδρος Απελευθερωτικής Οργανώσεως 1942-44 ΕΔΕΣ Ν. Ζέρβας.

Υπό του υποστράτηγου εα Ιωάννη Δάφνη



‘Ο γηραιός αγωνιστής Πρωθυπουργός Θ. Σοφούλης με τόν πολυήμερο επίτηλ’ της Ι Μεραρχίας ‘Αντισυνταγματάρχη Ι. Καρμή, έν μέση αξιωματικών και όπλατών στην Καστοριά, όπου τούς έθήριμαν την ψυχή.

Και στους δύο τόπους προσκυνήματος παρέστησαν επίσης: Εκπρόσωποι από τα πλησιέστερα παραρτήματα ΕΑΑΣ, τέως Βουλευτές Εκπρόσωποι Κομμάτων και ΟΤΑ, επαγγελματιών και Κοινωνικών Οργανώσεων, συγγενείς και φίλοι των πεσόντων και πολλοί άλλοι προσκυνητές.

Το πρόγραμμα στο Βίτσι και Γράμμο περιελάμβανε: Θεία Λειτουργία και Επιμνημόσυνη δέηση (για τον Γράμμο προεξάρχοντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως Πωγωνιανής και Κονίτσας κ.κ. Ανδρέου), ομιλίες από τον πρόεδρο, αντιπρόεδρο της Κεντρικής Διοικήσεως και προέδρους παραρτημάτων Καστοριάς-Ιωαννίνων εκφώνηση πανηγυρικού και κατάθεση στεφάνων.

Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης, στην πύρινη ομιλία του, περιγράφοντας τη διαδρομή το πρωί της 30ης/8 στο Μνημείο των πεσόντων, λίγο πιο κάτω από το υψ. 2520, για την τέλεση δεήσεως, ανέφερε ότι ήταν σαν να άκουσε τις διαμαρτυρίες των πρώων του Εθνικού Στρατού οι οποίοι διαμαρτύρονταν διότι το επίσημο κράτος τους εγκατέλειψε, ενώ ήταν αυτό το ίδιο ελληνικό κράτος που τους έδινε εντολές να αγωνιστούν με θάρρος και αυταπάρνηση κατά των στασιαστών εισβολών και να υψώσουν τείχος κατά των επιδιώξεων τους να στερήσουν από τους Έλληνες το υπέρτατο αγαθό της Ελευθερίας και Δημοκρατίας.

Ο Κεντρικός έγκριτος ομιλητής στον Γράμμο Υποστράτηγος Σ. Νικόπουλος, μεταξύ των άλλων, αναφέρθηκε σε ρήσεις επιφανών πολιτικών της εποχής που έδιναν τον κατάλληλο χαρακτηρισμό στην ανταρσία, χαρακτηρισμό που προέκυπτε από αποφάσεις του ΟΗΕ.

Οι έγκριτοι ομιλητές εξήραν το έργο των τιμωμένων πεσόντων, την φιλοπατρία, θάρρος, ανδρεία, αυταπάρνηση, πίστη στα εθνικά ιδεώδη και πάνω απ’ όλα στις αξίες της Ελευθερίας και Δημοκρατίας.

Οι διακεκριμένοι ομιλητές εστίασαν τις ομιλίες τους στα χαρακτηριστικά των δύο αντιπάλων στρατοπέδων, από τη μία πλευρά μονάδες ενόπλιων στασιαστών εκουσών ορμητήρια όμορες χώρες, με τη βοήθεια δορυφόρων κρατών της τότε Σταλινικής Κομμουνιστικής Σοβιετικής Ενώσεως, συνθέταν άκρως επικίνδυνες καταστάσεις για τις ελευθερίες των Ελλήνων. Και από την άλλη πλευρά αντιστέκονταν μονάδες των Ελληνικών Εθνικών Ενόπλιων Δυνάμεων, υπάκουες στην εκλεγμένη Ελληνική Κυβέρνηση που ανεδείχθη στις πρώτες ελεύθερες μεταπολεμικές εκλογές οι οποίες διεξήχθησαν κάτω από την εποπτεία 800 αντιπροσώπων του ΟΗΕ.

Η ανταρσία (ο λεγόμενος τρίτος γύρος) ξεκίνησε την 31/3/1946 με επίθεση στο Λιτόχωρο και οι επιχειρήσεις των εθνικών δυνάμεων για την εξάλειψη αυτής παρουσίασε πολλές διακυμάνσεις μέχρι Αύγουστο 1949.

Συνέχεια στη σελίδα 5

Η Μάχη στο Γράμμο και το Βίτσι

Πριν από 67 χρόνια ο Ελληνικός Στρατός, πρόμαχος των Εθνικών και πανανθρώπων ιδανικών της Ελευθερίας, της ιδέας της πατρίδος, της Δημοκρατίας, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και του πολιτισμού, με την τελική μάχη στο ΓΡΑΜΜΟ και στο ΒΙΤΣΙ, ενίκησε τους τότε πλανεμένους Ξενοκίνητους Έλληνες κομμουνιστές της Πατρίδος μας, βοηθούμενοι από τα όμορα τότε κομμουνιστικά Κράτη.

Με την νίκη αυτή, ο Ελληνικός Στρατός, έσωσε την πατρίδα μας, από τον Σλαβικό επεκτατισμό και απέτρεψε τον κίνδυνο να μεταβληθεί η χώρα μας σε τραγικό δορυφόρο του Σλαβοκομμουνισμού, με τα βόρεια σύνορά μας στο ύψος του όρους Όλυμπος.

Η μάχη στο Γράμμο και στο ΒΙΤΣΙ εξασφάλισαν την οριστική διάσωση της πατρίδας μας από την επιβολή δια της βίας ενός απάνθρωπου, στυγνού και αποτυχημένου δικτατορικού καθεστώτος, καθώς και τον αναπόφευκτο ακρωτηριασμό της πατρίδας μας.

Ακούγεται και τείνει δυστυχώς να καθιερωθεί, ο αγώνας εκείνος του Ελληνικού Στρατού εναντίον των Στασιαστών Ξενοκίνητων κομμουνιστών της χώρας μας, ως «Εμφύλιος Πόλεμος» για όσους δεν γνωρίζουν ο όρος «Πόλεμος» κυριολεκτείται μόνο επί διαμάχης μεταξύ ξένων και ποτέ μετά ομοφύλων λαών. Η Διαμάχη μεταξύ ομοφύλων λαών λέγεται «Στάσις» είναι σαφέστατος ο ΠΛΑΤΩΝ στον ορισμό του όρου στο έργο του (Πολιτεία, 470B «... λέγω δε τα δύο, το μεν οικείον και Ξυγγενές, το δε αλλότριον και οθνεϊόν, επί μεν ουν τη του οικείου έχθρα Στάσις κέκληται, επί δε του Αλλοτρίου Πόλεμος». Τ’ αναφέρω αυτά, επειδή από ορισμένους αμετανόητους κύκλους, γίνεται τα τελευταία χρόνια, προσπάθεια ως δήθεν Ιστορική Αλήθεια, ωραιοποιήσεως των Ξενοκίνητων αυτών Κομμουνιστών - Στασιαστών με την μετονομασία των εις «Δημοκρατικό Στρατό» και, τον πραγματικόν Ελληνικό Στρατό, υποκούων εις διαταγές ελεύθερας και δημοκρατικής εκλεγμένης Ελληνικής Κυβερνήσεως υπό τον αιμύνηστον αρχηγό του κόμματος των φιλελευθέρων Θεμιστοκλή Σοφούλη, μετονομασία εις «Κυβερνητικό Στρατό» για φθνή προπαγάνδα μεταξύ ανοήτων και αμετανόητων.

Για να γίνει όμως καλύτερα αντιληπτό, το μέγεθος της προσφοράς του Ελληνικού Στρατού της εποχής εκείνης προς την πατρίδα, θα πρέπει ν’ αναφερθούμε με λίγα λόγια, στην τραγική κατάσταση στην οποία βρέθηκε τότε το Ελληνικό Έθνος.

Η Ελλάδα την εποχή εκείνη, κατεστραμμένη από πάσης πλευράς από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, την τριπλή κατοχή και την εθνική αντίσταση, ήταν η μοναδική χώρα σ’ ολόκληρη την Ν.Α. Ευρώπη, στην οποία επικρατούσε η Ελευθερία και η Δημοκρατία. Αποτελούσε όμως η Ελλάς και το μοναδικό εμπόδιο για την κάθοδο των Σλαβοκομμουνιστών στο Αιγαίο.

Μη δυνάμενοι οι Βόρειοι γείτονες, λόγω διεθνών συγκυριών να επιτεθούν απροκάλυπτα κατά της Ελλάδος, εκρησιμοποίησαν για τους σκοπούς τους αυτούς, τους πλανεμένους Έλληνες Κομμουνιστές. Τα σχέδια αυτά διαγράφονται σαφέστατα από τον τότε Γ.Γ. του Κ.Κ.Ε. και αρχηγό των Ξενοκίνητων Κομμουνιστών Νίκο Ζαχαριάδη, ο οποίος είπε στις 3 Φεβρουαρίου 1949 μιλώντας στην 2^η Ολομέλεια του Κεντρικού Συμβουλίου του Ν.Ο.Φ. (Αντιστοίχου του ΕΑΜ, οργάνωση των ομόρων κρατών) απροκάλυπτα πλέον: «... πρέπει να αποσ αφησισθεί το Εθνικό ζήτημα του Μακεδονικού λαού, που με τη συμμετοχή του στο σημερινό αγώνα, βαδίζει για την δημιουργία ανεξάρτητου Μακεδονικού Κράτους, μέσα στα πλαίσια της Βαλκανικής Ομοσπονδίας». Επίσης άλλο χαρακτηριστικό σημείο ήταν οι συμφωνίες με τα όμορφα κράτη για εκπαίδευση, υποστήριξη και αναπήρωση απωλειών Υγείας και εφοδίων - Πολεμικού Υλικού κ.λπ. κατά την διάρκεια των επιχειρήσεων του λεγομένου «Δημοκρατικού Στρατού» κατά τον προδοτικό αγώνα εναντίον της Ελλάδος, από τα συγκροτηθέντα προς τούτο ειδικά Στρατόπεδα στο ΜΠΟΥΛΚΕΣ της ΓΙΟΥΓ-

Του Αντιστρατήγου ε.α. Ι. ΑΣΛΑΝΙΔΗ Επίτιμου Δκτού της ΣΣΕ

ΚΟΣΛΑΒΙΑΣ, στην ΜΠΕΡΚΟΒΙΤΣΑ της ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ και στο ΡΟΥΜΠΙΚ της ΑΛΒΑΝΙΑΣ. Ευτυχώς όμως για το Έθνος μας, για να πραγματοποιήσουν οι Ξενοκίνητοι κομμουνιστές τις επιδιώξεις τους έπρεπε να κάμψουν την αδοξώτη Ελληνική ψυχή του Ηρωικού Ελληνικού Στρατού, πράγμα που δεν μπόρεσαν να πετύχουν.

Η Νίκη του Ελληνικού Στρατού εναντίον των Ξενοκίνητων κομμουνιστών (1946-49), από πλευράς αποτελέματος, αποτελεί ένα από τα κορυφαία γεγονότα της νεότερης Ελληνικής Ιστορίας, αν αναλογιστούμε το τι θα είχε συμβεί, αν είχε επικρατήσει τότε ο Ξενοκίνητος κομμουνισμός εκτός της πλήρους εξαθλίωσης του Ελληνικού λαού (παράδειγμα οι γειτονικές μας χώρες και αυτή ακόμη η Σοβιετική Ένωση), θα είχε ακρωτηριασθεί η πατρίδα μας και θα είχαμε απωλέσει την ελληνικότητα της Μακεδονίας, προς όφελος των Βορείων γειτόνων.

Σήμερα δυστυχώς, βλέπουμε μερικούς λάτρεις αυτών, παραβλέποντας τον δόλο του πρότερου «έντιμο» βίο των, οι οποίοι αγωνίστηκαν ακόμη και με τα όπλα εναντίον της Ελλάδος, χύνοντας ποταμούς αίματος και εκ των δύο πλευρών, για να αλωθεί η εξουσία στην Ελλάδα από τους Κομμουνιστές, να οδηγούνται, αντί της ευπρεπούς σιωπής, στην «αγιοποίηση» των αγώνων του λεγόμενου «Δημοκρατικού Στρατού» που είχε σκοπό την επικράτηση ενός καθεστώτος, το οποίο σήμερα και οι ίδιοι αποδοκιμάζουν.

Αποτέλεσμα της αλλόφρονος πολιτικής των πλανεμένων Κομμουνιστών της εποχής εκείνης ήταν, πηλη των τεραστίων εθνικών ζημιών (γέφυρες, οδικό δίκτυο, σιδηρόδρομος, σχολεία, σπίτια κ.λπ.) και την πλήρη οπισθοδρόμηση της πατρίδας μας και επί πλέον εκατόμβες ελληνικού αίματος, που ξεπερνούν κάθε προηγούμενο.

Ενδεικτικά αναφέρω κατά το διάστημα 1946-49: Απώλειες του Ελληνικού Στρατού
Νεκροί: Αξιωματικοί 651, οπλίτες 7.800
Τραυματίες: Αξιωματικοί 1.708, οπλίτες 27.790
Απώλειες των Ξενοκίνητων Κομμουνιστών (δυστυχώς Έλληνες)
Νεκροί: Συνολικά 18.420
Τραυματίες: Ανάλογος αριθμός

Η Νίκη του Ελληνικού Στρατού στο ΓΡΑΜΜΟ και στο ΒΙΤΣΙ έφερε την πολυπόθητη ειρήνη και γαλήνη στην πατρίδα μας. Το Κράτος και ολόκληρος ο Ελληνικός λαός επεδόθησαν αμέσως στην ανασυγκρότηση της χώρας μας και στην επούλωση των πολυημερών πληγών, που επισυσσώρεσαν ο πόλεμος, η τριπλή κατοχή, τα Δεκεμβριανά και η Κομμουνιστική Ανταρσία.

Το Ελληνικό κράτος ως ήτο φυσικό και καθοδηγούμενο από το Αθάνατο αρχαίο Ελληνικό Πνεύμα, του οποίου μέγας εκφραστής του είναι ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ, με το περίφημο λόγο του, «Ο Επίταφιος του Περικλέους», για τις τιμές που δικαιούνται, οι ήρωες νεκροί της πατρίδος, ήγειρε στις κορυφές του ΓΡΑΜΜΟΥ-ΒΙΤΣΙ Σειπόν Μνημείο για να τιμήσει τα Ηρωικά Παιδιά της, που έπεσαν αγωνιζόμενοι για την Ελευθερία, την Δημοκρατία και την ακεραιότητα της πατρίδος. Επίσης το Ελληνικό κράτος καθιέρωσε ημέρα ΜΝΗΜΗΣ και ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ, μία ημέρα τουλάχιστον κάθε χρόνο να συγκεντρώνονται στο απέρριπτο αυτό μνημείο των υπερασπιστών για να προσεύχονται και να τιμούν τους υπερασπιστές των Ιερών και Οσίων της πατρίδος.

Παράλληλα όμως, με την πάροδο του χρόνου, το Ελληνικό Κράτος φέρθηκε με μετριότητα, ανθρωπισμό και στοργή, και προς τα πλανεμένα τέκνα της, που πριν από λίγο κατάφεραν θανάσιμο πλήγμα εναντίον της και παρά τα προκλητικά συνθήματα

του Νίκου Ζαχαριάδη, έλαβε τα ακόλουθα μέτρα, όσο ο χρόνος απομακρύνετο από την τραγική εκείνη εποχή:

- Απελευθέρωσε κρατούμενους, μετρίασε ποινές, αμνήστευσε καταδίκους και κατάρχησε τα Στρατόπεδα Συγκεντρώσεως εξορίστων.

- Στις εκλογές του 1950 επέτρεψε την ίδρυση της Δημοκρατικής Παράταξης και λίγο αργότερα την Ε.Δ.Α. (Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά).

- Επέτρεψε τον επαναπατρισμό από τις χώρες του ανατολικού μπλοκ (δηλ. του Κομμουνιστικού παραδείσου) πλανεμένων Κομμουνιστών και μη και τους βοήθησε να επαναπροσαρμοστούν στην ζωή της πατρίδος των.

- Το 1974 ενομιμοποίησε το Κ.Κ.Ε. και επέτρεψε σε πρώην στελέχη των τότε Κομμουνιστών Στασιαστών, ακόμη και σε άτομα που εβαρύνοντο για σοβαρές εγκληματικές πράξεις, να αναμειχθούν στην πολιτική και να αναδειχθούν ακόμη και σε ηγετικές θέσεις.

- Επίσης το Ελληνικό κράτος εμερίμνησε ακόμη, για τον επαναπατρισμό και των υπολοίπων με ταυτόχρονη αποκατάσταση αυτών. Βέβαια κάποιοι, μετέπειτα Κυβερνήσεις της χώρας, που έθεσαν το κομματικό συμφέρον, υπεράνω της εθνικής μνήμης και εθνικής αξιοπρέπειας, έφθασαν κατά την γνώμη μου, σε αδικαιολόγητες ακρότητες, στο βωμό των πολιτικών και ψηφοθηρικών σκοπιμοτήτων.

Είναι πολύ χαρακτηριστικές και ενδιαφέρουσες οι διαπιστώσεις στο πολύ σημαντικό αφιέρωμα του τότε ΒΗΜΑΤΟΣ (17-10-99) που λέει: «Ενώ την Ιστορία είναι γνωστό ότι την γράφουν οι νικητές, στην περίπτωση του λεγόμενου «Εμφυλίου Πολέμου», ένα μεγάλο μέρος της το έγραψαν οι ηττημένοι μετά το 1974». Έτσι από την αποθέωση των νικητών, περάσαμε στην δικαίωση των ηττημένων.

Η πολιτεία λοιπόν, το έθνος, ο λαός και ακόμη και η γενιά που αγωνίστηκε και έχυσε ποταμούς αίματος, τα δύσκολα εκείνα χρόνια, έδειξαν μεγάλη ανοχή και μεγαλοψυχία, ως γνήσιοι απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων (λέει ο ΠΛΑΤΩΝ: «ούτε αντιδικείν δεί ούτε κακώς ποιείν ουδένα ανθρώπων, ουδ’ αν ότι ούν πάσχη υπ’ αυτών»).

Έρχεται όμως το μεγάλο παράπονο - κατηγορώ:

- Τι κάνουμε εδώ και χρόνια, σαν Ελληνικό κράτος, γι’ αυτούς τους θάνατους νεκρούς που άφησαν τα κόκκαλά τους στα βουνά, για να είναι σήμερα η χώρα μας ελεύθερη και όχι ακρωτηριασμένη: ΤΙΠΟΤΕ!

- Πού είναι οι υποθήκες των τότε Δημοκρατικών Κυβερνήσεων της πατρίδος μας, προς τους εκάστοτε Κυβερνήτες, σήμερα ούτε ένα κεράκι στη μνήμη των, έστω μια φορά το χρόνο. Δυστυχώς όλα ΞΕΧΑΣΤΗΚΑΝ ή ΣΚΟΠΙΜΑ ΛΗΣΜΟΝΗΘΗΚΑΝ.

Πού είναι οι πανάρχαιες αρχές των προγόνων μας, που τιμούσαν τα τέκνα των, που απέθνησκον υπερασπιζόμενοι την πατρίδα μας; ΑΓΝΟΗΘΗΚΑΝ.

Το Μεγάλο ιστορικό λάθος των σημερινών πολιτικών της Ελλάδος, κατά την γνώμη μου είναι, αντί να επιτρέπουν από ορισμένους πολιτικούς χώρους, να χαρακτηρίζονται τα μνημόσυνα αυτά «Εορτές Μίσους», να παροτρύνουν σύσσωμη την πολιτική Ηγεσία του τόπου μας από την Αριστερά έως την Δεξιά να μεταβούν στον ιερό αυτό χώρο του ΓΡΑΜΜΟΥ - ΒΙΤΣΙ, για προσευχή στην μνήμη **όλων των Φονευθέντων Ελλήνων** χωρίς διάκριση με σεμνότητα και κατανύξη, χωρίς κορώνες για να θυμούνται οι επηρεχόμενες γενεές και να **διδάσκονται από τα λάθη των προγόνων των.**

Δυστυχώς! από τότε και μέχρι σήμερα στην πατρίδα μας, πηλη μικρών εξαίρεσεων, τίποτε δεν πήγε σωστά. Επιδοθήκαμε στον ευδαιμονισμό, μεγάλωσαν γενεές χωρίς αρχές και αξίες και φθάσαμε την χώρα μας σ’ αυτήν την κατάσταση, να γίνουμε οι επαίτες των Ούγγων. Παρ’ όλα αυτά θεωρώ ότι η απουσία σήμερα της πολιτικής και Στρατιωτικής Ηγεσίας από το μνημόσυνο των Ελλήνων αγωνιστών, αποτελεί διαχρονικό ιστορικό έγκλημα μνήμης.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΠΛΙΤΩΝ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ

24 ΜΑΪΟΥ
2015

Ομιλία του ΔΚΤΗ της 1^{ης} ΤΑΞ ΚΔ –ΑΛ Ταξιάρχου Νικολάου Φλάρη

Κυρία Υπουργέ
Σεβασμιότατε
Κυρία Υφυπουργέ
Κύριε Πρόξενη της Κυπριακής Δημοκρατίας
Στρατηγέ Δκτη της 1^{ης} Στρατιάς
Κύριε Εκπρόσωπε της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Κύριε Δήμαρχε του Δήμου Βόλβης
Κύριοι Εκπρόσωποι των λοιπών Αρχών της Περιοχής
Σεβαστοί Στρατηγού και λοιποί συνάδελφοι
εν Αποστρατεία
Κύριοι Συνάδελφοι εν Ενεργεία
Τιμημένοι Έφεδροι Καταδρομείς
Αγαπητοί Προσκεκλημένοι Κυρίες και Κύριοι

Κάθε χρόνο τέτοιες μέρες, το Έθνος ολόκληρο υποκλίνεται ευλαβικά ενώπιον της ιερής μνήμης των Αθάντων Νεκρών μας Καταδρομέων και Ιερολοχιτών, που έπεσαν για την Ιδέα της **υπέρατης Ελευθερίας** στους Αγώνες του Έθνους.

Γ'αυτούς τους νέους, τα παιδιά της Πατρίδας συγκεντρωθήκαμε και σήμερα, για να αποδώσουμε φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης, μνημονεύοντας και τιμώντας εκείνους, τα ονόματα των οποίων, με χρυσά και ανεξίτηλα γράμματα είναι χαραγμένα σε τούτες τις άψυχες μαρμάρινες πλάκες.

Και βέβαια, με την παρουσία και υπό τη σκέπη των Πολεμικών Σημαιών των Μοιρών Καταδρομών, «που δεν είναι από πανιού βωρίδες καμωμένες, είναι από αίμα, και φωτιά, κι από καπνούς βγαλμένες». **Αυτές τις Σημαίες, αυτοί οι ήρωες, με τους αγώνες τους και τις θυσίες τους, τίμησαν με Αριστεία Ανδρείας.**

Ευλαβικοί προσκυντές του μεγαλείου και της θυσίας, καταθέτουμε στεφάνι τιμής στους ηρωικούς νεκρούς των Μονάδων Καταδρομών. Σ'αυτούς που επέλεξαν τον ανηφορικό δρόμο του **ύψιστου χρέους** στη Βόρεια Αφρική, στη Ρούμελη, στην Ήπειρο, τη Μαρτυρική Μεγαλόνησο – την Κύπρο μας.

Σ'αυτούς που πολέμησαν, γιατί έτσι **αντιδρούν** οι ελεύθεροι άνθρωποι, ενάντια σε κάθε απειλή. Πολέμησαν, γιατί έτσι έπραξαν οι παππούδες και οι πατέρες τους στο **βάθτο των Γιαννιστών, στις όχθες του Σαρανταπόρου, στις πηλιές του Μπιζανίου, στα χαρακώματα του Εσκι Σελίρ, στις κορυφές της Τρεμπεσίνας, στις χαράδρες της Κλεισούρας, στην έρημο του Ελ'Αλαμίν, στα σοκάκια του Ρίμινι.**

Τιμούμε αυτούς τους «**επίλεκτους**» ήρωες Λοκατζήδες μας, οι οποίοι έπεσαν στο βωμό της θυσίας και της τιμής, με ένα θάνατο ένδοξο που η μοίρα έχει ορίσει για τον Έλληνα καταδρομέα, ένδοξο και τιμημένο, προσφέροντας το άλλο αίμα τους, **σπονδή** προς την ελευθερία.

Για την Ελλάδα μας, όπως ανέφερε στην ομιλία του τον Αύγουστο του 1950, στο πρώτο μνημόσυνο πεσόντων των ΛΟΚ, ο **ιδρυτής** των Δυνάμεων Καταδρομών, Υποστράτηγος Ανδρέας Καθίνακη :

«**Ηρωες Ιερολοχιτές και Καταδρομείς. Δεν σας ξεχνούμε, στεκόμαστε ευλαβικά μπροστά στο μεγαλείο της θυσίας σας και νοιώθουμε την ανάγκη να ανανεώσουμε την Ιερή υπόσχεση ότι θα πορευτούμε στο δρόμο που εσείς χαράξατε. Σας διαβεβαιώνουμε ότι η θυσία σας δεν πήγε χαμένη**».

Καταδρομείς – Αλεξιπτωτιστές

Το χρέος μας είναι **μεγάλο** προς όλους αυτούς που ποιέ-



Ο Ταξίαρχος Δκτης 1ης ΤΑΞ-ΑΛ Νικόλαος Φλάρης.

μισαν για τις μεγάλες ανθρώπινες αξίες. Είναι αναγκαίο, εδώ από την καρδιά της Μακεδονίας, από το φυτώριο των Καταδρομών, τη Ρεντίνα, **να υποσχεθούμε** ότι ο αγώνας αυτών των ηρώων για την ελευθερία **έγινε φάρος**, που οδηγεί όλους εμάς τους νεώτερους, από το μονοπάτι της δύσβατης διαδρομής, στο δρόμο της τιμής.



Ο Διοικητής 1ης Στρατιάς Αντγος Ηλιόπουλος Ιωάννης, η Υφυπουργός Βορ. Ελλάδος κ. Τσαρουχά-Κόλλια και η Βουλευτής Β' Θεσ/νίκης κ. Σταυρούλα Ξουλήδου.

Τους διαβεβαιώνουμε δε ότι, η θυσία τους κατέχει ξεχωριστή θέση στην **Εθνική μας συνείδηση** και χωρίς περιστροφές δηλώνουμε : «**Αδελφοί μας, σήμερα οι προσευχές στη μνήμη σας, αύριο η δική μας θυσία. Αυτό δεν είναι απλή υπόσχεση, είναι όρκος τιμής, είναι το πεπρωμένο και το χρέος μας**».

Αγαπητοί Αξιωματικοί, Καταδρομείς και Αλεξιπτωτιστές

Αυτό το ετήσιο συναπάντημά μας, υπηρετεί ένα μεγάλο σκοπό. Την εκπλήρωση του μεγάλου χρέους μας στους γενναίους, **που τιμούμε**, γιατί έδωσαν τη ζωή τους, για το έθνος και την ελευθερία. Έταξαν ψηλότερα από το δικό τους συμφέρον, την **ασφάλεια** και την **ευημερία** των συμπατριωτών τους. Άνθρωποι της καθημερινότητας, που την κρίσιμη στιγμή, υπερέβησαν τα καθημερινά μέτρα. Δεν παρέμειναν απαθείς και πέτυχαν με τις πράξεις τους, να δώσουν νέο περιεχόμενο στις έννοιες του αλτρουισμού και της φιλοπατρίας.

Αυτές τις κρίσιμες και καθοριστικές μέρες για τον τόπο μας, ο οποίος δοκιμάζεται σκληρά και από τις συνέπειες της διε-

θνούς οικονομικής κρίσης, **η ενότητα είναι αναγκαίος όρος επιβίωσης.**

Πρέπει επιτέλους να κατανοήσουμε ότι δεν είναι η ώρα για τα **εύκολα τα λόγια τα μεγάλα**. Είναι η ώρα της ευθύνης, της μεθοδικότητας, της διεκδίκησης, της συνοδικής και συλλογικής προσπάθειας. Μόνο με σοβαρότητα, αξιοπιστία και συγκεκριμένους στόχους θα επιτύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Οι συντεταγμένες κοινωνίες δεν αποποιούνται των ευθυνών τους, δεν επιλύουν προβλήματα με συνεχείς διαπληκτισμούς, ατελείωτες αντιδικίες και αέναες αντιπαραθέσεις. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να αντιμετωπίσουμε τα κρίσιμα παραξιακά μας προβλήματα. Επιβάλλεται να προχωρήσουμε μπροστά με αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία. **Το οφείλουμε στους ήρωές μας και στα παιδιά μας.**

Σεβασμιότατε πάτερ και Δέσποτα, άριστε οιακοστρόφε της αγιοτόκου τοπικής Εκκλησίας μας, στο σημείο αυτό αξίζει να ενθυμηθούμε τον Εισ Ευτρόπιον λόγο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου, καθώς επίκαιρος και πάλι θα ήταν. Με τη μεσιτεία σας στον Πανάγαθο Θεό, να επιτρέψει την, τροποντινά, παράφραση των λεγομένων του χρυσορήμονος πατρός ότι «**πολλὰ τα κύματα και χαλεπὸν το κλυδώνιον... Πόσοι εποθέμησαν την Ελλάδα και οι πολεμήσαντες ἀπώλοντο... Τιοῦτον μέγεθος ἔχει η Ἑλλάς**

Πολεμουμένη, νικᾶ, ἐπιβουλεωμένη, περιγίνεται, υβριζομένη, λαμπρότερα καθίσταται, δέχεται τραύματα και ου καταπίπτει ὑπὸ των εἰκῶν κλυδωνίζεται, ἀλλ' ου καταποντίζεται, χειμάζεται, ἀλλὰ ναυάγιον ουχ υπομένει, παλαίει, ἀλλ' ουκ πττάται, πυκτεύει, ἀλλ' ου νικάται».

Αγαπητοί Αξιωματικοί, Καταδρομείς και Αλεξιπτωτιστές Μην ξεχνάτε ότι:

Πρωταρχικός λόγος ύπαρξης και πυρήνας της αποστολής μας είναι η **προσφορά** προς την Πατρίδα την Πατρίδα, το ευγενέστερο αγαθό που εμπνέει την ψυχή των Ελλήνων, όπως μέσω των αιώνων, το ρητό από τον Πλάτωνικό Κρίτωνα, μνημείο λόγου και σοφίας, επισημαίνει :

«**Μητρός τε και πατρός, και των άλλων προγόνων, απάντων τιμώτερον ἐστίν η πατρίς, και σεμνότερον, και αγιότερον, και εν μείζονι μοίρα, και παρά θεοίς, και παρ' ανθρώποις, τοις νουν έχουσιν**».

Γ'αυτούς λοιπόν που έπεσαν αθλά δεν πέθαναν, αυτούς που τα οστά τους φυλάττουν τα όρια της Πατρίδος μας, **αναπέμπουμε** τις δεήσεις μας προς τον Ύψιστο να αναπαύει τις ψυχές τους, αθλά **εκφράζουμε και την ευγνωμοσύνη μας**, γιατί χάρη στη δική τους θυσία **ΕΜΕΙΣ** σήμερα απολαμβάνουμε την Εθνική μας Ελευθερία.

Με δέος και συγκίνηση, κατακλυσμένοι από αισθήματα ευθύνης, υπό τη σκέπη της γαλανόλευκης, ας βροντοφωνάξουμε:

**Ζήτω το Έθνος
Ζήτω ο Στρατός
Ζήτω οι Δυνάμεις Καταδρομών**

Επιτρέψτε μου να σας εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες που μοιραστήκατε μαζί μας την **εκπλήρωση του μεγάλου μας ΧΡΕΟΥΣ**, σε τούτο το σεμνό μνημόσυνο.

Ο Ιερός Λόχος

Συνέχεια από το προηγούμενο

Ο Φωτόπουλος (στη βιβλιογραφία - σελ. 27) συμπληρώνει: «**Η έξυπνη εκείνη κίνηση του Τσιγάντε, πέραν από την ειλικρίνεια και την πειστικότητα που τον διέκριναν, ήταν ένας επιτυχής διπλωματικός ελιγμός, καίτοι αντίθετος προς τους στρατιωτικούς κανονισμούς... Από τότε και επί τρία ολόκληρα χρόνια (1942-1945)... τηρώντας με θρησκευτική ευλάβεια την υπόσχεσή του απ' αρχής μέχρι τέλους, θα οδηγήσει την επίλεκτη ειδική μονάδα του στο δύσκολο δρόμο της τιμής και του καθήκοντος και θα πετύχει γι' αυτήν τον αξιοζήλευτο, αθλά και μοναδικό, τίτλο του "Θρύλου"**». Σύντομα ο Τσιγάντες καθόρθωσε να κατοχυρώσει τη μετονομασία της μονάδας του σε «**Ιερός Λόχος**». Παράλληλα, σε συνεργασία με τον ιδρυτή της περίφημης βρετανικής μονάδας SAS, τον θρυλικό Ντένβιντ Στέρλινγκ (David Stirling), αναδιοργάνωσε εκ βάθρων τον Ιερό Λόχο, καθιστώντας τον μια επίλεκτη μονάδα καταδρομών. Ο Εμμανουήλ Περισάκης αναφέρει το επεισόδιο που σημάδεψε αυτή τη «**μετάλλαξη**» του Ιερού Λόχου (βλ. ΓΕΣ/ΔΙΣ, στη βιβλιογραφία, σελ. 84): «**Στις 25 Δεκεμβρίου**



1942, ο διοικητής του 1^{ου} Βρετανικού Συντάγματος Καταδρομών, συνταγματάρχης Στέρλινγκ, υπό τη διοίκηση του οποίου υπαγόταν και ο Ιερός Λόχος, έφθασε από τη Λιβύη

στο Κάιρο και επισκέφθηκε τον Ιερό Λόχο στην έδρα του... Ο συνταγματάρχης Στέρλινγκ έθεσε στο διοικητή του Ιερού Λόχου το ερώτημα αν θα ήταν δυνατό σε ένα μήνα η αναδιοργάνωση και εκπαίδευση της μονάδας του ως μηχανοκίνητης μοίρας καταδρομών, επί αυτοκινήτων τζιπ και τεωρακισμένων οχημάτων με ανάλογο εξοπλισμό, ώστε να αναλάβει επιχειρήσεις σε μεγάλο βάθος στα μετόπισθεν του εχθρού με ορμητήριο την έρημο ή τον ορεινό όγκο που χωρίζει την Τριπολιτίδα από την κυρίως Σαχάρα. Η πρόταση έγινε αμέσως δεκτή, με την προϋπόθεση ότι ο Ιερός Λόχος θα εφοδιαζόταν έγκαιρα με το απαραίτητο για την αναδιοργάνωση και εκπαίδευσή του υλικό, θα συμπληρώνονταν οι ελλείψεις του σε διάφορες κρίσιμες ειδικότητες προσωπικού και θα αφηνόταν ελεύθερος, χωρίς καμιά επέμβαση στο έργο της εκπαίδευσής και της προετοιμασίας του». Σε αυτό το σημείο αξίζει να επισημαθεί ότι ο βρετανικός στρατός ανέκαθεν είχε μεγάλη εμπειρία στη διεξαγωγή επιτυχημένων καταδρομικών επιχειρήσεων από μικρές μονάδες, γεγονός το οποίο αποδείχθηκε κατ' επανάληψη κατά τις μάχες στη

O₂ PAK. Το αναγκαίο οξυγόνο

Δεν υπήρξε περίπτωση τμήμα να έβγαине έξω και να μην είχε μαζί του ο γιατρός ή ο νοσοκόμος και μια μικρή φιάλη οξυγόνου για έκτακτες καταστάσεις. Οξυγόνο και Ambu, πήγαιναν (και συνεχίζουν να πηγαίνουν) πάντα μαζί! Από τις απλές εκπαιδευτικές καταδύσεις και τ' άληματα, μέχρι τις μεγάλες πορείες και ασκήσεις! Δεν το συζητά για τις πραγματικές επιχειρήσεις! Υψηλά όχι μόνο για τον νοσοκόμο αλλά για τον οποιοδήποτε, που θα μπορούσε να σώσει μια ζωή! Γνώσεις που πρέπει να ξέρουν όλοι, αν υπάρχει σωστή εκπαίδευση στις Α' Βοήθειες!

Για τις φιάλες οξυγόνου, υπήρχε πάντα μια μικρή ανησυχία ως προς τον χειρισμό τους, έστω και αν ήταν καλά συσκευασμένες και ελεγμένες! Πάντα υπήρχε το ερώτημα "τι κι αν χτυπήσει καμιά σφαίρα επάνω στην φιάλη;" "Τι κι αν γίνει καμιά έκρηξη;"

Και μετά: "Οι συνήθειες προδιαγραφές συσκευασίας του οξυγόνου κάνουν για ακραίες καιρικές καταστάσεις;" Συνήθως η απάντηση ήταν όχι. Άρα στις ειδικές επιχειρήσεις δεν "χωρούσαν" πάντα!

Ο προβληματισμός στο χώρο των ειδικών δυνάμεων, οδήγησε στην κατασκευή μιας μικρής φορητής χημικής γεννήτριας οξυγόνου που κάλυπτε το κενό, με τον καλύτερο τρόπο! Η συσκευή O2PAK που φαίνεται στην παραπάνω εικόνα και κυκλοφόρησε στην αγορά το 2012, μπορεί να παράγει αρκετό οξυγόνο, ξεκινώντας τη λειτουργία της σε 4 δευτερόλεπτα, για να χορηγηθεί στον ασθενή ή τον τραυματία αμέσως στο σημείο όπου βρίσκεται, μέχρι να τον αναλάβουν τα χέρια πιο ειδικών!



Συσκευή παραγωγής οξυγόνου O₂ PAK

Αντέχει στις πιο ακραίες καταστάσεις, όπως σε περιβάλλον ερήμου, ή σε υψόμετρα μέχρι 12.000 μέτρα και είναι κατάλληλη για άτομα που ενεργούν σε εχθρικό περιβάλλον και έχουν περισσότερες πιθα-

Του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΖΑΡΗ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ε.α.*

νότητες να τραυματιστούν! Και όχι μόνο! Κάνει και για διασώστες πάσης φύσεως!

Ζυγίζει 1,3 κιλά, είναι αυτόνομη, δεν χρειάζεται συντήρηση, ούτε πηγή ενέργειας, ούτε γέμισμα, διαρκεί για συνεχόμενα 22 λεπτά, δουλεύει σε οποιαδήποτε θέση και στάση και έχει ένα όριο ζωής σε αποθήκευση μέχρι και 4 χρόνια.

Η συσκευή δεν περιέχει οξυγόνο υπό πίεση! Η O2PAK παράγει, αν είναι σωστή η έκφραση, 99% + καθαρό ιατρικό οξυγόνο, μέσα από χημική αντίδραση στοιχείων σε στερεά κατάσταση, εξαλείφοντας έτσι τον κίνδυνο έκρηξης κάτω από πυρά, ή επικίνδυνες καταστάσεις που δημιουργούνται με τις φιάλες υπό πίεση.

Έχει δοκιμαστεί, όπως διαβεβαιώνουν οι κατασκευαστές με αυστηρούς ελέγχους, με εκτέλεση βολών επάνω στη συσκευή και με πολύ υψηλές θερμοκρασίες,

ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει πιθανότητα αυτανάφλεξης ή έκρηξης.

Φαίνεται καλό "εργαλείο", λίγο ακριβό βέβαια, κοστίζει 600 με 800 δολλάρια ΗΠΑ ανά τεμάχιο, αλλά νομίζω ότι η τιμή είναι ανάλογη με την παραγωγή! Και εν πάσει περιπτώσει, μιλάμε για τη διάσωση ανθρώπων!

Δημοσιεύτηκε σε αμερικανική στρατιωτική ηλεκτρονική εφημερίδα το 2012. Εμφανίστηκε και σε ηλεκτρονική εφημερίδα, περί της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας, (σε αγγλική γραφή) το 2013!

Και απ' ό,τι είδα στα τιτρίσματα, αρκετοί στρατοί ενδιαφέρθηκαν από τότε για την προμήθειά του! Μάλιστα "πουλάει", γιατί κάνει καλή δουλειά του!

Καμία σχέση με τους συμπυκνωτές οξυγόνου!

* Ο Αντιστράτηγος Νικόλαος Λάζαρης διετέλεσε Διευθυντής Ειδικών Δυνάμεων στο ΓΕΣ.

Πηγή: http://tolmwnnika.blogspot.gr/2015/02/blog-post_4.html

Με την δύναμη των εικόνων



Ένας στρατιώτης από τους συμμετέχοντες στο 1ο τρόπαιο Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821, τερματίζοντας τον δρόμο αποχής των 85 χιλιομέτρων, γονάτισε στο άγαλμα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, στην πλατεία Άρεως της Τρίπολης, θέλοντας να τιμήσει τον Γέρο του Μοριά.



Έλληνες και Αμερικανοί πεζοναύτες εκτελούν εκπαιδευτική βολή στην περιοχή εκπαίδευσης στο Βόλο, στα πλαίσια συνεργασίας της 32 ΤΑΞΙΠ με την 22 ΜΕΥ

ΒΙΤΣΙ-ΓΡΑΜΜΟΣ - σύμβολα της Ελευθερίας η 66^η επέτειος

Συνέχεια από τη σελίδα 3

Ανατρέχοντας στα έτη που προηγήθηκαν σημειώνουμε και τα εξής: Διαβλέποντας τους κινδύνους που οσημέραι περιέζωναν την χώρα, οι εν τη Βουλή αρχηγοί των κομμάτων συσασπίστηκαν σε μία κυβέρνηση Εθνικής Σωτηρίας αναθέτοντας την πρωθυπουργία στον αρχαιότερο εξ αυτών, δηλαδή στον αρχηγό του κόμματος Φιλελευθέρων (Βενιζελική καταβολή) Θεμιστοκλή Σοφούλη.

Το έτος 1948 σηματοδεύτηκε από μία δυστοκία θα λέγαμε στην εξέλιξη των επιχειρήσεων από πλευράς εθνικού στρατού. Ήταν τότε που απειλήθηκε να καταληφθεί από τους στασιαστές η Καστοριά, λόγω εγκαταλείψεως ζωτικών εδαφών Μαθιμάδι - Ραμπατίνα.

Η Ελληνική Ανώτατη Ηγεσία αναγκάστηκε να αναθέσει, για ένα μήνα, Νοέμ. 1948, την Διοίκηση και του Β' ΣΣ στον πολεμάρχο Διοικητή Α' ΣΣ Στρατηγό Θ. Τσακαλιώτη, παράδοξο για τα στρατιωτικά χρονικά, ένας Στρατηγός να διοικεί δύο Σώματα Στρατού.

Ο πρωθυπουργός Θ. Σοφούλης αγωνιούσε και απεύδει στην Καστοριά, ώστε διά της προσωπικής του παρουσίας να εξυψώσει το φρόνημα στρατού και λαού, συγκεντρώνει τους στρατιώτες στην πλατεία, απευθύνει πύρινο λόγο, παίρνει από ένα στρατιώτη το όπλο του, το υψώνει ψηλά και ο γενναίος πρωθυπουργός αναφωνεί «Με αυτό θα νικήσουμε». Έτσι κι έγινε. Οι στρατιώτες που πανικόβλητοι εγκατέλειψαν Μάθι-Μάθι Ραμπατίνα, ήταν αυτοί που αμύνθηκαν σθεναρά λίγο αργότερα στα υψώματα της Καστοριάς και έσωσαν την πόλη. Αυτό είναι δείγμα επεμβάσεως ενός ηγέτη δια προσωπικής παρουσίας σε δύσκολες καταστάσεις.

Περιγράφοντας εδώ το ταξίδι Βίτσι - Γράμμου θα ήταν παράλειψη

εάν δεν επισημαίναμε τα της συναντήσεως (ανταμώντος) των δύο αποστολών στα Καμμένα Βούρλα την 31-8-2015.

Στον στρατό είχαμε διδαχθεί μια αρχή του πολέμου «σύγκλιση περισσότερων Μονάδων προς ένα και τον αυτό συγκεκριμένο ΑΝΣΚ».

Στην προκειμένη περίπτωση δίνεται η ευκαιρία στον πρόεδρο της ΕΑΑΣ να δει όλους τους συμμετέχοντες στις εκδηλώσεις και να ακούσει απόψεις και προτάσεις τους.

Κλείνοντας την περιγραφή του προσκυνηματικού ταξιδιού Βίτσι - Γράμμου 29/31-8-2015 προσθέτουμε ότι από Δεκέμβριο 1948 και κυρίως από της αναλήψεως της Αρχιστρατηγίας από τον Παπάγο Ιανουάριος 1949 ξεκίνησαν μεθοδικές επιχειρήσεις εκ νότου (Πελοπόννησος) προς βορρά για να φθάσουμε στον Γράμμο 29/8/1949.

Και ο θρυλικός Στρατηγός της Νίκης Θρασύβουλος Τσακαλιώτης γράφει: «Κατά το βράδυ, η I Μεραρχία Κετσέα με την βοήθεια μιας Ταξιαρχίας Καταδρομών οδοκλήρωσε το Παπούθι και το Τσαγγός Καραούλη. Στις 27 Αυγούστου η μάχη εξελίχθη πλέον ραγδαίως διότι ωθείτο εις το δεξιόν η IX Μεραρχία συντομότητα και τα υψώματα των συνόρων κατελαμβάνοντο το ένα μετά το άλλο».

Εις ένα αγώνα συγκινησιακού δρόμου η IX Μεραρχία έφθασε από τα Κούρια προ του υψώματος 2520 υπό την σκέπη της Παναγίας. Τα τμήματά μας εσημείωσαν με φωτιές χαράς και αποδείξεως, την κατάληψη των συνόρων.

Στις 29 Αυγούστου στις 5 μ.μ. κατελήφθη από τους καταδρομείς του Ρούσου η Μπάρα του Ν. Γράμμου(1).

Δημοσιεύεται φωτογραφία με λεζάντα από το βιβλίο του Στρατηγού Θ. Τσακαλιώτη

Από τις ερήμους της Αφρικής στα νησιά του Αιγαίου

Βόρεια Αφρική, με τη δράση της SAS και της LRDC (Long Range Desert Group/«Ομάδας Ερήμου Μακράς Ακτίνας Δράσης»).

Σύντομα δόθηκε η ευκαιρία σε δύο τμήματα του Ιερού Λόχου να λάβουν το βάπτισμα του πυρός. Το πρώτο (οκτώ Ιερολοχίτες υπό τον αντισμήναρχο Αθεξανδρή, με τρία ειδικά διασκευασμένα τζιπ) θα συμμετείχε στο πλεuro μοίρας Βρετανών κομάντος σε επιχείρηση παρενόχλησης στα μετόπισθεν του Άφρικα Κορς, στην περιοχή της Αγκεντάμπια (στη νοτιοδυτική Κυρηναική). Η επιχείρηση αυτή εκτελέστηκε την περίοδο 19 Νοεμβρίου-12 Δεκεμβρίου 1942 αλλά χωρίς τη διεξαγωγή εχθροπραξιών, λόγω ταχείας υποχώρησης των γερμανοϊταλικών δυνάμεων. Η δεύτερη επιχείρηση προέβλεπε τη διεξαγωγή επιδρομής από θαλάσσης στην περιοχή της Εθ Αγκέιθα (στο νοτιότερο σημείο του Κόλπου της Μεγάλης Σύρτης), και πάθι στα μετόπισθεν του Άφρικα Κορς.

Σ' αυτήν θα συμμετείχε τμήμα 60 Ιερολοχιτών υπό τον αντισυνταγματάρχη Εμμανουήλ Φραδέλλη. Δυστυχώς, και

Του Νίκου Νικοηούδη
Δρος Ιστορίας του Παν/μίου
του Λονδίνου (King's College)

αυτή η επιχείρηση (η οποία διήρκεσε από τις 4 έως τις 23 Δεκεμβρίου 1942) ματαιώθηκε λόγω ραγδαίας υποχώρησης των εχθρικών δυνάμεων.

Αυτή η καθυστέρηση στη συμμετοχή του Ιερού Λόχου στις εχθροπραξίες στη Βόρεια Αφρική δεν επρόκειτο να είναι η τελευταία. Στις 25 (ή, κατ' άληθος, στις 27) Ιανουαρίου 1943, ο Ιερός Λόχος ξεκίνησε οδικώς από την Αίγυπτο για την Τρίπολη της Λιβύης προκειμένου να συνενωθεί με τη SAS για την από κοινού εκτέλεση δολιοφθορών στα μετόπισθεν των δυνάμεων του Άξονα, στην Τυνησία. Κατά την άφιξή του, όμως, στις 5 Φεβρουαρίου, πληροφορήθηκε την αιχμαλωσία του Στέρλινγκ, γεγονός το οποίο είχε ως συνέπεια την αναστολή, για μια ακόμη φορά, της περαιτέρω δράσης του. Ο Τσιγάντες πάντως, μετά από προσωπική του παρέμβαση

προς τον στρατάρχη Μονγκόμερυ, κατόρθωσε να τον πείσει να εντάξει τον Ιερό Λόχο υπό τις διαταγές της ταξιαρχίας των Ελευθέρων Γάλλων του στρατηγού Λεκλιέρκ. Ο Περισάκης αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ο στρατηγός Μονγκόμερυ, επηρεασμένος από το πρόσφατο ατύχημα του Βρετανικού Συντάγματος Καταδρομών και εκτιμώντας συνάμα ότι το εύρος του μετώπου δεν επέτρεπε τη διεξαγωγή καταδρομικών επιχειρήσεων της μορφής για την οποία είχε αναδιοργανωθεί και εκπαιδευθεί ο Ιερός Λόχος, διέταξε την άμεση επιστροφή του στην Αίγυπτο. Η απόφαση του διοικητή της 8^{ης} Βρετανικής Στρατιάς προκάλεσε, όπως ήταν φυσικό, μεγάλη απογοήτευση στους Ιερολοχίτες. Ο συνταγματάρχης Τσιγάντες και οι συνοδοί του προσπάθησαν να μεταπείσουν το στρατηγό Μονγκόμερυ, προβάλλοντας σειρά επιχειρημάτων».

Η συνέχεια στο επόμενο





ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Υπό Υποστράτηγου ε.α. Κων. Γεωργαντά, Αντιπροέδρου του Δ.Σ. της Λέσχης

Περίηθαν εις γνώση μας δύο πολύ αξιόλογες εκδόσεις, το περιεχόμενο των οποίων παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς το τρέχον έτος εορτάσαμε την 70η επέτειο της λήξης του εξοντωτικού και καταστρεπτικού Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.

1 Αντιστρατήγου Αλέξανδρου Παπάγου:

«Δύο χρόνια στα Στρατόπεδα Συγκεντρώσεως της Γερμανίας», εκδόσεις Δ.Σ. Τασσόπουλου, Αθήνα.

Τον Νοέμβριο του 2014 εμφανίσθηκε σε πολύ επιμελημένη έκδοση, το βιβλίο που συνέγραψε ο αείμνηστος Στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος, με τίτλο «Δύο χρόνια στα Στρατόπεδα Συγκεντρώσεως της Γερμανίας». Στο βιβλίο αυτό που για πρώτη φορά εκδόθηκε το 1945, ο συγγραφέας περιγράφει κατά τρόπον ήτιο αληθώς με ακρίβεια, χωρίς συναισθηματικές εξάρσεις, ηυρισμούς ή περιττά λογοτεχνικά σχήματα, με απόλυτα σωστή αληθώς προσιτή και γλαφυρή καθαρεύουσα γλώσσα, τα όσα έζησε - μάλλον υπέστη - κρατούμενος επί δύο χρόνια, κατά την διάρκεια της ομηρίας του στα γερμανικά Στρατόπεδα Συγκεντρώσεως Κενιξστάιμσοοχλμ, Ορανιέμπουργκ (βορείως του Βερολίνου), Φλόσελμπουργκ (ανατολικώς της πόλεως Βάιντεν, κοντά στα σύνορα με την Τσεχία), πύργος του Φάθκενμπεργκ, Νταχάου, σε στρατόπεδο κοντά στο Ίνσμπρουκ και τέλος σε άλλο στρατόπεδο κοντά στο χωριό Νίντεντορφ. Κατά την κράτησή του στα στρατόπεδα αυτά είχε την ευκαιρία να συναντήσει, ως συγκρατούμενους του, σημαντικές προσωπικότητες της Ευρώπης με τις οποίες είχε εκτεταμένες και σοβαρές συζητήσεις. Η προσωπικότητα του Παπάγου και η αίγιη της δόξας η οποία τον περιέβαλε κάρη στις νίκες που κατήγαγε εναντίον των Ιταλών, ο Ελληνοδικός Στρατός υπό την ηγεσία του στα Βορειοηπειρωτικά βουνά, ενέπνεαν σεβασμό, θαυμασμό και εμπιστοσύνη στους διακεκριμένους συνομιλητές του, γι' αυτό οι συζητήσεις τους ήταν σημαντικές και εξαιρετικά ενδιαφέρουσες. Πολλά αποσπάσματα αυτών των συνομιλιών περιλαμβάνονται στο βιβλίο.

Μεταξύ των προσωπικοτήτων αυτών αναφέρονται ο πρώην Καγκελάριος της Αυστρίας Σούσνικ, ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας Λεόν Μπλουμ, ο Αρχιστρατήγος των Ολλανδικών Ενόπλων Δυνάμεων Βίνκερμαν, οι Γάλλοι στρατηγοί Κοντέ και Μπουρέ, ο πρώην αρχηγός του Γερμανικού Επιτελείου Στρατηγός Χάιτνερ, οι σοβιετικοί στρατηγοί Μπεζόνωφ και Πριβάτωφ, ο πρώην Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Καλάϊ, ο Φεράν (Γάλλος επίσκοπος του Κλερμόν), ο δόκτωρ Σαχτ (τέως Διοικητής της Ράιχμπανκ και Υπουργός Οικονομικών του Γ' Γερμανικού Ράιχ) και πολλοί άλλοι.

Θεωρούμε ότι αυτό το βιβλίο αποτελεί πολύτιμο ιστορικό τεκμήριο όσο και ευχάριστο ανάγνωσμα, απαραίτητο για κάθε βιβλιοθήκη.

Συχαίρουμε τον εκδότη Δημήτριο Τασσόπουλο - ο οποίος είναι φίλος της Λέσχης μας - γι' αυτή την εκδοτική επιτυχία του. Η έκδοση είναι πολύ επιμελημένη και εμπλουτισμένη με φωτογραφίες. Στα θετικά της εκδόσεως πιστώνουμε ανεπιφύλακτως, το ότι έγινε με το πολιτιστικό σύστημα και την εν γένει ορθογραφία και σύνταξη όπως τα έγραψε ο μεγάλος αείμνηστος συγγραφέας.

Οι επιθυμούντες να προμηθευθούν το βιβλίο μπορούν να έρθουν σε επαφή με τον εκδότη κ. Δημ. Τασσόπουλο, Μέτωνα 64, 15561, Χοληγράφος, κινητό τηλέφωνο 6933225748.

Κατωτέρω παραθέτουμε, κατόπιν αδείας που μας παρέχώρησε πρόθυμα ο εκδότης και για την οποία τον ευχαριστούμε πολύ, ενδιαφέρον απόσπασμα από το περιεχόμενο του βιβλίου (σελίδες 127-131):

«Σχετικώς με τον Εθνικοσοσιαλισμόν ή και απλώς τον σοσιαλισμόν, θα παραθέσω ενδιαφέρονσαν συνομιλίαν την οποίαν είχα προσφάτως με από καιρού μεταμειληθέντα παλαιόν θιασώτην του, ιδεολόγον ανιδιοτελή και από πάσης απόψεως καλής πίστewς συζητητήν:

«Σκοποί καθαρώς ιδεολογικοί», ήρχισε να μου λέγη, «με παρότρυναν να ατενίζω με συμπάθειαν το Εθνικοσοσιαλιστικόν κίνημα του Αδόλφου Χίτλερ. Ευρισκόμεθα εις το 1924. Συνεπλήρουν τότε το εικοστόν δεύτερον έτος της ηλικίας μου και μόλις απεφώτιον εκ της Νομικής Σχολής.

»Το όραμα της κοινωνικής δικαιοσύνης συναρπάζει την θερμόαιμον νεότητά. Ο σοσιαλισμός κυριεύει τας σκέψεις της. Τον θεωρεί ως το αποκορύφωμα της ελευθερίας, της ηθικής και της επιγείου δικαιοσύνης. Οιοσδήποτε ανεμίχθη εις τα κοινά - και μάλιστα εις μίαν χώραν θερμόαιμον - θα εφεύδeto εάν δεν ωμολόγη ότι δήληθεν κατά την πρώτην του νεότητά εκ της σοσιαλι-



Μάρτιος 1944. Ο Αντιστράτηγος Αλ. Παπάγος κρατούμενος στο στρατόπεδο συγκεντρώσεως Ορανιέμπουργκ.

στικής κοσμοθεωρίας. Είναι λίαν απατηλόν το όραμα αυτό δι' ανθρώπους που έχουν βαθύτατα ερριζωμένον εις την ψυχρήν των το αίσθημα της στοργής δια τους συνανθρώπους των.

»Είναι αναμφισβήτητον ότι εις τον κόσμον επικρατεί η αδικία. Πρόκειται περί παλαιάς και ανιάτου ασθένειας. Η πλειονότης των πολιτών υποφέρει και η μειονότης απολαμβάνει των αγαθών της ζωής. Η αυτή αδικία - και μάλιστα εις μέγιστον βαθμόν ανεπτυγμένη - παρατηρείται και μεταξύ των Κρατών. Άλλα εξ αυτών διαθέτουν πλούτον άφθονον και καλούνται Κράτη προνομιούχα και άλλα παλαιών με την δυστυχίαν και την απαθλίωσιν.

»Υποτίθεται ότι ο σοσιαλισμός σκοπόν έχει την απολύτρωσιν του ανθρώπου εκ των καταθλιπτικών δεσμών της δουλείας και την απαλλαγήν του εκ της στυγνής καπιταλιστικής εκμεταλλεύσεως. Και ο Εθνικοσοσιαλισμός προσέθεσεν εις τον υποθετικόν αυτόν σκοπόν τον σοσιαλισμόν και την δικαιοτέραν μεταξύ των Κρατών ανακατανομήν των παγκοσμίων αγαθών. Δηλαδή απολύτρωσιν του ανθρώπου και ευημερία του Κράτους».

Και μετά μικράν σκέψιν ο συνομιλητής μου προσέθεσεν:

«Είναι ωραίον να αποδύεται κανείς εις αγώνας δια την κατάλυσιν υφισταμένων αδικιών. Οι αγώνες αυτοί πρέπει να θεωρούνται ως δίκαιοι και πανανθρώπινοι. Ο ιδεολόγος συναρπάζειται από τα δελεαστικά συνθήματα και ριπτεται εις την μάχην βέβαιος δια την καλήν έκβασίν της. Διότι σκέπεται: "Ο αγών θα επικρατήσει, αφού είναι αγών των πολλών". Αιφνιδίως όμως προβαίνει εις την εξής αποκαρδιωτικήν διαπίστωσιν: "Είναι εύκολον να τινάξη εκ θεμελίων το παλαιόν κοινωνικόν οικοδόμημα, αλλά δυσχερέστατον να ανεγείρη επί της θέσεώς του ένα νέον και δικαιοτέρον εκείνον που κατέρριψες εις ερείπια". Και τότε ο αγνός ιδεολόγος, ατενίζων περιλυσπος τα συντρίμματα της κοινωνίας, τους τάφους, τα αίματα, τας συμφοράς, αρχίζει να συνισθάνεται ότι ενώ κατήλθεν εις την μάχην δια την κατάλυσιν των υφισταμένων αδικιών, προεκάλεσεν, αυτού πλέον και οι ομοιοδείαται του, νέας αδικίας, απείρους χειρότερας των προηγούμενων. Και αι αδικίαι αιταί αφαιρούν εκ του αγώνος του την έννοιαν του δικαίου.

»Η εξήγησις του φαινομένου δεν είναι δυσχερής. Αι νεωτερίζουσαι ιδεολογίαι στηρίζονται εις τας θεωρίας των φαντασιοκόπων. Και εις την πράξιν απεδείχθη ότι αι θεωρίαι απέχουν της πραγματικότητος όσον η γη από τον ήλιον. Ο Εθνικοσοσιαλισμός λ.χ. περιεγράφeto εις τα βιβλία των θεωρητικών νυνητών του ως σκοπός δικαιοσύνης. Εν τούτοις εξελίχθη εις μέσον κατακτήσεως της Ευρώπης και απαισίας καταπιέσεως των λαών. Η ωμή βία υπεκατέστησε την ελευθερίαν και αι επαγγελίαι περί κοινωνικής δικαιοσύνης παρέμειναν γραμμείνα μόνον εις τας σελίδας των σχετικών κοινωνιολογικών συγγραμμάτων. Παν ό,τι είδατε εις το στρατόπεδον του Νταχάου σας πείθει περί αυτού. Εκεί εντός των συρματοπλεγμάτων του στρατοπέδου απεπροσωπεύeto ολόκληρος η Ευρώπη με όλας τας κοινωνικάς της τάξεις και τας θρησκείας της. Ο κνούτος των Ες-Ες εξεπροσώπει τον Εθνικοσοσιαλισμόν, όπως ευκολώτατα θα ηδύνατο να εκπροσωπήση και τον κομμουνισμόν ή οποιανδήποτε άλλην παρεμφερή δικτατορίαν.

»Πρέπει δε να μη λησμονήται ότι ο Εθνικοσοσιαλισμός δεν κατέλαβεν επαναστατικώς την αρχήν. Ανήλθεν εις αυτήν δια των καλπών, κατόπιν ελευθέρας εκδηλώσεως της ετυμιογροίας του Γερμανικού λαού. Απέληξεν όμως εις δικτατορίαν διότι η ιδεολογία του Αδόλφου Χίτλερ είχαν ως θεμελιώδη βάση της τον σοσιαλισμόν. Και ο σοσιαλισμός της πράξεως και όχι της γλαφυράς περιγραφής των βιβλίων, απέδειξεν εαυτόν συνυφασμένον με δικτατορίαν. Ως γνωστόν ο σοσιαλισμός καθιερώνει την κρατικοποίησιν και καταργεί την ελευθέραν κοινωνίαν, φυσικά δε την πρωτοβουλίαν ως και την ατομικότητα του ανθρώπου, τον οποίον καθυποτάσσει εις την θέλησιν του Κράτους. Και τα άτομα ουδέποτε εθελουσίως αποξενούνται της ατομικής των ανεξαρτησίας. Η καθυποταγή των, λοιπόν, εις την θέλησιν του Κράτους συντελείται δια μέσον αποστερουμένων αυτά της ελευθερίας των. Τοιοντοτρόπως ενώ ως υπέρμαχοι του σοσιαλισμού εκκινώμεν εκ της βασικής αρχής να καταστήσωμεν δι' αυτού σεβα-

στάς τας ανθρωπίνους ελευθερίας, επικρατούντες απολήγομεν εις την ειδεχθεστέραν εκδήλωσιν της απολυταρχίας, ομοίαν της οποίας δεν εγνώρισεν η ανθρωπότης ούτε εις τας σκοτεινοτέρας ημέρας του Μεσαίωvus.

»Είναι πλέον να πιστεύεται, ότι ο σοσιαλισμός ημπορεί να έχη περιορισμένην μορφήν. Ο συντηρητικός της αριστεράς, που ανταπατώμενος ή εν γνώσει του ψευδόμενος υποστηρίζει αυτήν την εκδοχήν, αρχίζει το κυβερνητικόν του έργον με μίαν κρατικοποίησιν, αλλά ποτέ δεν γνωρίζει με πόσας κρατικοποιήσεις θα ολοκληρώση το σοσιαλιστικόν του πείραμα. Το αυτό δύναται να λεχθή και δια την αλληλένδετον με τον σοσιαλισμόν δικτατορίαν. Την καταπίει τον λαού αρχίζει και ο δικτάτωρ με μίαν φυλάκισιν ή με μίαν θανατικήν εκτέλεσιν, συνεχίζων όμως την διακυβέρνησιν της χώρας, φθάνει μοιραίως εις χιλιάδας συλλήψεων και μυριάδας θανατικών εκτελέσεων, τας οποίας διαπράττει εν ονόματι των ελευθεριών του λαού. Και ο δικτάτωρ θέλει να πιστεύη εις τον ισχυρισμόν του αυτόν, αξιών να τον πιστεύσουν και οι άλλοι.

»Ατυχώς αι εργαζόμενοι μάζαι του λαού παρασύρονται από συνθήματα απατηλά και σχηματίζουν την εσφαλμένη αντίληψιν, ότι ο σοσιαλισμός κατοχυρώνει τα δίκαιά των με την κρα-



Οι αντιστράτηγοι Ι. Πισσίκας, Π. Δέδες, Αλέξανδρος Παπάγος, Κων. Μπακόπουλος και Γ. Κοσμάς, στο στρατόπεδο συγκεντρώσεως Νταχάου.

κοποίησιν των μεγάλων κατ' αρχάς βιομηχανιών, εν τέλει δε και αυτών ακόμη των βιοτεχνών. Αι εργαζόμενοι μάζαι πλανώνται οικτρώς αποθέτοσαι τας ελπίδας των εις το Κράτος. Διότι το Κράτος είναι ο πλέον δυσκίνητος και ο πλέον ανάλητος των εργοδοτών, δια τον απλούστατον λόγον ότι ως μηχανικός οργανισμός στερείται ψυχής και καρδιάς. Και το φρικωδέστερον είναι ότι κατά των αυθαιρεσιών του Κράτους-εργοδοτού ουδέν μέσον αμύνης αναγνωρίζεται εις τους δια βίου δούλους πολίτας του. Εκτός δε τούτου αντιβαίνει εις

την έννοιαν του Δικαίου και κατά συνέπειαν είναι απαράδεκτον όπως το Κράτος, μοναδικός πλέον εργοδότης, είναι και μοναδικός διαιτητής των διαφορών μεταξύ αυτού και των εργατών πολιτών του. Απαισιώτερον καθεστώς του Κρατικού σοσιαλισμού δεν υφίσταται δια τον εργαζόμενον άνθρωπον.

»Οι λαοί ας παύσουν ατενίζοντες εις χμαϊράς και ας πεισθούν ότι δεν υπάρχει τι το καλύτερον από το καθεστώς της απολύτου ανθρωπίνης ελευθερίας, όπου και το ικανόν άτομον αναδεικνύεται εις τον στίβον της ζωής δια της εντίμου εργασίας του και ο πολιτισμός προάγεται εις υψηλότερα επίπεδα. Αυτούτου καθεστώτος ας διορθώσωμεν τας ατελείας. Εν εναντία περιπτώσει - δηλαδή ματαιοπονούντες οι λαοί εν τη προσπαθεία να συλλάβωμεν την άνλον εικόνα της ευημερίας που δια να μας τυφλώνουν θέτουν προ των οφθαλμών μας οι κήρυκες των ουτοπιών - θα κρημισθώμεν εις το βάραθρον ο εις κατόπιν του άλλου...».

Οι ειλικρινώς μετανοούντες ομολογούν κατά κανόνα την αλήθειαν. Και ας μου επιτραπή να νομίζω ότι αι ομολογίαι των μετανοούντων είναι κάποτε άξια ιδιαίτερας προσοχής. (Οι υπογραμμίσεις δικές μου).

την έννοιαν του Δικαίου και κατά συνέπειαν είναι απαράδεκτον όπως το Κράτος, μοναδικός πλέον εργοδότης, είναι και μοναδικός διαιτητής των διαφορών μεταξύ αυτού και των εργατών πολιτών του. Απαισιώτερον καθεστώς του Κρατικού σοσιαλισμού δεν υφίσταται δια τον εργαζόμενον άνθρωπον.

»Οι λαοί ας παύσουν ατενίζοντες εις χμαϊράς και ας πεισθούν ότι δεν υπάρχει τι το καλύτερον από το καθεστώς της απολύτου ανθρωπίνης ελευθερίας, όπου και το ικανόν άτομον αναδεικνύεται εις τον στίβον της ζωής δια της εντίμου εργασίας του και ο πολιτισμός προάγεται εις υψηλότερα επίπεδα. Αυτούτου καθεστώτος ας διορθώσωμεν τας ατελείας. Εν εναντία περιπτώσει - δηλαδή ματαιοπονούντες οι λαοί εν τη προσπαθεία να συλλάβωμεν την άνλον εικόνα της ευημερίας που δια να μας τυφλώνουν θέτουν προ των οφθαλμών μας οι κήρυκες των ουτοπιών - θα κρημισθώμεν εις το βάραθρον ο εις κατόπιν του άλλου...».

Οι ειλικρινώς μετανοούντες ομολογούν κατά κανόνα την αλήθειαν. Και ας μου επιτραπή να νομίζω ότι αι ομολογίαι των μετανοούντων είναι κάποτε άξια ιδιαίτερας προσοχής. (Οι υπογραμμίσεις δικές μου).

Οι ειλικρινώς μετανοούντες ομολογούν κατά κανόνα την αλήθειαν. Και ας μου επιτραπή να νομίζω ότι αι ομολογίαι των μετανοούντων είναι κάποτε άξια ιδιαίτερας προσοχής. (Οι υπογραμμίσεις δικές μου).

Οι ειλικρινώς μετανοούντες ομολογούν κατά κανόνα την αλήθειαν. Και ας μου επιτραπή να νομίζω ότι αι ομολογίαι των μετανοούντων είναι κάποτε άξια ιδιαίτερας προσοχής. (Οι υπογραμμίσεις δικές μου).

Οι ειλικρινώς μετανοούντες ομολογούν κατά κανόνα την αλήθειαν. Και ας μου επιτραπή να νομίζω ότι αι ομολογίαι των μετανοούντων είναι κάποτε άξια ιδιαίτερας προσοχής. (Οι υπογραμμίσεις δικές μου).

Οι ειλικρινώς μετανοούντες ομολογούν κατά κανόνα την αλήθειαν. Και ας μου επιτραπή να νομίζω ότι αι ομολογίαι των μετανοούντων είναι κάποτε άξια ιδιαίτερας προσοχής. (Οι υπογραμμίσεις δικές μου).

Οι ειλικρινώς μετανοούντες ομολογούν κατά κανόνα την αλήθειαν. Και ας μου επιτραπή να νομίζω ότι αι ομολογίαι των μετανοούντων είναι κάποτε άξια ιδιαίτερας προσοχής. (Οι υπογραμμίσεις δικές μου).

Οι ειλικρινώς μετανοούντες ομολογούν κατά κανόνα την αλήθειαν. Και ας μου επιτραπή να νομίζω ότι αι ομολογίαι των μετανοούντων είναι κάποτε άξια ιδιαίτερας προσοχής. (Οι υπογραμμίσεις δικές μου).

Οι ειλικρινώς μετανοούντες ομολογούν κατά κανόνα την αλήθειαν. Και ας μου επιτραπή να νομίζω ότι αι ομολογίαι των μετανοούντων είναι κάποτε άξια ιδιαίτερας προσοχής. (Οι υπογραμμίσεις δικές μου).



Οι ειλικρινώς μετανοούντες ομολογούν κατά κανόνα την αλήθειαν. Και ας μου επιτραπή να νομίζω ότι αι ομολογίαι των μετανοούντων είναι κάποτε άξια ιδιαίτερας προσοχής. (Οι υπογραμμίσεις δικές μου).

Συνέχεια στη σελίδα 8

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ

Την 22αν Μαρτίου 2015 πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Εντευκτηρίου της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού, οδός Χαρ. Τρικούπη αρ. 18Α, η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών βάσει του άρθρου 10 του καταστατικού της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών.

Την Γενική Συνέλευση απασχόλησαν τα ακόλουθα θέματα:

- Πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2014.
- Οικονομικά της Λέσχης κατά το ίδιο έτος.
- Προϋπολογισμός για το έτος 2015.

- Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής επί της Οικονομικής διαχείρισεως κατά το 2015.
- Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής επιτροπής.

Προσέηθαν πενήντα μέλη της Λέσχης.

Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως ορίστηκε ο Αντιστράτηγος ε.α. Γεώργιος Παπαδόπουλος και Γραμματέας αυτής ο Συνταγματάρχης ε.α. Βασίλειος Μαντασάς.

Η Συνέλευση χαρακτηρίστηκε Νομότυπη και έγκυρη, δεδομένου ότι εδημοσιεύθη στην εφημερίδα της Λέσχης («Τα Νέα της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών») και στην εφημερίδα της ΕΑΑΣ («Εθνική Ηχώ»), ο δε αριθμός παρόντων δεν επηρέαζε την εγκυρότητα καθώς η ημερομηνία ήταν επαναληπτική - οριστική.

Αρχικώς μνημονεύθηκαν τα Μέλη της Λέσχης που απεβίωσαν μέσα στο 2014.

- Αντγος Αραμπατζόγλου Ιωάννης (ΚΔ)
- Υποστράτηγος Προβατάς Δημ. (ΙΛ)
- Έφ. Υπολοχαγός Κονταράκης Κων. (ΚΔ)
- Έφ. Υπολοχαγός Παπαδημητρίου Δημ. (ΚΔ)
- Έφ. Λοχαγός Παπαστεργίου Βασ. (ΚΔ)
- Έφ. Ανθυπολοχαγός Πασπάτης Γεώργιος (ΙΛ)
- Υποστράτηγος Καπέλιος Κωνσταντίνος (ΚΔ)
- Ταγματάρχης Κατσιώτας Σπυρίδων (ΚΔ)

Ετηρήθη ενός λεπτού σιγή προς τιμήν τους.

Ακολούθησε ο Πρόεδρος της Λέσχης, ο οποίος παρουσίασε τα πεπραγμένα του Δ.Σ. έτους 2014, στα οποία περιλαμβάνονται:

- Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις.

(Τρισάγιον υπέρ αναπαύσεως των Ηρώων της οργανώσεως «Μίδας 614», Μνημόσυνο ΚΔ στο Καβούρι, Μνημόσυνο Ιερολοχιτών στις Κυκλάδες, Μνημόσυνο Ιερολοχιτών εις Πεδίον Άρεως, Μνημόσυνο Λέλης Καραγιάννη, Μνημόσυνο Πεσόντων Αξιωματικών και Οηλιτών εις την Μάχην των Αθηνών (Μακρυγιάννη), Μνημόσυνο νεκρών Στρατού και Χωροφυλακής της Μάχης του Λιτοχώρου, Μνημόσυνο των 43 Αστυφυλάκων που εκτελέστηκαν από τον ΕΛΑΣ το 1944 στο Δερβένι Κορινθίας, Μνημόσυνο για τους εκτελεσθέντες Αγωνιστές Ε.Α. 5/42 ΣΕ (Ψαρρού) το 1944 υπό τον ΕΛΑΣ· Συμμετοχή στις εκδηλώσεις για την απελευθέρωση των Αθηνών από την Γερμανική Κατοχή, επέτειο ενσωματώσεως Δωδεκανήσου, απελευθέρωση της Νήσου Νάξου, επέτειο της μάχης της Φλωρίνης, εκδηλώσεις εις μνήμην των πεσόντων στην Ελλάδα Αξιωματικών και οηλιτών της Βρετανικής Κοινοπολιτείας. Συμμετοχή στους εορτασμούς για την επέτειο της Μάχης Λεωνιδίου - Αγ. Βασιλείου (1949), Εκδρομή εις Σύμνην - Ρόδον).

- Τήρηση στενών σχέσεων και συνεργασίας με την Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού, με τις Ενώσεις Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού, Αεροπορίας, Σωμάτων Ασφαλείας κ.ά..

- Κυρίως στενή επαφή με ΔΕΔ/ΓΕΣ και συμμετοχή στις εκδηλώσεις της.

Στη συνέχεια ο υπεύθυνος Αθλητικών Δραστηριοτήτων της Λέσχης, Έφ. Ανθλόγος κ. Πετ. Βενετσάνος παρουσίασε το πλούσιο πρόγραμμα αθλητικών - στρατιωτικών δραστηριοτήτων στις οποίες διοργάνωσε η Λέσχη και συμμετείχε μεγάλος αριθμός μελών της.

Ακολούθησε η παρουσίαση του Απολογισμού επί της Οικονομικής Διαχειρίσεως της Λέσχης, για το Οικονομικό Έτος 2014 την οποίαν έκανε Ταμίας Σχης ε.α. κ. Ευάγγελος Γατσούλης και η οποία εν περιλήψει έχει όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα.

ΕΣΟΔΑ		ΕΞΟΔΑ			
Α/Α	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΧΡΗΜ. ΠΟΣΟ	Α/Α	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΧΡΗΜ. ΠΟΣΟ
1.	Από δικ. Εγγραφών-Συνδρομών	4.272,00	1.	Γενικά έξοδα	399,50
2.	Οικον. Ενίσχυση	3.215,00	2.	Έξοδα λειτουργίας	1.740,62
3.	Ενίσχυση για αγορά στέγης	220,00	3.	Γραφική ύλη	308,83
4.	Υπόλοιπο Ταμείου Οικ. Έτους 2014	25.221,47	4.	Τελετές-Εκδηλώσεις	579,80
			5.	Ενοίκιο-Κοινόχρηστα	4.578,64
			6.	Έξοδα Εφημερίδας	2.520,95
	ΣΥΝΟΛΟ	32.928,47		ΣΥΝΟΛΟ	10.128,34
Σύνολο Εσόδων μέχρι 31-12-2014 + Το Υπόλ. Ταμείου έτους 2013		€ 32.928,47			
Αφαιρούνται τα έξοδα του έτους 2014		€ - 10.128,34			
		Υπόλοιπο Ταμείου έτους 2014	€ 22.800,13		
Δια το Οικον. έτος 2014 εξεδόθησαν δια πάσης φύσεως έσοδα και έξοδα τα παρακάτω παραστατικά:					
α. Γραμμάτια Εισπράξεως από α/α 2233 μέχρι α/α 2261.					
β. Εντάγματα Πληρωμής από α/α 2209 μέχρι α/α 2257.					

Εν συνεχεία ο Λοχαγός ε.α. κ. Ευάγγελος Κουτσιανόπουλος παρουσίασε τα αποτελέσματα της εξελεγκτικής επιτροπής για το ίδιο έτος, με την οποίαν επιτροπή ανέφερε ότι διεπίστωσε την κανονική τήρηση όλων των βιβλίων και βοηθημάτων του Ταμείου (διπλοτύπων αποδείξεων, τιμολογίων, αποδείξεων κ.τ.λ.), το Υπόλοιπο Ταμείου με την 31.12.2014, το κανονικόν και νομότυπον όλων των πράξεων και εγγραφών και, κατόπιν τούτου, ζήτησε την απαίτηση των μελών του Δ.Σ. από πάσης ευθύνης, πρόταση η οποία και ενεκρίθη υπό της Γενικής Συνελεύσεως.

Μετά απ' αυτό επανήλθε ο Ταμίας και παρουσίασε τον Προϋπολογισμό του έτους 2015, όπως φαίνεται στον πίνακα στην διπλανή στήλη.

Ο προϋπολογισμός αυτός εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση.

Ακολούθως η Γ.Σ. προχώρησε στο θέμα των Αρχαιρεσιών. Υπέβαλαν (προφορικώς) υποψηφιότητα πέντε μέλη (Αντιστράτηγος ε.α. Λάζαρης Νικ., Υποστράτηγος ε.α. Πουλάκης και τα ακόλουθα μέλη του παλαιού Διοικητικού Συμβουλίου: Έφ. Ανθλόγος Βενετσάνος Πέτρος, Έφ. Λοχίας Τουρναβίτης Κωνσταντίνος, Έφ. Λοχίας Παπαδάκης Ιωάννης). Επειδή ο αριθμός των

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ

ΕΣΟΔΑ		ΕΞΟΔΑ			
α/α	ΠΗΓΕΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΧΡΗΜ. ΠΟΣΟ	α/α	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΧΡΗΜ. ΠΟΣΟ
	Α' ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ		1.	Γενικά έξοδα	400,00
1.	Συνδρομές μελών 160X30	4800,00	2.	Έξοδα λειτουργίας	1600,00
2.	Εγγραφές νέων μελών 10X15	150,00	3.	Γραφική ύλη	200,00
	Β' ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ		4.	Τελετές - Εκδηλώσεις	300,00
3.	Οικονομική ενίσχυση	2500,00	5.	Ενοίκιο - Κοινόχρηστα	4500,00
4.	Από εκδηλώσεις	2500,00	6.	Έξοδα εκδόσεως εφημερίδας	2500,00
	ΣΥΝΟΛΟ	9950,00		ΣΥΝΟΛΟ	9500,00

1. ΓΕΝΙΚΑ

Κατά τη σύνταξη του παρόντος Προϋπολογισμού ελήφθησαν υπ' όψιν οι παρακάτω παράγοντες:

α. Τα πάγια έξοδα της Λέσχης (ενοίκιο, κοινόχρηστα, ΔΕΗ, ΟΤΕ, έκδοση Εφημερίδας, γραφική ύλη, καθαριότητα, κ.λπ.).

β. Τα έκτακτα έξοδα (συμμετοχή σε εκδηλώσεις, κατάθεση στεφάνων κ.λπ.).

γ. Η σμέλεια ως και η δυσκολία ικανού αριθμού μελών μας εις την καταβολή της συνδρομής των.

δ. Η εγγραφή νέων μελών.

ε. Η οικονομική ενίσχυση από ορισμένα μέλη της Λέσχης.

στ. Τα έσοδα από την ετήσια συνεστίαιση - κοπή βασιλόπιτας.

ζ. Η ανάγκη δημιουργίας ενός μικρού αποθεματικού για έκτακτες ανάγκες.

υποψηφίων δεν ήταν επαρκής ώστε να καλυφθούν όλες οι θέσεις Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής (επτά τακτικά μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, τρία αναπληρωματικά μέλη, τριμελής εξελεγκτική επιτροπή και δύο αναπληρωματικά μέλη αυτής: Καταστατικόν Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών, άρθρα βον και δον), ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου πρότεινε τα ακόλουθα:

α. Επανάληψη των Αρχαιρεσιών σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση μετά εξάμηνο (4 Οκτωβρίου 2015).

β. Παράταση της θητείας του υπάρχοντος Διοικητικού Συμβουλίου, συμφώνως προς το σχετικόν περί Σωματείων Άρθρο του Αστικού Δικαίου, μέχρι της αυτής ημερομηνίας (4 Οκτωβρίου 2015), με τα ίδια μέλη και στα ίδια καθήκοντα, ήτοι:

- Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου:
- Αντγος ε.α. Καθαντζής Κων., Πρόεδρος
- Υπτγος ε.α. Γεωργαντάς Κων., Αντιπρόεδρος
- Αντγος ε.α. Δερμεντζίδης Βασ.

Συνέχεια στη σελίδα 8

ΣΑΣ ΘΥΜΙΖΟΥΜΕ

Περιμένουμε έμπρακτη εκδήλωση της αγάπης σας και του ενδιαφέροντός σας για τη Λέσχη Καταδρομέων και Ιερολοχιτών. Περιμένουμε τις απόψεις και προτάσεις σας.

ΑΠΟΨΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Μέλους της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών

Θεωρώντας δεδομένη και θερμή την Αγάπη σας και το ενδιαφέρον σας για την Λέσχη Καταδρομέων και Ιερολοχιτών, αφού λάβετε υπόψη σας τη σημερινή κατάσταση και τάσεις που διαγράφονται

ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ

Να συμπληρώσετε το έντυπο αυτό και να μας το επιστρέψετε στη Διεύθυνση:

Λέσχη Καταδρομέων και Ιερολοχιτών

Μαυρομαχάλη 15

Τ.Κ. 10679 Αθήνα

Τηλ. 210 3235907 ή 210 3213534

FAX: 210 3213534

e-mail: lki@info.gr

1. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

2. ΠΟΙΑ Η ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΚΑΙ Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ;

3. ΠΩΣ ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΛΕΣΧΗ;

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Συνέχεια από τη σελίδα 7

- Γενικός Γραμματέας
 - Συνταγματάρχης ε.α. Γατσούλης Ευάγγελος
 - Ταμίας
 - Έφ. Ανθυπολοχαγός Βενετσάνος Πέτρος
 - Μέλος
 - Έφ. Λοχίας Τουρναβίτης Κων., Μέλος
 - Έφ. Λοχίας Παπαδάκης Ιωάν., Μέλος
 - Μέλη Εξελεγκτικής Επιτροπής
 - Λοχαγός ε.α. Κουτσιανόπουλος Ευ., Πρόεδρος
 - Έφ. Ανθυπολοχαγός Φυλακτού Φυλ., Μέλος
 - Έφ. Λοχίας Χαραχιάκης Εμ., Μέλος
- Η πρόταση αυτή του Προέδρου εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΩΣ από τα συμμετέχοντα μέλη της Γενικής Συνελεύσεως, δι' ανατάσεως της χειρός.
- Επακολούθησε συζήτηση διαφόρων προτάσεων που υποβλήθηκαν από συμμετέχοντα στην Γενική Συνέλευση της Λέσχης.

Τέλος, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημέρωσε την Γενική Συνέλευση, όσον αφορά στην προσπάθεια για απόκτηση στέγης για την Λέσχη. Ανέφερε τα εξής:

α. Συνεφωνήθη με την Πανελλήνια Ένωση Αναπήρων Αξιωματικών Πολεμικής Διαθεσιμότητας (ΠΕΑΠΑ: Πρόεδρος Ταξίαρχος Δημητρώπουλος Ανδρέας που είναι και μέλος της Λέσχης μας) να παραχωρηθεί η κυριότητα του επί της οδού Μαυρομική 15, 3ος όροφος διαμερίσματος ιδιοκτησίας ΠΕΑΠΑ στην Λέσχη Καταδρομέων και Ιερολοχιτών, προς το παρόν με προσύμφωνο και με την προοπτική τελικής αγοράς του εν λόγω ακινήτου από την Λέσχη Καταδρομέων και Ιερολοχιτών με τίμημα 100.000 €.

β. Ως άμεσες υποχρεώσεις της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών απέναντι στην ΠΕΑΠΑ ορίζονται:

- Διάθεση (άνευ ουδενός μισθώματος ή χρηματικού ανταλλάγματος), εσαεί προς την πωλήτρια ΠΕΑΠΑ δύο δωματίων

στην είσοδο του διαμερίσματος ως γραφείο της Ενώσεως και αιθούσας συσκέψεων της.

- Παραχώρηση κοινής χρήσεως της κουζίνας και WC.
 - Από τις εγκαταστάσεις της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών στο εν λόγω διαμέρισμα, αυτή θα καταβάλλει τα έξοδα λειτουργίας και συντηρήσεως του ακινήτου, τους λογαριασμούς ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΝΦΙΑ, κοινόχρηστα κ.τ.λ..
 - γ. Η προσφορά κρίνεται λίαν συμφέρουσα.
 - δ. Πρότείνει την αποδοχή της προσφοράς.
 - ε. Ζήτησε την εξουσιοδότηση να προβεί στις απαιτούμενες νομικές ενέργειες και να υπογράψει για λογαριασμό της Λέσχης, όλα τα έγγραφα, συμβόλαια κ.τ.λ. και να καταβάλλει τις σχετικές δαπάνες.
- Η συνέλευση ενέκρινε την αποδοχή της προσφοράς και εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο να προβεί σε κάθε απαραίτητη και νόμιμη ενέργεια.
- Μη υπάρχοντος άλλου θέματος εβλήθη η συνέλευση.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Συνέχεια από τη σελίδα 6

αλλά κατόρθωσε να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και υπέστη όλη τη δοκιμασία χωρίς να αποκαλύψει το παραμικρό για την οργάνωση.

Στις 21 Απριλίου 1944 οδηγήθηκε στο Γερμανικό Στρατοδικείο που συνεδριάζει στο Μέγαρο του Φιλολογικού Σηληθόγου Παρνασσός. Καταδικάσθηκε στην "εσχάτη των ποινών": "Εις θάνατον".

Οδηγήθηκε ως μελλοθάνατος, στις φυλακές Αβέρωφ όπου συνάντησε τον επίσης μελλοθάνατο αείμνηστο Αντιστράτηγο ε.α. Αριστομένη Αντωνάκη, τότε Υπολοχαγό Πυροβολικού. Σε λίγες ημέρες μετετράπη και των δύο η ποινή από εις θάνατον σε δεκαπενταετή φυλάκιση και καταναγκαστικά έργα. Παρέμεινε κρατούμενος για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, αντιμετωπίζοντας κάθε ημέρα, τον κίνδυνο να χρησιμοποιηθεί ως επιβάτης στο ανοικτό συρματοπλέκτο βαγόνι ασφαλείας που οι Γερμανοί έβαζαν να κινείται μπροστά σε κάθε σιδηροδρομικό σύρμα που μετέφερε στρατεύματα ή στρατιωτικό υλικό, ώστε να διστάζουν οι δυνάμεις της Αντιστάσεως να επιτεθούν εναντίον του ή να καταστρέψουν τη σιδηροδρομική γραμμή.

Τον βοήθησε η τύχη να επιζήσει και να δει την απελευθέρωση.

Όλη αυτή την περιπέτειά του ο κ. Τουρναβίτης την περιγράφει, σαν θετικός επιστήμονας που είναι, με απλότητα, σαφήνεια και ζωντάνια (καθώς περιγράφει πραγματικά περιστατικά που έζησε, προκάλεσε ή δημιούργησε). Χωρίς την παραμικρή τάση αυτοπροβολής, χωρίς ίχνος υπερβολής που να υπαγορεύεται από προπαγανδιστικές επιδιώξεις ή να επιβάλλεται από την όποια πολιτική σκοπιμότητα ή αντίληψη πολιτικής ορθότητας. Γι' αυτό το βρίσκουμε εξαιρετικό, ειλικρινές και

αξιόπιστο ιστορικό τεκμήριο εκείνης της τρομερής αλλά και ηρωικής εποχής: είναι περιγραφή μιας πραγματικής και καθολικής εθνικής αντιστάσεως του ελληνικού λαού, την οποίαν εκδήλωσε, από την πρώτη στιγμή, αυθόρμητα, χωρίς να φείδεται θυσιών, χωρίς να υπολογίζει σε μελλοντική εξαργύρωση. Το κείμενο αυτού του βιβλίου είναι πέρα και πάνω από πηληθώρα κειμένων περί Εθνικής Αντιστάσεως με τα οποία μας κατακλύζουν επί πολλά χρόνια τώρα για να επιτύχουν την αριστερή στροφή της κοινής γνώμης και να δικαιολογήσουν το φωτοστέφανο που επιμόνως προσπαθούν να ζωγραφίσουν πάνω από την κατευθυνόμενη από το ΚΚΕ αντίσταση και τους πρωταγωνιστές της.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η περιγραφή της Οργανώσεως «Αγωνιζόμενη Ελλάδα» την οποίαν μας προσφέρει ο συγγραφέας και εμφανίζεται και στα παρατιθέμενα Παραρτήματα με θέματα: «Περιγραφή Τρόπου Οργανώσεως της Αγωνιζόμενης Ελλάδος» και «Συνοπτική Έκθεση Δράσεως της "Αγωνιζόμενης Ελλάδος"». Τα έγγραφα αυτά για πρώτη φορά δημοσιεύονται και αποτελούν ιστορικά ντοκουμέντα.

Πέρα όμως από την συγκλονιστική αφήγηση της αντιστασιακής περιπέτειάς του συγγραφέα, ο αναγνώστης θα έχει την ευκαιρία να πληροφορηθεί τον αγώνα ενός νοικοκύρη βιοπαθαιστή, μικροαστού θα έλεγα (του πατέρα του συγγραφέα) και της οικογενείας του, για να επιβιώσει στο περιβάλλον των τελευταίων προπολεμικών, των κατοχικών και των μετακατοχικών χρόνων. Θα απολαύσει περιγραφή επεισοδίων και εικόνων από την ζωή στην Αθήνα εκείνων των χρόνων. Θα πάρει μια αρκετά κατατοπιστική γεύση των ενδοοικογενειακών πολιτικών διαφοροποιήσεων που ήταν απότοκες των έντονων αγώνων και

κοινωνικών ανακατατάξεων (πόλημος, κατοχή, εμφύλιος κ.ο.κ.) και από το άλλο μέρος της τιτάνειας προσπάθειας αυτές οι διαφοροποιήσεις να μην επιφέρουν διαταραχές στους οικογενειακούς δεσμούς.

Τέλος, με πολλή πικρία, θεωρώ ότι είμαι υποχρεωμένος να σημειώσω και το εξής: Εις το τέλος του βιβλίου παρατίθεται «Πίναξ Μελών της "Αγωνιζόμενης Ελλάδος" φυλακισθέντων ή εκτελεσθέντων». Αναφέρονται τριάντα έξι ονόματα. Εξ αυτών:

- Τέσσαρες φυλακίσθηκαν από τους Ιταλούς.
 - Ένας εκτελέσθηκε από τους Γερμανούς.
 - Ένας καταδικάσθηκε εις θάνατον από τους Γερμανούς (ο συγγραφέας).
 - Ένας συνελήφθη υπό των Γερμανών δρων ως αντάρτης του ΕΔΕΣ.
 - **Τριάντα ένας (31) εσφαγιάσθησαν υπό των κομμουνιστών** (πριν την υπογραφή της Συμφωνίας της Βάρκιζας)!!! Μάλιστα οι δύο εξ αυτών αφού απελευθερώθηκαν από τις ιταλικές φυλακές! Τιμή και Δόξα!
- Πιστεύουμε πως το βιβλίο πρέπει να βρίσκεται στη βιβλιοθήκη κάθε μέλους της Λέσχης μας.



Ο Μιχάλης Τουρναβίτης σε ηλικία 18 ετών, τότε που αντιμετώπιζε το Γερμανικό Στρατοδικείο.

ΤΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΣΤΕΝΕΥΟΥΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ

Συνέχεια από τη σελίδα 1

στο αυξημένο αίσθημα ευθύνης 220 βουλευτών όλων των κομμάτων έναντι του συνόλου των 300 βουλευτών, και παρά το γεγονός ότι με βάση αυτή την πλειοψηφία θα μπορούσε να στηριχθεί κυβέρνηση από αυτή την βουλή για να αντιμετωπισθεί η δεινή κατάσταση και να υπηρετηθεί το εθνικό συμφέρον, ο πρωθυπουργός απεφάσισε να οδηγήσει την χώρα και πάλι σε εκλογές. Πάλι χαλάρωση, πάλι αποδιοργάνωση, πάλι σπατάλη χρόνου και προσπάθειας, πάλι οικονομικές σπατάλες!

Ο Θεός να βάλει το χέρι του.
Πιστεύουμε πως η δημογραφική, οικονομική, πολιτική, πολιτισμική, διεθνής,

ιστορική κατάσταση της χώρας μας πλησιάζει - αν δεν έχει φθάσει - το απροχώρητο. Χρειάζεται να επιστρατευθούν όλες οι δυνάμεις μας (ατομικές, εθνικές, κοινωνικές, πολιτισμικές, ιστορικές) για να επιβιώσουμε και να ανακάμψουμε. Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Δεν υπάρχει περιθώριο για διασπάθιση προσπάθειας. Δεν υπάρχει χώρος για ιδεοληψίες, ονειροπολήσεις, πείσματα, γινάτια, προκαταλήψεις.

Πρέπει να Σοβαρευτούμε, να εργαστούμε, να περιορισθούμε. Να διασώσουμε το σήμερα, να δημιουργήσουμε ευνοϊκές προϋποθέσεις για το αύριο. Η ευθύνη των επιλογών μας βαρύνει εμάς και τα τέκνα ημών.

4. ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΣΧΗ

(περιγραφή, ποσότητα, διάρκεια, συχνότητα):

α. ΣΕ ΧΡΗΜΑ:

β. ΣΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΗΣ

(1) Στην εφημερίδα:

(2) Στην Ηλεκτρονική Λειτουργία της Λέσχης:

(3) Στις Δημόσιες Σχέσεις:

(4) Σε Μελέτες-Έρευνες:

(5) Άλλη Υπηρεσία:

γ. ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΘΕΣΕΩΣ ΣΤΟ Δ.Σ. (ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015).

5. ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΑΠΟΨΗ ή ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.....
ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΜΕ

Από 1η Μαΐου 2015, μεταφερθήκαμε στα νέα γραφεία της Λέσχης μας, στην οδό **Μαυρομική 15, Τ.Κ. 10679** (συστήγαση με ΠΕΑΠΑ = Πανελλήνια Ένωση Αναπήρων Πολεμικών Αξιωματικών). Τα τηλέφωνα μας είναι: Τηλέφωνο-Fax: 210 3213534 Τηλέφωνο: 210 3235907 (Σταθμός ΜΕΤΡΟ Πανεπιστήμιο)

