



Τα Νέα

της Λέσχης

Καταδρομέων και Ιερολοχιτών



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ • ΓΡΑΦΕΙΑ: ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 15, Τ.Κ. 10679 ΑΘΗΝΑ • ΤΗΛ. 210 3235907 • FAX: 210 3213534 • www.lki.gr • info@lki.gr • info.contactlki@gmail.com ΚΩΔ. 016392

ΕΤΟΣ 16° • ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 • ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 83 • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ: ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ

Αφιέρωμα

ΜΝΗΜΕΣ ΚΑΤΑΔΡΟΜΩΝ

Κύπρος 1974

Μικρό απόσπασμα από το βιβλίο «Μνήμες Πολέμου 1897-1974» εκδόσεως ΓΕΣ/ΔΙΣ, 2012

Το κυπριακό ζήτημα, ως διεθνές πρόβλημα, έχει τις ρίζες του στα τέλη του 19ου αιώνα, όταν το 1878 η Κύπρος έγινε βρετανική αποικία. Έκτοτε το αίτημα του κυπριακού λαού για αυτοδιάθεση της νήσου και ένωσή της με την Ελλάδα δεν βρήκε ανταπόκριση από τη διεθνή κοινότητα.

Το 1959 οι συνομιλίες μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας οδήγησαν στις Συμφωνίες Ζυρίχης - Λονδίνου, με τις οποίες τερματίστηκε η βρετανική κυριαρχία στην Κύπρο και ιδρύθηκε ανεξάρτητο κυπριακό κράτος. Στο πλαίσιο των συμφωνιών αυτών οι τρεις εγγυήτριες χώρες, Ελλάδα, Τουρκία και Βρετανία, αποφάσισαν την ίδρυση της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου (ΕΛΔΥΚ) και της αντίστοιχης τουρκικής (ΤΟΥΡΔΥΚ) και την εγκατάστασή τους στο νησί, με στόχο την εγγύηση της ανεξαρτησίας, της εδαφικής ακεραιότητας και της ασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Όμως, οι αδιάκοπες τουρκικές προκλήσεις είχαν ως συνέπεια την κλιμακούμενη ένταση στο νησί με αποκορύφωμα τα αιματηρά επεισόδια του 1964, που παρ' ολίγον να οδηγήσουν σε πόλεμο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Το πραξικόπημα ανατροπής του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' στις 15 Ιουλίου 1974 ήταν η αφορμή για την τουρκική στρατιωτική εισβολή στην Κύπρο στις 20 Ιουλίου 1974. Επικαλούμενη το άρθρο 4 της Συνθήκης Εγγυήσεως, η Τουρκία εισέβαλε στη νήσο (Σχέδιο «Αττίλας Ι») με σκοπό την αποκατάσταση, όπως ισχυριζόταν, της συνταγματικής τάξης και την



προστασία των Τουρκοκυπρίων.

Οι σφοδρότερες συγκρούσεις της 20ης Ιουλίου έλαβαν χώρα σε τρία μέτωπα: στο χωριό Κιόνεθι, κατά τη νυχτερινή επίθεση της ΕΛΔΥΚ, στο προγεφύρωμα της Κυρήνειας και στην οροσειρά του Πενταδάκτυλου, όπου α συγκρούσεις υπήρξαν πολύ αιματηρές. Στις 21 και 22 Ιουλίου, οι μάχες συνεχίστηκαν με σφοδρότητα, αλλα η Τουρκία είχε ήδη πετύχει τον αντικειμενικό της σκοπό.

Η πρώτη φάση της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο έληξε στις 22 Ιουλίου με Την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, που προέβλεπε την άμεση κατάπαυση του πυρός και τον τερματισμό της στρατιωτικής επέμβασης στο νησί. Έκτοτε και μέχρι τις 14 Αυγούστου 1974 ακολούθησε μία περίοδος εκχειρίας, κατά τη διάρκεια της οποίας έλαβαν χώρα δύο κύκλοι ειρηνευτικών συνομιλιών στη Γενεύη (25 Ιουλίου και 8-14 Αυγούστου). Παράλληλα, όμως, ενισχύθηκαν σπ-

μαντικά οι τουρκικές δυνάμεις, οι οποίες προέβαιναν σε συνεχείς παραβιάσεις της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Στις 14 Αυγούστου 1974, λίγο μετά την αποτυχία της δεύτερης ειρηνευτικής διάσκεψης της Γενεύης, η Τουρκία έβαλε σε εφαρμογή το Σχέδιο «Αττίλας ΙΙ». Σε διάστημα τριών ημερών, οι τουρκικές δυνάμεις, ενισχυμένες με εκατοντάδες άρματα μάχης και με την ισχυρή υποστήριξη δυνάμεων αεροπορίας και τμημάτων πυροβολικού, προέλασαν σε βάθος 60 χιλιομέτρων ανατολικά και 40 χιλιομέτρων δυτικά, καταλαμβάνοντας διαδοχικά τις περιοχές Μιας Μηλιάς και Αμμοχώστου προς τα ανατολικά και Ασωμάτου, Διάβασης Σκυθιούρας και Μόρφου προς τα δυτικά. Επίσης, επιχειρήσαν να καταλάβουν τις θέσεις που κάλυπτε η ΕΛΔΥΚ στον τομέα του αεροδρομίου Λευκωσίας, χωρίς όμως ουσιαστικά αποτελέσματα, λόγω της ισχυρής αντίστασης που συνάντησαν εκεί.

Η Τουρκία, έχοντας πετύχει τους αντικειμενικούς της σκοπούς, δέχθηκε την κατάπαυση του πυρός το απόγευμα της 16ης Αυγούστου 1974. Από τότε η «Γραμμή Αττίλα» διαχωρίζει τεχνητά την Κύπρο. Περίπου το 37% του κυπριακού εδάφους καταλήφθηκε από τα τουρκικά στρατεύματα, ενώ 200.000 Ελληνοκύπριοι, σχεδόν το 40% του συνολικού πληθυσμού, εκτοπίστηκαν με τη βία από τις πατρογονικές τους εστίες και αναγκάστηκαν να καταφύγουν ως πρόσφυγες στο ελεύθερο μισό τμήμα του νησιού.

Συνέχεια στη σελίδα 4

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

Στις 28 Μαΐου 2017, υπό ιδανικές για καταδρομική επιχείρηση καιρικές συνθήκες, όπως το χαρακτήρισε ο αειθαλής Ιερολοχίτης Στρατηγός Κόρκας, τελέσθηκε με μέριμνα ΓΕΣ/ΔΕΔ το ετήσιο μνημόσυνο υπέρ των πεσόντων καταδρομέων στους ιερούς αγώνες του έθνους.

Η Λέσχη εκπροσωπήθηκε από νεαρούς Καταδρομείς που συνόδευσαν το λάβαρό της, το Διοικητικό της Συμβούλιο και πλήθος μελών. Για μια ακόμα φορά, στον ίδιο χώρο συγκεντρώθηκαν αποτεινόντας φόρο τιμής στους θάνατους νεκρούς μας παλαιοί πολεμιστές του Ιερού Λόχου, των ΛΟΚ και των Μοιρών Καταδρομών, οι οποίοι έλαβαν μέρος στις επιχειρήσεις από το 1942 μέχρι το 1974, όπου τους κάλεσε η Πατρίδα, πληθισμένοι από εν ενεργεία και εν αποστρατεία και εφεδρεία στελέχη και καταδρομείς, ενσπικτώντας και αποδεικνύοντας ότι η μήτρα και το λίκνο των καταδρομέων είναι κοινά για όλους.



Η ομιλία του Στρατηγού Δντού ΓΕΣ/ΔΕΔ κάλυψε και ξεδίπλωσε με λίγα και σεμνά λόγια το μεγαλείο και τον συμβολισμό της ημέρας και της ιστορίας της. Η παρουσία και ο σύντομος χαιρετισμός του Α/ΓΕΣ, κατέδειξε την εμπιστοσύνη της στρατιωτικής ηγεσίας προς «την αιχμή του δόρατος του Στρατού Ήρας», όπως απεκάλεσε τις Μονάδες μας.

Συνέχεια στη σελίδα 7



Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου σας εύχονται
ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

Πλήρωσαν την συνδρομή τους

A/A	ΒΑΘΜΟΣ Ή ΙΔΙΩΤΗΣ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΧΡΗΜΑΤ. ΠΟΣΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.	Ταξχος ε.α.	ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	60,00	Για τα έτη 2016 & 2017
2.	Υπτγος ε.α.	ΑΡΤΑΒΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ	45,00	Εγγραφή & συνδρομή 2017
3.	Εφ. Κ/Δ	ΒΑΠΤΙΣΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ	30,00	Για έτος 2017
4.	Υπτγος ε.α.	ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ.	30,00	Για έτος 2017
5.	Ανχης ε.α.	ΒΙΛΛΙΟΣ ή ΜΟΥΤΟΥΣΗΣ ΚΩΝ	30,00	Για έτος 2017
6.	Εφ. Κ/Δ	ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	30,00	Για έτος 2017
7.	Υπτγος ε.α.	ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	30,00	Για έτος 2017
8.	Ταξχος ε.α.	ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ	30,00	Για έτος 2017
9.	Εφ. Λοχίας	ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	30,00	Για έτος 2017
10.	Υπτγος ε.α.	ΔΑΦΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	30,00	Για έτος 2017
11.	Υπτγος ε.α.	ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ ΖΑΦΕΙΡ.	30,00	Για έτος 2017
12.	Ταξχος ΠΔ	ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡ.	60,00	Για έτη 2015 & 2016
13.	Ανχης ε.α.	ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ.	30,00	Για έτος 2017
14.	Αντγος ε.α.	ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛ.	60,00	Για έτη 2015 & 2016
15.	Κυρία	ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΙΡΗ	60,00	Για έτη 2016 & 2017
16.	Υπτγος ε.α.	ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	45,00	Εγγραφή & συνδρομή 2017
17.	Εφ. Ανθηγός	ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	30,00	Για έτος 2017
18.	Εφ. Κ/Δ	ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	30,00	Για έτος 2017
19.	Εφ. Κ/Δ	ΚΑΠΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	30,00	Για έτος 2016
20.	Εφ. Ανθηγός	ΚΑΡΑΜΟΥΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	30,00	Για έτος 2017
21.	Ανθηγός ε.α.	ΚΑΡΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	30,00	Για έτος 2017
22.	Υπτγος ε.α.	ΚΑΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	30,00	Για έτος 2017
23.	Ανχης ε.α.	ΚΑΤΑΚΗΣ ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ	45,00	Εγγραφή & συνδρομή 2017
24.	Υπτγος ε.α.	ΚΑΨΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	30,00	Για έτος 2017
25.	Τχης ε.α.	ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	30,00	Για έτος 2017
26.	Υπτγος ε.α.	ΚΟΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	30,00	Για έτος 2017
27.	Αντγος ε.α.	ΚΡΑΣΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	45,00	Εγγραφή & συνδρομή 2017
28.	Αντγος ε.α.	ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	90,00	Για έτη 2015, 2016 & 2017
29.	Αντγος ε.α.	ΚΟΥΤΡΑΦΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	30,00	Για έτος 2017
30.	Ταξχος ε.α.	ΛΑΛΑΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	60,00	Για έτη 2016 & 2017
31.	Αντγος ε.α.	ΜΑΓΚΑΦΩΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	30,00	Για έτος 2017
32.	Εφ. Λοχίας	ΜΑΚΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	30,00	Για έτος 2017
33.	Αντγος ε.α.	ΜΠΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	45,00	Εγγραφή & συνδρομή 2017
34.	Υπτγος ε.α.	ΜΑΝΖΟΥΡΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	60,00	Για έτη 2016 & 2017
35.	Λοχαγός ε.α.	ΜΠΑΝΤΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	30,00	Για έτος 2017
36.	Εφ. Π/Ν	ΝΑΖΟΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ	45,00	Εγγραφή & συνδρομή 2017
37.	Τχης ε.α.	ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚ.	30,00	Για έτος 2017
38.	Κυρία	ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΥΣ.	30,00	Για έτος 2017
39.	Αντγος ε.α.	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	90,00	Για έτη 2015, 2016 & 2017
40.	Υπτγος ε.α.	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡ. +	30,00	Για έτος 2017
41.	Εφ. Δνέας	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ.	60,00	Για έτη 2016 & 2017
42.	Υπτγος ε.α.	ΠΑΠΑΜΕΛΕΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	30,00	Για έτος 2017
43.	Εφ. Κ/Δ	ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	30,00	Για έτος 2017
44.	Εφ. Ανθηγός	ΠΑΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	30,00	Για έτος 2017
45.	Ταξχος ε.α.	ΠΕΛΕΚΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	30,00	Για έτος 2017
46.	Ανχης ε.α.	ΠΕΠΕΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	30,00	Για έτος 2017
47.	Αντγος ε.α.	ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	30,00	Για έτος 2017
48.	Ανχης ε.α.	ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	30,00	Για έτος 2017
49.	Υπτγος ε.α.	ΡΟΥΚΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ	30,00	Για έτος 2016
50.	Αντγος ε.α.	ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	30,00	Για έτος 2017
51.	Λοχαγός ε.α.	ΣΙΑΡΑΠΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	30,00	Για έτος 2017
52.	Εφ. Λοχίας	ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	30,00	Για έτος 2017
53.	Υπτγος ε.α.	ΣΤΑΦΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ	30,00	Για έτος 2017
54.	Λοχαγός ε.α.	ΣΥΡΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	30,00	Για έτος 2017
55.	Αντγος ε.α.	ΤΑΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	30,00	Για έτος 2017
56.	Εφ. Λοχίας	ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	60,00	Για έτη 2016 & 2017
57.	Υπτγος ε.α.	ΤΣΑΚΙΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	30,00	Για έτος 2017
58.	Ανχης ε.α.	ΤΣΙΛΙΩΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ	30,00	Για έτος 2017
59.	Αντγος ε.α.	ΤΣΙΝΤΖΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	30,00	Για έτος 2017
60.	Εφ. Δνέας	ΤΣΙΧΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	150,00	Για έτη 2015, 2016, 2017, 2018 & 2019
61.	Εφ. Λοχαγός	ΤΣΟΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	30,00	Για έτος 2017
62.	Εφ. Ανθηγός	ΦΥΛΑΚΤΟΥ ΦΥΛΑΚΤΟΣ	30,00	Για έτος 2017
63.	Τχης ε.α.	ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	30,00	Για έτος 2017
64.	Κυρία	ΚΥΡΚΙΛΗ ΡΙΡΗ	30,00	Για έτος 2017
65.	Ανχης ε.α.	ΜΕΝΕΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ	30,00	Για έτος 2017

Σημείωση: Αναγράφονται μόνον όσοι κατέβαλαν τη συνδρομή τους κατά το χρονικό διάστημα από 17 Φεβρουαρίου μέχρι 25 Μαΐου 2017 ημέρα επιδόσεως της ύλης προς δημοσίευση.

Ο Ταμίας
Ευάγγελος Γατσούλης
Συνταγματάρχης ε.α.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

Κατόπιν αιτήσεών των και με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. εγγράφονται ως τακτικά μέλη της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών οι παρακάτω:

A/A	ΒΑΘΜΟΣ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΜΕΛΗ
1.	Εφ. Δνέας	ΝΑΖΟΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ	
2.	Υπτγος ε.α.	ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
3.	Υπτγος ε.α.	ΑΡΤΑΒΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ	

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ιωάννης Τζιάκης
Ταξχος ε.α.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ευχαριστούμε θερμότατα τα παρακάτω μέλη μας για την ευγενική προσφορά τους με τα έναντι εκάστου χρηματικά ποσά για οικονομική ενίσχυση της Λέσχης, επί πλέον της συνδρομής τους.

A/A	ΒΑΘΜΟΣ Ή ΙΔΙΩΤΗΣ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΧΡΗΜΑΤ. ΠΟΣΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.	Ταξχος ε.α.	ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΝΑΠΟΛ.	20,00	
2.	Αντγος ε.α.	ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤ.	20,00	
3.	Υπτγος ε.α.	ΚΑΨΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	20,00	
4.	Τχης ε.α.	ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	20,00	
5.	Υπτγος ε.α.	ΠΑΠΑΜΕΛΕΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓ.	20,00	
6.	Λοχαγός ε.α.	ΣΥΡΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	20,00	
7.	Υπτγος ε.α.	ΤΣΑΚΙΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛ.	20,00	
8.	Αντγος ε.α.	ΚΟΥΤΡΑΦΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓ.	20,00	
9.	Λοχαγός ε.α.	ΜΠΑΝΤΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡ.	20,00	
10.	Κυρία	ΚΥΡΚΙΛΗ ΡΙΡΗ	20,00	
11.	Ανχης ε.α.	ΜΕΝΕΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ	20,00	

Ο Ταμίας
Ευάγγελος Γατσούλης
Συνταγματάρχης ε.α.

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ

Η κυρία ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΡΑΦΟΜΑΝΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ κατέθεσε το ποσό των διακοσίων (200,00) ευρώ για οικονομική ενίσχυση της Λέσχης

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ

των αγαπημένων της γονέων αιμινήτων: Στρατηγού Δημητρίου Παπαδοπούλου και Αγγελικής Παπαδοπούλου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Λέσχης την ευχαριστεί θερμά.

Ο Ταμίας
Ευάγγελος Γατσούλης
Συνταγματάρχης ε.α.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι οι ημέρες και ώρες λειτουργίας των γραφείων της Λέσχης, κατά τους θερινούς μήνες θα είναι:

α. Από 15 Ιουνίου 2017 μέχρι 31 Αυγούστου 2017 μόνον κάθε Τετάρτη και από ώρα 09:00 μέχρι 12:00.

β. Από 1ης Αυγούστου μέχρι 15 Σεπτεμβρίου 2017 η Λέσχη θα παραμείνει κλειστή.

**ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ
ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ & ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ**

Τριμηνιαίο όργανο της Λέσχης Καταδρομέων & Ιερολοχιτών
ΚΩΔ. 01 6392

ΓΡΑΦΕΙΑ: Μαυρομυχάλη 15
Τ.Κ. 10679 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210 3235907 & 210 3213534
www.lki.gr • e-mail: info@lki.gr
info.contactlki@gmail.com

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ-ΕΚΔΟΤΗΣ:
Ταξχος ε.α. Πουλιάνης Αθανάσιος

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:
Ανχης ε.α. Κομπόρης Πέτρος

Δημοσιογραφική επιμέλεια:
ΔΕΣΜΟΣ

Εκτύπωση: Ν. Γ. Παπαδόπουλος
Ε. Γιάνναρη 5 Τ.Κ. 11853
Τηλ. 210 3468268 - 210 3467155

ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ
ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ.Σ. ΛΕΣΧΗΣ
Χειρόγραφα δημοσιευμένα
ή μη δεν επιστρέφονται

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ:
Το Δ.Σ. της Λέσχης

Επιστολές μελών

ΑΣΔΕΝ 21 Μαρτίου 2017

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Στρατηγέ

Τις θερμές μου ευχαριστίες για τις ευχές σας, με την ευκαιρία της προαγωγής μου. Επίσης, εύχομαι σε σας και τα μέλη του συλλόγου, υγεία, δύναμη και επιτυχίες

Με σεβασμό
Νικόλαος Μανωλάκος
Αντιστράτηγος

●●●●●●●●●●

30 Μαρτίου 2017

Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΣΜΥΡΝΗΣ»

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Στρατηγέ

Με την ευκαιρία της εκλογής σας, ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών, εκφράζω τα θερμά μου συγχαρητήρια και σας εύχομαι ολόψυχα υγεία και κάθε επιτυχία στο έργο σας.

Με σεβασμό
Γεώργιος Βύνιος
Υποστράτηγος

●●●●●●●●●●

28 Μαρτίου 2017

Στρατηγέ

Ευχαριστώ θερμά για τις ευχές σας με την ευκαιρία της ονομαστικής μου εορτής και δι' εσού όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών.

Αντεύχομαι σε όλους σας υγεία και επιτυχίες στο έργο σας.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση και αγάπη
Ευάγγελος Φούντας
Υποστράτηγος ε.α.

●●●●●●●●●●

20 Απριλίου 2017

Στρατηγέ

Παρακαλώ δεχθείτε τις θερμές μου ευχαριστίες για τις ευχές σας επ' ευκαιρία της ονομαστικής μου εορτής.

Εύχομαι επίσης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Λέσχης και σε εσάς προσωπικά, δύναμη και κουραγιο για τη συνέχιση του μεγάλου έργου που επιτελείτε.

Με Εκτίμηση και Αγάπη
Λάμπρος Τσιλιώνης
Ανχης ε.α.

●●●●●●●●●●

22 Απριλίου 2017

Αξιότιμοι Κύριοι

Χριστός Ανέστη

Με την παρούσα θα ήθελα να σας ευχαριστώ θερμά για τις ευχές σας για την ονομαστική μου εορτή.

Με την ευκαιρία θα ήθελα να σας συγχαρώ για την επανεκλογή σας και να ευχηθώ από καρδιάς κάθε επιτυχία στο έργο σας.

Με Εκτίμηση και Αγάπη
Λάμπρος Τσιλιώνης
Ανχης ε.α.

Κύριε Πρόεδρε

Ευχαριστώ πολύ εσάς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ευχές σας για την ονομαστική μου εορτή.

Η ζωή μου στις ανταρτικές ομάδες του Στρατηγού Ναπολέοντα Ζέρβα κατά την κατοχή και στις Καταδρομές κατά τον κομμ/συμοριτοπόλεμο ήταν και είναι η εντονότερη και ζωντανή ζωή μου.

Παρακολουθώ της δραστηριότητες της Λέσχης. Χαίρω και σας συγχαίρω διότι είμαι από τα Ιδρυτικά μέλη της Λέσχης με τον Στρατηγό Παπαθανασίου.

Με Εκτίμηση και Αγάπη
Γεώργιος Γεωργιάδης
Υποστράτηγος ε.α.

●●●●●●●●●●

Αξιότιμα μέλη

Διοικητικού Συμβουλίου της ΛΚΙ

Σας υποβάλω τις θερμότερες ευχαριστίες μου για τις ευχές σας με την ευκαιρία της ονομαστικής μου εορτής. Αντεύχομαι σε εσάς όπως και εις όλα τα μέλη της Λέσχης τα υψηλότερα και πιο καλά. Σας αποδίδω σεβασμό με καρδιά φλογερά, πνεύμα διανγές, λογικό ψυχραιμο και βλέμμα άγρυπνο.

Επίσης, σας εκφράζω συγχαρητήρια για τις αναξωγογονητικές προσπάθειες της αναδιοργάνωσης της Λέσχης μας. Όπως και σας καταθέτω τον αμέριστο σεβασμό μου για την κάθε εποικοδομητική και θετική ενέργειά σας προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, έχοντας πάντα κατά νου την πρόοδο, την συναδελφικότητα και το καταδρομικό πνεύμα.

Σας ευχαριστώ και πάλι και χαιρετώ κατά μέτωπο.

Βασίλειος Αναστασιάδης
Έφεδρος Λοχίας

●●●●●●●●●●

Αθήνα, 30 Μαΐου 2017

Κύριε Πρόεδρε της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών,

Αγαπητέ Στρατηγέ,

Ευχαριστώ εγκάρδιως εσάς προσωπικά και το πανάξιο Διοικητικό Συμβούλιο της Λέσχης, για τις ολόθερμες ευχές με την ευκαιρία της ονομαστικής μου εορτής. Η συναδελφική αυτή χειρονομία σας, μου προκαλεί αισθήματα τιμής και υπερφάνειας και μου εδραιώνει την ακράδαντη πεποίθηση ότι οι νεότεροι συναδελφοί συνεχίζουν απτόητοι την ιστορική παράδοση και διατηρούν άβυσση τη φλόγα του Καταδρομικού Πνεύματος, με το οποίο έχουν γαλουχηθεί εξ απαλών ονύχων.

Εύχομαι από καρδιάς στο εξαιρετο Διοικητικό Συμβούλιο, του οποίου προϊστάσθε, καλή επιτυχία στο θαυμάσιο έργο του, εις πείσμα των παντοειδών δυσχερειών και της αντίξοξης συγκυρίας την οποία διερχόμεθα.

Εμείς οι παλαιότεροι, που είχαμε την ύψιστη τιμή να υπηρετήσουμε επί μακρόν με πίστη και αφοσίωση την Ιδέα και το Πνεύμα των μονάδων Καταδρομών, παρακολουθούμε αγρύπνως και με ζωηρό ενδιαφέρον τις ανιδιοτελείς δράσεις σας, υπερφανεύομαστε γι' αυτό και σας ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας.

Σας παρακαλώ Στρατηγέ, να μεταφέρετε τους ειλικρινείς και εγκάρδιους συναδελφικούς χαιρετισμούς μου στα εκλεκτά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και όλα ανεξαιρέτως τα αγαπητά μέλη της Λέσχης.

Διατελώ

Με εξαιρετική τιμή
Κωνσταντίνος Τσίντζας
Αντιστράτηγος ε.α.

Μη θανατηφόρα όπλα (Non Lethal Weapons)

υπό Εφ. Ανθ'λγού (ΠΖ)
Πασίωτη Δημητρίου

«Το μεγαλύτερο κατόρθωμα είναι να κάμψεις την αντίσταση του εχθρού χωρίς να γίνει μάχη».

Η Τέχνη του Πολέμου, Sun Tzu

συνέχεια από προηγούμενο φύλλο

Λειόκαννα: Βάλλουν σφαιρίδια καουτσούκ, πλαστικά ή ορυκτού άλατος. Τα σφαιρίδια προκαλούν έντονο σοκ και τοπικό πόνο.

Εναλλακτικά, με την προσθήκη ειδικού πώματος και φυσιγγίου, μπορούν να εκτοξεύσουν βομβίδες καπνογόνων, δακρυγόνων και διαφόρων ερεθιστικών αερίων, με συνέπεια να μπορούν να ενταχθούν και στην κατηγορία των χημικών.

Επιχειρησιακά χρησιμοποιούνται σε ειρηνευτικές αποστολές, CQB, καταστάσεις ομηρίας, αφοπλισμού και καταστολής οχλοκρατικών καταστάσεων και ελέγχου του πλήθους.

Την υποκατηγορία αυτή, πλαισιώνουν όλα τα λειόκανα όπλα εν υπηρεσία ανά την υφήλιο. Γενικά, φέρουν αποθηκευτικό χώρο για τροφοδοσία 3 - 8 φυσιγγίων. Ωστόσο, ειδική μνεία πρέπει να γίνει για τα κάτωθι:

M26 MASS: Τροφοδοτείται με γεμιστήρα των πέντε(5) σφαιριδίων των 12 gauge. Διαθέτει ράγα τύπου picatinny τοποθέτηση διαφόρων προσαρτημάτων.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε αυτόνομα (βάρος 2 kg), είτε ως δευτερεύον όπλο προσαρτημένο σε αραβίδα M16A2M4 (βάρος 1 kg).

Αναπτύχθηκε από το U.S. Infantry Battle Laboratory.

Η ανάπτυξη προέκυψε από τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων σε Αφγανιστάν και Ιράκ, για τη μετάπτωση του τυφεκιοφόρου από ένα όπλο ακρίβειας και μεγάλου βεληνεκούς, σε ένα όπλο περιοχής για μικρές αποστάσεις.

Όπλα Pepper Balls: Είναι πανομοιότυπα με τα όπλα τύπου paintball. Διατίθενται είτε σε μορφή πιστολιού είτε τυφεκίου. Τροφοδοτούνται από αποθηκευτικό χώρο, ο οποίος φέρει μέχρι και 450 σφαιρίδια πιπεριού, τα οποία προκαλούν έντονο σοκ, πόνο και ερεθισμό αεραγωγών και δέρματος. Ενσωματώνουν φιάλη πεπιεσμένου αέρα για την εκτέλεση συνεχόμενων βολών. Διαθέτουν ράγες τύπου picatinny για διάφορα προσαρτήματα. Βεληνεκή 100 m.

Πιστόλια: Βάλλουν σφαιρίδια πλαστικά ή λαστιχένια και πιπεριού. Τα σφαιρίδια προκαλούν έντονο σοκ και τοπικό πόνο, ενώ η βολή με πιπεριού προκαλεί έντονο ερεθισμό των ματιών, των αεραγωγών και του δέρματος. Διακρίνονται σε μονής, διπλής ή τετραπλής κάννης.

Επιχειρησιακά χρησιμοποιούνται σε ειρηνευτικές αποστολές, CQB, καταστάσεις ομηρίας, αφοπλισμού και καταστολής οχλοκρατικών καταστάσεων και ελέγχου του πλήθους.

Ωστόσο, ειδική μνεία πρέπει να γίνει για το:

M09 OSA: Διαθέτει 4πλή κάννη, η οποία δέχεται σφαιρίδια των 15,3 mm. Λειτουργεί ηλεκτρικά με μπαταρίες, ενώ γεμίζεται με την αρχή των περιστρώφων. Είναι ρωσικής προελεύσεως.

Όπλα ηλεκτρικής εκκένωσης: Εκτοξεύουν δύο(2) ακίδες, οι οποίες μόλις έρθουν σε επαφή με τον στόχο, διοχετεύουν με την συνεχιζόμενη πίεση της σκανδάλης, ηλεκτρικό ρεύμα για διάρκεια 5 sec, λόγω της δημιουργίας κλειστού κυκλώματος (ακίδες, στόχος, πιστόλι, ακίδες). Η διοχετευόμενη ηλεκτρική εκκένωση προκαλεί ανεξέλεγκτη σύσπαση των μυών και ακινησία.

Επιχειρησιακά χρησιμοποιούνται σε ειρηνευτικές αποστολές, CQB, καταστάσεις ομηρίας και αφοπλισμού.

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε σαν ανεξάρτητα όπλα, είτε σαν δευτερεύον οπλισμός, ενσωματωμένα σε τυφέκια μάχης.

Η ανάπτυξη προέκυψε από την απαίτηση, ο πεζός να μπορεί να εξαπολύει πυρά διαφόρων ειδών (συμβατικά και μη), με ένα ή συνδυασμό όπλων, για διάφορα είδη αποστολών, με άμεση μετάπτωση από την χρήση θανατηφόρου πυρός σε μη.

συνέχεια στο επόμενο φύλλο

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

**Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ
ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΜΠΟΡΕΙΤΕ
ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΤΕΤΕ**

**ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ
ΣΚΟΠΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΛΕΣΧΗ ΕΙΝΑΙ:
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ**

Αριθ. λογαρ. 6901-128799-019 EUR.

IBAN GR 4701719010 0069 0112 8799 019

Αφιέρωμα

ΜΝΗΜΕΣ ΚΑΤΑΔΡΟΜΩΝ

Κύπρος 1974



Συνέχεια από τη σελίδα 1

Οι Καταδρομείς, ποθέμησαν σκληρά, «τοίς κείνων ρήμασι πειθόμενοι». Ο αγώνας που έδωσαν και οι θυσίες τους, προστέθηκαν στις ένδοξες σελίδες της ιστορίας των Δυνάμεων Καταδρομών. Οι μνήμες των πολεμιστών παραμένουν ανεξίτηλες και οι αναφορές τους συγκλονιστικές, είτε σε γραπτά κείμενα, είτε στις ομιλίες που δίνουν, όπως έγινε στις ημερίδες της Αθήνας τον Νοέμβριο του 2017 και στη Θεσσαλονίκη τον Ιούνιο 2017.

Σε μια εξαιρετική έκδοση της Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού του ΓΕΣ, με τον τίτλο «Μνήμες Πολέμου 1974-1974», καταγράφονται επιλεγμένες ιστορίες μαχτών από όλους τους ποθέμους και τις μάχες που συμμετείχαν στο πέρασμα του χρόνου. Είναι ένα βιβλίο μοναδικό.

Σε ένδειξη τιμής προς τους αγωνιστές Καταδρομείς της Κύπρου και τους τιμημένους νεκρούς ήρωες, παραθέτουμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα.

Μάχη, 21 Ιουλίου 1974.

Αφήγηση του Στρατιώτη Αθανασίου Ζαφειρίου

«Ήταν απόγευμα της Κυριακής 21ης Ιουλίου. Ήμουν οδηγός σε στρατιωτικό αυτοκίνητο και έφθασα στο στρατόπεδο Μάχη Χανίων φορτωμένος με στρατιωτικά υλικά. Είδα τους συναδέλφους με πλήρη πολεμική εξάρτηση.

- Τι συμβαίνει; ρώτησα.

- Φεύγουμε για την Κύπρο. Άφησα το αυτοκίνητο και έτρεξα να ετοιμασθώ. Σε λίγα λεπτά βρέθηκα στην γραμμή μαζί με τους υπολοίπους. Ο ενθουσιασμός ήταν μεγάλος. Μπήκαμε σε στρατιωτικά λεωφορεία και ξεκινήσαμε για το αεροδρόμιο των Χανίων.

... Στάθηκα για μια στιγμή σκεπτικός. Έστρεφα το βλέμμα μου εις τους τάφους των Βενιζέλων.

Έσκυψα, χούφτωσα λίγο χώμα Ελληνικό, το φίλησα και τόριξα στην τσέπη της φόρμας μου. Δεν ήξερα αν θα ξανάβληπα την Ελλάδα...

Σπύρου Παπαγεωργίου,
Πεθαίνοντας στην Κύπρο, σελ. 98-101

Χανιά, στρατόπεδο Α' Μοίρας Καταδρομών, 21 Ιουλίου 1974

Στο στρατόπεδο παρέμεινε μια διμοιρία (υπό τον υπολοχαγό Λευτέρη Μπουϊκίδη) για τη φύλαξη του, οι άντρες της οποίας θεώρησαν τους εαυτούς τους σαν τους μεγάλους χαμένους ιδιαίτερα τη στιγμή που τα δεκαπέντε λεωφορεία άρχισαν να βγαίνουν από την πύλη.

... «Ρε σεις πάμε για του πόλεμο», είπε ο στρατιώτης Γιώργος Νομπέλης και έβαλε τα γέλια και όλα τα παιδόπουλα έπιασαν το τραγούδι με την προτροπή του υποδιοικητή που παραβίαζε τη διαταγή του ανωτέρου του. «Πότε θα κάνει ξαστεριά.. πότε θα ξημερώσει...».

Ο υπολοχαγός Μπένης που καθόταν δίπλα στον πολιτικό οδηγό, άρχισε και αυτός να τραγουδά σαν είδε ένα γέρο Κρητικό με τις παραδοσιακές του βράκες να στέκει στην άκρη του δρόμου και ακούγοντας το τραγούδι των καταδρομέων σήκωσε ψηλά τη μαγκούρα και άρχισε να τους χαιρετά.

«Να πάρω το... να πάρω το... τουφέκι μου».

Και άλλοι Κρητικοί που άκουσαν το τραγούδι και είδαν το κονβόι στάθηκαν στην άκρη και αποχαιρέτισαν τα παιδικάρουλα που πήγαιναν στον πόλεμο για την τιμή της πατρίδος.

Ιωάννη Δ. Κακοθύρη,
Οι πολεμιστές τον ουρανού, σελ. 161-162

Επιχείρηση «Λαβίδα», 20 Ιουλίου 1974

Λίγο μετά την 21.00 ώρα, και ενώ η Μοίρα βρισκόταν περίπου στο φυλάκιο του ΟΗΕ, η Αεροφωλιά δεχόταν τα πυρά ομάδος όημων 60 χιλστ. από το Κοτζάκαγια. Τα βλήματα πέραναν επάνω από τα κεφάλια των λόχων κρούσεως και έπεφταν περί τα 50-70 μέτρα παρακάτω από τις θέσεις μας. Οι εχθρικοί όημοι, παρά τα ισχύοντα

περί όηλων καμπύλης τροχιάς ήταν ταγμένοι, ως μη όφειλαν, απέναντί μας επί του πρανούς! Έτσι, οι λάμψεις από τις εκτοξεύσεις των βλημάτων πρόδιδαν κατ'ελάχιστον τις θέσεις τους. Δεν χρειάστηκαν παρά δύο μόνον απανωτά βλήματα αντιαρματικού ΠΑΟ 57 χιλστ. για να σιγήσουν οριστικά. Και να φαντασθεί κανείς ότι, οι χειριστές του αντιαρματικού όηλου έκαναν νυχτερινή βολή με αυτοσχέδια μέσα. Επειδή δεν είχαμε διόπτρα νυχτερινής σκοπεύσεως σκαρφιστήκαμε την χρησιμοποίηση της κοινής διόπτρας φωτίζοντάς την καταλλήλως με αναμμένο τσιγάρο!

Η ώρα πέραγε. Τα πυρά υποστηρίξεως και καλύψεως της κινήσεως της Μοίρας συνέχιζαν ακατάπαυστα. Και ήταν, σχεδόν στο συνολό τους πυρά υπερκείμενα. Οι τροχιές πέραναν επάνω από τα κεφάλια των δικών μας τμημάτων. Εάν κάποιος χειριστής έκανε λάθος ή κάποια πυρομαχικά ήταν ελαττωματικά, υπήρχε πάντοτε ο κίνδυνος να χτυπηθούμε μεταξύ μας. Στις ασκήσεις ουδέποτε επιτρέπεται η εκτέλεση υπερκείμενων πυρών, και μάλιστα με όηλα καμπύλης τροχιάς. Οι καταδρομείς έπαιρναν ένα παρατεταμένο «βάπτισμα πυρός», όπως δεν το είχαν δοκιμάσει ποτέ στην εκπαίδευση. Μετά την πρώτη ανατριχίλα από το πλάταγισμα των πολυβόλων, σιγά-σιγά το συνήθισαν και μάλιστα ήταν σε θέση να απεικάζουν μέσα στην νύχτα πού περίπου έπεφταν οι σφαίρες και πόσο ψηλότερα από τα κεφάλια τους πέραναν οι τροχιές.

Ελευθερίου Σταμάτη, Κύριοι,
πάτε γιά ύπνο, σελ. 90

Ύψωμα Κοτζάκαγια, νύχτα 20/21 Ιουλίου 1974.

Από το ημερολόγιο του Λοχία Γιάννη Στεφάνου

Προχωρούμε με προφύλαξη και αφού φθάνουμε σχεδόν στην κορυφή μένουμε στο αντέρεισμα που είναι οι Τούρκοι. Ολόκληρη η πλευρά είναι γεμάτη πολυβολεία και χαρακώματα. Ο λοχαγός διατάζει να γίνη αιφνιδιαστική επίθεση γιατί κάθε φυλάκιο είχε τουλάχιστον 5 άνδρες. Ετοιμαστήκαμε κατ'ελάχιστον ο λοχαγός φώναξε «έφοδο», ορμήσαμε προς τα πολυβόλα, πυροβολώντας στις θυρίδες ρίχνοντας χειροβομβίδες και φωνάζοντας «αέρα!». Οι Τούρκοι άρχισαν να βγαίνουν από τα πολυβολεία τρέχοντας δεξιά κατ'αριστερά σαν τα ποντίκια που τρέχουν στις φάκες. Άλλοι πετάνε τα όηλα τους και άλλοι φωνάζουν ότι θέλουν να παραδοθούν. Το ύψωμα Κοτζάκαγια είχε πια καταληφθή. Όλος ο λόχος κάνει μια γενική εκκαθάριση στα πολυβολεία και στα χαρακώματα και παίρνουμε θέση μάχης. Ποτέ όηλοι μαζί δεν έχουμε νοιώσει τόσο χαρά, όσο αυτή τη στιγμή που έχουμε καταλάβει το ύψωμα χωρίς ένα δικό μας θύμα. Και όμως μια ριπή σιχίζει ξαφνικά την αισιοδοξία μας στα δύο: Τρεις Τούρκοι σε ένα απομακρυσμένο φυλάκιο είχαν κρυφθή χωρίς να τους αντιληφθούμε, με αποτέλεσμα να σκοτωθή ο λοκατζής Χριστοφ. Χριστοφόρου. Στο μεταξύ, οι Τούρκοι κτυπούν ηυσοασμένα αηλιά καθώς έχουν βγη στα φανερά πια, μεταφέροντας μαζί τους μπαζούκας, ο λοκατζής Αν. Πίττας καλυπτόμενος από μας, πλησίασε στο φυλάκιο και τους πέταξε μια χειροβομβίδα. Και οι τρεις πήγανε στου Αηλιά τη μάνα...

Σπύρου Παπαγεωργίου,
Πεθαίνοντας στην Κύπρο, σελ. 50-51

Ύψωμα Κοτζάκαγια, νύχτα 20/21 Ιουλίου 1974.

Αφήγηση Εφέδρου Αξιωματικού Οικονομίδη

Η ώρα 24.00, άρχισαν αυτοί να επιτίθενται. Κατάλαβαν ότι κατελήφθη το ύψωμα. Οι επιθέσεις γίνονταν από την Αγύρτα και ίσως από τον Άγιο Ιλαρίωνα... Ήταν από κάτω και τους άκουες. Είχαν έναν σαν τον Χότζα και τους έλεγε διάφορα... Αηλαγμοί διάφοροι. Εμείς τους αφήναμε. Στο μεταξύ πήραμε τα όηλα τους, τα πολυβόλα που είχαν εκεί, στραμμένα 50άρια, 30άρια Browning...

Έρχονταν από την νότια πλευρά και ανέβαιναν πάνω. Από την άλλη ήταν ο 11ος Λόχος Κρούσεως με τον Γαληνό, τους απέκοψε και τούς αποδεκάτισε όλους τους άλλους. Και ο 12ος Λόχος Κρούσεως αηλιά κυρίως ο Γαληνός...

Άρχισε η αντεπίθεση. Πουρούσι απερίγραπτο. Τους αφήναμε και ερχόντουσαν πάνω. Είχα με ένα παιδί ανθυπολοχαγό του 12ου Λόχου Κρούσεως τον Κώστα Μαλεκκίδη, ένα πολυβόλο και μαλώναμε ποιος θα βάζει. Διότι ένας κρατούσε την ταίνια κι ο άλλος έβαζε. Είχαμε δύο ή το πολύ τρία πολυβόλα. Στο ένα ήμασταν εμείς. Τους αφήναμε να ανεβαίνουν εντελώς για να μην καταλαβαίνουν που είμαστε. Στα τρία μέτρα τους ρίχναμε. Αυτοί έτρεχαν και τους διαλύαμε. Πεννιτάρες τώρα... Πέφταν πάνω μας και τους κλωτσούσαμε δεξιά - αριστερά για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Και μαλώναμε ποιος θα βάλει...

Ελευθερίου Σταμάτη, Κύριοι,
πάτε για ύπνο, σελ. 98

Πέλλα Πάις, νοτιοανατολικά της Κερύνειας, 20-21 Ιουλίου 1974.

Αφήγηση Γεωργίου Κάιζερ

«Εις το νοσοκομείο το οποίο προχείρως διευθετήσαμε εις Πέλλα Πάις άρχισαν να καταφάνουν και οι πρώτοι τραυματίες μας από τις μάχες. Ήταν μεγάλη η συγκίνηση να βλέπης και να ακούης τους ευσταθείς καταδρομείς μας να ζητούν να τύχουν συντόμως των πρώτων βοηθειών για να γυρίσουν στο πεδίο της μάχης»

Σπύρου Παπαγεωργίου, Πεθαίνοντας στην Κύπρο,
σελ. 60

Νύχτα 21/22 Ιουλίου 1974

Αφήγηση Αθαν. Ζαφειρίου, μοναδικού διασωθέντος από την κατάρριψη αεροσκάφους κοντά στη Λευκωσία.

«Η Λευκωσία ήταν πολύ κοντά μας βλέπαμε τις φωτιές. Θα απείχε μόνο λίγα χιλιόμετρα κατ'το αεροπλάνο άρχισε να κατεβαίνει ακόμη πιο χαμηλά για να προσγειωθεί».

Μπροστά μας πήγαιναν τα άλλα αεροπλάνα. Ξαφνικά μας κτύπησαν αντιαεροπορικά. Θα ήταν μεσάνυχτα.

Πρώτα νοιώσαμε ένα συγκλονιστικό τράνταγμα και το αεροσκάφος άρχισε να «παλαντζάρη». Πριν καταλήβουμε τι έγινε άρχισαν να το τυλίγουν οι φλόγες κοίταξα το πάτωμα. Ήταν διάτρητο! Μας είχε πετύχει και μάλιστα καίρια. Είχα ακουμπήσει τα πόδια μου πάνω σε κάτι ξύλινα κιβώτια που περιείχαν πυρομαχικά. Τα είδα να παίρνουν φωτιά.

Εκείνη την στιγμή ένοιωσα ότι όλα τελείωσαν... Δίπλα μου οι περισσότεροι συνάδελφοι, κτυπημένοι από τα βλήματα βογγούσαν. Εν τω μεταξύ, η φωτιά μεγάλωνε. Η φόρμα παραλληλαγής που φορούσα είχε ήδη ανάψει. Πάνω από το κεφάλι μου μια εστία φωτιάς μου έκαιγε τα μαλλιά. Κτυπούσα το ένα χέρι μου με το άλλο προσπαθώντας να σβήσω την φωτιά που με έκαιγε. Και το αεροπλάνο ήταν φανερό, ότι είχε μείνει ακυβέρνητο. Σηκώθηκα όρθιος γιατί το κάθισμα που καθόμουν είχε πάρει φωτιά. Ξανάπεσα όμως γιατί το αεροπλάνο πήγαινε πια σαν τρελλό...»

Απεληπισία! Ο Ζαφειρίου ένοιωθε να τον κυριεύη η απόγνωση. Τα πυρομαχικά πήραν φωτιά και γύρω πολλοί καταδρομείς σπαρταρούσαν τραυματισμένοι από τις σφαίρες μεγάλου διαμετρήματος που είχαν διαπεράσει πέρα για πέρα το αεροπλάνο. Το πιο ανησυχητικό ήταν ότι το αεροπλάνο ήταν πια ακυβέρνητο. Και ο Ζαφειρίου τελειώνει έτσι την συγκλονιστική αφήγησή του:

«Δεν ξέρω πώς μου ήρθε εκείνη την στιγμή και με όσες δυνάμεις μου έμειναν, σύρθηκα μέχρι την έξοδο του αεροπλάνου. Ίσως να ήταν και κτυπημένη. Πάντως βρήκα την δύναμη και την άνοιξα. Το επόμενο δευτερόλεπτο βρέθηκα στο κενό! 165 μέτρα πιο πέρα το αεροπλάνο καρφώθηκε στην γη μαζί με τούς 32 συντρόφους μου, μα εγώ δε το είδα».

Σπύρου Παπαγεωργίου,
Πεθαίνοντας στην Κύπρο, σελ. 101-102

ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟ ΧΕΡΙ

Η στήλη με τίτλο «Ιστορία από πρώτο χέρι» δημοσιεύει περιγραφές και κριτική γεγονότων από μέλη μας τα οποία ήταν αυτόπτες ή αυτίκοι μάρτυρες ή έλαβαν μέρος στην εξέλιξή τους. Για την δημοσίευσή τους εκτός από τα κείμενα περιγραφής απαιτούνται και τα παρακάτω:

α. Φωτογραφία του μέλους μας που καταθέτει την εμπειρία του, αν είναι δυνατόν

κοντινή στον χρόνο που εξελίχθηκε το περιγραφόμενο γεγονός ή και σύγχρονη.

β. Άλλες φωτογραφίες (εδάφους, αναμνηστικές φωτογραφίες κλπ.). Αν είναι δυνατόν να αναφέρεται και χρόνος λήψης της φωτογραφίας, ονόματα εικονιζόμενων ή ονοματολογία εδαφικών σημείων.

γ. Σχεδιαγράμματα, χάρτες, διαταγές, σημειώματα κ.ο.κ.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΤΣΙΟΥ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1949

Όπως τις έζησα, ως Ανθής ΔΙΜΟΙΡΙΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΜΟΙΡΙΑΣ ΜΠΑΖΟΥΚΑΣ (εκτοξευτών 2,36"-Αντιαρματικών) ΤΗΣ Β' ΜΟΙΡΑΣ ΚΑΤΑΔΡΟΜΩΝ

Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο

Εκεί, επιτίθετο από το πρωί της 10^{ης} Αυγούστου ένα τάγμα πεζικού μετωπικά, αλλά η επίθεση του δεν ολοκληρωνόταν, λόγω των μεγάλων απωλειών, που υφίστατο, μπροστά από τα συρματοπλέγματα και ναρκοπέδια και των ισχυρών πυρών των πυροβολείων. Εμείς, κινούμενοι πάνω από την βόρεια πλευρά της κορυφογραμμής ΜΠΑΡΟ - ΑΝΩΝΥΜΟ - ΓΙΟΜΑΤΑ, από ανατολικά προς δυτικά, πολύ γρήγορα προσεγγίσαμε τα συρματοπλέγματα, που κάλυπταν σχεδόν ολόκληρα την κορυφή του ύψους ΓΙΟΜΑΤΑ (Μετόπισθεν των θέσεων των συμμοριτών). Χωρίς να χάσουμε χρόνο αφού χτυπήσαμε τα υπάρχοντα πολυβολεία και ανατινάξαμε τα συρματοπλέγματα, ορμήσαμε στα χαρακώματά τους καταλαμβάνοντας το ύψωμα. Συλλήβαμε αρκετούς αιχμάλωτους, ως και τους επικεφαλής των συμμοριτών μεταξύ των οποίων ένα Σήλο καθοδηγητή τους. Χωρίς καθυστέρηση αφού εγκαταστάθηκε στη ΓΙΟΜΑΤΑ το τάγμα πεζικού, που ενήργησε μετωπικά, βαλλόμενοι από το πυροβολικό των συμμοριτών, επιστρέψαμε στο υψ. ΑΝΩΝΥΜΟ, όπου και διανυκτερεύσαμε, τη νύχτα της 11^{ης} προς 12^{ης} Αυγούστου.

Το ηθικό των αξιωματικών και των ανδρών της Β' ΜΚ, μετά τις επιτυχείς επιχειρήσεις κατάληψης της Α' Γραμμής των συμμοριτών υψ. ΜΠΑΡΟ - ΑΝΩΝΥΜΟ - ΓΙΟΜΑΤΑ ήταν πάρα πολύ υψηλό. Οι απώλειες μας στις μάχες αυτές ήταν σχετικά ελάχιστες.

Το απόγευμα της 12^{ης} Αυγούστου η Μοίρα προωθήθηκε προς τους ΑΓΙΟΥΣ ΠΑΝΤΕΣ στις δυτικές πλαγιές του υψ. ΛΕΣΙΤΣ, το οποίο ήδη είχε καταληφθεί από την Ε' ΜΚ. Γύρω στις 23:00 στρατοπεδεύσαμε προχειρώς στις παραπάνω πλαγιές, αναμένοντας περαιτέρω οδηγίες- εντολές. Η Α' ΜΚ, τη νύχτα αυτή, επιτέθηκε για την κατάληψη των υψωμάτων που δεσπόζουν στις διακλαδώσεις των αμαξωτών οδών ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ και ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΠΕΙΣΟΔΕΡΙΟΥ, συμπεριλαμβανομένου και του ισχυρά οργανωμένου υψ. 1078. Λέγεται ότι το ύψωμα αυτό κατείχε η Σχολή Αξιωματικών των συμμοριτών.

Η Α' ΜΚ ενεπλήκη σε σκληρό αγώνα με πολλές απώλειες, μεταξύ των οποίων ο Διοικητής και Υποδιοικητής της Μοίρας, Ταγματάρχης ΣΕΕΜΑΝ ΚΑΙΣΑΡ και ο Λοχαγός ΚΟΚΟΣΟΥΛΗΣ, αντίστοιχα. Έτσι, γύρω στις 2 η ώρα π.μ. της 13^{ης} Αυγούστου, η Β' ΜΚ πήρε εντολή να σπεύσει σε βοήθεια της Α' ΜΚ.

Με τον επικεφαλής ΛΟΚ και τη διμοιρία ΜΠΑΖΟΥΚΑΣ κατηφορίσαμε προς την αμαξιτή οδό για το σημείο της διακλαδώσεως των αμαξιτών οδών, σημερινή ονομασία ΓΕΦΥΡΑ ΤΑΓ/ΧΟΥ ΣΕΕΜΑΝ. Οι πλαγιές των γύρω υψωμάτων είναι πολύ απότομες και θυμάμαι ότι στον αμαξιτό δρόμο, προσγειώθηκα κυριολεκτικά κάνοντας τσουλήθρα. Ο ποταμός που έρεε παράλληλα προς την αμαξιτή οδό ΠΕΙΣΟΔΕΡΙΟΥ - ΚΟΤΑ - ΚΑΣΤΟΡΙΑ, ήταν ορμητικός και καθιστούσε δύσκολη την άνετη διέλευση των μονάδων της Μοίρας. Η στάθμη του προσέγγιζε το ένα μέτρο και πολλή σημαία και περισσότερο. Γι' αυτό το λόγο πήρα εντολή από τον Διοικητή του Λόχου να δοκιμάσω το πέρασμα από την ΓΕΦΥΡΑ με 2-3 άντρες, για να δούμε την αντίδραση του εχθρού.

Με μεγάλη προσοχή και απόσταση μεταξύ μας, τομήσαμε το πέρασμα από την ΓΕΦΥΡΑ. Ενώ βρισκόμασταν στο μέσο της γέφυρας, δεχθήκαμε καταγιστικά πυρά πολυβόλων και όπλων κι έτσι αναγκαστήκαμε να πηδήξουμε στο ποτάμι για να σωθούμε.

Τελικά σε απόσταση περίπου 20-30 μέτρων βορει-

Δακανάλης Κίμων
Ταγματάρχης (ΠΖ), ε.α. Τάξεως 1949^Α Σ.Σ.Ε



ότερα της γέφυρας, βρήκαμε πέρασμα για την διέλευση του ΛΟΚ.

Όταν βρεθήκαμε πλέον στην απέναντι πλευρά, όπου υπήρχε μία δασωμένη λοφοσειρά, συναντήσαμε τμήματα της Α' ΜΚ, τα οποία φαίνονταν πολύ ταλαιπωρημένα. Χωρίς να χάσουμε χρόνο σπεύσαμε να εξασφαλίσουμε τη λοφοσειρά. Τότε πληροφορηθήκαμε το θάνατο του Διοικητή και του Υποδιοικητή της Α' ΜΚ.

Οι συμμορίτες κάπου - κάπου μας έστελναν και μερικά βλήματα πυρ/κου, από την περιοχή του ΜΑΛΙΜΑΔΕ, όσο χρόνο εμείς προετοιμαζόμασταν για την επίθεση και κατάληψη του υψ. 1078.

Κατά τις 11 το πρωί της 13^{ης} Αυγούστου, ο 54^{ος} ΛΟΚ, με Διοικητή τον Υπολοχαγό ΧΡΥΣΟΓΕΛΟ και η διμοιρία ΜΠΑΖΟΥΚΑΣ, πήραν την εντολή να επιτεθούν για την κατάληψη του υψ. 1078, το οποίο λέγεται ότι κατείχε η Σχολή Αξιωματικών των συμμοριτών. Πριν την εξόρμησή μας, το πυροβολικό έβαλλε με καταγιστικά πυρά το υψ. 1078.

Με την υποστήριξη της βάσης πυρός μας αρχίσαμε την επίθεση. Το έδαφος μπροστά μας ήταν κατηφορικό, με αραιή βλάστηση, που κατέληγε σε μία βαθιά και πλατιά τάφρο με απότομες παρειές και από εκεί ανηφόριζε προς το υψ. 1078.

Μόλις εξορμήσαμε από την κορυφογραμμή που κατείχαμε και τρέχαμε προς την τάφρο, βρεθήκαμε εντός της ζώνης πυρός πολλών πολυβόλων και όπλων, που μας προξένησαν αρκετές απώλειες. Μετά την δύσκολη αναρρίχηση από τις απότομες πλαγιές της τάφρου, ορμήσαμε για την κορυφή του υψ. 1078, υποστηριζόμενοι από τα πυρά της Αεροπορίας, η οποία μας κάλυψε, μέχρι τα 30 μέτρα περίπου, από τις εχθρικές θέσεις.

Ύστερα από σκληρές μάχες σώμα με σώμα στα χαρακώματα και τα πολ/θεία, καταλάβαμε το ύψωμα. Οι συμμορίτες αντέδρασαν σκληρά, μέχρι αργά το απόγευμα, προσπαθώντας ν' ανακτήσουν το ύψωμα, υποβοηθούμενοι με πυρά από το βουνό ΒΑΡΜΠΑ, που δέσποζε στην περιοχή.

Είχαμε μεγάλες απώλειες (54 ΛΟΚ), μεταξύ των οποίων ήταν ο θάνατος του Ανθής ΨΥΧΟΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ και ο τραυματισμός άλλων δύο αξιωματικών του Λόχου.

Το βράδυ μας αντικατέστησε ο 55 ΛΟΚ κι εμείς, μεταφέροντας τους νεκρούς και τραυματίες, κατηφορίσαμε προς το ποτάμι, κοντά στο χωριό ΚΟΤΑ, όπου η Μοίρα είχε στρατοπεδεύσει. Παραμείναμε σε αυτή την θέση μέχρι την 15η Αυγούστου, με τους άντρες μας να εξερευνούν την γύρω περιοχή, όπου υπήρχαν πολλές αποθήκες των συμμοριτών, με τρόφιμα, οπλι-

σμό κ.λ.π.. Κάπου - κάπου μας έφερναν και κανένα συμμορίτη, απ' αυτούς που άτακτα οπισθοχωρούσαν και κρύβονταν στην περιοχή, αναμένοντας την ευκαιρία να διαφύγουν στην Αθηνά.

Εδώ επιτρέψτε μου να αναφέρω ένα ακόμα συμβάν: Το απόγευμα της 13^{ης} Αυγούστου, στο δεξιό συμβάντων της Μοίρας προς την Διεύθυνση των Καταδρομών, μεταξύ των άλλων πληροφοριών ήταν κι αυτές των απωλειών της ημέρας. Φαίνεται ότι ο 54^{ος} ΛΟΚ, δίνοντας μέσω ασυρμάτου, όταν ο Λόχος βρισκόταν ακόμη στο υψ. 1078, μεταξύ των απωλειών του ανέφερε και τον γράφοντα. Αυτό, πιθανόν οφείλονταν στο γεγονός, ότι λόγω των συνεχών αντεπιθέσεων των συμμοριτών, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας (13 Αυγούστου) για την ανακάλυψη του υψ. 1078 και τον συνεχή βομβαρδισμό, με πυρ/κο και όπλους από τη ΒΑΡΜΠΑ, δεν ήταν εύκολη η επαφή και επικοινωνία μου με Διοικητή του Λόχου.

Όταν δε, το πρωί της 14^{ης} Αυγούστου, κινήθηκα από την θέση όπου είχα κοιμηθεί την προηγούμενη, για να έρθω σε επαφή με τη διεύθυνση της Μοίρας, ο πρώτος αξιωματικός που συνάντησα, ήταν ο Υπολοχαγός ΠΑΠΑΟΥΣΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ο οποίος εκτελούσε τα καθήκοντα του αξιωματικού εφοδιασμού της Μοίρας και είχε έλθει για να παραλάβει νεκρούς και τραυματίες. Μόλις με είδε αφινιδιάστηκε και μου λέει: «ρε γροθιά ζεις;». Του απάντησα: «Γιατί, ποιος με σκότωσε;» και προχώρησα προς τη σκηνή, που ήταν η Διοίκηση. Μόλις με αντίκρουσε ο Διοικητής, με εμφανή την απορία του διέταξε να έλθει ο Λοχαγός Δ/Β ΧΑΜΠΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Διοικητής των Δ/Β της Μοίρας, στον οποίο έδωσε την εντολή, με επείγον σήμα να ειδοποιηθεί η Διοίκηση Καταδρομών, ότι ο Ανθής ΔΑΚΑΝΑΛΗΣ ΚΙΜΩΝ είναι καλά στην υγεία του, ακυρώνοντας το προηγούμενο σήμα, όπου με έδιδαν νεκρό.

Την ημέρα της Παναγίας επιβιβαστήκαμε στη φάλαγγα αυτοκινήτων, που είχε καταφθάσει στην περιοχή μας και καταλήξαμε τις βραδινές ώρες στο ΜΑΝΙΑΚΙ, τρία χιλιόμετρα δυτικά της Καστοριάς.

Αίτια ιδιαίτερης αναφοράς είναι η υποδοχή που μας επεφύλαξαν οι κάτοικοι της πόλης της Καστοριάς, οι οποίοι κατέκλυσαν το δρόμο, που περνούσε από τις παρυφές της πόλης.

Εδώ τελευτώνει η αφήγησή μου, όπως την έζησα ως Ανθής Διμοιρίτης της ΔΙΜΟΙΡΙΑΣ ΜΠΑΖΟΥΚΑΣ (αντ/κοί εκτοξευτές 2,36 κιλ.), που συμμετείχα και στις 4 μάχες που έδωσε η Β' ΜΚ στο ΒΙΤΣΙ, τον Αύγουστο του 1949.

Από τους επιζώντες συναδέλφους, όσους θυμάμαι που βίωσαν τα ανωτέρω γεγονότα αναφέρω τον Αντγο ε.α. ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗ και τον Υπογύ ε.α. ΦΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ, ως επίσης και τον συμμαθητή μου ΤΣΟΜΩΚΟ ΧΡΗΣΤΟ.

Δε θα μπορούσα όμως ποτέ να βάλω τέλος σε μια αφήγηση τέτοιας ιστορικής σημασίας αλλά και συναισθηματικής, για μένα, αξίας χωρίς να αναφερθώ σε ΕΚΕΙΝΟΥΣ τους Έλληνες, ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ, που πολέμησαν, έδειξαν αυτοθυσία, κουράγιο υπομονή μα πάνω από όλα ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟ.

Σ' αυτούς που ποτέ δεν δείλιασαν, ούτε διαμαρτυρήθηκαν.

Κλείνω λοιπόν λέγοντας μόνο τούτο:

ΔΟΞΑ ΚΑΙ ΤΙΜΗ στους συμπολεμιστές μου, σε όσους είναι σήμερα εν ζωή, σε όσους έφυγαν από τότε μέχρι σήμερα, μα πάνω απ' όλα σε αυτούς που έπεσαν ΜΑΧΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ.

Ο Ιερός Λόχος Από τις ερήμους της Αφρικής στα νησιά του Αιγαίου

Συνέχεια από το φύλλο 82

Ενώσω συνέβαιναν αυτά η Δύναμη Γ', συμμετέχοντας στη «Δύναμη Φοξ», κατευθυνόταν προς τη νότια Ελλάδα. Συνοδευόμενη από το αντιτορπιλικό «Θεμιστοκλής», αποβιβάστηκε στις 26 Σεπτεμβρίου στα Κύθηρα, τα οποία στο μεταξύ είχαν εκκενωθεί από τη γερμανική φρουρά τους. Η άφιξη των Ιερολοχιτών στο Καψάλι έγινε δεκτή με πανηγυρισμούς από τον τοπικό πληθυσμό, με επικεφαλής τον μητροπολίτη. Στις 30 Σεπτεμβρίου, το αποσπασμα αναχώρησε για τον Πόρο, όπου αποβιβάστηκε στις 2 Οκτωβρίου. Στις 11 Οκτωβρίου επρόκειτο να επιτεθεί στα παράκτια πυροβολεία της Αίγινας, καθώς όμως στο μεταξύ έγινε γνωστή η γερμανική αποχώρηση από την ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, αποβιβάστηκε το πρωί της 14^{ης} Οκτωβρίου στον Πειραιά. Από εκεί, μέσω της οδού Πειραιώς κατευθύνθηκε προς το κέντρο της πρωτεύουσας. Σύμφωνα με τον Παλαιολόγο (ΔΙΣ/ΓΕΣ, 224-5): «Αμέσως μετά (οι Ιερολοχιτές) βάδισαν προς το κέντρο της πόλεως προκειμένου να παρελάσουν μπροστά από τον Στρατιωτικό Διοικητή Αττικής, υποστράτηγο Σπηλιωτόπουλο Παναγιώτη. Οι πόλεις του Πειραιά και της Αθήνας υποδέχονταν σημαιοστολίστες τους πρώτους Ιερολοχιτές. Ο ενθουσιασμός των κατοίκων και των δύο πόλεων, που πανηγύριζαν την απελευθέρωσή τους, υπήρξε απερίγραπτος. Η παρουσία του πρώτου αυτού τμήματος του Ιερού Λόχου στην ελληνική πρωτεύουσα προκάλεσε συγκινητικές εκδηλώσεις των κατοίκων και αναπέφωσε το ηθικό τους, το οποίο είχε πολύ καταπέσει, εξαιτίας των στερήσεων που είχαν υπομείνει στη διάρκεια της Κατοχής. Μετά το τέλος της παρελάσεως, ο διοικητής της Δυνάμεως Γ', αντισυνταγματάρχης Μεσσηνόπουλος, κατέθεσε στέφανο στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και οι Ιερολοχιτές οδηγήθηκαν για στρατωνισμό στο Μέγαρο του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (δηλαδή, στο κτίριο του σημερινού πολυκαταστήματος Attica)... Μετά από μερικές ημέρες, η Δύναμη Γ' μεταστάθμευσε στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ψυχικού και στη συνέχεια στο Ιωσφόγλειο Ορφανοτροφείο που στεγαζόταν σε κτίριο της Λεωφόρου Συγγρού».

ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ

Η παρέλαση του Ιερού Λόχου στην Αθήνα αποτέλεσε μια έμπρακτη απόδοση τιμής στις θυσίες που είχε υποστεί μέχρι τότε και μια αναγνώριση της πολεμικής του προσφοράς. Ο πόλεμος όμως δεν είχε τελειώσει ακόμη και, ενόσω αυτά συνέβαιναν στην Αθήνα, στη Νάξο η Δύναμη Β' είχε εμπλακεί σε έναν δύσκολο αγώνα για την εξουδετέρωση της γερμανικής φρουράς. Συγκεκριμένα, με αφετηρία τη Χίο, αργά το βράδυ της 13^{ης} Οκτωβρίου 51 άνδρες της Δυνάμεως Β' αποβιβάστηκαν στις βορειοδυτικές ακτές της Νάξου, με στόχο να παρεμποδίσουν την αναχώρηση των Γερμανών (που είχαν οχυρωθεί στο κάστρο της πόλης αναμένοντας κάποιο μέσο διαφυγής από την ηπειρωτική Ελλάδα) και να τους εξαναγκάσουν σε παράδοση. Λόγω όμως κακού συντονισμού των Ιερολοχιτών με τα αποβατικά πλοία που τους συνοδεύαν και τις τοπικές ανταρτικές δυνάμεις που τους υποστήριζαν, η επιχείρηση, αν και αναμενόταν εύκολη, τελικά διήρκεσε μέχρι το μεσημέρι της 15^{ης} Οκτωβρίου, παρότι στο μεταξύ είχε γίνει εφικτή η σύλληψη του διοικητή του γερμανικού αποσπάσματος. Μάλιστα, για την αίσια ολοκλήρωση της επιχείρησης, χρειάστηκε να σπεύσει από τη Χίο ο συνταγματάρχης Καλλιόνσκης, με έναν όημο. Τελικά, παρά τη σθεναρή αντίστασή της, η γερμανική φρουρά αναγκάστηκε να παραδοθεί. Ο Ιερός Λόχος, με απώλεια ενός άνδρα του, συνέλαβε 69 αιχμαλώτους και λεία που περιλάμβανε έναν όημο, 13 πολυβόλα και μεγάλο αριθμό τυφεκίων και πυρομαχικών.

Παράλληλα με την επιχείρηση της απελευθέρωσης της Νάξου, βρισκόταν σε εξέλιξη και μια αντίστοιχη στη Λήμνο, όπου επίσης γίνονταν προετοιμασίες για την αποχώρηση της γερμανικής φρουράς. Προκειμένου αυτή να παρεμποδιστεί, η Δύναμη Β' συγκρότησε ένα απόσπασμα από 133 άνδρες με επικεφαλής τον υποδιοικητή του Ιερού Λόχου. Σ' αυτό προσκολλήθηκαν από μία ομάδα καταστροφών και διαβιβαστών, ο συνταγματάρχης Τσιγάντες και ένα επιτελείο από τη βρετανική Ταξιαρχία Καταδρομών. Την 15^η Οκτωβρίου αυτό το απόσπασμα επιβιβάστηκε σε μια νηοπομπή που έφτασε στο λιμάνι της Μύρινας την επομένη. Στο μεταξύ, οι 250 Γερμανοί και οι 60 Ιταλοί που είχαν παραμείνει στο νησί είχαν συγκεντρωθεί στον όρμο του Μούδρου, όπου ναυλο-

Του Νίκου Νικολοπούδη
Δρος Ιστορίας του Παν/μίου
του Λονδίνου (King's College)

ούσαν πέντε πλοιάριά τους. Από τη Μύρινα οι Ιερολοχιτές έσπευσαν στον Μούδρο από τρεις κατευθύνσεις και την ίδια ημέρα συνεπλάκησαν με τον εχθρό ο οποίος κατόρθωσε να αποκρούσει τις επιθέσεις τους μέχρι το πρωί της επομένης. Τότε, χάρη και στη συνδρομή πέντε βρετανικών αεροπλάνων και του αντιτορπιλικού «Θεμιστοκλής», η γερμανοϊταλική φρουρά συνθηκολόγησε. Σε αυτή την επιχείρηση ο Ιερός Λόχος είχε έναν νεκρό και έναν τραυματία, αλλά συνέλαβε πλούσια πολεμική λεία και μεγάλη ποσότητα τροφίμων.

Μετά τη λήξη της καταδρομής στη Λήμνο, η βρετανική διοίκηση αποφάσισε ότι έπρεπε να καταληφθεί η Μήλος η οποία όμως, λόγω της στρατηγικής θέσης της και της γεωφυσικής της ιδιομορφίας (με τον προφυλαγμένο όρμο του Αδάμαντα), αποτελούσε ένα ισχυρό γερμανικό προγεφύρωμα στο Αιγαίο. Η φρουρά του νησιού αποτελείτο από 650 άνδρες. Το ηθικό τους όμως ήταν χαμηλό και ο διοικητής τους είχε εκδηλώσει πρόθεση παράδοσης. Από την άλλη πλευρά, η διοίκηση του Ιερού Λόχου δεν μπορούσε να διαθέσει εκείνη την περίοδο περισσότερους από 150 άνδρες και θεωρούσε ότι για την κατάληψη του νησιού, που ήταν καλά οχυρωμένο, θα ήταν απαραίτητη η οργάνωση κανονικής αποβατικής επιχείρησης και όχι μιας απλής καταδρομής. Δεν εισακούστηκε όμως και η επιχείρηση ορίστηκε για τις 28 Οκτωβρίου. Οι 177 Ιερολοχιτές που έλαβαν τελικά μέρος σ' αυτήν (υπό τη διοίκηση του συνταγματάρχη Καλλιόνσκη) αποβιβάστηκαν στις 25 Οκτωβρίου στην κοντινή Κίμωλο, η οποία θα χρησιμοποιε ως ορμητήριο τους. Στη συνέχεια, στις 1.30 της 26^{ης} Οκτωβρίου, μια διμοιρία Καταδρομών αποβιβάστηκε στα Τρία Πηγάδια και, πριν ξημερώσει, επιτέθηκε στα γερμανικά φυλάκια στις περιοχές Ποιλήνια και Βούδια, απέναντι από τις ακτές της Κιμώλου. Αφού εξουδετέρωσε τις φρουρές του προωθήθηκε στα ενδότερα, δημιουργώντας προγεφύρωμα και αποκρούοντας την επίθεση ενός αποσπάσματος 35 Γερμανών. Το ίδιο απόγευμα αποβιβάστηκε στη Μήλο και το κύριο σώμα των Ιερολοχιτών. Την επομένη εξουδετερώθηκε ένα φυλάκιο στη θέση Θειωρυχεία αλλά διαπιστώθηκε η ύπαρξη μιας ισχυρά οχυρωμένης θέσης στις περιοχές Τράχηλα και Κόρφος που έλεγχε τις προσβάσεις προς το κέντρο του νησιού και τον όρμο του Αδάμαντα και η οποία περιλάμβανε χαρακώματα, θέσεις πολυβόλων, νάρκες προσωπικού και αντιαρματικές. Έτσι ζητήθηκε είτε η ματαίωση της επιχείρησης είτε η ενίσχυση του αποσπάσματος με δυνάμεις Πεζικού και Πυροβολικού. Ακολούθησε η απόβαση 200 Βρετανών πεζοναυτών στη νότια πλευρά του νησιού και επίθεση του Ιερού Λόχου στις 2 Νοεμβρίου η οποία όμως απέτυχε λόγω έλλειψης βρετανικής υποστήριξης. Μετά από επιτόπια επισκόπηση της κατάστασης από τον συνταγματάρχη Τσιγάντε και τον διοικητή της βρετανικής Ταξιαρχίας Καταδρομών που κατέφθασαν εσπευσμένα στη Μήλο, διαπιστώθηκε η αδυναμία διάσπασης της γερμανικής αμυντικής τοποθεσίας και η διακοπή της επιχείρησης. Τη νύκτα της 4^{ης} Νοεμβρίου οι Ιερολοχιτές αποχώρησαν από τη Μήλο, αφήνοντας μόνο ένα απόσπασμα 82 ανδρών στην Κίμωλο για τη διεξαγωγή καταδρομικών επιχειρήσεων εναντίον της φρουράς της Μήλου. Παρά την αποτυχία της όμως και τον τραυματισμό ενός Ιερολοχιτή, η επιχείρηση εναντίον της Μήλου προκάλεσε απώλειες 100 ανδρών στους Γερμανούς και την καταστροφή ή βλάβη τριών πυροβόλων.

Ενώσω διεξάγονταν οι μάχες στη Μήλο, ένα άλλο απόσπασμα της Δυνάμεως Β' από 47 Ιερολοχιτές επιχειρούσε στην Τήλο (ή Επισκοπή), με σκοπό την εξουδετέρωση της εχθρικής φρουράς (από 73 Γερμανούς και 80 άοπλους Ιταλούς) και την αξιοποίηση του νησιού ως βάσης περαιτέρω εξορμήσεων. Το απόσπασμα αυτό, που συνοδευόταν από μια μικρή δύναμη επτά Βρετανών, αποβιβάστηκε στη νότια πλευρά του νησιού τα μεσάνυχτα της 26^{ης}/27^{ης} Οκτωβρίου και την επομένη προωθήθηκε βορειότερα. Στη συνέχεια, με την υποστήριξη των πυρών του βρετανικού καταδρομικού «Σείριος», εξασφάλισε την παράδοση της φρουράς της περιοχής Λιβαδιών (στο κέντρο, προς την ανατολική πλευρά του νησιού), συνολικά 50 Γερμανών και 70 Ιταλών, οι οποίοι παραλήφθηκαν από το βρετανικό καταδρομικό. Στο μεταξύ όμως, εν αγνοία των Ιερολοχιτών, η γερμανική άμυνα ενισχύθηκε

με περίπου 100 Γερμανούς από τη Ρόδο, οι οποίοι αποβιβάστηκαν στη νοτιοανατολική πλευρά της Τήλου και το πρωί της 28^{ης} Οκτωβρίου προσέβαλαν αιφνιδιαστικά τους Ιερολοχιτές. Οι τελευταίοι χωρίστηκαν σε δύο τμήματα και κατέλαβαν αμυντικές θέσεις βόρεια των Λιβαδιών. Απέκρουσαν εύκολα την πρώτη γερμανική επίθεση αλλά στη συνέχεια δέχθηκαν και νέα, σφοδρότερη, που υποστηριζόταν και από δύο πλοιάρια. Έτσι το απόγευμα, εν αναμονή ενισχύσεων τις οποίες είχαν ζητήσει, αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν βορειότερα σε μικρές ομάδες. Μετά από νυκτερινή πορεία υπό βροχή κατόρθωσαν να φτάσουν στη βορειοανατολική πλευρά του νησιού. Εκεί τους συνάντησε το αντιτορπιλικό «Ναυαρίνο», το οποίο μετέφερε τις ενισχύσεις που είχαν ζητηθεί: μια επιπλέον διμοιρία του Ιερού Λόχου. Ο διοικητής της όμως, ταγματάρχης Φλέγκας, μετά τις αναφορές που έλαβε, εκτίμησε ότι η αποστολή δεν είχε πιθανότητες επιτυχίας εναντίον ενός ισχυρότερου εχθρού και αποφάσισε τη διακοπή της. Έτσι, το πρωί της 30^{ης} Οκτωβρίου οι Ιερολοχιτές αποχώρησαν, αφήνοντας όμως πίσω τους δέκα συναδέλφους τους και τέσσερις Βρετανούς (μεταξύ των οποίων δύο αξιωματικούς) οι οποίοι χάθηκαν κατά την υποχώρηση από τα Λιβάδια και αιχμαλωτίστηκαν. Κατά την επιχείρηση σκοτώθηκαν δύο Ιερολοχιτές και τραυματίστηκαν δέκα, ενώ οι Γερμανοί είχαν 26 νεκρούς και 36 τραυματίες.

Κατά το διάστημα που ακολούθησε, ένα μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων του Ιερού Λόχου αναβλήθηκε στη διαρκή παρενόχληση της ισχυρής γερμανικής φρουράς της Μήλου. Για τον σκοπό αυτό το νησί είχε τεθεί υπό συνεχή παρακολούθηση και έγινε στόχος επανειλημμένων καταδρομών. Στις 4 Νοεμβρίου ένα αγγλικό απόσπασμα υπό τον λοχαγό Μπελ επιτέθηκε στο φυλάκιο στην τοποθεσία Κλέφτικο, χωρίς όμως επιτυχία, αφού σκοτώθηκαν τέσσερις άνδρες (μεταξύ των οποίων και ο Μπελ) και αιχμαλωτίστηκε ακόμη ένας. Στις 5 Δεκεμβρίου, σε μια ενέδρα Ιερολοχιτών στην περιοχή Βούδια, σκοτώθηκε ο διοικητής Μήλου, πλωτάρχης Κόβεν, και τέσσερις ακόμη Γερμανοί (μεταξύ τους ένας γιατρός και μια Ελληνίδα νοσοκόμα). Στις 10 Δεκεμβρίου, μια ομάδα από δύο Ιερολοχιτές ανατίναξε ένα χαλασμένο γερμανικό αυτοκίνητο πανικοβάλλοντας τους επιβάτες του που ανέμεναν ένα συνεργείο επισκευής. Στις 23 Δεκεμβρίου προσβλήθηκε γερμανική περίπολος στην περιοχή των Θειωρυχείων. Κατά τη συμπλοκή σκοτώθηκε ο επικεφαλής της και αιχμαλωτίστηκαν τα μέλη της. Οι ενέργειες αυτές υποχρέωσαν τη γερμανική φρουρά να εκκενώσει το μεγαλύτερο μέρος του νησιού και να περιοριστεί στην αμυντική τοποθεσία των Καμινίων. Οι συνεχείς παρενοχλήσεις των Ιερολοχιτών και της RAF είχαν ως αποτέλεσμα την Κυριακή του Πάσχα, 6 Μαΐου, η γερμανική φρουρά να ζητήσει συνθηκολόγηση. Η παράδοση της φρουράς (522 άνδρες) άρχισε στις 8 Μαΐου. Κατά τον Δημ. Παλαιολόγο (ΓΕΣ/ΔΙΣ, 250), «την ίδια ημέρα ο διοικητής του αποσπάσματος Κιμώλου με όλη τη δύναμή του επιβιβάστηκαν σε πλοιάρια, έπλευσαν στον όρμο Απολλωνίας, απ' όπου πήραν μαζί τους τους Ιερολοχιτές της μόνιμης περιπόλου Μήλου και μετά αποβιβάστηκαν στον Αδάμαντα. Οι κάτοικοι της νήσου δέχθηκαν με μεγάλη χαρά και ενθουσιασμό τους Ιερολοχιτές, οι οποίοι βάδισαν προς την πρωτεύουσα της Μήλου Πλάκες (sic), ενώ σε όλη τη διαδρομή οι Γερμανοί σκοποί απέδιδαν τιμές παρουσιάζοντας όπλα... Μέχρι τις 12 Μαΐου, οι Γερμανοί είχαν παραδοθεί και είχαν αποχωρήσει από τη νήσο... Η παράδοση της γερμανικής φρουράς της Μήλου αποτέλεσε γεγονός ιδιαίτερης σημασίας, γιατί με τις μικρές καταδρομές μικρής δυνάμεως Ιερολοχιτών είχε απομονωθεί, για ένα ολόκληρο εξάμηνο, σημαντική γερμανική δύναμη».

Στις αρχές του 1945, παρά την άσχημη κατάσταση του Γ' Ράιχ, σε αρκετά νησιά του Αιγαίου εξακολουθούσαν να παραμένουν σημαντικές γερμανικές δυνάμεις, τυπικά για να τα φρουρούν, στην πραγματικότητα όμως έχοντας αποκλειστεί σ' αυτά, λόγω διακοπής των επικοινωνιών τους με τα κύρια μέτωπα του πολέμου. Ειδικότερα, γερμανικές δυνάμεις εξακολουθούσαν να κατέχουν την περιοχή των Χανίων, τη Μήλο, τη Ρόδο, τη Λέρο, την Τήλο, την Κω και την Κάλυμνο.



Αφιέρωμα

ΜΝΗΜΕΣ
ΚΑΤΑΔΡΟΜΩΝ

Κύπρος 1974

Συνέχεια από τη σελίδα 4

**Αεροσκάφος «Νίκη 7»,
μετά την προσγείωση στη Λευκωσία,
ώρα 02.30, 22 Ιουλίου 1974**

Η ομάδα που γύρισε πίσω στο αεροπλάνο αποτελείται από τον Δημητρώ, τον Μπένο και τους στρατιώτες Μακρουποδάκη και Μπικάκη. Φτάνοντας στα δύο μέτρα απόσταση, μπόρεσαν να δουν το σκοτεινό όγκο του ακινητοποιημένου Νοράτλας που ακόμη έβγαζε καπνούς αν και οι φωνές του τραυματία ακούγονταν σε μεγαλύτερη απόσταση. Ο Δημητρώς είχε σκεφτεί να πάρει κάποιο από τα όπλα των τραυματισμένων καταδρομέων έτσι που να μη νιώθει άοπλος και απροστάτευτος. Ανέβηκε πρώτος στο αεροπλάνο και με τη βοήθεια του φακού που του είχε δώσει ο Καγιαμπάκης έριξε τη δέσμη προς το εσωτερικό της ατράκτου και το αίμα του πάγωσε μέσα στις φλέβες.

Δεν είχε νιώσει το φόβο όση ώρα τους χτυπούσαν τα αντιαεροπορικά, δεν είχε νιώσει τον τρόμο όταν τους χτύπησαν τους κινητήρες και την άτρακτο, δεν είχε νιώσει τον πανικό όταν η θανατική τους καταδίκη ήταν υπογεγραμμένη και βέβαιη.

Αλλά αντικρίζοντας τη λήμη του αίματος πάνω στα σανίδια της ατράκτου τα ένωσε όλα μαζί. Και φόβο και τρόμο και πανικό. Η επιθυμία του για να πάρει κάποιο όπλο του έφυγε μονομιάς. Δεν μπορούσε να πατήσει πάνω στο αίμα των παιδιών που είχε φέρει μέχρι την Κύπρο. Το θέωρησε σαν να πατούσε πάνω σε τάφους ιερών και άγιους.

Γύρισε τη δέσμη τον φακού προς το μέρος των καθισμάτων και είδε τα ακινητοποιημένα σώματα δύο καταδρομέων, όπου το αίμα είχε πήμμιρσει τόσο τα ρούχα τους, όσο και το χώρο γύρω από τα καθίσματά τους. Και οι δύο έδειχναν νεκροί.

Λίγο πιο μπροστά ήταν το σώμα του παιδιού που βογγούσε συνέχεια και ήταν και αυτός πήμμιρσιμένος στο αίμα. Ο φακός γλίστρησε από τα χέρια του και βγήκε έξω από το αεροπλάνο συντετριμμένος.

Ιωάννη Δ. Κακοθύρη, Οι πολεμιστές τον ουρανού, σελ. 222

**Περιοχή Κερύνειας,
22 Ιουλίου 1974**

Στο δραματικό εκείνο σκηνικό εκτυλίχθηκαν ανεπανόρθωτες σκηνές. Οι πράξεις ηρωισμού, αυτοθυσίας και μεγαλείου, διαδέχονταν η μια την άλλη. Οι καταδρομείς πολέμησαν γενναία. Όμως ο αγώνας ήταν δραματικά άνισος. Ο ελαφρός οπλισμός των καταδρομέων ήταν αδύνατον να παλέψει με τους χαλύβδινους θώρακες. Ο ένας λόχος της Μοίρας (33 ΜΚ) έπαθε μεγάλο χαλασμό. Χάθηκε ο διοικητής του λόχου, ο ηρωικός υπολοχαγός Νικόλαος Κατούντας. Χάθηκαν μαζί του πολλοί Κύπριοι αξιωματικοί και καταδρομείς.

Ο διοικητής του άλλου λόχου κρούσεως, υπολοχαγός Βασίλειος Ροκκάς, ο οποίος, παρά τον τραυματισμό του στα Πετρομούθια επανήλθε στα καθήκοντά του, με όσους βρέθηκαν γύρω του, κατόρθωσε να φθάσει στην Κερύνεια. Εκεί, μαζί με τους δικούς του και λίγους πεζικάριους, εγλωβίστηκαν και περικυκλώθηκαν σε μίαν ανεγειρόμενη οικοδομή. Βαλλόμενοι πανταχόθεν από μικρές αποστάσεις και υφιστάμενοι απώλειες, αμφιταλαντεύονταν προκειμένου να αποφασίσουν περί του πρακτέου. Το φάσμα της εξοντώσεως και της αιχμαλωσίας ήταν προφανές. Η λύση της αυτοκτονίας ήταν μέσα στις επιλογές τους. Έφθασαν στο σημείο να την συζητούν ανοιχτά μεταξύ τους. Ενώπιον αυτής της καταστάσεως, ο υπολοχαγός Ροκκάς πήρε την μεγάλη απόφαση. Αποφάσισε διάσπαση κλοιού. Το σχεδίασε και το επιχείρησε. Το εγχείρημα πέτυχε. Ορισμένοι χάθηκαν. Οι πολλοί όμως, μαζί με τον γενναίο υπολοχαγό, διέφυγαν.

Ελευθερίου Σταμάτη, Κύριοι, πάτε για ύπνο, σελ. 132-133

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΥΠΤΓΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΜΠΟΥΝΑ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

Συνέχεια από τη σελίδα 1

Σεβασμιότατε, Κύριοι Βουλευτές, Αξιότιμε κύριε Πρόεδρη της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κύριε Αρχηγέ του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Κύριοι Επίτιμοι Αρχηγοί του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Αξιότιμοι Στρατηγοί, Σεβαστέ Ιερολοχίτη, Στρατηγέ Κόρκα, Κύριε Δήμαρχε του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Παλαιοί Καταδρομείς, Αγαπητοί Συνάδελφοι Κυρίες και Κύριοι,

Η παρουσία σας σήμερα, στο μνημείο Πεσόντων Καταδρομέων, σε αυτή την επιμνημόσυνη δέηση για την ανάπαυση των ψυχών των Αξκών και οπλιτών, τιμά τις Ειδικές Δυνάμεις και σας ευχαριστούμε που βρίσκεστε μαζί μας.

Το μνημείο που έχουμε μπροστά μας, δε συμβολίζει μόνο τη θυσία των ηρωικών νεκρών μας, αλλά αποτελεί συνέχεια του επιγράμματος του ποιητή ΣΙΜΩΝΙΔΗ στις Θερμοπύλες: «Ω Ξειν, αγγέλειν Λακεδαιμονίους, ότι τήδε κείμεθα τοις κείνων ρήμασι πειθόμενοι». Σε ελεύθερη μετάφραση, «Περαστικέ διαβάτη, να αναγγείλεις στους δικούς μας ότι είμαστε θαμμένοι εδώ, πιστοί στις εντολές της πατρίδας μας».

Με υπερηφάνεια κάθε χρόνο, η Πατρίδα τιμά τη μνήμη των γενναίων καταδρομέων, με τον έπαινο και σεβασμό που οφείλει να δείχνει σε ήρωες.

Έπεσαν στο βωμό του καθήκοντος, όταν η πατρίδα τους πρόσταξε να υπερασπιστούν τα ιδανικά, τις παραδόσεις και την ελευθερία της. Και καταξιώθηκαν βαθιά στη συνείδησή μας ως ήρωες, αλλά και ως δάσκαλοι στο μάθημα της φιλοπατρίας και της αγάπης για την ελευθερία, γιατί δίδαξαν, με ένα μοναδικό τρόπο το μάθημα. Το δίδαξαν με το προσωπικό παράδειγμα, με τη δική τους αυτοθυσία.

Έπεσαν, την ώρα της μάχης, με ένα θάνατο ένδοξο, που η μοίρα έχει καθορίσει για τον Έλληνα Καταδρομέα.

Και ενώ για εμάς, όλα τούτα τα κατορθώματα μας φαίνονται μεγάλα, οι γενναίοι μας τα έκαναν να φαίνονται απλά. Και τούτο, γιατί είχαν μεγαλώσει και γαλουχηθεί με τις ένδοξες ιστορίες για τα κατορθώματα του Λεωνίδα και των Σπαρτιατών του, του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και των υπερασπιστών της Πόλης, των αγωνιστών του 1821, του Μακεδονικού αγώνα και των Βαλκανικών Πολέμων. Και όταν τους δόθηκε η ευκαιρία, αλλά και η θεία τύχη να υπερασπιστούν την Πατρίδα, ανεδείχθησαν αντάξιοι συνεχιστές των προγόνων τους, και της ένδοξης Ελληνικής Ιστορίας.

Με αυτό τον τρόπο, ξεκίνησε το 1942 και ξεδιπλώνεται έως σήμερα η ιστορία των Καταδρομών, μια ιστορία ανδρείας και ηρωισμού, στις επιχειρήσεις του Ιερού Λόχου, από το 1942 μέχρι το 1945, στην Τυνησία, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, στη συνέχεια στις αδελφοκτόνες επιχειρήσεις από το 1946-49, από τον Πάρωνα μέχρι το Γράμμο, και αργότερα στον νοτιότερο προμαχώνα του Ελληνισμού, στην Κύπρο μας, στο Λωρόβουνο, την Κοφίνου, στις κορυφές του σκλαβωμένου Πενταδακτύλου.

Οι τιμημένοι από την ιστορία Καταδρομείς, με ξεκάθαρο τρόπο μας δείχνουν, το δρόμο του καθήκοντος και της τιμής. Η μόνη τους επιδίωξη ήταν το καλό της πατρίδας. Ο μόνος τους πλούτος ήταν ο πλούτος της ψυχής τους, η καθαρή συνείδηση, το ηρωικό πνεύμα και η αγάπη για την Πατρίδα.

Και σήμερα τέτοιον πατριωτισμό ζητά η πατρίδα από εμάς, και τον αξιώνει από όλους μας, χωρίς ανταλλάγματα, χωρίς αμοιβές. Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, οφείλουμε να διατηρήσουμε την



πολύτιμη κληρονομιά των αγώνων και των θυσιών που απαιτήθηκαν για την ελευθερία και εθνική ανεξαρτησία. Οφείλουμε να σημάδουμε την πίστη μας στη παράδοση. Στη ζώσα και ιερή παράδοση. Που διαφυλάττει όχι τις φιλαυτες ψυχές μας και τους μικροεγωϊσμούς μας, αλλά τη συλλογική συνείδηση και προσφορά, που υμνεί όχι τις χρηστικές αντιλήψεις της ζωής και τις λοιπές εκφάνσεις του υλισμού, αλλά τον πλούτο της ελεύθερης ψυχής, το ηρωικό πνεύμα και την αγάπη για την Πατρίδα.

Έχουμε ανάγκη, περισσότερο ίσως από κάθε

άλλη ιστορική στιγμή, να αντλήσουμε δύναμη από ανθρώπους που σε μια κρίσιμη φάση της ζωής τους ομολόγησαν πίστη σε έναν ηθικό κώδικα αξιών, που σήμερα φαντάζει αδιανόητος για πολλούς. Έχουμε ανάγκη να συνειδητοποιήσουμε πως η δύναμη της θέλησης, η εντιμότητα, η πίστη σε αξίες και ιδανικά, και ο πλούτος της ψυχής, δίνουν αληθινή αξία στον άνθρωπο. Κι έχουμε την τύχη και την τιμή, να ανήκουμε σε μια οικογένεια που γέννησε τέτοιους σπουδαίους και μεγάλους άνδρες.

Αυτές οι παρακαταθήκες είναι που καθιστούν τη λέξη ΧΡΕΟΣ, σύμβολο, μακριά από τις οικονομικές πιέσεις και τις δημοσιονομικές δυσκολίες. Χρέος λοιπόν τιμής και για εμάς. Το χρωστάμε σε αυτούς που έπεσαν υπέρ πατρίδος, το χρωστάμε στα παιδιά μας και τις υπερήφανες γενιές που έρχονται.

Ηρωικοί Καταδρομείς, δεν ήρθαμε εδώ για να σας τιμήσουμε, δεν έχετε ανάγκη, σας έχει τιμήσει η ιστορία. Δεν ήρθαμε για να σας δώσουμε δύναμη, ως νεότεροι, αλλά να πάρουμε από εσάς. Ήρθαμε γιατί εμείς έχουμε ανάγκη να διδαχθούμε από εσάς.

Υποκλινόμαστε λοιπόν ευλαβικά, μπροστά στις ψυχές των αθάνατων νεκρών μας, υποσχόμενοι ότι θα διατηρήσουμε ακέραια τα ιδανικά για τα οποία θυσιάστηκαν, ότι θα φτιάξουμε μια καλύτερη και ισχυρότερη πατρίδα, και ας τηρήσουμε την υπόσχεσή μας.

Τελειώνοντας, επιτρέψτε μου να δανειστώ τα λόγια του ιδρυτή μας, Στργου Ανδρέα Καλλίνσκη, και ταυτόχρονα να σας διαβεβαιώσω ότι, απηχούν και τα δικά μας πιστεύω:

«Κι αν ποτέ τολμήσουν, αυτοί ή όποιοι άλλοι, να πειράξουν πάλι την Ελλάδα μας, πέστε το από τώρα, βροντοφωνάξτε το παντού! Να το ξέρουν όλοι, εχθροί και φίλοι! Θα πολεμήσουμε! Θα πολεμήσουμε με πίστη και με πείσμα, και με φανατισμό! Θα πολεμήσουμε παντού στα βουνά και στους κάμπους, στις πόλεις και στα χωριά και στα ακρογυάλια! Όπως πολέμησαν οι αθάνατοι Νεκροί μας, όπως πολέμησαν οι δοξασμένοι σύντροφοί τους. Ως το τέλος, ως την τελική Νίκη. Η Νίκη θάναι πάντα δική μας. Θα είναι πάντα με την Ελλάδα. Γιατί όσο δυνατοί και αν είναι οι εχθροί της Ελλάδας, όσο μεγάλοι και αν είναι, η Ελλάδα είναι πιο δυνατή, είναι πιο μεγάλη».

Κύριε Αρχηγέ,

Τελετή σαν αυτή, ας είναι ένα σεμνό μνημόσυνο στους πεσόντες ήρωες Καταδρομείς, που θα καθαριάζει τις ψυχές και τη θυσία τους. Μια θυσία που πρέπει να αναδύει πρωτίστως τη διαφύλαξη της Ιερής Πατρίδας μας, της Πατρίδας των Πατρίδων.....της Ελλάδας μας.

Αιώνια η μνήμη, για όλους τους ήρωες Νεκρούς Ιερολοχίτες και Καταδρομείς, στους Αγώνες του Έθνους μας.

Αιώνια η Μνήμη σας.
Σας ευχαριστώ θερμά

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Με την ευκαιρία του εορτασμού της Εθνικής Επετείου για την 25η Μαρτίου 1821, πραγματοποιήθηκε την 24^η Μαρτίου 2017 στο Αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου, επετειακή εκδήλωση, την οποία διοργάνωσε η Ε.Α.Α.Σ και η οποία περιελάμβανε:

Επετειακή ομιλία με θέμα «**Το Νόημα και οι Παράγοντες του Θαύματος του 1821 υπό το πρίσμα της Σημερινής Πραγματικότητας**» και ομιλητή τον Αντιστράτηγο ε.α. κ. Σπυρίδωνα Μπελεγράτη, Προέδρου Σ.ΕΕΘ.Α.

Καλλιτεχνικό πρόγραμμα, από την Στρατιωτική Μουσική της Α.Σ.Δ.Υ.Σ. και

από το χορευτικό του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού.

Απονομή πλάκετων.

Η εκδήλωση έκλεισε με τον Εθνικό Ύμνο και μικρή δεξίωση στο φουαγιέ.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι Θρησκευτικών-Πολιτικών-Στρατιωτικών Αρχών, Σωμάτων Ασφαλείας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλων Αρχών, ο Αντιπρόεδρος της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών Ταξχος ε.α. κ. Αθανάσιος Πουλιάνης, εν ενεργεία και αποστρατεία στελέχη καθώς και πυκνό ακροατήριο.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 13ης ΔΕΕ «ΙΕΡΟΣ ΛΟΧΟΣ»

Την 29 Μαρτίου, έλαβε χώρα η τελετή παραδόσεως-παραλαβής Διοικήσεως της 13 ΔΕΕ. Το ΔΣ της Λέσχης εκπροσωπήθηκε από τον Γενικό Γραμματέα, Ταξίαρχο ε.α. κ. Τζιάκη.

Ως προσκεκλημένοι επίσης παρέστησαν εξέχοντα μέλη της Λέσχης, όπως ο Αντγος ε.α. κ. Κόρκας Κων/νος παλαιός Ιερολοχίτης, ο Αντγος ε.α. κ. Φωτόπουλος Χρήστος και ο Αντγος ε.α. κ. Καλιτζής Κων/νος.

Στην εκδήλωση είχε προσκληθεί η στρατιωτική ιεραρχία του ΓΕΕΘΑ και του ΓΕΣ, η οποία εκπροσωπήθηκε από τον Επιτελή του ΓΕΕΘΑ, Αντγο κ. Φλώρο Κωνσταντίνο και τον Διευθυντή ΓΕΣ/ΔΕΔ, Υπτγο κ. Μπούνα Ευθύμιο.

Παρών ήταν ο Δκτής ΑΣΔΕΝ, Αντγος κ. Μανωλάκος Νικόλαος, μεγάλος αριθμός αξιωματικών ειδικών δυνάμεων όλων των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και απόστρατοι αξιωματικοί, πρώην διοικητές του 13ου ΣΑΚ, εκπρόσωπος του Δήμου Παπάγου και φίλοι.

Συγκινητική ήταν η παρέμβαση του Στρατηγού Κόρκα κατά την διάρκεια των προσφωνήσεων στην αίθουσα δεξιώσεως, όπου αναφέρθηκε στον αγώνα του Ιερού Λόχου για την απελευθέρωση των νησιών του Αιγαίου, που αποτελούν και την περιοχή ευθύνης της 13ης ΔΕΕ.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΕΟΚΑ

Την 2 Απριλίου 2017, στην δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών για την εθνική επέτειο και την έναρξη του αγώνα της ΕΟΚΑ, που διοργανώθηκε από την Κυπριακή πρεσβεία, παρέστη ο Αντγος ε.α. κ. Κομπόρης Πέτρος

ως εκπρόσωπος του Δ.Σ της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών. Στην εκδήλωση παρέστησαν εκπρόσωποι της πολιτειακής, πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας, όπως επίσης και μεγάλος αριθμός Ευεληπίδων

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΣΤΟ ΔΕΡΒΕΝΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Την 30 Απριλίου 2017, στις εκδηλώσεις στο Δερβένι Κορινθίας για το Μνημόσυνο των εκτελεσθέντων υπό των ΕΛΑΣιτών 42 αστυνομικών και 4 ανδρών της Χωροφυλακής (16 Απριλίου 1944) παρέστη ως εκπρόσωπος του Δ.Σ της Λέσχης ο Έφεδρος Ανθής κ. Φιλόσοφος Γεώργιος, ο οποίος κατέθεσε

και στεφάνι. Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Αντγος ε.α. κ. Κόρκας Κων/νος, επίτιμος Δκτής Στρατιάς και άλλα μέλη της Λέσχης, εκπρόσωποι ενώσεων αποστράτων Αξκών και συλλόγων αστυνομικών και συγγενείς και φίλοι των εκλιπόντων.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Την 5 Μαΐου 2017, στην εκδήλωση για την προστάτιδα της Ελληνικής Αστυνομίας Αγ. Ειρήνη, στον Ι.Ν. Ταξιαρχών στον χώρο των Σχολών της Αστυνομίας παρέστη ως εκπρόσωπος του Δ.Σ της Λέσχης ο Έφεδρος Ανθής κ. Φιλόσοφος Γεώργιος.



ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΙΣΤΩΝ ΤΗΣ 2ας ΜΟΙΡΑΣ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΙΣΤΩΝ

Η Λέσχη συμμετείχε στην ετήσια συνάντηση βετεράνων αξιωματικών της 2ας ΜΑΛ που διοργανώνεται με την πρωτοβουλία παιδιών εφέδρων αξιωματικών, αρκετοί εκ των οποίων αποτελούν και μέλη της. Στην εφετινή συνάντηση που έγινε στις 24 Μαΐου σε ταβέρνα της Αμφιθέας, την Λέσχη την εκπροσώπησε ο Υπτγος ε.α. κ. Κ. Γεωργαντάς, όντας και αυτός βετεράνος της Μοίρας, ο οποίος απεύθυνε χαιρετισμό, εκ μέρους αυτής. Πέραν τούτου, και άλλα αξιοσέβαστα και επίτιμα μέλη της Λέσχης είχαν προσκληθεί και συμμετείχαν, όπως ο Υπτγος ε.α. Φράγκος Φραγκούλης, επίτιμος



Όρθιοι: ο Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΣ Φραγκούλης Φράγκος και Εφ. Ανέας Κ/Δ Κωννος Τσιχλιάς
Καθήμενοι από αριστερά : Υπτγος ε.α. Δημήτριος Κοράκης, Σχης ε.α. Μιχαήλ Κίτσος, Υπτγος ε.α. Δημήτριος Κυριάκος και κ. Αικατερίνη Παπαθανασίου, σύζυγος του αιμνήστου Στρατηγού Περικλή Σ. Παπαθανασίου.

Α/ΓΕΣ η κ. Παπαθανασίου σύζυγος του πρώτου διοικητού της ΣΧΑΛ αιμνήστου Στρατηγού Περικλή Σ. Παπαθανασίου κ.α.

ΟΜΙΛΙΑ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΚΟΡΚΑ

Πραγματοποιήθηκε στο ΓΕΣ, την Πέμπτη 11 Μαΐου 2017, ομιλία του επίτιμου Διοικητή 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ και μέλους της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών, Αντιστρατήγου ε.α. Κωνσταντίνου Κόρκα. Η ομιλία επικεντρώθηκε σε γεγονότα και καταστάσεις που βίωσε από την πρώτη μέρα εισαγωγής του στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, έως και την αποστρατεία του. Ο Αντιστράτηγος ε.α. Κωνσταντίνος Κόρκας αποφοίτησε από τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων το 1943 με το βαθμό του Ανθυπολοχαγού Πεζικού και αποστρατεύτηκε το 1980 με το βαθμό του Αντιστρατήγου. Έλαβε μέρος στις πολεμικές επιχειρήσεις στην Κρήτη (1941), στη Βόρεια Αφρική (1942-43), στα νησιά του Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα (1943 - 1945).

Τιμήθηκε με πλήθος Ηθικών Αμοιβών, μερικές από τις οποίες είναι:
-Προαγωγή επ' ανδραγαθία.
-Χρυσόν Αριστείων Ανδρείας (εξά-



κις).

-Πολεμικός Σταυρός Γ' Τάξεως (επτάκις).

-Μετάλλιο Εξαιρέτων πράξεων (τρεις).

-Βρετανικό Μετάλλιο Ανδρείας.

-Ανώτατο Παράσημο Εθνικής Αξίας της Γαλλίας.

Εκτός από την ομιλία στο ΓΕΣ πραγματοποιήθηκαν επί πλέον οι εξής παρουσιάσεις του: 28 Μαρτίου ΑΣΔΕΝ, 28 Απριλίου ΣΣΕ, 9 Μαΐου 95 ΑΔΤΕ και 6ο ΕΤΕΘ, 19 Μαΐου ΣΜΥ και 20 Μαΐου 1η ΣΤΡΑΤΙΑ.

Βιβλιοπαρουσίαση

ΟΙ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ «ΑΤΤΙΛΑ»

Μετά από 7 μήνες και με την υποστήριξη του ΓΕΣ, εκδόθηκαν από το ΤΥΕΣ (Τυπογραφείο Στρατού) τα Πρακτικά της Ημερίδας Ειδικών Δυνάμεων που οργανώθηκε από τη Λέσχη Καταδρομέων και Ιερολοχιτών, τον Νοέμβριο του 2016, στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών.

Ο σκοπός της Ημερίδας ήταν:

α. Η ανάδειξη του αγώνα και της δράσης των ελληνοκυπριακών ειδικών δυνάμεων στη διάρκεια των επιχειρήσεων κατά της τουρκικής δυνάμεως εισβολής.

β. Η διατήρηση της ιστορικής μνήμης, η

εξαγωγή διδαγμάτων και η επιμόρφωση στρατιωτικού προσωπικού

γ. Η παρουσίαση της πραγματικής διάστασης των επιχειρήσεων των Δυνάμεων Καταδρομών κατά των τουρκικών στρατευμάτων, από τους ηγότερους-πολεμιστές που τις διεξήγαγαν.

Ήταν μία σπάνια, ή ίσως μοναδική ευκαιρία, να συμμετέχουν ως ομιλητές, πολεμιστές, τότε διοικητές μονάδων και τμημάτων Καταδρομών, ή συμπολεμιστές τους, στη θέση αυτών που δεν ζουν, ή που για λόγους υγείας αδυνατούσαν να μιλήσουν οι ίδιοι.

Συνέχεια στη σελίδα 10



ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΡΟΔΟ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΗ

Για την 72^η επέτειο της απελευθέρωσης της νήσου Σύμης από τα Γερμανικά στρατεύματα, πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω εκδηλώσεις:

Την 20:00 της 7^{ης} Μαΐου 2017 στη Ρόδο παρουσία του Στρατηγού Διοικητή της τοπικής ΑΔΤΕ, αντιπροσωπείας της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών και πλήθος κόσμου, πραγματοποιήθηκε η υποστολή της Σημαίας.

Μετά το πέρας της υποστολής της Σημαίας, ο Στρατηγός Διοικητής της τοπικής ΑΔΤΕ παρέθεσε δεξίωση στη Λέσχη Φρουράς Ρόδου, σε τοπικούς παράγοντες, στα μέλη της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών και της αντιστοίχου Λέσχης της Ρόδου. Μετά τον χαιρετισμό του Στρατηγού, τον λόγο έλαβε ο Στρατηγός ε.α. και μέλος της Λέσχης κ. Κωννος Κόρκας, ο οποίος αναφέρθηκε εν συντομία στις επιχειρήσεις του Ιερού Λόχου την περίοδο 1943-1945 και τέληος ο Αντιπρόεδρος της Λέσχης Ταξίαρχος ε.α. κ. Αθανάσιος Πουλάκης, αφού μετέφερε τον χαιρετισμό του Προέδρου της Λέσχης Αντγος ε.α. κ. Νικολάου Λάζαρη, αναφέρθηκε στους σκοπούς, τα επιτεύγματα και τους στόχους της Λέσχης. Στην δεξίωση παρίσταντο τα μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Ανχης ε.α. Δημήτριος Πεπές, ο έφεδρος Ανθής Γεώργιος Φιλόσοφος και ο έφεδρος Λχίας Ιωάννης Παπαδάκης, τα μέλη κ.κ. Υπγος ε.α. Δημοσθένης Ρούκας, Ανχης ε.α. Βασίλειος Μαντασάς, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Εφέδρων Καταδρομέων και Ιερολοχιτών Ρόδου κ. Πανομήτης Βιτσέντζος και φίλοι της Λέσχης μας.

Την 08:00 της 8^{ης} Μαΐου 2017 στη Ρόδο



Μνημείο Πεσόντων Ιερολοχιτών στη νήσο Ρόδο

τελέσθηκε επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο των Ιερολοχιτών, παρουσία του Στρατηγού Διοικητή της τοπικής ΑΔΤΕ, του Διοικητή της Α' Μ.Α.Κ, αντιπροσωπείας της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών. Τις δέουσες τιμές απέδωσε τμήμα Καταδρομέων της Α' Μ.Α.Κ και τμήμα Στρατιωτικής Μουσικής. Εκ μέρους της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών στεφάνι κατέθεσε ο Στρατηγός εν αποστρατεία

και μέλος της Λέσχης κ. Κωννος Κόρκας.

Την 11:00 της ίδιας ημέρας στη νήσο Σύμη τελέσθηκε δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου, Μητρόπολη της νήσου Σύμης, χοροστατούντος του Μητροπολίτη Σύμης Σεβασμιωτάτου κ.κ. Χρυσόστομου, παρουσία των πολιτικών, πολιτειακών, στρατιωτικών αρχών, της αντιπροσωπείας της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών, του Προέδρου της αντιστοίχης Λέσχης της Ρόδου και πλήθους κόσμου. Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο Στρατηγός ε.α. και μέλος της Λέσχης κ. Κωννος Κόρκας. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο του Ιερού Λόχου, παρουσία



Μνημείο Πεσόντων Ιερολοχιτών στη νήσο Σύμη

πολιτειακών, πολιτικών και στρατιωτικών αρχών. Στεφάνια κατέθεσαν πέραν των πολιτικών, πολιτειακών, στρατιωτικών αρχών, οι κ.κ. Στρατηγός ε.α. Κωννος Κόρκας εκ μέρους του Ιερού Λόχου, ο Ταξίαρχος ε.α. Αθανάσιος Πουλάκης εκ μέρους της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών και ο κ. Πανομήτης Βιτσέντζος Πρόεδρος του Συνδέσμου Εφέδρων Καταδρομέων και Ιερολοχιτών Ρόδου.

Κατόπιν πραγματοποιήθηκε μεγαλειώδης παρέλαση σχολείων, τοπικών συλλόγων και εφέδρων την οποία παρακολούθησαν πλήθος κόσμου και οι οποίες εστεφάνησαν από πλήρη επιτυχία και τα σχόλια ήταν εγκωμιαστικά.

Ακολούθησε μεσημεριανή δεξίωση σε κέντρο της νήσου παρουσία των πολιτικών, πολιτειακών, στρατιωτικών αρχών, της αντιπροσωπείας της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών, του Προέδρου του Συνδέσμου Εφέδρων Καταδρομέων και Ιερολοχιτών Ρόδου, κατά την οποία τοπικοί σύλλογοι χόρευαν διάφορους τοπικούς παραδοσιακούς χορούς.

Σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις μεγάλη και αμέριστη συμπαράσταση παρείχαν στην Λέσχη μας ο Στρατηγός Διοικητής της τοπικής ΑΔΤΕ, η Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ρόδου, ο Διοικητής της Α' Μ.Α.Κ, ο Δήμαρχος Σύμης και ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Εφέδρων Καταδρομέων και Ιερολοχιτών Ρόδου κ. Πανομήτης Βιτσέντζος.

72η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Στη νήσο Σύρο, το βράδυ του Σαββάτου 10 Ιουνίου 2017, στην κατάμεστη από κόσμο αίθουσα του ξενοδοχείου «Ερμής», πραγματοποιήθηκαν επετειακές ομιλίες για την ένδοξη δράση του Ιερού Λόχου στο Αιγαίο την περίοδο 1942-1945 και την συμβολή του στην απελευθέρωση των Κυκλάδων.

Το πρωί της Κυριακής 11 Ιουνίου 2017, οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 72ης επετείου της απελευθέρωσης των Κυκλάδων από τα γερμανικά στρατεύματα ολοκληρώθηκαν με την τέλεση Επιμνημόσυνης Δέησης



στον Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου και την κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο των Ιερολοχιτών Ερμούπολεως παρουσία συγγενών, φίλων των μαχητών του Ιερού Λόχου καθώς και εκπροσώπων των πολιτικών, πολιτειακών και στρατιωτικών αρχών του τόπου.

Τη Λέσχη εκπροσώπησε, συνοδευόμενος και από άλλα μέλη μας ο Ιερολοχιτής Στρατηγός ε.α. κ. Κωνσταντίνος Κόρκας, Επίτιμος Διοικητής 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ, ο οποίος κατέθεσε στέφανο και εκφώνησε την κύρια ομιλία.

Επίτιμος Διοικητής 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ, ο οποίος κατέθεσε στέφανο και εκφώνησε την κύρια ομιλία.

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΤΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤΟ 1974



Από Αριστερά: Συντονιστής Ημερίδας Δρ. Νικόλαος Νικολούδης, ομιλητές: δημοσιογράφος Σάββας Βλάσης, Υπγος ε.α. Νικόλαος Κοϊμτζόγλου, Σχης ε.α. Πλάτων Κολοκοτρώνης, Δκτής Γ' ΣΣ/ΝRDC-GR Αντγος Δημήτριος Μπίκος, ομιλητές: Σχης ε.α. Βασίλειος Ρογκάς, Υπγος ε.α. Ενώγγελος Μαντζουράτος, Αντγος ε.α. Αθανάσιος Γαληνός, Αντγος ε.α. Ελευθέριος Σταματίτης και ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Καταδρομέων & Ιερολοχιτών Μακεδονίας Αντγος ε.α. Δημήτριος Μήττας.

Στις 12 Ιουνίου 2017 στην Θεσσαλονίκη, επαναλήφθηκε με απόλυτη επιτυχία η Ημερίδα για τις Επιχειρήσεις των Δυνάμεων Καταδρομών στην Κύπρο το 1974, οποία αρχικά είχε έλαβε χώρα στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών τον Νοέμβριο του 2016. Ο Σύνδεσμος Κατα-

εκλεκτούς καλεσμένους.

Την εκδήλωση παρηκολούθησαν ο Δκτής Γ' ΣΣ/ΝRDC-GR, ο Δκτής της 1ης ΜΠ, ο Γεν. Πρόξενος Κύπρου, οι επίτιμοι Αρχηγοί ΓΕΣ κ. Τσέλιος Αθ. και Μανωλάς Χρ., βουλευτές, εκπρόσωποι παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της Θεσσαλονίκης, στελέχη των Ειδικών Δυνάμεων, στελέχη όπλων - σωμάτων των ΕΔ, αντιπροσωπείες αξκών και οπλιτών από τις Μονάδες Καταδρομών, απόστρατοι και έφεδροι παλαιοί καταδρομείς και πλήθος κόσμου.

Την Λέσχη εκπροσώπησε ο Αντιπρόεδρος αυτής Ταχχος ε.α. κ. Πουλάκης Αθανάσιος, με τον αναπληρωτή Γ.Γραμματέα Σχη ε.α. κ. Κομπόρη Πέτρο.

Η Λέσχη απευθύνει θερμά συγχαρητήρια και ευχαριστήρια προς τον Σύνδεσμο Καταδρομέων και Ιερολοχιτών για την επιτυχή εκδήλωση, αλλιά και για την αδεληφική υποδοχή και φιλοξενία. Επίσης ευχαριστεί θερμά τον διοικητή του Γ' ΣΣ Αντιστράτηγο κ. Μπήκο, χωρίς την υποστήριξη του οποίου δεν θα ήταν δυνατή η πλήρης υλοποίηση της όλης εκδήλωσης.



Απονομή πλακέτας στον Ταξχο ε.α. και Αντιπρόεδρο της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών κ. Αθανάσιο Πουλάκη

δρομέων και Ιερολοχιτών Μακεδονίας, σε συνεργασία με την "μητρική" του Λέσχη Καταδρομέων και Ιερολοχιτών, οργάνωσε και διεξήγαγε με άψογο τρόπο την εκδήλωση, αποσπώντας ευμενή σχόλια από όλους τους παρισταμένους και

ΕΠΕΤΕΙΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΙΟΥΛΙΟΣ 2017

Εκδηλώσεις για την Τουρκική επίθεση στην Κύπρο το 1974.

Με μέριμνα Κυπριακής Πρεσβείας και Δήμου Αθηναίων: Εκδήλωση στο Μνημείο πεσόντων στο Άλσος Στρατού (ενημέρωση με σχετική ανακοίνωση).

Με μέριμνα Συλλόγου «Κομάντος-74» και σε συνεργασία με το ΥΠΕΘΑ, στο Μάλεμε (ενημέρωση με σχετική

ανακοίνωση).

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017

Με μέριμνα της ΕΑΑΣ και των τοπικών παραρτημάτων της, εκδηλώσεις σε Γράμμο και Βίτσι για το νικηφόρο πέρας των επιχειρήσεων του Εθνικού Στρατού κατά των ξενοκίνητων ανταρτών (ενημέρωση με σχετική ανακοίνωση).

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Ο πρόεδρος της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών, Αντγος ε.α. κ. Νικόλαος Λάζαρης συνοδευόμενος από τον αντιπρόεδρο αυτής Ταξχο ε.α. κ. Αθανάσιο Πουλάκη, επισκέφθηκαν τον διευθυντή ΔΕΔ Υποστράτηγο κ. Μπούνα Ευθύμιο, στην έδρα της Διευθύνσεως Ειδικών Δυνάμεων στο στρδο «Κ. ΣΕΕΜΑΝ», και τον συνεχάρησαν



Αναμνηστική φωτογραφία της επισκέψεως στην έδρα της ΔΕΔ στο στρδο "Κ.ΣΕΕΜΑΝ". Από δεξιά προς τα αριστερά, ο Αντγος ε.α. Ν. Λάζαρης, Πρόεδρος ΑΚΙ, ο Υπτγος Μπούνας Ευθύμιος, Αντγος ΔΕΔ, ο Ταξχος ε.α. Πουλάκης Αθανάσιος, Αντιπρόεδρος Λέσχης και ο Ταξίαρχος Αλεξίου Αλέξανδρος, Υποδιευθυντής ΔΕΔ.

για τα νέα καθήκοντά του, ευχόμενοι επιτυχία στο έργο του. Στην συνέχεια τον ενημέρωσαν για το έργο της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών.

•Ομοίως επισκέφθηκαν στην έδρα του τον Διοικητή της 13ης ΔΕΕ, Ταξίαρχο κ. Τζιτζικώστα Γεώργιο, τον οποίο επίσης συνεχάρησαν με την ευκαιρία της αναλήψεως της διοικήσεως του σχηματισμού, ευχόμενοι καλή επιτυχία στο έργο του και τον ενημέρωσαν για τις δραστηριότητες της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών.



Αναμνηστική φωτογραφία της επισκέψεως στην έδρα της 13ης ΔΕΕ. Από αριστερά προς τα δεξιά: ο Σχης (ΠΖ) Σπυρίδων Κογιάνης, Επχης 13ης ΔΕΕ, ο Αντγος ε.α. Ν. Λάζαρης, Πρόεδρος ΑΚΙ, ο Ταξχος Τζιτζικώστας Γεώργιος, Διοικητής 13ης ΔΕΕ, ο Ταξχος ε.α. Πουλάκης Αθανάσιος, Αντιπρόεδρος ΑΚΙ και ο Σχης (ΠΖ) Δημοσθένης Αντωνάτος, Υποδιοικητής 13ης ΔΕΕ.

Βιβλιογραφία

ΟΙ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ «ΑΤΤΙΛΑ»

Συνέχεια από τη σελίδα 8

Είναι ένα βιβλίο μοναδικό, αφού σ' αυτό έχουν αποτυπωθεί όλες οι ομιλίες και συζητήσεις ομιλητών και παρισταμένων, που αναφέρονται σε ιστορικά γεγονότα τα οποία ακούστηκαν για πρώτη φορά δημόσια.

Οι ομιλίες υπό μορφή κειμένου, παρατίθενται σε αυτό το εγχειρίδιο αυτούσιες, χωρίς περικοπές ή προσθήκες, όπως ακριβώς ακούστηκαν κατά την διάρκεια της ημερίδας, εμπλουτισμένες μόνο από εικόνες και παραστάσεις, οι οποίες προβλήθηκαν κατά την διάρκεια της παρουσιάσεως των αντιστοίχων ομιλιών, για καλύτερη κατανόηση του αναγνώστη

Αξίζει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη ένα τέτοιο βιβλίο,

που θα γίνει αργότερα σημείο αναφοράς ιστορικών μελετητών. Έχει διαστάσεις 15X21 εκ. και περιλαμβάνει 200 σελίδες.

Οι ενδιαφερόμενοι, διαθέτοντας μια μικρή οικονομική ενίσχυση προς τη Λέσχη Καταδρομέων και Ιερολοχιτών ώστε να καλυφθούν τα έξοδα της έκδοσης, μπορούν να το προμηθευτούν από τα γραφεία της ή με ταχυδρομείο, αφού αναλάβουν τα έξοδα μεταφοράς.

Διεύθυνση: Οδός Μαυρομάκη 15 Αθήνα ΤΚ 10679

Τηλέφωνα επικοινωνίας:
210 3235907
και 210 3213534

e.mail:
info.contactlki@gmail.com
και
info@lki.gr

Ο Ιερός Λόχος Από τις ερήμους της Αφρικής στα νησιά του Αιγαίου

Συνέχεια από τη σελίδα 6

Προκειμένου να τις διατηρεί υπό τον στενό έλεγχό του, το Συμμαχικό Στρατηγείο Μέσης Ανατολής αποφάσισε τη συγκρότηση βάσης στη Σύμη, στην οποία θα στάθμευαν και όσες δυνάμεις μπορούσε να διαθέσει ο Ιερός Λόχος στο Νότιο Αιγαίο. Αποστολή τους θα ήταν η αποφυγή ανάληψης επιχειρήσεων μεγάλης έκτασης, ώστε να αποφευχθούν οι άσκοπες απώλειες (αφού εθεωρείτο πλέον βέβαιη η σύντομη παράδοση των γερμανικών φρουρών), αλλιά παράλληλα ο αποκλεισμός των κατεχόμενων νησιών, ώστε να δυσχεραίνεται η παρουσία των Γερμανών και να εξασφαλίζεται η καταπόνησή τους με καταδρομές μικρής κλίμακας.

Μια τέτοια καταδρομή πραγματοποιήθηκε στη Νίσυρο στις 12 Φεβρουαρίου, από ένα απόσπασμα 110 Ιερολοχιτών και τεσσάρων Βρετανών. Στο νησί βρίσκονταν περίπου 70 Γερμανοί. Οι Ιερολοχίτες προσέβαλαν το χωριό Εμπορίο, όπου, μετά από σύντομη αντίσταση, συνέλαβαν εύκολα 20 Γερμανούς (τρεις αποπειράθηκαν να διαφύγουν με μια βάρκα αλλιά αιχμαλωτίστηκαν αργότερα). Οι Ιερολοχίτες είχαν έναν νεκρό και έναν τραυματία, ενώ οι Γερμανοί επτά νεκρούς και οκτώ τραυματίες.

Στη συνέχεια τέθηκε σε εφαρμογή, για δεύτερη φορά, το σχέδιο κατάληψης της Τήλου («Επιχείρηση Σπήλαιο»). Για τον σκοπό αυτό συγκροτήθηκε το «Απόσπασμα Σύμης» από 513 άνδρες στους οποίους συμπεριλήφθηκαν, ειδικά για την περίπτωση, δύο λόχοι Ινδών. Η φρουρά του νησιού απαρτιζόταν από 180-190 Γερμανούς και μερικούς Ιταλούς με έναν μόνο αξιωματικό, τον υπολοχαγό Χάινεμαν, ο οποίος εκτελούσε και χρέη διοικητή της. Το μεγαλύτερο μέρος της είχε οχυρωθεί στο κέντρο του νησιού, γύρω από την τοποθεσία Λιβάδια και το λιμάνι της («Σκάλα»). Για την κατανίκησή της αποφασίστηκε η διαίρεση των επιτιθέμενων σε τρία τμήματα, με τις ονομασίες «Δύναμη Βορρά», «Κύρια Δύναμη» (που συγκροτήθηκε κυρίως από Ινδούς) και «Δύναμη Νότου». Η απόβαση των τριών τμημάτων προβλεπόταν αρχικά για την 27^η Φεβρουαρίου αλλιά αναβλήθηκε για την 1^η Μαρτίου λόγω κακοκαιρίας. Η «Δύναμη Βορρά» αποβιβάστηκε στον όρμο Ζουμπούδι, στη βορειοανατολική πλευρά του νησιού, ενώ η «Κύρια Δύναμη» στον όρμο του Αγίου Αντωνίου, στη βορειοδυτική πλευρά του. Η «Δύναμη Νότου» αποβιβάστηκε στον όρμο του Αγίου Στεργίου, στη νότια πλευρά του. Οι τρεις δυνάμεις συνέκλιναν προς το κέντρο, συμπιέζοντας τη φρουρά. Η κύρια επίθεση διενεργήθηκε συντονισμένα στις 4 το απόγευμα και, μετά από μία ώρα, υποστηρίχθηκε και από ναυτικά πυρά. Μέχρι τις 6 κάθε αντίσταση είχε παύσει. Οι απώλειες των επιτιθέμενων ήταν δύο νεκροί Ινδοί και δύο τραυματίες

Ιερολοχίτες. Οι Γερμανοί είχαν 20 νεκρούς, ενώ αιχμαλωτίστηκαν 142.

Σε όλη τη διάρκεια του Μαρτίου και του Απριλίου 1945 συνεχίστηκαν οι περιπολίες και οι μικροσυμπλοκές του Ιερού Λόχου στα νησιά των Δωδεκανήσων. Ως επόμενοι στόχοι διαγράφονταν πλέον η Ρόδος (προσβολή και καταστροφή διαφόρων φυλακίων) και το γειτονικό της νησάκι Αήμνια, για την κατάληψη των οποίων προβλέπονταν ταυτόχρονες επιθέσεις. Η εχθρική δύναμη υπολογιζόταν σε 54 Γερμανούς και 43 Ιταλούς, και για την αντιμετώπισή της διατέθηκε δύναμη 217 ανδρών (περιλαμβανομένων και 28 Βρετανών) που διαιρέθηκε σε πέντε τμήματα (τέσσερα για τις καταδρομές και ένα ως μικτό ελληνοβρετανικό επιτελείο). Η επιχείρηση θα υποστηριζόταν από τέσσερα αντιορπιλικά (δύο βρετανικά, ένα ελληνικό και ένα γαλλικό) και εννέα αποβατικά σκάφη. Το πρώτο τμήμα (υπό τον ταγματάρχη Μαντούβαλο) αποβιβάστηκε στην περιοχή του όρμου Πύργου το απόγευμα της 1^{ης} Μαΐου και επιτέθηκε στο φυλάκιο στο χωριό Χειμαράσι τη νύκτα της 2ας. Αιφνιδιάζοντας την εχθρική φρουρά σκότωσε 12 άνδρες της, αιχμαλώτισε 13 και στη συνέχεια αναχώρησε για τη Σύμη. Το δεύτερο τμήμα (υπό τον λοχαγό Τσεπαπαδάκη) διαιρέθηκε σε δύο ομάδες οι οποίες προσέβαλαν τα φυλάκια στις θέσεις Φόκα και Στέλι λίγο αργότερα από την αντίστοιχη επίθεση του πρώτου τμήματος. Και οι δύο επιθέσεις στέφθηκαν από επιτυχία, καταλήγοντας στην καταστροφή πολεμικού υλικού και τη σύλληψη αιχμαλώτων. Το τρίτο τμήμα (υπό τον υπολοχαγό Κάντα) αποβιβάστηκε στην περιοχή Αθικής, στη νοτιοδυτική πλευρά της Ρόδου, και διαιρέθηκε επίσης σε δύο ομάδες προκειμένου να επιτεθεί στα φυλάκια στις περιοχές Νότι και Βουνάρα. Οι δύο επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα και στέφθηκαν από απόλυτη επιτυχία. Οι απώλειες του Ιερού Λόχου περιορίστηκαν σε έναν τραυματία.

Η επιχείρηση εναντίον της Αήμνιας περιλάμβανε την προσβολή ποικίλων στόχων και εκτελέστηκε το βράδυ της 1^{ης}-2^{ας} Μαΐου. Επικεφαλής του τέταρτου τμήματος ήταν ο ταγματάρχης Παπαγεωργόπουλος. Η επίθεση αιφνιδίασε την εχθρική φρουρά και, παρά τον τραυματισμό δύο Ιερολοχιτών, είχε ως αποτέλεσμα τη βύθιση ενός πλοιαρίου και την καταστροφή ενός ασυρμάτου και άλλου πολεμικού υλικού. Η εχθρική φρουρά είχε οκτώ νεκρούς, τρεις τραυματίες και 27 αιχμαλώτους.

Η επιτυχία των επιθέσεων στη Ρόδο και την Αήμνια είχε ως συνέπεια την έκδοση συγχαρητήριας διαταγής από τον διοικητή της Βρετανικής Ταξιαρχίας Καταδρομών. Παράλληλα, έπεισε τον στρατιωτικό διοικητή Ρόδου, στρατηγό Βάγκενερ, ότι δεν υπήρχε καμία ελλίδα απαγκίστρωσης των στρατευμάτων του. Έτσι, αφού έλαβε τη

σχετική άδεια από τον διοικητή του «φρουρίου Κρήτης», παραδόθηκε την 8^η Μαΐου. Κατά την παράδοσή του στον Βρετανό ταξίαρχο Μόφφατ (Moffat) παρευρισκόταν και ο συνταγματάρχης Τσιγάντες, στον οποίο ο Βρετανός ταξίαρχος παρέδωσε το πιστόλι του Γερμανού στρατηγού ως έμπρακτη αναγνώριση της καθοριστικής συμβολής του Ιερού Λόχου στην απελευθέρωση των νησιών του Αιγαίου.

Βιβλιογραφία για τον Ιερό Λόχο

- Γενικό Επιτελείο Στρατού – Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού (ΓΕΣ/ΔΙΣ), *Ο Ελληνικός Στρατός στη Μέση Ανατολή (1941-1945) (Εθ Αθαμίνι – Ρίμινι – Αιγαίο)*, Αθήνα 1995.
- Αναστάσιος Βλάχοσταθόπουλος, *Ιερός Λόχος, 1942-1945*, Εκδόσεις Ελευθέρη Σκέψις, Αθήνα 2006.
- Παντελής Καρύκας, *Ιερός Λόχος, 1942-1945. Από την έρημο στο Αιγαίο*, Εκδόσεις Defence net media, Αθήνα.
- Νικόλαος Καστρενόπουλος, «Ο Ιερός Λόχος στο Αιγαίο», στην ιστοσελίδα [www. http://astypalaia.wordpress.com/](http://www.astypalaia.wordpress.com/)
- Ιωάννης Μανέτας, *Ιερός Λόχος, 1942-1945*, Εκδόσεις Λογοθέτης, Αθήνα 1996.
- Γρηγόρης Μπελιβανάκης, «Η Μήλος και ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος», στον συλλογικό τόμο *Ιστορία της Μήλου* (επιμ. Γρ. Μπελιβανάκης), Αθήνα 2001, σσ. 420-33 (το ίδιο κείμενο, με συντομώσεις, υπό τον τίτλο «Μήλος, 1941-45. Ένα προκεχωρημένο φυλάκιο του Ράιχ στο Αιγαίο», βλ. και στο περ. *Ιστορικά θέματα*, τχ. 38, Μάρτιος 2005, σσ. 86-104).
- Μιχαήλ Οικονομάκος, *Από την Αφρική στον Έβρο*, Εκδόσεις Ελευθέρη Σκέψις, Αθήνα 1979.
- Μιχαήλ Οικονομάκος, *Πόλεμος στο Αιγαίο, 1941-1945*, Εκδόσεις Ελευθέρη Σκέψις, Αθήνα 2006.
- Τζων Ρήγος, «Ο Ιερός Λόχος στα Δωδεκάνησα», στον τόμο *Ο ανυπότακτοι της Σύμης. Βρετανική κατοχή στα Δωδεκάνησα*, Εκδόσεις Προσκήνιο – Άγγελος Σιδεράτος, Αθήνα 2005, σσ. 286-93.
- Χρήστος Φωτόπουλος, *Υποστράτηγος Χριστόδουλος Τσιγάντες, 1897-1970*, Έκδοση του 7^{ου} Επιτελικού Γραφείου ΓΕΣ, Αθήνα 2002.
- «Ιερός Λόχος Μέσης Ανατολής», λήμμα στην Wikipedia.
- Ανώνυμος, «Η πολυτίμη συμβολή του Ιερού Λόχου στην απελευθέρωση των νησιών του Αιγαίου (1943-1945)», στην ιστοσελίδα «Η Εήλās του ΟΧΙ (1940-44)» ([www.http://hellas1940.blogspot.com/2010/01/1943-1945.html](http://www.hellas1940.blogspot.com/2010/01/1943-1945.html)).