



Τα Νέα

της Λέσχης

Καταδρομέων και Ιερολοχιτών



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ • ΓΡΑΦΕΙΑ: ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 15, Τ.Κ. 10679 ΑΘΗΝΑ • ΤΗΛ. 210 3235907 • FAX: 210 3213534 • www.lki.gr • info@lki.gr • info.contactlki@gmail.com ΚΩΔ. 016392

ΕΤΟΣ 16° • ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017 • ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 84 • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ: ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ



Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου σας εύχονται
ΚΑΛΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ

ΓΡΑΜΜΟΣ-ΒΙΤΣΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1949

Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΥΝΤΡΙΒΕΙ ΤΗΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΛΗ

Τον Αύγουστο του 2009 συμπληρώθηκαν 60 χρόνια από το τέλος των αντιαρταρικών επιχειρήσεων. Η επιχείρηση των εθνικών δυνάμεων με την κωδική ονομασία ΠΥΡΣΟΣ διεξήχθη καθ' όλο τον μήνα Αύγουστο σε τρεις διαδοχικές φάσεις με αποτέλεσμα την οριστική συντριβή των κομμουνιστών και το τέλος της αιματοβαμμένης σύγκρουσης η οποία τόσα δεινά είχε επιφέρει στην, ήδη καθημαγμένη από την κατοχή, χώρα.

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ

Τον Αύγουστο του 1949 ο αυτοαποκαλούμενος Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας (ΔΣΕ) είχε περιέλθει σε δεινή θέση. Σε στρατιωτικό επίπεδο, μετά από απανωτές αποτυχίες είχε περιοριστεί στο λεγόμενο «Κράτος του Γράμμου» και έπασχε πολύ σοβαρά στον τομέα του ανεφοδιασμού και των εφεδρειών. Σε πολιτικό επίπεδο η επιλογή του ΚΚΕ, κατόπιν πίεσης της Μόσχας, να λάβει θέση υπέρ της Κομμουνιστικής Διεθνούς στη διαμάχη της πρώτης με τον Γιουγκοσλάβο ηγέτη Τίτο αποδείχθηκε καταστροφική.

Στις 11 Ιουλίου 1949 το Βελιγράδι αποφάσισε το κλείσιμο των συνόρων του με τη χώρα μας. Αυτό πρακτικά απέκοπτε τον ΔΣΕ από τις βάσεις

Γράφει ο Νίκος Γιαννόπουλος*
Ιστορικός



Επιχειρήσεις Ηπείρου (22-6-49 έως 7-7-49)
(Φωτο. αρχείου ΓΕΣ/ΔΕΔ)

ανεφοδιασμού του και του στερούσε τα στρατόπεδα εκπαίδευσης που είχε ιδρύσει στο γιουγκοσλαβικό έδαφος. Επιπλέον εκατοντάδες αντάρτες λιποτακτούσαν ή παραδίδονταν αυτοβούλως σε μονάδες του ΕΣ απογοητευμένοι από την εξέλιξη του πολέμου και προδομένοι από τις μεγαλύτερες διακρύψεις της ηγεσίας τους περί «οριστικής συντριβής του μοναρχοφασισμού».

Μοναδικός σύμμαχος του ΔΣΕ εκείνες τις δύσκολες ώρες ήταν οι ομάδες των σθαβόφωνων ανταρτών. Επρόκειτο για πρώην βουλγαρίζοντες και νυν αναβαπτισμένους «Μακεδόνες»

αυτονομιστές.

Σαν να μην έφθαναν όλα αυτά η διάσταση μεταξύ των «άκαπνων» στελεχών του ΚΚΕ, τα οποία αυτοαναγορεύονταν σε «πολέμαρχοι» και επέμεναν να εμπλέκονται στην εκπόνηση των σχεδίων επιχειρήσεων, και των ολιγάριθμων εμπειροπλήρων επαγγελματιών στρατιωτικών του ΔΣΕ ήλμβανε δραματικές διαστάσεις. Χαρακτηριστικό της μεγαλομανίας των στελεχών του ΚΚΕ ήταν η απονομή του βαθμού του στρατηγού σε τρεις αντιστρατήγους και 14 υποστράτηγους. Στρατηγοί χωρίς στρατό!

Επιπλέον οι ανάγκες τακτικού εφοδιασμού του ΔΣΕ είχαν εξελιχθεί σε αληθινό βρόγχο. Με «κλειστά» τα γιουγκοσλαβικά σύνορα, έλλειψη ουσιαστικού ελέγχου στην ύπαιθρο χώρα της υπόλοιπης Ελλάδας, έλλειψη δυνατότητας ελεύθερης επικοινωνίας με τα μεγάλα αστικά κέντρα και δυσχερή (ως απόλυτα ανέφικτη σε ορισμένες περιπτώσεις και περιοχές) συλλογή εφοδίων και την περίθαλψη των τραυματιών του ο ΔΣΕ παρουσίαζε σημαντικά προβλήματα διοικητικής μέριμνας, τα οποία μερικές φορές ήταν καθοριστικής σημασίας για την εξέλιξη των επιχειρήσεων.

Από την άλλη πλευρά η κατάσταση ήταν ευοίωνη.

Συνέχεια στη σελίδα 4

«Εντείνατε τας προσπαθείας σας»

Γράφει ο Αντγος ε.α. Ν. Λάζαρης

Στις 14 Μαρτίου του 1949, μέσα στην έξαρση ενός αδελφοκτόνου πολέμου, ολοκληρώθηκε η επιχείρηση της ανακατάληψης του Καρπενησιού από τον εθνικό στρατό και η απόθεση των ανταρτών του ΔΣΕ. Στην επιχείρηση αυτή συμμετείχε η Διοίκηση Καταδρομών Βορρά (ΔΚΒ), σαν να λέμε η 1η Ταξιαρχία Καταδρομών-Αλεξιπτωτιστών σήμερα, με τις Α' και Β' Μοίρες Καταδρομών.

Σε δύο ημέρες η ΔΚΒ υπέβαλε την έκθεση των επιχειρήσεων της στην τότε Διοίκηση Δυνάμεων



Καταδρομείς κατά την μάχη με αμερικανικό εξοπλισμό. Φορητός Ασύρματος SRC-536 και οπλοπολυβόλο BAR

Καταδρομών (ΔΔΚ) της οποίας διοικητής ήταν ο Συνταγματάρχης (τότε) Ανδρέας Καλλίνσκης που σήμερα θεωρείται ως ο ιδρυτής των σύγχρονων Δυνάμεων Καταδρομών.

Η έκθεση των επιχειρήσεων παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί μέσα στο κείμενο διαφαίνεται η προσπάθεια των αξιωματικών των επιτελείων των Δυνάμεων Καταδρομών, να πείσουν την ιεραρχία τους για την σωστή τακτική χρησιμοποίηση αυτών των ειδικών μονάδων.

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων Ρούμελης και Σ. Ελλάδας, η προϊστάμενη «Ανωτέρα Στρατιωτική Διοίκηση Στερεάς Ελλάδος» (ΑΣΔΣΕ) κατένευσε τις Μοίρες Καταδρομών σε άλλους σχηματισμούς και συγκροτήματα Πεζικού για την αναγνώριση και έρευνα υπόπτων χώρων της περιοχής ευθύνης των πρώτων.

Σχεδόν καθημερινά χωρίς ανάπαυση οι καταδρομείς εκινούντο με άσχημες καιρικές συνθήκες, προσπαθώντας ν' ανταποκριθούν στις συνεχείς και διαδοχικές εντολές των εκάστοτε διοικήσεων στις οποίες εντάσσονταν.

Συνέχεια στη σελίδα 6

Επιστολή του Υπταρχου ε.α.
Ευάγγελου Σαβράρη

σελ. 5

Αφιέρωμα

Ο Ελληνικός Ιερός Λόχος
κατά τον Β' Π. Π.

σελ. 8

1941-1944: ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΕΡΜΑΧΤ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

σελ. 9

Πλήρωσαν την συνδρομή τους

A/A	ΒΑΘΜΟΣ Ή ΙΔΙΩΤΗΣ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΧΡΗΜΑΤ. ΠΟΣΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	Ανχης ε.α	ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	30,00	Για το έτος 2017
2	Εφ. Λοχίας	ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	60,00	Για τα έτη 2017, 2018
3	Υπτιγος ε.α	ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	30,00	Για το έτος 2017
4	Τχης ε.α	ΔΑΚΑΝΑΛΗΣ ΚΙΜΩΝ	30,00	Για το έτος 2017
5	Υππλγος ε.α	ΖΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	30,00	Για το έτος 2017
6	Σχης ε.α	ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	30,00	Για το έτος 2017
7	Σχης ε.α	ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΠΛΑΤΩΝ	30,00	Για το έτος 2017
8	Εφ. Λοχίας	ΚΟΥΤΣΕΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	30,00	Για το έτος 2017
9	Κυρία	ΚΩΣΤΕΛΕΤΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ	30,00	Για το έτος 2017
10	Τξχος ε.α	ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.	30,00	Για το έτος 2017
11	Ανχης ε.α	ΜΑΡΚΑΝΤΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	30,00	Για το έτος 2017
12	Εφ. Κ/Δ	ΣΤΟΥΜΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	60,00	Για τα έτη 2016, 2017
13	Εφ. Κ/Δ	ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ	30,00	Για το έτος 2017
14	Κυρία	ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ-ΖΑΪΡΗ ΜΑΡΙΑ	30,00	Για το έτος 2017
15	Αντιγος ε.α	ΣΠΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	45,00	Εγγραφή & Συνδρομή έτους 2017
16	Ανχης ε.α	ΟΡΦΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	50,00	Εγγραφή & Συνδρομή έτους 2017

Σημείωση: Αναγράφονται μόνο όσοι κατέβαλαν τη συνδρομή τους κατά το χρονικό διάστημα από 26 Μαΐου 2017 μέχρι 31 Αυγούστου 2017 .

Ο Ταμίας
Ευάγγελος Γατσούλης
Συνταγματάρχης ε.α.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ευχαριστούμε θερμότατα τα παρακάτω μέλη μας για την ευγενική προσφορά τους με τα έναντι εκάστου χρηματικά ποσά για οικονομική ενίσχυση της Λέσχης, επί πλέον της συνδρομής τους.

A/A	ΒΑΘΜΟΣ Ή ΙΔΙΩΤΗΣ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΧΡΗΜΑΤ. ΠΟΣΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	Ανχης ε.α	ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	20,00	
2	Σχης ε.α	ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	20,00	
3	Κυρία	ΚΩΣΤΕΛΕΤΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ	70,00	
4	Εφ. Κ/Δ	ΣΑΒΒΑΣ ΒΛΑΣΙΟΣ	70,00	

Ο Ταμίας
Ευάγγελος Γατσούλης
Συνταγματάρχης ε.α.

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ

Ο Λοχαγός ε.α Αλέξανδρος Σύρμος κατέθεσε το ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ για οικονομική ενίσχυση της Λέσχης,

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ

του πατρός του, Υποστράτηγου Γεωργίου Σύρμου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Λέσχης τον ευχαριστεί θερμά.

Ο Ταμίας
Ευάγγελος Γατσούλης
Συνταγματάρχης ε.α.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ

ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΜΠΟΡΕΙΤΕ

ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΤΕΤΕ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ

ΣΚΟΠΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΛΕΣΧΗ ΕΙΝΑΙ:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αριθ. λογαρ. 6901-128799-019 EUR.

IBAN GR 4701719010 0069 0112 8799 019

ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

Κατόπιν αιτήσεων των και με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. εγγράφονται ως τακτικά μέλη της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών οι παρακάτω:

A/A	ΒΑΘΜΟΣ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
1	Αντιγος ε.α	ΣΠΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	14/09/2017
2	Ανχης ε.α	ΟΡΦΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	21/06/2017

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ιωάννης Τζιάκης
Ταξχος ε.α.

Επιστολές μελών

ΓΕΕΘΑ/ΔΔΕΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Στρατηγέ

03 Ιουλίου 2017

Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά, για το δίτιμο έργο του Στρατηγού Ι. Μανέτα Μαχόμενη Ελλάς και για το αντίτυπο των πρακτικών της ημερίδας, η οποία διοργανώθηκε από την Λέσχη Καταδρομέων και Ιερολοχιτών την 9η Νοεμβρίου 2016 στο Πολεμικό Μουσείο με θέμα οι επιχειρήσεις των Δυνάμεων Καταδρομών στη Κύπρο κατά του Αττίλα το 1974, που είχατε την καλοσύνη να προσφέρετε στη Διοίκηση, καθώς και να σας ευχηθώ υγεία και κάθε επιτυχία στη Λέσχη σας.

Με βαθύτατο σεβασμό
Νικόλαος Φλάρης
Ταξίαρχος
●●●●●●●●●●

20 Αυγούστου 2017

Κύριε Πρόδρε

Ευχαριστώ θερμά εσάς και το Διοικητικό Συμβούλιο της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών για τις ευχές σας . Εύχομαι ευδωχή του έργου σας για το καλό της Λέσχης.

Με Εκτίμηση
Π. Θ. Βασιλακόπουλος
Υποστράτηγος ε.α.
●●●●●●●●●●

Κύριε Πρόδρε

Ευχαριστώ εσάς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών για τις ευχές σας για την ονομαστική μου εορτή.

Με Εκτίμηση
Αλέξανδρος Α. Καρδαράς
Συνταγματάρχης ε.α.
●●●●●●●●●●

Κύριε Πρόδρε

Θερμά σας ευχαριστώ για τις ευχές σας για την ονομαστική μου εορτή, όπως επίσης ευχαριστώ και τον Γενικό Γραμματέα Ταξίαρχο κο Ιωάννη Τζιάκη. Ακόμη ευχαριστώ τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών και των μελών της. Εύχομαι σε όλους σας υγεία και οικογενειακή ευτυχία.

Με τις πιο θερμές μου ευχαριστίες
Μαρία Ζαχαράκη

**ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ
ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ & ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ**

Τριμηνιαίο όργανο της Λέσχης Καταδρομέων & Ιερολοχιτών
ΚΩΔ. 01 6392

ΓΡΑΦΕΙΑ: Μαυρομικάλη 15
Τ.Κ. 10679 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210 3235907 & 210 3213534
www.lki.gr • e-mail: info@lki.gr
info.contactlki@gmail.com

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ-ΕΚΔΟΤΗΣ:
Ταξχος ε.α. Πουλιάνης Αθανάσιος

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:
Ανχης ε.α. Κομπόρης Πέτρος

Δημοσιογραφική επιμέλεια:
ΔΕΣΜΟΣ

ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ
ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ.Σ. ΛΕΣΧΗΣ
Χειρόγραφα δημοσιευμένα
ή μη δεν επιστρέφονται

Εκτύπωση: Ν. Γ. Παπαδόπουλος
Ε. Γιάνναρη 5 Τ.Κ. 11853
Τηλ. 210 3468268 - 210 3467155

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ:
Το Δ.Σ. της Λέσχης

Μη θανατηφόρα όπλα (Non Lethal Weapons)

συνέχεια από προηγούμενο φύλλο

Την υποκατηγορία αυτή, πλαισιώνουν τα κάτωθι:



M26 Advanced Taser: Πιστόλι με βεληνεκές 7 m. Διαθέτει μνήμη, με δυνατότητα καταγραφής ημερομηνίας και ώρας χρήσης, για 585 βολές. Το ρεύμα παράγεται από οκτώ(8) αλκαλικές μπαταρίες.

X26 Taser: Πιστόλι με βεληνεκές 7 m. Η διοχετευόμενη ηλεκτρική εκκένωση προκαλεί ανεξέλεγκτη σύσπαση των μυών και ακινησία. Η διαφοροποίηση του σε σχέση με το M26 Taser είναι η χρήση τεχνολογίας pulse, η οποία συγκεντρώνει το ρεύμα στο κεντρικό νευρικό σύστημα του στόχου. Διαθέτει μνήμη για καταγραφή ημερομηνίας και ώρας χρήσης για 2.000 βολές και δυνατότητα σύνδεσης με θύρα USB ηλεκτρονικού υπολογιστή. Το ρεύμα παράγεται από μπαταρία λιθίου.



M12 Taser: Λειόκανο, το οποίο βάλλει φυσίγγια XREP



των 12 gauge. Η καινοτομία έγκειται στο βαλλόμενο πυρομαχικό, αφού με την πορεία του προς τον στόχο εκτοξεύει δύο(2) ακίδες, οι

οποίες δημιουργούν με τον στόχο κλειστό κύκλωμα. Κατά συνέπεια, με το ίδιο όπλο μπορεί να γίνει ταυτόχρονη εμπλοκή πολλαπλών στόχων, χωρίς το πρόβλημα τις χειροκίνητης αλλαγής κεφαλής μετά την βολή, που παρουσιάζεται στα ανωτέρω πιστόλια.

Stun Guns: Πιεζοηλεκτρικές συσκευές, οι οποίες προκαλούν ηλεκτρική εκκένωση, με συνέπεια την ανεξέλεγκτη σύσπαση μυών και προσωρινή ακινησία. Η ισχύς εκπομπής είναι από 0,1 – 7 kV, αναλόγως συσκευής. Η τακτική χρήση απαιτεί επαφή με το σώμα του στόχου, για την επίτευξη αποτελέσματος.

Επιχειρησιακά χρησιμοποιούνται σε καταστάσεις ομηρίας και αφοπλισμού.

Σε ορισμένες χώρες, βάσει νομοθετικού πλαισίου, μπορούν να φέρονται και από πολίτες, σαν όπλο αυτοάμυνας. Κατά συνέπεια υπάρχει πληθώρα τύπων και κατασκευαστών. Αναπτύχθηκαν την δεκαετία του '80, από την αμερικανική NOVA TECHNOLOGIES. Η εξέλιξη τους έχει οδηγήσει σε ενσωμάτωση σε μια πληθώρα συσκευών, όπως ράβδοι, κινητά τηλέφωνα κτλ.



Ράβδοι: Πρόκειται για τα αστυνομικά γκλομπς. Είναι συμπαγείς μεταλλικές, πλαστικές, καουτσούκ ή ξύλινες ράβδοι, οι οποίες διαθέτουν λαβή. Διακρίνονται σε τηλε-



σκοπικά και τύπου TONFA (λαβή ορθής γωνίας). Η τακτική τους χρήση απαιτεί επαφή με το σώμα του στόχου, για την επίτευξη αποτελέσματος.

Επιχειρησιακά χρησιμοποιούνται σε ειρηνευτικές αποστολές, καταστάσεις αφοπλισμού και καταστολής οχλοκρατικών καταστάσεων και ελέγχου του πλήθους.

Στην εποχή μας, η εξέλιξη αυτών μέσω της σμίκρυνσης τους, οδήγησε στα τακτικά μπαστούνια, που θεωρούνται πλέον αμυντικά όπλα, φέροντα ακόμη και από πολίτες.

Σε πειραματικό και ερευνητικό επίπεδο, γίνεται ανάπτυξη του QINETIC. Πρόκειται για έναν φορέα εκτόξευσης ειδικής ίνας τύπου kevlar. Χρησιμοποιεί ένα, ως μέσο ακινητοποιήσεως, με τη μορφή δικτύου, ο οποίος επιχειρησιακά θα χρησιμοποιείται σε ειρηνευτικές αποστολές, σε καταστάσεις αφοπλισμού και για καταστολή οχλοκρατικών καταστάσεων και ελέγχου του πλήθους.



Οπτικο – ηλεκτρονικά

Αυτή η κατηγορία όπλων, βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο, διότι η τεχνολογία LASER, που αξιοποιεί, είναι ακόμη εν εξελίξει. Εποπτευών ρόλο και καθορισμό των επιχειρη-

«Το μεγαλύτερο κατόρθωμα είναι να κάμψεις την αντίσταση του εχθρού χωρίς να γίνει μάχη».

Η Τέχνη του Πολέμου, Sun Tzu

υπό Εφ. Ανθλγού (ΠΖ)
Πασιώτη Δημητρίου

σιακών απαιτήσεων έχουν η Defense Advanced Research Programs Agency και η Non Lethal Weapons Directorate του United States Department of Defense, ενώ στο στάδιο της ανάπτυξης των απαιτούμενων τεχνολογιών εμπλέκονται αμερικανικά πανεπιστήμια. Επιχειρησιακά, τα όπλα αυτά, θα χρησιμοποιούνται στο πεδίο της μάχης, για την καταστροφή/ εξουδετέρωση κυρίως των ηλεκτροοπτικών βοηθημάτων και κυκλωμάτων των οπλικών συστημάτων, σε ειρηνευτικές αποστολές, Close Quarter Battle, καταστάσεις αφοπλισμού, ομηρίας και για καταστολή οχλοκρατικών καταστάσεων και ελέγχου του πλήθους.

Ωστόσο, οι επιχειρήσεις στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν κατέδειξαν αναγκαιότητες, οι οποίες οδήγησαν σε αυτοσχεδιασμούς. Ένας εξ αυτών είναι η χρήση καταδεικτών LASER. Στους διάφορους Σταθμούς Ελέγχου Κυκλοφορίας, οι Αμερικανοί χρησιμοποιούσαν την πράσινη ακτίνα των καταδεικτών, σημαδεύοντας τους οδηγούς των οχημάτων που δε μείωναν την ταχύτητα του οχήματός τους, προκαλώντας αποπροσανατολισμό ή προσωρινή τύφλωση για 15 min. Αυτή η χρήση οδήγησε σε μαζική αξιοποίηση των καταδεικτών και καθιέρωση τους, πέραν της στοχοποίησης για βολή όπλων ευθυτενούς τροχιάς.

Ένας άλλος παλαιότερος αυτοσχεδιασμός, προέκυψε από την επιχειρησιακή εμπειρία που έχει αποκτηθεί παγκοσμίως, από τις αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις και ιδιαίτερα από τις τακτικές CQB. Ένα «ταπεινό» εργαλείο, ο φακός, ο οποίος πολλές φορές τοποθετείται επί των όπλων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σα μη θανατηφόρο όπλο, τη νύκτα. Η στιγμιαία εκτυφλωτική λάμψη ενός ισχυρού φακού σε εσωτερικό χώρο, προκαλεί στον στόχο, ολική έλλειψη ορατότητας, αμηχανία και ακινησία, αφού το εκπεμπόμενο φως είναι μεγαλύτερης ισχύος από το επίπεδο όχλησης και το όριο αντίδρασης του οφθαλμού.

Σε πειραματικό και ερευνητικό επίπεδο, γίνεται εξέλιξη των κάτωθι συστημάτων:

PHASR: Τυφέκιο LASER, το οποίο λειτουργεί με την εκπομπή ακτίνας. Βεληνεκές 1 km. Προκαλεί στιγμιαία τύφλωση, χωρίς να επηρεάζει το οπτικό νεύρο, λόγω της χαμηλής εκπομπής.



Σύστημα εκπομπής θερμικής ακτινοβολίας: Φορέας εκτόξευσης θερμικής ακτίνας, η οποία επιδρά σε κυτταρικό επίπεδο.

Σύστημα ιστροπικής ακτινοβολίας: Φορέας εκπομπής LASER, οποίος λειτουργεί με την εκπομπή ακτίνας σε μια επιφάνεια, προκαλώντας νέφος πλάσματος, από την υπερθέρμανση. Το γεγονός αυτό προκαλεί στιγμιαία εκτυφλωτική λάμψη και εκκωφαντικό ήχο.

Χημικά – Βακτηριολογικά

Εκτοξευτές βομβιδίων ή βλημάτων: Βάλλουν βομβίδες ή βλήματα καπνογόνων, δακρυγόνων και διαφόρων ερεθιστικών αερίων, διαφόρων διαμετρημάτων. Από την έκλυση αερίων, προκαλείται άμεσα αφόρητη δυσφορία, ερεθισμός ματιών, αεροφόρων αγωγών και επιδερμίδας, δακρύρροια



και βλεφαρόσπασμος,

Εκτοξευτές δακρυγόνων ουσιών: Τροφοδοτούνται με ένα(1) βομβίδιο, φορέα ερεθιστικής ουσίας CN, CS ή OC.

Φυσούνες: Ψεκαστήρες, οι οποίοι αποτελούνται από μια(1) φιάλη, η οποία περιέχει CN ή CS σε συνδυασμό με CO₂, σε υγρή μορφή. Η διοχέτευση της ουσίας προς τον στόχο, γίνεται μέσω πίεσης, ώστε να υπάρχει έλεγχος και εστιασμένος ψεκασμός. Βεληνεκές 25 m.

Όλα τα ανωτέρω, επιχειρησιακά χρησιμοποιούνται σε επιχειρήσεις καταστολής οχλοκρατικών καταστάσεων και ελέγχου του πλήθους.

Καπνογόνες Χειροβομβίδες: Κατά την πυροδότηση τους, το διασπώμενο κέλυφος εκλύει μείγμα γομώσεων χλωρικού άλατος, καλίου, λακτόζης και χρωστικών ουσιών, δη-



μιουργώντας σύννεφο καπνού για τον περιορισμό της ορατότητας. Σε περίπτωση ρίψης τους πλησίον προσωπικού, δημιουργούν αίσθημα δυσφορίας και δύσπνοιας.

Επιχειρησιακά χρησιμοποιούνται σε όλα τα είδη επιχειρήσεων, στρατιωτικών και μη.

Χειροβομβίδες αερίων: Κατά την πυροδότηση τους, το διασπώμενο κέλυφος εκλύει αέρια CN ή CS. Προκαλείται αφόρητη δυσφορία, ερεθισμός ματιών, δακρύρροια, βλεφαρόσπασμος, αεροφόρων αγωγών και επιδερμίδας.



Επιχειρησιακά χρησιμοποιούνται σε ειρηνευτικές αποστολές, καταστάσεις ομηρίας και για καταστολή οχλοκρατικών καταστάσεων και ελέγχου του πλήθους.

Spray πιπεριού: Δοχείο spray με ουσία OC περιεκτικότητας 1 – 2 %, χωρητικότητας 20 - 400 gr, με πιεζόμενο διακόπτη, το οποίο προκαλεί ψεκασμό της ουσίας.

Η τακτική του χρήσης περιλαμβάνει τον εστιασμένο ψεκασμό του στόχου στο πρόσωπο, προκαλώντας ανικανότητα ομιλίας και δύσπνοια για 3 – 15 min, δακρύρροια και βλεφαρόσπασμο για 15 – 30 min και αίσθηση τοπικού καψίματος του δέρματος για 45 – 60 min.

Επιχειρησιακά χρησιμοποιούνται σε καταστάσεις αφοπλισμού και για καταστολή οχλοκρατικών καταστάσεων και ελέγχου του πλήθους.

Σε ορισμένες χώρες, βάσει νομοθετικού πλαισίου, μπορούν να φέρονται και από πολίτες, σαν όπλο αυτοάμυνας. Υπάρχει πληθώρα τύπων και κατασκευαστών.



Η χώρα, η οποία εισήγαγε πρώτη την χρήση του σε επίπεδο αστυνομικών επιχειρήσεων καταστολής οχλοκρατίας, ήταν η αστυνομία της Μεγάλης Βρετανίας, την δεκαετία του 1990.



Σε αυτή την κατηγορία όπλων, γίνεται προσπάθεια, η εξέλιξη τους να είναι τέτοια ώστε να ενταχθούν σε πιο διευρυμένα στρατιωτικά αντικείμενα πέραν των ειρηνευτικών αποστολών, CQB, καταστάσεων αφοπλισμού, ομηρίας και καταστολής οχλοκρατικών καταστάσεων και ελέγχου του πλήθους.

Επιχειρησιακά απαιτείται, τα όπλα αυτά, πέραν της εξουδετέρωσης προσωπικού να επιτυγχάνουν και εξουδετέρωση υλικών, μέσω της διάβρωσης, της πήξης κτλ.

Σε πειραματικό και ερευνητικό επίπεδο, είναι σε εξέλιξη το σύστημα εκτόξευσης πολυουρεθανικών αφρών.

Πρόκειται για φορέα εκτόξευσης. Η διοχέτευση του αφρού στον στόχο, γίνεται μέσω θερμαινόμενου ακροφυσίου, που αναπτύσσει θερμοκρασία 80 C. Ειδικοί χημικοί καταλύτες στερεοποιούν τον αφρό.



Η United States Special Operations Command αναπτύσσει βομβίδα αναισθητικού αερίου, η οποία θα εκτοξεύεται από τους υπάρχοντες εκτοξευτές και θα έχει την δυνατότητα «αγκυρώσεως» επί οχημάτων ή σκαφών. Στην συνέχεια, θα εξαπολύει είτε με τηλεχειρισμό είτε με κεφαλή χρονοκαθυστερήσης το αέριο, αναισθητοποιώντας τους επιβάτες. Επιπρόσθετα, θα έχει και την δυνατότητα να εκραγεί σαν χειροβομβίδα κρότου – λάμψης.

συνέχεια στο επόμενο φύλλο

ΓΡΑΜΜΟΣ-ΒΙΤΣΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1949

Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΥΝΤΡΙΒΕΙ ΤΗΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΛΗ

Συνέχεια από τη σελίδα 1

Τον Ιανουάριο του 1949 ο Θεμιστοκλής Σοφούλης ανέλαβε την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, αποτρεπούμενης από μέλη από όλες τις μη αριστερές πολιτικές δυνάμεις της χώρας. Πρώτη ενέργεια της κυβέρνησης ήταν η επιλογή του στρατηγού Αλέξανδρου Παπάγου για τη θέση του αρχιστρατήγου του ΕΣ, με ευρύτατες δικαιοδοσίες.

Παράλληλα αποφασίστηκε η διάλυση του Συμβουλίου Εθνικής Αμύνης στο οποίο συμμετείχαν, με δικαίωμα ψήφου, αρχικά οι Βρετανοί και στη συνέχεια οι Αμερικανοί. Έτσι φθάσαμε στον απόηχο συγκεντρωτισμό του ενός, ο οποίος σε στρατιωτικά θέματα δεν έδινε λογαριασμό ούτε στην κυβέρνηση, ούτε στους Αμερικανούς οι οποίοι περιορίστηκαν στον συμβουλευτικό τους ρόλο. Ο Παπάγος επέβαλλε αυστηρότατη πειθαρχία στο στράτευμα και ιδιαίτερα στους διοικητές των μεγάλων σχηματισμών. Παράλληλα εμφύσησε ένα νέο επιθετικό πνεύμα και εφάρμοσε ευρέως την αρχή της συγκέντρωσης των δυνάμεων.

Επιπλέον ο ΕΣ είχε αρχίσει να παραλαμβάνει άφθονο σύγχρονο πολεμικό υλικό, καθώς και κάθε είδους εφόδια, και το ένοπλο προσωπικό είχε αρχίσει να εκπαιδεύεται εντατικά στη χρήση τους. Ακόμα η ευρεία στρατολογία που είχε εφαρμοστεί πέτυχε κατά την κρίσιμη χρονική στιγμή της τελικής προσπάθειας οι ΕΔ, να έχουν περίπου 300.000 άνδρες υπό τα όπλα.

Πέρα όμως από τους αριθμούς οι στρατιώτες του ΕΣ διακρίνονταν για την ποιότητά τους. Σήμερα η αριστερή ρητορεία έχει δημιουργήσει ένα τέτοιο πλέγμα μύθου γύρω από αυτό το θέμα ώστε να πιστεύει κανείς ότι οι άνδρες του ΕΣ εστρατολογούντο σχεδόν βίαια, οδηγούντο στη μάχη υπό την απειλή των όπλων αγροίκων υπαξιωματικών και φανατισμένων αξιωματικών, λιποτακούσαν με την πρώτη ευκαιρία και όταν βρίσκονταν απέναντι από τους «συντρόφους» αστοχούσαν επίτηδες. Οι άνδρες του ΕΣ ήταν άριστα εκπαιδευμένοι, με υψηλό ηθικό και πλήρη επίγνωση της αποστολής τους. Στην πλειοψηφία τους προέρχονταν από αγροτικές περιοχές. Αυτό αφενός μεν τους καθιστούσε σκληροτράχηλους, αφετέρου διψασμένους για εκδίκηση καθώς οι περιοχές των περισσότερων είχαν αποτελέσει στόχων επιδρομών ανταρτικών ομάδων.

Όλοι αυτοί οι παράγοντες συνέβαλαν τα μέγιστα στη νίκη των εθνικών δυνάμεων στα κακοτράχαλα βουνά του Γράμμου και του Βιτσιού.

Μετά τις εκκαθαριστικές επιχειρήσεις του ΕΣ σε Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία και σε άλλες περιοχές της χώρας, ήταν φανερό πως τα πράγματα όδευαν προς την τελική σύγκρουση.

Στην τελική σύγκρουση ο ΕΣ μπορούσε να υπολογίζει σε οκτώ μεραρχίες (I, II, VIII, IX, X, XI, XV, III Καταδρομών), 14 ελαφρά συντάγματα πεζικού, 150 πεδινά και ορειβατικά πυροβόλα, 200 άρματα μάχης και ελαφρά τεθωρακισμένα οχήματα και περισσότερα από 100 μαχητικά και ελαφρά βομβαρδιστικά αεροσκάφη. Σύνολο δύναμης 150.000 άνδρες. Απέναντι σε αυτή τη μεγάλη δύναμη του αντιπάλου ο ΔΣΕ είχε να αντιπαρατάξει 9.000 περίπου μαχητές στο Βίτσι και 6.500 περίπου μαχητές στον Γράμμο. Επίσης διέθετε 45 ορειβατικά πυροβόλα, 15 αντιαεροπορικά και άγνωστο αριθμό αντιαρματικών.

Από το 1947 ο Γράμμος και το Βίτσι κατέχονταν από τους αντάρτες οι οποίοι την είχαν οχυρώσει με ένα δαιδαλώδες δίκτυο πολυβοθειών, συρματοπλεγμάτων, καταφύγιων ναρκοπεδίων και κάθε είδους αμυντική κατασκευή η οποία μεγιστοποιούσε στο έπακρο τις

φυσικές δυσκολίες του χώρου. Η περιοχή ονομάζονταν «Ελεύθερη Ελλάδα», προφανώς σε αντιδιαστολή με την υπόλοιπη Ελλάδα την οποία θεωρούσαν υπό κατοχή. Η συνολική έκταση της περιοχής έφθανε τα 1.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα ενώ ο πληθυσμός της-πολίτες και αντάρτες-έφθανε τις 45.000-50.000 άτομα. Εκεί βρίσκονταν οι έδρες της «κυβέρνησης» των ανταρτών, του Γενικού Αρχηγείου του ΔΣΕ, καθώς και του ΚΚΕ.

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΥΡΣΟΣ

Το σχέδιο των επιχειρήσεων του ΕΣ είχε την κωδική ονομασία «Πυρσός». Προβλεπόταν να διεξαχθεί σε τρεις φάσεις. «Πυρσός Α'» (2-8 Αυγούστου): Στη φάση

τοποθεσία που κατείχαν οι αντάρτες. Την επόμενη ημέρα οι καταδρομείς κατέλαβαν το στρατηγικής σημασίας ύψωμα Μπάρο, προσβάλλοντας ταυτόχρονα το ύψωμα Λέσιτς από τον Νότο. Την ίδια στιγμή εναντίον του Λέσιτς εφορμούσε ακάθεκτη άλλη μοίρα Καταδρομών ξεκινώντας από την περιοχή Κουϊκουθούρια.

Η μάχη συνεχίστηκε με αμείωτη ένταση μέχρι την 16^η Αυγούστου. Οι αντάρτες μάχονταν απεγνωσμένα, αλλά η αντίστασή τους κάμφθηκε μπροστά στην επιμονή των επιτιθέμενων. Έτσι το Βίτσι έπεσε στα χέρια των εθνικών δυνάμεων μαζί με το μέγιστο μέρος του βαρέως πολεμικού υλικού των ανταρτών και τις εγκαταστάσεις της κυβέρνησής τους.

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΑΧΗ

Από τις 24 έως τις 30 Αυγούστου η επιχείρηση «Πυρσός Γ'» «έβαλε φωτιά» στον Γράμμο.

Μετά τις κατάλληλες προωθήσεις των μεραρχιών του ΕΣ στις 0.5.30 τις 25^{ης} Αυγούστου εξαπολύθηκε η κύρια επίθεση υπό τα βλήματα του βασιλιά Παύλου και του επικεφαλής της Αμερικανικής Αποστολής στη χώρα μας στρατηγού Τζέιμς Βαν Φλιτ. Προς το μεσημέρι και ενώ οι επίσημοι γευμάτιζαν πρόχειρα στο παρατηρητήριο της Αμμούδας, έφθασε η πληροφορία ότι η Ι Μεραρχία είχε καταλάβει το στρατηγικής σημασίας ύψωμα Τσάρνο.

Κρίσιμη ημέρα της μάχης υπήρξε αναμφίβολα η 27^η Αυγούστου. Τότε η ΙΧ Μεραρχία ολοκλήρωσε με επιτυχία τον υπερκερωτικό ελιγμό που επιχείρησε, καταλαμβάνοντας τη διάβαση Πόρτα Οσμάν (η οποία μέχρι τότε αποτελούσε την πιο σημαντική οδό των ανταρτών με την Αθήνα-)

νία).

Η ηγεσία των ανταρτών αντιλήφθηκε τον μεγάλο κίνδυνο που αντιμετώπιζε, δηλαδή αυτόν της παγίδευσης του συνόλου των δυνάμεων της. Αμέσως συνεδρίασε το Πολιτικό Γραφείο της ΚΕ του ΚΚΕ και αποφάσισε την διαφυγή του ΔΣΕ- μέσω Μπάρας-στην Αθβανία, κάτι που τελικά πραγματοποιήθηκε (όχι για το σύνολο των δυνάμεων) κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή.

Το βράδυ της 27^{ης} Αυγούστου τμήματα της ΙΧ Μεραρχίας άναψαν τεράστιες φωτιές κατά μήκος των ελληνοαθβανικών συνόρων για να σημάνουν τη νίκη του ΕΣ και την ουσιαστική έξοδο της πολυπαθής χώρας από την τρίχρονη δοκιμασία.

Σήμερα 68 ακριβώς χρόνια μετά την λήξη της επιχείρησης «Πυρσός» οι εναπομείναντες βετεράνοι του ΕΣ νοιώθουν ηττημένοι και προδομένοι.

Σταδιακά η πολιτεία, πιεζόμενη από την αριστερή ρητορεία, τους ηλιομόνησε και τους αποκαθήλωσε από τη θέση που είχαν κερδίσει με το αίμα τους, δίπλα σε εκείνη των ηρώων του 1940 (πολλοί άλλωστε ήταν οι ίδιοι άνθρωποι). Έφτασε μάλιστα στο σημείο να τους δαιμονοποιήσει και να χαρακτηρίσει τα μνημόσυνα προς τιμήν των πεσόντων συμπολεμιστών τους ως «γιορτές μίσους». Φυσικά δεν τόλμησε να χαρακτηρίσει έτσι τις εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα από τους βετεράνους του ΔΣΕ, υπό την αιγίδα του ΚΚΕ.

Και όμως χάρη στους αξιωματικούς και τους οπλίτες του ΕΣ αυτή η πολιτεία χρωστά την ύπαρξή της. Χάρη στη θυσία αυτών των ανθρώπων κάποιοι χρωστούν όχι μόνο την πολιτική αλλά και την βιολογική τους ύπαρξη.

**Ο Νίκος Γιαννόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1973. Είναι πτυχιούχος Ιστορίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Ελληνικού Πολιτισμού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Έχει συγγράψει 9 βιβλία και 300 άρθρα ιστορικού περιεχομένου.*



Απονομή Παρασήμου στις Σημαίες των Μοιρών Κ/Δ. Μάρτιος 1949. (Φωτο. αρχείου ΓΕΣ/ΔΕΔ)

αυτή προβλεπόταν παραπληθυντικές επιθέσεις στον Γράμμο, με σκοπό να δημιουργηθεί η αίσθηση στον ΔΣΕ ότι εκεί θα εκδηλωνόταν η κύρια επίθεση του αντιπάλου και να καθηλωθούν οι δυνάμεις του.

«Πυρσός Β'» (10-16 Αυγούστου): Η φάση αυτή του σχεδίου προέβλεπε ότι η κύρια ενέργεια του ΕΣ, μετά την εφαρμογή του «Πυρσός Α'», θα εξελισσόταν στην περιοχή του Βίτσι με σκοπό την κατάληψή της και την εξόντωση των ανταρτών.

«Πυρσός Γ'» (24-30 Αυγούστου): Η φάση αυτή προέβλεπε αποφασιστική ενέργεια στην περιοχή του Γράμμου, με σκοπό την κατάληψή της και την εξολόθρευση των ανταρτικών δυνάμεων, καθώς και απόφραξη των αθβανικών συνόρων, για να μην υπάρχει καμία διέξοδος στις δυνάμεις του ΔΣΕ.

Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Την νύχτα της 2ας προς 3^η Αυγούστου ο αντιστράτηγος Θρασύβουλος Τσακαλώτος, έχοντας στη διάθεση του δύο μεραρχίες, μια ανεξάρτητη ταξιαρχία, τρία ελαφρά συντάγματα πεζικού, δύο ίπλες αναγνωρίσεως και έναν ουλαμό αρμάτων έδωσε την διαταγή για την εφαρμογή της επιχείρησης «Πυρσός Α'».

Στις 10 Αυγούστου τέθηκε σε εφαρμογή η επιχείρηση «Πυρσός Β'» στο Βίτσι, μια ισχυρά οχυρωμένη από τους αντάρτες περιοχή.

Στις 0.6.30 της 10^{ης} Αυγούστου, η 22^η Ταξιαρχία εξαπέλυσε την πρώτη έφοδο. Ύστερα από πεντάωρη σκληρή αναμέτρηση κατέλαβε τα οχυρά σημεία ύψωμα 1585 και Πολενάτα. Από τον διάδρομο που άνοιξαν οι ηρωϊκώς μαχόμενοι άνδρες της ταξιαρχίας, διείσδυσε η XI Μεραρχία με την Ε' Μοίρα Καταδρομών και το πρωί της επόμενης ημέρας οι εθνικές δυνάμεις κατείχαν την οχυρή θέση Τσοούκα σε μικρή απόσταση από το ύψωμα Λέσιτς, πίσω ακριβώς από τους αντάρτες. Την ίδια νύχτα καταδρομείς επιτέθηκαν αιφνιδιαστικά στην

Επιστολή του Υποστράτηγου ε.α. Ευάγγελου Σαβράμη τ. Υποδιοικητή ΙΙΙ ΜΕΔ

Αγαπητοί Καταδρομείς

Δεν μου αρέσει να δημοσιογραφώ, αλλά διαβάζοντας το φύλλο της εφημερίδας της αεΛέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών αε ένοιωσα την ανάγκη να γράψω αυτές τις απόψεις μου. Διαβάζοντας τις αφιερώσεις στον Στρατηγό Ανδρέα Καλλίνσκη, τον ιδρυτή και πρώτο αρχηγό των Μονάδων Καταδρομών δεν βλέπω πουθενά να αναφέρεται αε στον Στρατηγό Ανδρέα Καλλίνσκη αε που δεν σταμάτησε ποτέ να αγωνίζεται για την διατήρηση του ΘΡΥΛΟΥ, της ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ και του ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΜΟΝΑΔΟΣ κυρίως κατά την μετά επιχειρησιακή περίοδο, όταν άπαντες οι «ΕΚΤΟΣ», ζήλευαν την ΔΟΞΑ των Μονάδων Καταδρομών.



**ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ ΝΑΤΟ ΑΛΕΞΗΠΤΩΤΙΣΤΩΝ
ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΔΡΟΜΩΝ 1957
(ΘΡΩΟΙ ΔΙΟ ΑΡ. ΠΡΟΣ ΔΕ :
Μ. ΛΟΧΙΑΣ + Ν. ΤΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ,
Μ. ΛΟΧΙΑΣ Ι. ΖΟΥΜΗΣ, ΑΓΟΣ Ε. ΣΑΒΡΑΜΗΣ,
Μ. ΛΟΧΙΑΣ Γ. ΒΛΑΧΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΝΟΙ 3 ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΙΣ)**

Σήμερα οι απανταχού Καταδρομείς νοιώθουν να διακατέχονται από κάτι που τους κάνει να ξεχωρίζουν από τους υπολοίπους. ΠΟΣΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΑΥΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΟΙΩΘΟΥΝ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΙ; Ακόμα και αυτοί οι ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ που στέκονται καμαρωτοί πίσω από τους Προέδρους της Δημοκρατίας ή τον εκάστοτε



**ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ ΝΑΤΟ ΑΛΕΞΗΠΤΩΤΙΣΤΩΝ
ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΔΡΟΜΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ
ΜΟΝΑΧΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 1954**

Πρωθυπουργό υπερήφανοι που φοράνε τον ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΠΕΡΕ. Εδώ θα σταματήσω για να αποφύγω τα επιχειρησιακά ,τα οποία δεν είναι δυνατόν να περιγραφούν από εμένα, που δεν έχω το δικαίωμα. Θα επανέλθω στη περίοδο 1950-1956, όταν ο Στρατηγός Ανδρέας Καλλίνσκη έδινε τους πιο σκληρούς αγώνες εναντίον εκείνων που ζήλευαν ότι είχε σχέση με τις ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΣ. Το 2003 ήμουν Διευθυντής της Διεύθυνσης αεΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 2004-ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ αε. Μετά από μία ΣΥΣΚΕΨΗ στο ΠΕΝΤΑΓΩΝΟ, ζήτησα από ένα Στρατηγό «Συνεργάτη»,



**ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ ΝΑΤΟ ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞΚΩΝ
ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΔΡΟΜΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 1953**



**ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ ΝΑΤΟ ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞΚΩΝ
ΟΛΛΑΝΔΙΑ 1954**

εκπρόσωπο των Ε.Δ, να με συνοδεύσει στη Διεύθυνση Καταδρομών, όπου είχα επιθυμία και νοσταλγία να επισκεφθώ χώρους όπου νεαρός είχα υπηρετήσει. Εκεί λοιπόν συνάντησα ένα Ταγματάρχη και τον ρώτησα αν ήξερε τι ήταν ένα αγαλματίδιο που ήταν μέσα στο δωμάτιο. Μου απήντησε επί λέξει «Δεν γνωρίζω λεπτομέρειες, έχω ακούσει ότι το λένε ΤΡΟΠΑΙΟ ΚΟΡΕΑΣ». Χαιρέτησα ακόμη μερικούς Αξιωματικούς και έφυγα όσο μπορούσα γρηγορότερα, ενθυμούμενος την αγωνία του Στρατηγού Ανδρέα Καλλίνσκη στην διάρκεια των αγώνων για την κατάκτηση του ΤΡΟΠΑΙΟΥ. Το έπαθλο λέγεται ΤΡΙΕΤΕ ΕΠΑΜΕΙΒΕΝΟ ΕΠΑΘΛΟ-



**ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ ΝΑΤΟ / ΙΤΑΛΙΑ 1955
ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΔΡΟΜΩΝ**

ΤΡΟΠΑΙΟ ΚΟΡΕΑΣ. Αυτό σημαίνει ότι για να το κερδίσεις πρέπει να το κερδίσεις ΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΧΡΟΝΙΑ, χωρίς διακοπή. Οι ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΙΣ το ΚΕΡΔΙΣΑΝ και τα ΤΡΙΑ ΠΡΩΤΑ ΧΡΟΝΙΑ. Η φωτογραφία δείχνει το άμεσο ενδιαφέρον του Στρατηγού Ανδρέα Καλλίνσκη. Εγώ έχω κρατήσει το ΔΙΠΛΩΜΑ της ΑΠΟΝΟΜΗΣ γιατί έχει το όνομά μου, το διαθέτω όμως στη Διεύθυνση Καταδρομών ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΣ, προκειμένου να φτιάξει μία θέση για το ΤΡΟΠΑΙΟ, το ΔΙΠΛΩΜΑ και ένα ΙΣΤΟΡΙΚΟ, για να μαθαίνουν οι επερχόμενοι. Αλλά είναι μόνον αυτή η προσπάθεια του Στρατηγού Ανδρέα Καλλίνσκη προκειμένου να ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ που τόσο απολαμβάνουν οι ΣΗΜΕΡΙΝΟΙ

ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΙΣ. ΦΡΟΝΤΙΖΕ αντιπροσωπευτικές ομάδες των ΚΑΤΑΔΡΟΜΩΝ να ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ και να ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ σε κάθε ΕΘΝΙΚΟ ή ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ (ΝΑΤΟ) που θα δόξαζε το ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΣ σε αγώνες ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ, ΑΛΕΞΗΠΤΩΤΙΣΤΩΝ, ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΕΦΕΔΡΩΝ κλπ. Οι ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΙΣ ΗΣΑΝ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ. Να ρωτήσω κάτι ακόμα : Υπάρχει κάποιος Καταδρομέας Αξιωματικός σήμερα που γνωρίζει τι είναι το διακριτικό Δ.Α.Δ.Ι.Ο.Φ; πότε απειμνήθη στους Καταδρομείς και γιατί δεν το φοράνε σήμερα



**ΤΡΟΠΑΙΟ ΚΟΡΕΑΣ
Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΑΛΛΙΝΣΚΗ ΔΗΛΙΑ ΣΤΟ ΥΠΑΓΟ
Ε. ΣΑΒΡΑΜΗ ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΗΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ.
ΕΠΑΝΩ Ο ΑΝΧΗΣ Π. ΚΕΦΑΛΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΩ
Ο ΣΧΗΣ Ι. ΜΑΝΕΤΑΣ**

; Οι αντίπαλοι ήταν οι εννέα (9) ΜΕΡΑΡΧΙΕΣ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ, η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΔΡΟΜΩΝ και η ΣΣΕ. Ο Αθλοθέτης ήταν ο Πρέσβης SIR EUGEN WIL-LICTON DRAKE. Ο αγώνας ήταν ΟΜΑΔΙΚΟΣ και ο καθένας από τους συμμετέχοντες εννέα (9) ΜΕΡΑΡΧΙΕΣ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ, η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΔΡΟΜΩΝ και η ΣΣΕ συμμετείχε με μία πλήρη ΟΜΑΔΑ ΜΑΧΗΣ, η οποία αποτελείτο από ένα (1) Ομαδάρχη (Αξικός), ένα (1) Βοηθό (Υπεξικός), ένα (1) Οπλοπολυβολητή BAR και επτά



**ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ ΑΛΕΞΗΠΤΩΤΙΣΤΩΝ ΝΑΤΟ
ΠΙΖΑ ΙΤΑΛΙΑΣ 1962**

(7) Τυφεκιοφόρους με πληρη στολη εκστρατείας. Η ομάδα έτρεχε μία απόσταση οκτώ (8) χιλιομέτρων, τερμάτιζε στη γραμμή βολής των τριακοσίων (300) μέτρων από όπου έκαναν βολή είκοσι (20) και δέκα έξι (16) φουσίγων, το BAR και τα τυφέκια σε χρόνο δύο (2) δευτερολέπτων, στην συνέχεια έκαναν άλμα στα πενήντα (50) μέτρα από όπου έκανε βολή ο Υπαξιωματικός με το TOMSON (10 φουσίγια σε 20") και κατόπιν άλμα στα τριάντα (30) μέτρα έκανε βολή ο Αξιωματικός με περίστροφο ή πιστόλι (8 φουσίγια σε 20"). Το σύνολο του χρόνου της διαδρομής των οκτώ (8) χιλιομέτρων και ο αριθμός των επιτυχιών της βολής όλων των όπλων καθόριζε τον ΝΙΚΗΤΗ. Εδώ θα πρέπει να πω ότι η ΟΜΑΔΑ των ΚΑΤΑΔΡΟΜΩΝ ήταν ΑΣΥΓΚΡΙΤΩΣ καλύτερη. Διέφερε κατά πολύ τόσο στο χρόνο διαδρομής όσο και στις επιτυχές βολές. Δεν θα συνεχίσω γιατί είναι πολλά αυτά που με συνδέουν με τις δραστηριότητες του Επιτελείου του Στρατηγού Ανδρέα Καλλίνσκη και των συνεργατών μικρών Αξιωματικών , Γ. Παπαμελέτης , Β. Μαντασάς, Δ. Παπαγεωργόπουλος, Δ. Σκουνάκης και ο μεγάλος αριθμός Υπαξιωματικών που θα θυμάμαι (Βαγγέλης Γατσούλης) με σημαντική παρουσία, συμμετοχή.

Με απέραντο σεβασμό
με αυτούς που είχα κάποια σχέση
Ευάγγελος Σαβράμη
Υποστράτηγος ε.α.
τ. Υποδιοικητής ΙΙΙ ΜΕΔ

«Εντείνετε τας προσπαθείας σας»

Συνέχεια από τη σελίδα 1

Πέραν τούτου, οι καθυστερήσεις συντονισμού των προϊσταμένων διοικήσεων το τακτικού στρατού, αφαιρούσαν το πλεονέκτημα του αιφνιδιασμού και έτσι εγχειρήματα προσβολής εχθρικών τημημάτων και κατάληψης εδαφών τακτικής σημασίας, που θα μπορούσαν πολύ γρήγορα να επιτύχουν με όσο το δυνατόν μικρότερες απώλειες, έπαιρναν τη μορφή χρονοβόρου τακτικού αγώνα. Παράλληλα οι πολύ άσχημες καιρικές συνθήκες δημιουργούσαν μεγάλα προβλήματα κίνησης και προκαλούσαν απώλειες σε προσωπικό με κρυοπαγήματα, λόγω της στατικότητας του αγώνα. Πάνω από 130 καταδρομείς βγήκαν εκτός μάχης λόγω κρυοπαγήματων στη μάχη του Καρπενησιού.

Διαβάστε παρακάτω αυτούσια αποσπάσματα της έκθεσης για να καταλάβετε το πρόβλημα που αντιμετώπιζαν οι καταδρομείς τότε, στη συνεργασία τους με τις συμβατικές μονάδες του εθνικού στρατού.

“...Επί πλέον οσάκις αι Μοίραι υπάγονται υπό ετέρας Μονάδας χρησιμοποιούνται ως μια πλέον Μονάς Πεζικού και υποβάλλονται εις πολυήμερους και επιπόνους κινήσεις χωρίς να συναντώνται εχθρόν πράγμα το οποίον έχει ως αποτέλεσμα την δυσφορίαν και την πτώσιν του ηθικού των ανδρών Καταδρομών, οτινες έχοντες μακράν πείραν του συμοριτικού αγώνος γνωρίζουν να διακρίνουν καλώς πότε χρησιμοποιούνται ορθώς και πότε όχι.

Εκτός τούτου η διαδοχική υπαγωγή των δυνάμεων Καταδρομών υπό διαφόρους Μονάδας παρουσιάζει και το εξής μειονέκτημα: Έκαστος Διοικητής Μονάδος εις τον οποίον διατίθεται Δύναμις Καταδρομών νομίζει ότι του δίδεται εξαιρετική ευκαιρία να επιτύχη μίαν σοβαράν επιτυχίαν και χρησιμοποιεί ταύτην ανηλεώς. Ο αμέσως επόμενος αγνοεί τι συνέβη προηγουμένως και δίδει αμέσως εν συνεχεία επιπόνους και δυσχερείς αποστολάς εις τρόπον ώστε η φράσις “εντείνετε τας προσπαθείας σας διότι είναι κρίσιμος η στιγμή” επαναλαμβανομένη συνεχώς εις τας Δυνάμεις Καταδρομών έχει χάσει την σημασίαν της και χρησιμοποιείται υπό των Αξιωματικών και οπλιτών χάριν αστειότητος.

Συγκεκριμένως από της 25ης Ιανουαρίου 1949 μέχρι σήμερα ήτοι επί ημέρας πενήκοντα εξεδίδοντο συνεχείς διαταγαί περί εντάσεως προσπαθειών λόγω κρίσιμου καταστάσεως αίτινες αν εξετελούντο κατά γράμμα και κατά πνεύμα θα έπρεπε οι Αξιωματικοί και οπλίται των δύο αυτών Μοιρών ή να έχωσιν αποθάνει λόγω κοπώσεως ή τουλάχιστον να ευρίσκωνται άπαντες εις νοσοκομείον, διότι αι διαταγαί διελάμβανον να κινούνται συνεχώς



Ομάδα Καταδρομών σε αναμνηστική φωτογραφία. Διακρίνεται το είδος οπλισμού που έφεραν με υποπολυβόλα Μ3, επαναληπτικά τυφέκια Νο 3 και οπλοπολυβόλο Μπρεν. Είναι λίγο πριν από την μετάβαση στον αμερικανικό οπλισμό. Η Ομάδα Καταδρομών ήταν η μικρή οικογένεια, όπου όλοι είχαν στενή εξάρτηση και επαφή μεταξύ τους, αφού η μακρόχρονη συμβίωση και οι μάχες τους έδεναν πολύ. Φιλίες που παρέμειναν μέχρι το θάνατο. Στην φωτογραφία, ο Λοχίας Χρήστος Νίκας με την ομάδα του. Από πίσω γράφει: “Αυτή είναι η ομάδα μου. Η οικογένειά μου. Μ’ αυτούς κοιμάμαι, μ’ αυτούς τρώω, μ’ αυτούς πολεμάω. Φρόντισα και όλοι επέζησαν” (Αρχείο οικογενείας Νίκας)

ημέραν και νύκτα εις δύο δε περιπτώσεις όπου αι Μοίραι τελείως εξητλημένα εβράδυναν να κινηθούν εξεδόθησαν σήματα εκδηλώνοντα απορίαν, πώς Δυνάμεις Καταδρομών εσημείωσαν βραδύτητα κινήσεως.

Δυστυχώς παρατηρείται και κάτι έτι χειρότερον. Διοικηταί Μεγάλων Μονάδων γνωρίζοντες ότι θα έχωσιν υπό τας Διαταγάς των Δυνάμεις Καταδρομών επί περιορισμένον χρονικόν διάστημα προσπαθούν εξαντλητικώς να επιτύχωσι από ταύτας ότι είναι ανθρωπίνως δυνατόν, μη υπολογίζοντες ότι εν συνεχεία τα τμήματα αυτά θα λάβωσι και ετέρας ειδικάς αποστολάς εις τρόπον ώστε οι Αξιωματικοί των Μοιρών όταν λαμβάνουν Διαταγήν περί υπαγωγής εις ετέρας Μονάδας να γνωρίζωσι ότι θα χρησιμοποιηθώσιν άνευ οίκτου..”

Η πρόταση που έγινε τότε στο ΓΕΣ και υιοθετήθηκε κατά πολύ από τον Αρχιστράτηγο Παπάγο ήταν:

“...αι Δυνάμεις Καταδρομών αποτελούσαι ισχυράν δύναμιν εις χείρας του Γενικού Επιτελείου, δέον να λαμβάνωσιν ιδίας αποστολάς με πλήρη πρωτοβουλία ενεργείας...”

Βέβαια όταν κάποιος ενεργεί σε περιοχή επιχειρήσεων όπου την ευθύνη των στρατιωτικών επιχειρήσεων την έχει κάποιος άλλος, απαιτείται πολύ καλός συντονισμός για την αποφυγή πρόωρης αποκάλυψης μιας ειδικής επιχειρήσεως από λάθος ή το χειρότερο την αποφυγή

αδελφοκτόνων πυρών. Και για αυτό στις σύγχρονες ειδικές επιχειρήσεις ο ρόλος των ομάδων συνδέσμων είναι πολύ σημαντικός.

Η ουσία όμως παραμένει ίδια. Η τήρηση των αρχών χρησιμοποίησης ειδικών δυνάμεων είναι βασική προϋπόθεση για την επίτευξη επιτυχούς αποτελέσματος. Μέσα σ’ αυτές τις αρχές συγκαταλέγεται και η κατάλληλη επιχειρησιακή υπαγωγή στο ανώτερο δυνατό επίπεδο διοίκησης γιατί εκεί υπάρχει ευχέρεια μέσων και πληθώρα πληροφοριών, αναλαμβάνεται δράση σε ευρεία περιοχή και ο συντονισμός με τις μονάδες που υπάγονται σ’ αυτή τη διοίκηση, γίνεται πιο εύκολα.

Μια ακόμη αρχή είναι η επιλογή των κατάλληλων για τις ειδικές δυνάμεις αποστολών. Αποστολών που δεν μπορούν άλλοι να επιτύχουν γιατί δεν έχουν ούτε την κατάλληλη εκπαίδευση ούτε και τα κατάλληλα μέσα. Για παράδειγμα είναι σπατάλη δυσαναπλήρωτου και εξειδικευμένου προσωπικού να χρησιμοποιούνται άνδρες των Ειδικών Δυνάμεων σε αποστολές φύλαξης και φρούρησης εγκαταστάσεων και εδαφικών εκτάσεων τη στιγμή που οποιαδήποτε άλλη μονάδα πεζικού μπορεί να το κάνει.

Καλό είναι να ξέρουμε την ιστορία για να μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια λάθη.

Κατά τ’ άλλα, κομάντος, “εντείνετε τας προσπαθείας σας”!

Πηγή: Αρχεία Εμφυλίου Πολέμου (1944-1949) ΓΕΣ/ΔΙΣ

Ω! ΕΛΛΑΣ!

Ω! ΠΑΤΡΙΣ!

**Ω! ΘΕΙΑ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ
ΚΑΙ ΓΛΥΚΥΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ!!!**

Ποια πέτρα, βουναλάκι της, ποτάμι ή πηγή της δεν έχει θύμησες παλιές, γεμάτες από δόξα και ποιο της γης κομμάτι της, δεν κρύβει από κάτω οστά που αναπαύονται, ηρωικών παιδιών της.

Πώς να μην φέρνει ρίγισμα, ο Εθνικός της Ύμνος σαν τα οστά αυτά υμνεί, των λεβεντοπαιδιών μας που πέσανε ηρωικά για την ελευτεριά της, γι αυτή τη γη μας τη γνωστή, που λέγεται Πατρίδα.

Σταυραετών οι ιαχές, θρούλο και παραδόσεις αντιλαλούν στις κορυφές, στις ράχες στα φαράγγια. Το λένε τα κλαρίνα μας και οι λεβεντοχωροί μας. Το λένε τα σαντούρια μας στα όμορφα νησιά μας.

Γλυκιά Πατρίδα μου γλυκιά, πως να μη σ’ αγαπάω αφού ΕΚΕΙ γεννήθηκα, στο δοξασμένο τόπο κι έχω τιμή περήφανη και ΕΛΛΗΝΑ με λένε, απόγονος ημίθεων, πατρίδα μου η ΕΛΛΑΔΑ.

Τούτο το κομματάκι σου, πατρίδα μου μικρούλα μπορεί να είναι μια σταλιά, μα τόσο δοξασμένο έγινε γίγας σκέπασε, της γης όλες τις χώρες γιατί αντιμετώπισε, αιώνων καταγίδες.

Το Μεσολόγγι, Ζάλογγο, το Σούλι, η Χιμάρα, οι Θερμοπύλες, το Κιλκίς, Μπιζάνι, Μαραθώνα, αυτά θε να αντιβούν, θε να αντιλαλούνε τη δόξα σου πατρίδα μου, μέσα στην ιστορία.

Πατρίδα μου ΕΛΛΑΔΑ μου, τι όμορφη που είσαι. Για σένα Μέγας θα γενώ, να μοιάσω με Εκείνους. Ας είν’ μικρό το σώμα μου, και το ανάστημά μου. Γίνεται και γιγάντιο, ΕΣΥ αν το θελήσεις.

Γεώργιος Αθ. Δελής
Έλληνας της Διασποράς

Γ.Γ. του Συλλόγου STRATOKOPOS SOCIETY και μέλος της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών

Τελετή αποκαλυπτήριων της προτομής του Ήρωα Ανθυπασπιστή Καταδρομών Αντώνη Ζησιμόπουλο

Τελετή αποκαλυπτήριων της προτομής του πεσόντα στην Κύπρο, Ήρωα Ανθυπασπιστή Καταδρομών Αντώνη Ζησιμόπουλο, πραγματοποιήσε την Κυριακή 2 Ιουλίου 2017 ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, το συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Βάρης, η οικογένεια του Ήρωα και ο Πολεμικός Σύλλογος «ΚΟΜΑΝΤΟΣ ΄74», ο οποίος ήταν και δωρητής της προτομής.



Κατά την τελετή, η οποία πραγματοποιήθηκε στο προαύλιο του Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου της Βάρκιζας, όπου πλέον βρίσκεται η προτομή, ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος αποκάλυψε τον Ήρωα, «ένα παιδί της Βάρκιζας» του οποίου η μοίρα επεφύλαξε το θάνατο των ηρώων και επέστρεψε στην πατρίδα που μεγάλωσε, μετά από 42 χρόνια, όταν οι νέες τεχνολογίες επέτρεψαν τη ταυτοποίηση των Ηρώων που βρίσκονταν σκεπα-

σμένοι με χώμα μαζί με το κουφάρι του μοιραίου «Νοράτλας» στο τύμβο της Μακεδονίτισσας στην Κύπρο.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν και οι αντιπρόεδρος της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών Ταξίαρχος ε.α κ. Αθανάσιος Πουλιάκης, τα μέλη αυτής κ.κ Αντιστράτηγος ε.α Δημοσθένης Ρούκας και Συνταγματάρχης ε.α Πλάτων Κολοκοτρώνης, έφεδροι καταδρομείς και πλήθος κόσμου.

«Τιμή και Δόξα παντοτινή στον Ήρωα Αντώνη Ζησιμόπουλο, που η μοίρα τον έκανε από απλό στρατιώτη, ΗΡΩΑ, που θα μείνει πάντα στις καρδιές των όλων των Ελλήνων, όχι μόνο γιατί δε δειλίασε και πήγε όπου το καθήκον και η Πατρίδα των διέταξαν, αλλά γιατί έγινε Ήρωας χωρίς παράσημο, κάνοντας πράξη το «Μην κοιτάς τι κάνει η πατρίδα για σένα να κοιτάς τι μπορείς να κάνεις εσύ για την Πατρίδα».

ΑΘΑΝΑΤΟΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ Η ΛΕΣΧΗ

Η Λέσχη Καταδρομέων και Ιερολοχιτών συμμετείχε με στις παρακάτω εκδηλώσεις για την Τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974:

• Την 16 Ιουλίου 2017 στην δοξολογία, που πραγματοποιήθηκε στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και στην κατάθεση στεφάνων, που πραγματοποιήθηκε στο Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη και οργάνωσαν ο Δήμος Αθηναίων και η Κυπριακή Πρεσβεία.



• Την 20 Ιουλίου 2017 στο τρισάγιο, που οργάνωσαν οι Ενοπλίες Δυνάμεις και πραγματοποιήθηκε στο Άησος Στρατού,



παρουσία εκπροσώπων της ηγεσίας των τριών Κλάδων.

• Την 21 Ιουλίου 2017 στο μνημόσυνο,



που οργάνωσαν οι Ένοπλεις Δυνάμεις, υπέρ των πεσόντων της Α' ΜΚ, και πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Α' ΜΑΚ,

παρουσία των Διοικητών του τοπικού Σχηματισμού και της 13 ΔΕΕ.

• Την 30 Ιουλίου 2017 στο μνημόσυνο, που οργάνωσαν οι Ένοπλεις Δυνάμεις σε συνεργασία με τον Σύλλογο «Κομάντος-74», υπέρ των πεσόντων της Α' ΜΚ και πραγματοποιήθηκε στην έδρα της



1ης ΜΑΛ, παρουσία των Διοικητών του τοπικού Σχηματισμού, της Ι ΜΠ και της 1ης ΤΑΞ ΚΔ-ΑΛ.

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΑΚΙ

Το Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε εκδρομή από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Λέσχης στο Κυριακι Βοιωτίας.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε επίσκεψη στο Δίστομο και συνάντηση με τους ζώντες καταδρομείς του 14 ΛΟΚ, επίσκεψη στη μονή του Οσίου Λουκά, που βρίσκεται σε γραφική πηλιά του Εθίκωνα, και συνάντηση με συγγενείς των εκλιπόντων



Ο Αντγος ε.α. κ. Κωνσταντίνος Κόρκας με συμπολεμιστές καταδρομείς

καταδρομέων του 14 ΛΟΚ, μετά γεύματος στο Κυριακι.

Συγκινητική ήταν η συνάντηση του Διοικητού του Λόχου, της περιόδου. 1946-1949, Υπολοχαγού Κωνσταντίνου Κόρκα και των καταδρομέων Νικόλαου



Το Δ.Σ. της Λέσχης με καταδρομείς του 14ου ΛΟΚ

Κοϊτσάνου, Λεονάρδου Παντίσκα, Ηρακλή Καστρίτη και Παναγιώτη Σπάρου, οι διδασκαστοί των οποίων ήταν συγκλονιστικοί και ανεπανάληπτοι.

Στην εκδήλωση παρέστησαν εκτός του Αντγού ε.α. κ. Κωνσταντίνου Κόρκα, Επίτιμου Δκτού Στρατιάς και μέλους της Λέσχης, ο Αντγος ε.α. κ. Νικόλαος Λάζαρης, Πρόεδρος της Λέσχης και τα μέλη αυτής κ.κ. Ταξχος ε.α. Αθανάσιος Πουλάκης, Ανχης ε.α. Πέτρος Κομπόρης, Έφεδρος Ανθής Γεώργιος Φιλόσοφος, Έφεδρος Κ/Δ Ιωάννης Παπαδάκης και φίλοι της Λέσχης.

Η Λέσχη ευχαριστεί το επίτιμο μέλος της, Ταξχο ε.α. κ. Νικόλαο Νίκα, για την φιλοξενία και την ξενάγηση.

1ος ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΘΛΟΣ «ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ»

Την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2017, στο πλαίσιο του εορτασμού των 75 χρόνων από την ίδρυση του «ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ», πραγματοποιήθηκε στρατιωτικός αγώνας με την ονομασία 1ος ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΘΛΟΣ «ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ», με σημείο έναρξης την παραλία της Νέας Μάρκας και τερματισμό τις εγκαταστάσεις της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ) στην Βάρη της Αττικής, τον οποίο διοργάνωσε η 13η ΔΕΕ.

Ο αγώνας περιελάμβανε κοθύμηση μάχης 1 ν.μ. στον Άγιο Ανδρέα, αγώνα δρόμου με στολή και φόρτο, 46 χιλ. στη διαδρομή

Μαραθώνας - Βάρη και βοή μάχης. Ο τερματισμός έγινε στο Διοικητήριο της ΣΣΕ, όπου παρουσιάστηκε η ιστορική δράση του Ιερού Λόχου στην αίθουσα του εντευκτηρίου, ενώ η απονομή των μεταλλίων έλαβε χώρα στο στάδιο της ΣΣΕ.



Ο Αρχηγός του ΓΕΣ, Αντγος κ. Αλκιβιάδης Στεφανής, απονέμει το κύπελλο στους νικητές

1η ανακηρύχτηκε η ομάδα του 2ου ΕΤΕΘ.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Αντγος κ. Αλκιβιάδης Στεφανής, Αρχηγός του ΓΕΣ, ο Αντγος κ. Αντώνιος Νομικός, επιτελάρχης του ΓΕΣ, ο Δήμαρχος Μαραθώνος κ. Ηλίας Ψινάκης, αντιπροσωπείες του ΓΕ-ΕΘΑ και του ΓΕΣ, ο διοικητής της 13ης ΔΕΕ "ΙΕΡΟΣ ΛΟΧΟΣ", ταξίαρχος κ. Γ Τζιτζικώστας με το επιτελείο του, εν ενεργεία και εν αποστρατεία Αξικοί, ο Αντγος ε.α. κ. Νικόλαος Λάζαρης, Πρόεδρος της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών, τα μέλη αυτής Αντγος ε.α. κ. Κωνσταντίνος Κόρκας, οι Ταξχοι ε.α. κ.κ. Αθανάσιος Πουλάκης και Ιωάννης Τζιάκης, ο Ανχης ε.α. κ. Βασίλειος Μαντασάς, ο έφεδρος Ανθής κ. Γεώργιος Φιλόσοφος, Ευέλπιδες και συγγενείς των αθλητών.

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΚΟΡΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΛΟΧΟ

Την 19η Σεπτεμβρίου 2017, ο Αντγος ε.α. κ. Κωνσταντίνος Κόρκας, Επίτιμος Δκτής Στρατιάς και μέλος της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών, προσκεκλημένος της Γ' Μοίρας Αμφίβιων Καταδρομών, μίλησε για τα 75 χρόνια από την ίδρυση του Ιερού Λόχου, στο κατάμεστο Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Χίου.

Στην εκδήλωση αυτή τιμήθηκε ο μό-



νος επιζών Χιώτης Ιερολοχίτης Γιώργης Καρασούλης

ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 2ης ΜΑΛ

Ο Αντιπρόεδρος της Λέσχης Ταξίαρχος ε.α. κ. Αθανάσιος Πουλάκης παρευρέθηκε προσκεκλημένος στη τελετή παράδοσης - παραλαβής της Διοικήσεως της 2ης ΜΑΛ, που έλαβε χώρα την Πέμπτη 10 Αυγούστου 2017, στην έδρα της μονάδας. Κατά την διάρκεια της τελετής, εκτός του Διοικητή της 1ης ΤΑΞ ΚΔ-ΑΛ, Ταξίαρχου κ. Κωνσταντίνου Παπαδημητρίου, ήταν παρόντες εκπρόσωποι του ΓΕΣ, αξιωματικοί ε.ε και ε.α των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, εκπρόσωποι της τοπικής Αυτοδιοίκησης, συγγενείς και φίλοι.



Επιθεώρηση τμημάτων από τον Ταξίαρχο κ. Παπαδημητρίου συνοδευόμενο από τον παραδίδοντα και τον παραλαμβάνοντα την μονάδα Διοικητή

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ

Καταδρομείς, αλεξιπτωτιστές και Καμφίβιοι, μέλη της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών, συμμετείχαν και εφέτος στην πορεία τιμής στη μνήμη της μάχης των Θερμοπυλών, του Λεωνίδα και των συμπολεμιστών του.



ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ-ΕΠΑΦΕΣ ΜΕ ΙΕΡΑΡΧΙΑ

Ο Πρόεδρος της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών, Αντγος ε.α. κ. Νικόλαος Λάζαρης, συνοδευόμενος από τον Γεν. Γραμματέα αυτής Ταξο ε.α. κ. Ιωάννη Τζιάκη, επισκέφθηκαν στις 17 Αυγούστου 2017 τον Α/ΓΕΣ, Αντγο κ. Αθικιβιάδη Στεφανή, στον οποίο επέδωσαν ένα ειδικά βιβλιοδετημένο βιβλίο των πρακτικών της Ημερίδας Ειδικών Δυνάμεων με τον τίτλο «Οι Καταδρομείς κατά του Αττίλα», σε ένδειξη ευγνωμοσύνης για την αμέριστη υποστήριξή του, τόσο για την εκτύπωση του εν λόγω βιβλίου από το ΤΥΕΣ, όσο και για την διοργάνωση της επαναληπτικής ημερίδας στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Θεσσαλονίκης (ΛΑΦΘ).

Κατά την διάρκεια της επίσκεψης, ο κ. Α/ΓΕΣ ενημερώθηκε για τις δραστηριότητες της Λέσχης και συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στην συντήρηση του μνημείου του Ιερού Λόχου στο Πεδίο του Άρεως, και για την τελετή για την επέτειο των 75 χρόνων από ιδρύσεως του Ιερού Λόχου Μέσης Ανατολής.



Ο Αντγος ε.α. κ. Νικόλαος Λάζαρης με τον Α/ΓΕΣ, Αντγο κ. Αθικιβιάδη Στεφανή

Στο τέλος ο κ. Α/ΓΕΣ, υποσχόμενος την ανάληψη της διοργάνωσης της τελετής από το ΓΕΣ, επέδωσε με την σειρά του αναμνηστική πινακίδα στον Πρόεδρο της Λέσχης, τιμής ένεκεν.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος και ο Γεν. Γραμματέας, επισκέφθηκαν εθιμοτυπικά τον Επιτεληάρχη του ΓΕΣ Αντγο κ. Αντώνιο

Νομικό, στον οποίο επίσης επέδωσαν ένα αντίγραφο του βιβλίου των Πρακτικών της Ημερίδας, τονίζοντας την αναγκαιότητα της ηθικής αποκατάστασης των Ελλήνων αξιωματικών που πολέμησαν στην Κύπρο, καθώς και τον διοικητή της Διακλαδικής Διοικήσεως Ειδικών Επιχειρήσεων, Ταξίαρχο κ. Νικόλαο Φθάρη.



Ο Αντγος ε.α. κ. Νικόλαος Λάζαρης με τον Αντγο κ. Αντώνιο Νομικό



Ο Αντγος ε.α. κ. Νικόλαος Λάζαρης με τον Ταξίαρχο κ. Νικόλαο Φθάρη και τον γενικό γραμματέα της Λέσχης Ταξο ε.α. κ. Τζιάκη Ιωάννη.

Την 7η Σεπτεμβρίου 2017, ο Αντγος ε.α. κ. Νικόλαος Λάζαρης, Πρόεδρος της Λέσχης, παρέστη σε εκκλησιαστική εκδήλωση στην ΑΣΔΕΝ, όπου μετά το πέρας αυτής, συζητήθηκαν θέματα της Λέσχης και των μνημείων του Ιερού Λόχου, στην Ζώνη Ευθύνης του Σχηματισμού.

Αφιέρωμα

Ο Ελληνικός Ιερός Λόχος κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο

«Παιδιά με άτσάλινα χέρια, με θάρρος γεμάτα ψυχή, στά χέρια μας είναι ή δόξα, τής πατρίδος μας και ή τιμή».
Αντγος ε.α Ανδρέας Έρσελμαν, Η πρώτη στροφή του ύμνου του Ιερού Λόχου.



Το έμβλημα του Ιερού Λόχου.

Τοιγάντες,¹ απότακτος του βενιζελικού κινήματος της 1^{ης} Μαρτίου 1935, ανέλαβε την διοίκηση του. Τον μετονόμασε σε «Ιερό Λόχο (Ι.Λ.)», και καθιέρωσε ιδιαίτερο έμβλημα επί του οποίου αναγραφόταν η φράση «Η τάν ή επί τας».² Ο



Τμήμα του ΙΛ σε αποστολή στην έρημο, με ειδικά εξοπλισμένα οχήματα ¼ τον.

Τοιγάντες έθεσε ως σκοπό να τον μετατρέψει σε μονάδα καταδρομικών επιχειρήσεων στα πρότυπα της βρετανικής Ειδικής Αεροπορικής Υπηρεσίας (Special Air Service (SAS)), την οποία ίδρυσε ο συνταγματάρχης Νταϊβιντ Στέρλινγκ (David Stirling). Εμπέδωσε αυστηρή πειθαρχία στην νεοσυσταθείσα μονάδα, αποβάλλοντας τους πολιτικολογούντας και τους μη υπακούοντας στην ιεραρχία.

Το Βάπτισμα του Πυρός

Την 10^η Μαρτίου ο ΙΛ τέθηκε υπό τας διαταγές του Γάλλου στρατηγού Φίλιπ Λεκλιέρκ (Phillipe Leclerc) ο οποίος διοικούσε τη Φάλαγγα των Ελευθέρων Γάλλων και έλαβε το βάπτισμα του πυρός στις μάχες για τη διάσπαση της γερμανικής γραμμής αμύνης Μάρεθ (Mareth) στην Νότια Τυνησία. Στην συνέχεια ο ΙΛ τέθηκε υπό διοίκηση της 2^{ης} Νεοζηλανδικής Μεραρχίας υπό τον υποστράτηγο Μπέρναρντ Φράμπμπεργκ (Bernard Freymberg)³ και συμμετείχε στην μάχη του Ουαντί Ακάριτ (Wadi Akarit). Ο ΙΛ στις μάχες αυτές θρήνησε τους πρώτους νεκρούς. Από τον Μάιο έως τον Οκτ. του 1943, ο ΙΛ αναδιοργανώθηκε, το προσωπικό εκπαιδεύτηκε στην χρήση αλεξιπτώτων, ενώ η δύναμη του αυξήθηκε στους 327. Την 30^η και 31^η Οκτ. μετά την συνθηκολόγηση της Ιταλίας, μεταφέρθηκε από αέρος⁴ και θαλάσσης στην νήσο Σάμο, στο πλαίσιο του σχεδίου «Έπαθλον», που αποσκοπούσε στην απελευθέρωση των Δωδεκανήσων και της Σάμου. Την 19^η Νοεμ. αποσύρθηκε από το νησί μετά την κατάληψη της Λέρου από τις γερμανικές δυνάμεις.

Οι Καταδρομείς του Αιγαίου

Τον Ιαν. του 1944, μετά την απόφαση των Συμμάχων να μην αποβιβαστούν στην Ελλάδα, αποφασίσθηκε η εκτέλεση καταδρομικών ενεργειών στα νησιά του Αιγαίου Πελάγους από τον ΙΛ και την βρετανική Ταξιαρχία Ειδικών Αποστολών. Η ελληνική μονάδα ανέλαβε τα νησιά βορείως της Σάμου και της Ικαρίας, ενώ οι Βρετανοί τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Η αποστολή της αφορούσε στην καταστροφή κέντρων επικοινωνιών, αποθηκών καυ-

σίμων και πυρομαχικών και κάθε στόχου που θα αδυνατίζε την άμυνα των Γερμανών. Ο ΙΛ συγκροτήθηκε σε 3 λόχους καταδρομών υπό τους Αντισυνταγματάρχες Ανδρέα Καλλιόσκη, Τρύφωνα Τριανταφυλλίδη και τον Ταγματάρχη Παύλο Δημόπουλο. Άνδρες του ΙΛ κατέστρεψαν στόχους στη Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και τη Σύμη.

Η Απελευθέρωση

Τον Σεπτ. του 1944 η δύναμη του ΙΛ αυξήθηκε στους 1084 άνδρες, μετονομάστηκε σε «Ιερό Σύνταγμα», και οργανώθηκε σε δύο ισοδύναμες επιχειρησιακές μονάδες, την Β και την C. Την 14^η Οκτ. άνδρες της μονάδας C έτυχαν θερμής υποδοχής από τους κατοίκους των Αθηνών κατά την απελευθέρωση της πόλεως από τα στρατεύματα κατοχής. Από τον Αυγ. του 1944 οι γερμανικές δυνάμεις άρχισαν να αποσύρονται από τα νησιά, οπότε άρχισαν οι επιχειρήσεις απελευθέρωσης των νησιών μας. Μετά την απελευθέρωση της Ηπειρωτικής Ελλάδος μέχρι τον Μάιο του 1945 ο ΙΛ πραγματοποίησε 33 καταδρομικές επιχειρήσεις και 207 περιπολίες, συμβάλλοντας σημαντικά στην απελευθέρωση των νήσων και στην ενσωμάτωση των Δωδεκανήσων με την Ελλάδα. Οι καταδρομικές επιχειρήσεις κατά των γερμανικών δυνάμεων που είχαν παραμείνει στις νήσους Νίσυρο, Τήνο, Μύκονο, Ρόδο, Λήμνο και Αίγιμα υπήρξαν απόλυτα επιτυχείς.



Η υπογραφή παραδόσεως των Δωδεκανήσων στους Συμμάχους. Πρώτος δεξιά ο συνταγματάρχης Χριστόδουλος Τοιγάντες.

Άξιοι της Πατρίδος

Την 7^η Αυγ. 1945, σε μία απείρητη τελετή εις το Πεδίο του Άρεως ο Αντιβασιλέας Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός παρασημοφόρησε τη σημαία του ΙΛ με το «Ταξίαρχη Αριστείου Ανδρείας» και τον «Πολεμικό Σταυρό Αξέ Τάξεως». Οι συνοδικές απώλειες του ανήλθαν σε 25 νεκρούς, 56 τραυματίες, 3 αγνοούμενους και 29 αιχμαλώτους. Την ίδια ημέρα διαλύθηκε, ενώ πολλοί από τους άνδρες του συμμετείχαν στην δημιουργία των Λόχων Ορεινών Καταδρομών, οι οποίοι μετεξεθλήθησαν στις σύγχρονες Ελληνικές Ειδικές δυνάμεις. Οι άνδρες του ΙΛ είναι άξιοι της ευγνωμοσύνης του έθνους, διότι η αντίληψη του καθήκοντος προς την πατρίδα τους οδήγησε να καταταγούν σε μία μονάδα με ιδιαίτερες απαιτήσεις και να συμμετάσχουν σε αποστολές υψηλού κινδύνου. Ο Ιερός Λόχος συνέβαλε ουσιαστικά στην απελευθέρωση των νησιών μας και τίμησε τα ελληνικά όπλα. Τα μνημεία των πεσόντων ιερολοχιτών στα νησιά του Αιγαίου, αποτελούν αδιάσειστους ιδιοκτησιακούς τίτλους της Ελλάδος, έναντι των τουρκικών αξιώσεων.

Παπάγου 6 Σεπ. 2017
Αντγος ε.α. Ιωάννης Κρασσάς

Βιβλιογραφία

α. Ο Ελληνικός Στρατός στην Μέση Ανατολή, ΓΕΣ/Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού, Αθήνα 1995.
β. Αντγος ε.α Χρήστος Φωτόπουλος, Ο Υποστράτηγος Χριστόδουλος Τοιγάντες, Αθήνα 2002

¹ Χ. Τοιγάντες (Τούτσα Ρουμανίας 1897-Λονδίνο 1970). Αποφοίτησε από την στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων το 1916. Συμμετείχε στο κίνημα της εθνικής αμύνης το 1916, πολέμησε στο μακεδονικό μέτωπο τον Α'ΠΠ, συμμετείχε στην εκστρατεία στην Ουκρανία το 1919 και στην Μικρασιατική Εκστρατεία (1919-1920). Καταδικάστηκε σε ισόβια και καθαιρέθηκε από τον βαθμό του, λόγω της συμμετοχής στο κίνημα της 1^{ης} Μαρτίου του 1935. Το 1942 του δόθηκε χάρις και επανήλθε στο στράτευμα με το βαθμό του συνταγματάρχου.

² «Η τάν ή επί τας (να επιστρέψεις με την ασπίδα, δηλαδή νικητής, άλλως να σε φέρουν επί της ασπίδος νεκρό τραυματία)» Η προτροπή των Σπαρτιατιστών προς τους υιούς τους, όταν έφευγαν για την μάχη.

³ Β. Φράμπμπεργκ (1899-1963), Νεοζηλανδός στρατηγός, ήρωας των δύο παγκοσμίων πολέμων, διοικητής των συμμαχικών δυνάμεων στην μάχη της Κρήτης. Στον Α'ΠΠ του απονεμήθηκε ο Σταυρός της Βικτώριας. Διετέλεσε 7^{ος} κυβερνήτης της Νέας Ζηλανδίας (1946-1952).

⁴ Από τους 200 που έπεσαν με αλεξιπτώτα 21 τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι 5 σοβαρά.

Τίμησαν τη μνήμη του Παναγιώτη Συριανού στη 2η Μοίρα Αιθεξίπτωτιστών



Ο αείμνηστος
Παναγιώτης Συριανός

Το Σάββατο το πρωί της 8ης Ιουλίου 2017, στο στρατόπεδο Ταγματάρχη Κ.ΣΕΕΜΑΝ στον Ασπρόπυργο, πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της 6ης συνάντησης των βετεράνων αιθεξίπτωτιστών της 2ας Μ.ΑΛ, το μνημόσυνο του Λοχία Παναγιώτη Συριανού, που έχασε την ζωή του στις 13 Ιουλίου 1999, συμμετέχων στην τεθική φάση της διακλαδικής άσκησης «Σάρισα '99», που διεξήχθη στην περιοχή Ασκού Προφήτη, στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, κατά την διάρκεια ρίψης αιθεξίπτωτιστών από αεροσκάφος.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε περιήγηση στους χώρους του στρατοπέδου, επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνου στο

μνημείο των πεσόντων Αιθεξίπτωτιστών, ομιλίες, απονομές αναμνηστικών πλάκετών στον πατέρα του εκλιπόντος Γιάννη Συριανού και άλλους προσκεκλημένους και γεύμα σε παρακείμενη ταβέρνα.

Την Λέσχη Καταδρομέων και Ιερολοχιτών εκπροσώπησαν οι κ.κ Ταξχος ε.α. Αθανάσιος Πουθιάκης και το μέλος αυτής Αννης ε.α κ. Πέτρος Κομπόρης. Παρόντες στην εκδήλωση ήταν ο πατέρας του αείμνηστου, ανώτατοι και ανώτεροι ε.α Αξικοί, ο Αννης κ. Κων/νος Ζουμπούλης, Διοικητής της 2ας ΜΑΛ και οι βετεράνοι αιθεξίπτωτιστές.

Οργανωτής αυτής της εκδήλωσης ήταν ο αεικίνητος έφεδρος αιθεξίπτωτιστής Παναγιώτης Κεχαγιάς.



ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

Έφεδρος Λοχίας Κ/Δ ΣΠΥΡΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

Στις 23 Ιουλίου 2017 Σέφυγε από κοντά μας ο Έφεδρος Λοχίας Καταδρομών ΣΠΥΡΟΣ ΡΟΚΚΟΣ, πολεμιστής του ΓΡΑΜΜΟΥ και του ΒΙΤΣΙ, με συμμετοχή σε πάρα πολλές μάχες κατά των αναρχοκομμουνιστών, όπου και τραυματίστηκε, εκλεκτό και τακτικό μέλος της Λέσχης μας επί σειρά ετών. Η κηδεία του έγινε στο κοιμητήριο του Κόκκινου Μύθου. Εκ μέρους του Δ.Σ της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών και όλων των μελών της, ευχόμεθα στα παιδιά του και τα εγγόνια του την από Θεού παρηγορίαν. Όσοι από εμάς τον γνωρίσαμε δεν θα ξεχάσουμε ποτέ την καθοσύνη του, το ήπιο του χαρακτήρα του, την ευγένειά του και την σεμνότητά του, αρετές που κοσμούν πάντοτε έναν πολεμιστή και έναν γνήσιο πατριώτη. Ας είναι ελαφρύ το κόμμα της Αττικής γης που τον σκεπάζει.



1941-1944

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΕΡΜΑΧΤ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

(Α) Τάραντας Ιταλίας 11/8/1944

Γεώργιος Παπανδρέου, πρωθυπουργός ελεύθερης Ελληνικής Κυβερνήσεως ΜΑ, προς Συνταγματάρχη Θερασόβουλο Τσακαλώτο, Διοικητή ΙΙΙ Ελληνικής Ορεινής Ταξιαρχίας: «Πάλλονται αι καρδία μας στο άγγελμα ότι η κυανόλευκος κυματίζει στην Ιταλία, έναντι των κοινών εχθρών. Στην πορεία προς την δόξαν και την ελευθερίαν, σας συνοδεύουν αι προσδοκία του Έθνους».

(Β) Κόλπος Μάνης χαράματα 31/7/1942

«Κρατήσατε και οι δύο (εννοεί οι μηχανές) άμεσος ανάδυσις, αποβίβασις Ελλήνων Κομμάντος» διέταξε ο πλωτάρχης Αλεξάντερ Κυβερνήτης του Αγγλικού Υποβρυχίου «Πρωτεύς».

Αυτά τα δύο στιγμιότυπα, δείγμα από την πληθώρα παρομοίων περιστατικών περιόδου 1941-1944, ερμηνεύουν, αντιπροσωπεύουν και συμβολίζουν τη μεγαλοσύνη των απανταχού Ελλήνων και την αποφασιστικότητά τους για την τελική νίκη.

Η ελεύθερη Ελληνική Κυβέρνηση, αναχωρώντας από Κρήτη 23 Μαΐου 1941 και φθάνοντας στο Κάιρο, άρχισε να επεξεργάζεται «δράσεις και τρόπους ενέργειας» που θα στόχευαν σε ένα σκοπό: «στην απελευθέρωση της Πατρίδας το συντομότερο δυνατό».

Οι τρόποι ενέργειας θα εκινούντο σε δύο επίπεδα:

α. Συγκρότηση νέων Ενόπλων Δυνάμεων στο εξωτερικό που θα συνέχιζαν τον πόλεμο στο πλευρό των συμμάχων.

β. Οργάνωση Ανταρτοπόλεμου στο εσωτερικό της χώρας, υπό την καθοδήγηση συντονιστικού οργάνου (ενιαία ιεραρχία).

Στην πρώτη περίπτωση (Α) η ΙΙΙ Ελληνική Ορεινή Ταξιαρχία ΜΑ κινούμενη κατά μήκος της ανατολικής ακτής της Ιταλίας, διανύουσα απόσταση 1000 χιλιομέτρων, μαχόμενη κατά των Γερμανών επί 40 ημέρες, την 21 Σεπτεμβρίου 1944 καταλαμβάνει (απελευθερώνει) την πόλη του Ρίμινι Ιταλίας. Στη δεύτερη περίπτωση (Β), που προηγήθηκε της πρώτης κατά δύο έτη, μετά την ανάδυση του Αγγλικού Υποβρυχίου, το περιγράμμα, από δυτικά, της οροσειράς της Μάνης, άρχισε να διαγράφεται στον ορίζοντα. Οι 12 καταδρομείς με τον Ι.

Τσιγάντε ανεβαίνουν στο κατάστρωμα για αποβίβαση. Εναγκαλίζονται μεταξύ τους και αθόρυβα αναφωνούν: «Ζήτω η Ελλάδα παιδιά, Ζήτω η Μάνη».

Αποβιβάζονται στον ορμίσκο της Νύμφης και στη συνέχεια πεζοπορώντας φθάνουν στο παραλιακό χωριό Σκουτάρι. Οι κάτοικοι, μετά το πρώτο ξάφνιασμα τους υποδέχονται με χαρά και θέτουν εαυτούς στη διάθεσή τους, παραχωρώντας πλωτά μέσα για τον Πειραιά που φθάνουν 20 Αυγούστου, διασκορπιζόμενοι, ξεκινούν τη δράση τους, κάτω από τις οδηγίες του αρχηγού της Ομάδας, Γιάννη Τσιγάντε.

Επισημαίνεται εδώ ότι η Οργάνωση Ανταρτοπόλεμου ή Μυστικού Πολέμου κατά των κατακτητών, απαιτούσε συνεργασία με ομάδες των συμμάχων μας Αγγλων, που είχαν καταφθάσει στην Ελλάδα Σεπτέμβριο 1942 δι' αεροαποβάσεων (αλεξιπτώτα) ή διασχίζοντας το Αιγαίο δια πλωτών μέσων σε μυστικούς ορμίσκους, όπως η ομάδα του Τσιγάντε.

Το καλοκαίρι 1942, οι πολεμικές επιχειρήσεις των συμμάχων βρισκόνταν σε λίαν δυσχερή κατάσταση στη Βόρεια Αφρική. Το Africa Corps του Ρόμμελ είχε φτάσει στα σύνορα Λιβύης – Αιγύπτου απειλώντας την Αλεξάνδρεια και μόνο η «θάλασσα» θα μπορούσε να σώσει την κατάσταση, δια της αποκοπής των θαλάσσιων διαδρομών εφοδιασμού του Ρόμμελ.

Η SOE (Special Operations Executive) Καΐρου που συνεργαζόταν με την Ελληνική Κυβέρνηση κυρίως με τον αφιχθέντα εκεί 31/3/1942 (Αντιπρόεδρο Κυβερνήσεως και Υπουργό Εθνικής Αμύνης Π. Κανελλόπουλο) εντόπισε δύο στόχους που θα υπηρετούσαν το σκοπό της αποκοπής των διαδρομών εφοδιασμού του Ρόμμελ από τον Ελλαδικό χώρο. Ο ένας στόχος ήταν ο αποκλεισμός της Διώρυγας Κορίνθου και ο άλλος η αποκοπή του σιδηροδρομικού άξονα Θεσσαλονίκης – Πειραιά.

Εκπονήθηκαν σχέδια για τα δύο εγχειρήματα το ένα με κωδική ονομασία «Thurgoland» για τον Ισθμό. Ο αποκλεισμός θα γινόταν από την Ομάδα Ι. Τσιγάντε, διά καταστροφής του συστήματος πλοηγίσεως πλοίου που θα διέσχισε την Διώρυγα και η αποκοπή του σιδηροδρομικού άξονα Θεσσαλονίκη-Πειραιάς δια καταστροφής γέφυρας – επιχείρηση Harling, του δικτύου

Υπό του υποστρατήγου ε.α. Ιωάννη Δάφνη

Θεσσαλονίκη – Αθήνα (επελέγη η Γέφυρα Γοργοπόταμου).

Η καταστροφή της γέφυρας θα γινόταν σε συνδυασμένο εγχείρημα μικτής ανταρτικής δυνάμεως ΕΔΕΣ – ΕΛΑΣ και της 12μελούς ομάδας Αγγλων commandos (Ταξίαρχος Eddie Mayers, Ταγματάρχης Chris Woodhouse) που είχαν ριφθεί στην περιοχή Γκιώνας με αλεξιπτώτα τέλη Σεπτεμβρίου 1942. Επιχειρησιακός διοικητής του εγχειρήματος είχε οριστεί από το ΣΜΑ ο αρχηγός του ΕΔΕΣ Συνταγματάρχης Ν. Ζέρβας.

Για τον αποκλεισμό του Ισθμού έγιναν δύο προσπάθειες:

Στην πρώτη απεκαλύφθησαν τα σχέδια από τα στρατεύματα κατοχής και οι πρωταγωνιστές της επιχειρήσεως συνελήφθησαν από την Ιταλική Φρουρά.

Λόγω της εξαιρετικής σημασίας που είχε η Διώρυγα στη συμμαχική υπόθεση, το ΣΜΑ οργάνωσε ένα νέο σχέδιο. Η ομάδα του νέου εγχειρήματος μεταφέρθηκε από τη Βηρυττό στον Πόρο με το ελληνικό υποβρύχιο «Παπανικολής» κυβερνήτης Γ. Ρουσέν στις 17 Ιανουαρίου 1943, μεταφέροντας δύο συσκευές ασυρμάτου και 4 μαγνητικές νάρκες.

Οι νάρκες ποντίστηκαν κατά μήκος της Διώρυγας, επάνω ή δίπλα από τις οποίες το πολεμικό πλοίο του εχθρού θα ερχόταν σε επαφή με μία έστω νάρκη. Οι πυροκροτητές των ναρκών δεν λειτούργησαν, με αποτέλεσμα την αποτυχία και του δεύτερου εγχειρήματος που δεν επανελήφθη. Όμως η ιταλική φρουρά εντόπισε τις νάρκες και, μέχρι να γίνει αποναρκοθέτηση, η ναυσιπλοΐα μέσω της διώρυγας ανεστάλη επί ένα μήνα.

Ο Τσιγάντες είχε και μια δεύτερη αποστολή, σημαντικότερη από την πρώτη. Να ερχόταν σε επαφή με προσωπικό όλου του πολιτικού φάσματος και στρατιωτικών ηγητόρων για την συγκρότηση Συμβουλίου (ακομμάτιστου) προς συντονισμό του Αντιστασιακού Αγώνα.

Ο Τσιγάντες, πράγματι είχε τις επαφές που αναφέραμε και την 14 Ιανουαρίου 1943 θα γινόταν η τελική συμφωνία δι' υπογραφής σχετικού πρωτοκόλλου συνεργασίας. Η τελική συμφωνία δεν ευδοχώθηκε. Ο Τσιγάντες έπεσε ηρωικώς μαχόμενος σε συμπλοκή κατά Ιταλών Καραμπινιέρων που επιχειρούσαν να τον συλλάβουν την ίδια ημέρα 14/1/1943.

Ιωάννης Δάφνης
Υποστράτηγος ε.α

ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΚΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΤΗΣ Ε' ΜΟΙΡΑΣ ΚΑΤΑΔΡΟΜΩΝ

Στους πρόποδες του υψώματος αδελφών Ζαχαροπούλου (Κορίθιοβο), σ' ένα υπέροχο φυσικό τοπίο με πεύκα και αγριοπούλια, βορείως της πόλεως Δράμας και βορείως του Στρατοπέδου της Ε' ΜΟΙΡΑΣ ΚΑΤΑΔΡΟΜΩΝ, έχει ανεγερθεί από τους Καταδρομείς της Μοίρας ένα πολύ όμορφο εκκλησάκι, αφιερωμένο στην Αγία Βαρβάρα, που είναι και πολιούχος της Πόλεως Δράμας. Ο επισκέπτης της Εκκλησίας αυτής, στο αντίκρισμα



της, μέσα στο ειδυλλιακό τοπίο που την περιβάλλει, νοιώθει δέος και όταν μάθει και το ιστορικό της ανεγέρσεώς της, τότε καταλαβαίνει ότι, είμαστε τόσο χριστιανοί όσο ακριβώς φαίνεται στην καθημερινή μας ζωή, είμαστε τόσο άνθρωποι, όσο στέρεα βαδίζουμε, εδώ στη γη, στον δρόμο του Θεού.

Ιστορικό Ανεγέρσεως του Ναΐδιου

- Ο χώρος που ανεγέρθη το Ναΐδιον της Αγ. Βαρβάρας ήταν την εποχή εκείνη, υπαίθριες αποθήκες Πυρομαχικών της Ε' Μ.Κ. και εφυλάσσοντο από τους Καταδρομείς της Μοίρας.

- Την 23.45 ώρας, στις 3 Δεκ. 1978 ημέρα Κυριακή παραμονή της Αγ. Βαρβάρας, πολιούχου και θαυματουργού της πόλεως Δράμας, ο τότε ΚΔ Γάτσιος Σωτήριος του 83 Λόχου της Ε' Μ.Κ., ήταν σκοπός στην Α (ΒΔ) Σκοπιά του περιφραγμένου χώρου των Πυρομαχικών. Σημειωτέον! ο Διοικητής του 83 Λόχου τότε Υπολοχαγός Φράγκος Φραγκούλης, έδωσε εντολή στους καταδρομείς του Λόχου του μεταξύ άλλων να αποστηθίσουν την Προσευχή των Ενόπλων Δυνάμεων, ιδιαίτερα στον ως άνω Καταδρομέα, διότι επέκειτο η Διοικητική επιθεώρηση του Στρατηγού Διοικητού της III Μ.Ε.Δ. στις 18 Δεκεμβρίου 1978. Κατόπιν τούτου ο (ΚΔ) Γάτσιος Σωτήριος προσεπάθει να απομνημονεύσει την προσευχή την ως άνω ώραν και κατά διάρκεια που ήτο σκοπός, εις μάτην όμως. Σε κάποια στιγμή το κατόρθωσε και άρχισε να την λέει την προσευχή από στήθους, τότε ακούει μια γυναικεία φωνή να του λέει: «Μπράβο, μπράβο παιδί μου», και το γυναικείο όραμα σιγά-σιγά χάνεται από τα μάτια του Καταδρομέα. Για τον (ΚΔ) Γάτσιο Σωτήριο δεν υπήρχε καμία αμφιβολία ότι ήταν η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ λόγω της εορτής της.

Την επομένη αναφέρει ο Καταδρομέας το γεγονός στον Διοικητή του Λόχου Υπολοχαγό Φράγκο Φραγκούλη, ο οποίος ακολούθως επαρουσιάσθη μετά του Καταδρομέως στον Διοικητή της Ε' Μ.Κ. που ήτο η ταπεινότης μου. Εκεί στο Γραφείο μου, ο Καταδρομέας μας ανέφερε, μέσα σε κλίμα γενικής συγκίνησης, το περιστατικό της εμφάνισης του ΟΡΑΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ.

Κατόπιν των ανωτέρω η Διοίκηση της Ε' Μ.Κ. αποφασίζει, ο 83 ΛΟΚ της Μοίρας να κτίσει στο σημείο που παρουσιάστηκε, κατά την υπόδειξη του Καταδρομέα Γάτσιο, το Όραμα της Αγίας Βαρβάρας, ένα εικονοστάσι αφιερωμένο στην Αγία.

Το περιστατικό γράφτηκε στην Η.Δ. της Μοίρας και πλαστικοποιημένο το ιστορικό τοποθετήθηκε στο εικονοστάσι, που μετά από λίγο καιρό έκτισαν οι Καταδρομείς του 83 ΛΟΚ της Ε' Μ.Κ.

Τα χρόνια περνούσαν, αλλά το περιστατικό έμεινε ζωντανό στις μνήμες του Προσωπικού των τότε υπηρετούντων στελεχών της Ε'

Μ.Κ., με την ελπίδα κάποτε, στην θέση του εικονοστασίου, ν' ανεγερθεί ένας μικρός απέριττος ναός, αφιερωμένος στην Αγία Βαρβάρα.

Για την πραγματοποίηση της ελπίδας αυτής, ήλθε επιτέλους το πλήρωμα του χρόνου τον Αύγουστο του 2010, με την συγκυρία στην Ιεραρχία του Στρατού Ξηράς να είναι, Αρχηγός ΓΕΣ ο Αντγος Φραγκούλης Φράγκος, Διοικητής του Β' Σ.Σ. Αντγος Θεόκλητος Ρουσάκης, Διοικητής της Ε' Μ.Κ. ο τότε εξαίρετος από πάσης πλευράς Ανχης Τσιμπίδης Δημήτριος και ο Μηχανικός και κάτοικος Δράμας κ. Κεσόγλου Παναγιώτης, ο οποίος υπηρετούσε την εποχή εκείνη την θητεία του στην Ε' Μ.Κ. ως βοηθός 4^{ου} Γραφείου.

Με την έγκριση και ευλογίες του Μητροπολίτη Δράμας, αμέσως μετά την 15^η Αυγούστου 2010, άρχισε το προσωπικό της Ε' Μ.Κ., υπό την άμεση εποπτεία του Μηχανικού κ. Κεσόγλου Παναγιώτη την ανέγερση της Εκκλησίας της Αγίας Βαρβάρας, διαμορφώνοντας εξαιρετικά και τον περιβάλλοντα χώρο και τελείωσε στις Αρχές Ιανουαρίου 2011.

Ασφαλώς δεν θα ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθεί το λαμπρό αυτό εκκλησάκι, αφιερωμένο στην Αγία Βαρβάρα, προστάτιδος της Δράμας εάν δεν υπήρχε η αφιλοκερδής συνδρομή πολλών Δραμινών και όχι μόνο, από αυτούς που εγώ θυμάμαι: ο Ιερομόναχος Αθανάσιος πρώην Ηγούμενος Μεγάλου Μετεώρου, προσωπικό από την Μονή Αγ. Στεφάνου, κάτοικοι Δράμας, ο Αείμνηστος Δημήτριος Γουντζίδης, ο κ. Λαλασιδής Γεώργιος, ο κ. Ιντζές Γεώργιος, κ.ά.

Τα Θυρανοξία της Εκκλησίας έγιναν στα μέσα Φεβρουαρίου του 2011 μέσα σε κατάλυξη και συγκίνηση. Στην τελετή παρευρίσκειτο μεταξύ πολλών Επισήμων και επισκεπτών και η Οικογένεια του τότε Καταδρομέα Γάτσιο Σωτήριου, πλην του ίδιου, καθόσον ο ίδιος είχε αποβιώσει σε τροχαίο δυστύχημα.

Σήμερα το Εκκλησάκι αυτό αποτελεί ένα στολίδι και δεσπόζει στους πρόποδες του όρους Αδελφών Ζαχαροπούλου με θέα την Ε' Μ.Κ. και την Πόλη της Δράμας.

- Ανάμεσα στο παρελθόν όπου οι αναμνήσεις μας και στο μέλλον που οι Ελπίδες μας, υπάρχει το παρόν όπου βρίσκονται τα καθήκοντά μας.

Αξίζει τον κόπο, ο επισκέπτης της πόλεως της Δράμας, να επισκεφθεί το Εκκλησάκι αυτό των Λοκασιτών. Το μόνο που χρειάζεται είναι ένα τηλέφωνο στην Ε' Μ.Κ. για να διευκολύνει την επίσκεψή του.

- Μην ξεχνάμε ποτέ η ζωή μας χωρίς ΘΕΟ, είναι: χρόνος χωρίς άνοιξη, άνοιξη χωρίς βουλιούδια, βουλιούδια χωρίς άρωμα, ημέρα χωρίς ήλιο, νύκτα χωρίς σελήνη και αυτοκίνητο χωρίς φρένα.

Ιωάννης Μ. Ασλανίδης
Αντγος ε.α.
Επίτιμος Διοικητής της Σ.Σ.Ε.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Η Λέσχη Καταδρομένων και Ιερολοχιτών στα πλαίσια της στενότερης σχέσης μέσα από κοινές εκδηλώσεις, καλεί ομοσπονδίες, σωματεία, συλλόγους και λέσχες των Ειδικών Δυνάμεων για την οργάνωση συνεδρίου, όπως στο παρακάτω έγγραφο, που δημοσιεύεται αυτούσιο.



ΛΕΣΧΗ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ
Οδός Μαυρομιάλη 15 Αθήνα ΤΚ 10679
Τηλ. 2103235907 FAX 2103213534
e mail: info.contactlki@gmail.com
www.lki.gr

ΠΡΟΣ: ΣΩΜΑΤΕΙΑ-ΛΕΣΧΕΣ-ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ

Αρ. Πρωτ. Φ.120/14/17
Αθήνα, 12 Ιουλ 17

ΚΟΙΝ: ΥΠΕΘΑ/ΔΑΔΠ-ΔΕΠΠΑΘΑ

ΓΕΣ/ΕΓΑ
ΓΕΣ/ΔΕΔ
ΓΕΕΘΑ/ΔΔΕΕ
Ι ΜΠ
1^η ΤΑΞ ΚΔ-ΑΛ
13 ΔΕΕ
32 ΤΑΞ Π/Ν
ΛΕΣΧΗ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Συνεργασία με Λέσχες Ειδικών Δυνάμεων

ΣΧΕΤ: Καταστατικό Λέσχης Καταδρομένων και Ιερολοχιτών

Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι των Ειδικών Δυνάμεων,

1. Εκ μέρους της Λέσχης Καταδρομένων και Ιερολοχιτών, δεχθείτε τα θερμά μας συγχαρητήρια για την εκλογή των ΔΣ σας (όσα ανανεώθηκαν) και τις ευχές μας για επιτυχία στο έργο που έχετε αναλάβει.

2. Η ακλόνητη και θεωρούμε σύμφωνη με τους περισσώτερους θέση μας, είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει ομοψυχία και ενότητα, όπως άλλωστε υπαγορεύει το καταδρομικό πνεύμα, το οποίο δημιουργείται μέσω της κοινής μίτρας και του λίκνου και που όλοι μας ενστερνιζόμαστε, διατηρώντας την παράδοση και την ιστορική μνήμη των Ειδικών Δυνάμεων.

3. Δυστυχώς στην πραγματικότητα, ακόμη και στον χώρο μας υπάρχει η πολυδιάσπαση και επικρατεί ο ατομικισμός και η διαφωνία, όπως αποδεικνύεται από την πληθώρα των σωματείων και συλλόγων που έχουν δημιουργηθεί κάτω από το σήμα των Δυνάμεων Καταδρομών και τα άλλα εμβλήματα των Ειδικών Δυνάμεων.

4. Θα πρέπει να επιδιώξουμε όλοι μαζί την ενότητα και γιατί όχι την ένωση όλων αυτών, κάτω από μια πανεθνική συνομοσπονδία. Κάτι ανάλογο επιχειρήθηκε δύο δεκαετίες πριν, με την οργάνωση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ειδικών Δυνάμεων "ΙΕΡΟΣ ΛΟΧΟΣ", η οποία τελεί "εν υπνώσει".

5. Θεωρούμε ότι ήλθε ο καιρός να αφυπνισθεί αυτή η ιδέα και προς τούτο απαιτείται η στενή συνεργασία μεταξύ μας. Με μεγάλη μας χαρά λοιπόν θα θέλαμε ν' ανταλλάξουμε απόψεις επάνω σ' αυτό το σημαντικό και, σήμερα επίκαιρο όσο ποτέ, θέμα.

6. Κατόπιν τούτου προτείνουμε την τήρηση στενότερης σχέσης μέσα από κοινές εκδηλώσεις και την οργάνωση ενός συνεδρίου ομοσπονδιών, σωματείων, συλλόγων, λεσχών Ειδικών Δυνάμεων εντός του έτους 2017, κατά την διάρκεια του οποίου προσδοκούμε στην επίτευξη συμφωνιών για την επανενεργοποίηση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ειδικών Δυνάμεων.

7. Θα αναμένουμε τις απόψεις και προτάσεις σας για το εν λόγω θέμα.

Βιβλιογραφία

ΟΙ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ «ΑΤΤΙΛΑ»

Συνεχίζεται η διάθεση των πρακτικών της Ημερίδας Ειδικών Δυνάμεων. Οι ενδιαφερόμενοι, διαθέτοντας μια μικρή οικονομική ενίσχυση προς τη Λέσχη Καταδρομένων και Ιερολοχιτών, ώστε να καλυφθούν τα έξοδα της έκδοσης, μπορούν να το προμηθευτούν από τα γραφεία της ή με ταχυδρομείο, αφού αναλάβουν τα έξοδα μεταφοράς.

Διεύθυνση: Οδός Μαυρομιάλη 15
Αθήνα ΤΚ 10679

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

210 3235907

και 210 3213534

e mail:

info.contactlki@gmail.com

και

info@lki.gr

